

De verschrikkelijke Hel

Tom Ascol, <http://mikeratliff.wordpress.com/>, 27-10-2008

*Dr. Tom Ascol is pastor van Grace Baptist Church in Cape Coral, Florida,
en executive director van Founders Ministries*

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 25-1-2024 (HSV; kleine uitbr.)

De agnostische Britse filosoof Bertrand Russell schreef in 1967: “Er is naar mijn mening één bijzonder ernstig mankement in Christus’ morele karakter, en dat is dat Hij geloofde in de Hel”. Het idee van eeuwige bestraffing van zonde, zo merkt hij verder op, is “een doctrine die wreedheid bracht in de wereld en ze gaf de wereld generaties van wrede foltering”.

Zijn zienswijze is al bij al consistentere dan die van de religieuze filosoof John Hick, die naar de hel verwijst als een “grimmige fantasie” die niet enkel “moreel weezinwekkend” is maar ook “een ernstige perversie van het christelijke Evangelie”. Erger nog is de theoloog Clark Pinnock die, niet-tegenstaande hij zich als een evangelical ziet, de hel afschaft met een retorische vraag: “Hoe kan men zich een moment inbeelden dat de God die Zijn Zoon voor zondaars aan de dood overgaf, wegens Zijn grote liefde voor hen, in de nieuwe schepping een martelkamer zou installeren om degenen die Hem afwijzen te onderwerpen aan eeuwige pijn?”

Zijn Gods Liefde en de Hel verenigbaar? Het verwijt van atheïsten

Gods **liefde** voor gerechtigheid ligt aan de basis van de hel.

Hebreeën 1:9: “U hebt gerechtigheid **lief** en haat ongerechtigheid”.

Wat moeten wij dan denken van de hel? Is het idee van de hel werkelijk verantwoordelijk voor al de wreedheden en martelingen in de wereld? Is de leer van de hel onverenigbaar met de weg van Jezus Christus? Moeilijk. In feite is Jezus de meest overvloedige leraar van de hel in de Bijbel. Hij sprak meer over de hel dan over de hemel. In Mattheüs 25:41-46 leert Hij ons 4 waarheden over de hel die ons zouden moeten bedroefd maken over het lot van ieder die haar afgrijzen te verwachten heeft.

1) Ten eerste: de hel is een toestand van afscheiding van God.

Op de dag van het laatste oordeel zal Jezus tot alle ongelovigen zeggen: “**Ga weg van Mij**, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (vs. 41). Dit is dezelfde taal die Jezus elders gebruikt om het laatste oordeel over ongelovigen te beschrijven (zie 7:23).

Afgescheiden zijn van God is afgescheiden zijn van alles wat goed is. Dit is moeilijk te bevatten omdat zelfs de meest miserabele persoon iets van Gods zegeningen geniet. Wij ervaren allerlei aspecten van Zijn algemene genade¹ aan de mensen.

Op aarde genieten zelfs atheïsten de voordelen van Gods goedheid. Maar in de hel bestaan deze zegeningen niet. Zij die daaraan overgeleverd worden zullen zich Gods goedheid herinneren, en zullen zelfs een besef hebben van de oneindige genoegens van de hemel, maar zij zullen daartoe geen toegang krijgen.

Dit betekent niet dat God volkomen afwezig is in de hel. Hij is en zal altijd alomtegenwoordig zijn (Psalm 139:7-8)². Afgescheiden zijn van de Heer en in de Hel geworpen zijn betekent niet dat een persoon helemaal vrij zal zijn van God. Zo iemand zal voor altijd afgescheiden zijn van God in Zijn

¹ Zoals voedsel, zonneschijn en regen, vruchtbare akkers, tijden van vrede en welstand, zegen op werk, enz...

² Psalm 139:7-8: “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Als ik opsteeg naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel [= *sjeool*: dodenrijk; equivalent: *hades*], zie, U bent daar”.

vriendelijkheid, genade, zegen en goedheid. Deze persoon zal te maken krijgen met Gods heilige toorn.

2) Ten tweede: de hel is een toestand van associatie

Jezus zei dat het eeuwige vuur van de hel “voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (Mattheüs 25:41). De mensen werden gemaakt voor God. De hel werd gemaakt voor de duivel. Maar mensen die in hun zonden sterven, zonder Jezus Christus als hun Heer en Redder te aanvaarden, zullen de eeuwigheid in de hel doorbrengen samen met een schepsel die het meest tegengesteld is aan God. Het is een tragische ironie dat velen, die in dit leven niet geloven in de duivel (Satan), voor eeuwig samen met hem (en zijn engelen) zullen gepijnigd worden in de hel.

3) Ten derde: de hel is een pijnlijke straftoestand

Jezus beschreef de hel als “vuur” (Mattheüs 25:41) en een plaats van “pijn”³ (vs. 46). De hel is een plaats van vergelding, retributie, waar de gerechtigheid wordt gediend voor begane misdaden.

De bestraffing moet dus aangepast zijn aan de misdaad. De miserie en kwelling van de hel wijzen op de boosheid van de zonde. Zij die opstaan tegen de leer van de hel, als dat die buitensporig is, verraden hun ontoereikend besef van de slechtheid van de zonde. Indien zondaars aan iets minders zouden overgeleverd worden dan de eeuwige straf in de hel, zou dat een falen betekenen van de [volmaakte Goddelijke] gerechtigheid.

4) Ten vierde: de hel is een eeuwige toestand

Alhoewel sommigen graag de duur van de heltoestand willen inkorten, zijn Jezus' woorden erg duidelijk. Hij gebruikt hetzelfde adjectief [bijv. naamwoord] voor het beschrijven van zowel de straftoestand als het leven in vers 46. Als de hel niet eeuwig is, dan is ook de hemelse toestand niet eeuwig.

Hoe kan God een oneindige straf eisen voor een eindige zonde? Ten eerste, omdat de Persoon tegen wie alle zonde is begaan oneindig is. Misdaden tegen de oneindig heilige, oneindig rechtvaardige, oneindig goede en oneindig hoge Heerser van de wereld verdienen oneindige bestraffing. Bovendien zullen zij die veroordeeld zijn tot de hel tot in eeuwigheid voortgaan met zondigen. Er is geen bekering in de hel. Daarom zal de straftoestand voortduren zolang als het zondigen voortduurt.

De vreselijkheid van de hel verdiept onze dankbaarheid voor de redding die we hebben in Jezus Christus. De hel is wat wij verdienen. En de hel is wat de Heer ervoer op het kruis in onze plaats.⁴

Het geloof in de waarheid van de hel motiveert ons ook om mensen te overreden om zich te verzoenen met God. Door Gods genade werden diegenen van ons die op Christus vertrouwen gered van deze vreselijke bestemming. Hoe kunnen wij van mensen houden en weigeren hen voluit te spreken over de realiteiten van eeuwige verdoemenis en Gods genadige voorziening van redding?

Een juiste visie op de hel geeft ons een grotere liefde voor zowel God als Zijn volk.

Soli Deo Gloria!

Zie ook:

- o Eeuwige Straf (Hel) of Annihilatie?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eeuwige-Straf.pdf>
- o Zullen alle mensen gered worden?: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>
- o De verwarring tussen Dodenrijk en Hel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ KJV: punishment.

⁴ De liefdevolle God kan niet voorbijgaan aan een andere eigenschap van Hem: Zijn absolute gerechtigheid. Daarom heeft Hijzelf, in Jezus, de straf gedragen voor ons. Dit was tegelijk een reusachtige daad van liefde. Zij die deze redding afwijzen, zijn niet gedekt door het Bloed van het Lam en zullen in hun verworpen toestand blijven, welke uitmondt in de eeuwige straf. Zo ernstig is dus de afwijzing van Christus. De wraak ligt te wachten voor “hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn” (algemeen principe van 2 Th. 1:8).