

# Is hekserij arglistig?

door Roger Oakland, radiocommentaar voor 10-10-2008  
[www.understandthetimes.org](http://www.understandthetimes.org)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling, links en voetnoten door M.V.

De boekenreeks en films rond het karakter met de naam Harry Potter zijn erg populair geworden. Er zijn er velen die zeggen dat dit materiaal onderhoudend en stimulerend is voor jong en oud. Anderen echter zeggen dat Harry Potter, en de hekserij die hij promoot, mensen inleidt in de hekserij. Wat is nu waar? Is Harry Potter argeloos of is hekserij arglistig?

.....

“Potter zet aan tot cursus in hekserij”,<sup>[1]</sup> schrijven de krantenkoppen. Ik was niet echt verrast. *Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat zo iets als dit zou gebeuren*, dacht ik zo. Maar dan las ik verder. Het artikel stelde: “Een groeiende interesse in hekserij, opgewekt door Harry Potter verhalen, heeft een Australische universiteit aangezet om een speciale cursus te lanceren die openstaat voor het publiek. De 12-weekse cursus in Adelaide<sup>1</sup> zal de tovenaars van Afrika, sjamanen uit de Amazone- en Zambezivalleien, heksen uit de 16<sup>de</sup> eeuw en anderen onderzoeken die magische rituelen beoefenen”.<sup>[2]</sup>

Wat is er aan de gang? Een terugblik in de geschiedenis zal onthullen dat mensen overal ter wereld altijd gefascineerd zijn geweest door hekserij en de krachten van het occulte. Maar waarom is dat zo? Het antwoord is simpel. Het gevallen geestenrijk onder het leiderschap van Satan, heeft zijn agenda. Hun doel is mensen weg te leiden van God en zijn Woord.

Terwijl heidenen gemakkelijke doelwitten zijn, kunnen christenen daar ook door aangetast worden.

Het zou heel duidelijk moeten zijn dat J.K. Rowling, de succesvolle auteur van Harry Potter, niet de eerste persoon is die het idee opgevat heeft dat mensen gefascineerd zijn door de krachten van de duisternis. De geschiedenis onthult dat de mensheid daarin gemakkelijk kan meegesleept worden. De archeologie toont de bewijzen. Hekserij en het occulte openen de deur voor de goden (demonen) en dat is altijd effectief geweest.

Maar vandaag beginnen de universiteiten mee te doen. Deze hogere centra van onderwijs scheppen op over hun bekwaamheid mensen toe te rusten om vrij en wetenschappelijk te denken. Uiteraard wordt de wetenschap gepropageerd als het domein van de kennis waar hoogopgeleide en gesofisticeerde intellectuelen alle dingen kritisch en analytisch ontleden. Er worden waarnemingen gedaan en herhaalde experimenten uitgevoerd. Als u de waarheid wilt kennen, zo beweren velen, dan moet u wetenschappelijk gericht zijn.

Alhoewel sommigen erdoor geschokt kunnen zijn dat Harry Potter en de “steen der wijzen” een cursus aan de universiteit zou inspireren, ben ik daardoor helemaal niet verrast. Feit is dat cursussen die studenten inleiden in de hekserij en het occulte, kunnen opgemerkt worden in bijna elke universiteit, en in elke cursus. Als u me niet gelooft, neem dan wat tijd en zoek het voor uzelf uit.

Wij leven in een tijd waarin wetenschap en religie de handen in elkaar slaan. De “nieuwe biologie”, de “nieuwe fysica” en de “nieuwe psychologie” tonen aan dat de wereld zich vandaag in een [paradigm shift](#) of [paradigmaverschuiving](#) bevindt. Of om het anders te zeggen: wat eens werd aanzien als “krachten van de duisternis” wordt nu door een nieuwe generatie intellectuelen gepropageerd als “het licht”.

---

<sup>1</sup> Adelaide is de hoofdstad van de Australische deelstaat Zuid-Australië. De stad ligt aan de Golf St. Vincent, aan de zuidkust van Australië. Ze telt 1.146.119 inwoners (2006) en is daarmee de vijfde stad in Australië. (Wiki).

Nu dan, vertegenwoordigt Harry Potter louter fantasie, pret en frivoliteit? Is het mogelijk dat hekserij kan herverpakt worden voor het derde millennium en als “leuk” kan beschouwd worden? Ik zou suggereren dat we ernstig Gods perspectief op hekserij in aanmerking zouden nemen. Hij zegt dat het een gruwel is! Het leidt mensen naar de hel. Het is boos, kwaadaardig. En herinner u: de auteur van hekserij en het occulte is Satan. Zegt de Bijbel niet dat de slang arglistig is?<sup>2</sup>

**Noten:**

[1] [http://news.bbc.co.uk/hi/english/newsid\\_1827000/1827166.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/english/newsid_1827000/1827166.stm)

[2] Ibid.

---

Zie verder onder “[Duivel en Demonen](#)”

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> Bv. Genesis 3:1; 2 Kor. 11:3, vgl. Hand. 13:8-10. (SV 1977).