

Heilige boeken?

Welk boek zal u vertrouwen?

door David Catchpoole, <http://creation.com/holy-books>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Zij die het Christendom afwijzen zeggen soms het volgende:

“Jullie christenen beweren dat de Bijbel heilig is maar dat de heilige boeken van andere religies dat niet zijn! De hindoeïstische Veda’s en de islamitische Koran, bijvoorbeeld, worden door hindoes en islamieten als heilig beschouwd - waarom zou ik naar u luisteren en niet naar hen?”

Wanneer iemand me daarmee confronteert antwoord ik gewoonlijk:

“Goed punt. Wat u zegt is helemaal logisch en fair. Maar wat betekent ‘heilig’?”

“Van goddelijke oorsprong”.

“Juist, en zo beweert elk van deze religies dat hun boek heilig en waar is, omdat het niet voortgekomen is uit mensen maar uit een bepaald goddelijk wezen of uit goddelijke wezens, niet? Maar die boeken kunnen niet *allemaal* waar zijn ... omdat ze elkaar tegenspreken.

Bijvoorbeeld: de Bijbel bevat de bewering dat Jezus de Weg de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6a), en dat Hij stierf voor onze zonden, maar dat Hij opstond uit de doden op de derde dag (1 Korinthiërs 15:1-4), en dat *niemand* tot de Vader komt dan door te geloven in Jezus Christus (Johannes 14:6b) - dit gaat in tegen elk ander ‘heilig boek’ dat ik ken, *en* het is erg duidelijk dat het bijbelgerichte Christendom sterk verschilt van alle andere religies.

Eén verschil is dat Jezus Christus een *levende* Redder is - nadat Hij opstond uit de doden verscheen Hij aan meer dan 500 ooggetuigen (1 Korinthiërs 15:6) - terwijl de stichters van andere religies in hun graven bedierven.[1] Zo, dit is reeds een sterke steun voor de uniciteit van het Christendom en de Bijbel. Zijn er andere manieren om te toetsen welk ‘heilig boek’ waar is?”



Op dit punt staan de meeste uitdagers verbijsterd, en dan ga ik verder:

“Terwijl we hier op aarde zijn, is het voor ons moeilijk om te toetsen wat elk ‘heilig boek’ zegt over de *hemelse* dingen. Maar wanneer boeken beweringen doen met betrekking tot *aardse* dingen [2] (vgl. Johannes 3:12) ... aha, dan hebben we iets dat we kunnen toetsen! Welk boek verklaart het best de aardse geologie: waarom vinden we over de hele wereld bergachtige lagen

bovenop lagen sediment die eruit zien als dat ze omhoog geduwd en gevouwen werden terwijl ze nog nat waren, en met daarin de begraven overblijfselen van dode dieren en planten? De Bijbel! Welk boek verklaart het best de biologie: waarom planten en dieren zich reproduceren ‘naar hun soort’, waarom kennen we mannelijk en vrouwelijk, waarom hebben vrouwen pijn bij de bevalling, waarom hebben we een altijd-toenemende vermeerdering in de aantallen mutaties en genetische ongeregeldheden - alsof de schepping onderworpen is aan de ‘slavernij van het verderf’ (Romeinen 8:20-22)? De Bijbel!

En wat te zeggen van het aantal en de verspreiding van mensen over de hele wereld? Als we terugtellen, met gebruikmaking van standaard populatiegroeimaatstaven dan geeft dit ons een handvol voorouders¹ enkele duizenden jaren v.C. ergens in het Midden-Oosten - klopt dat dan niet met wat de Bijbel zegt?[3] Verklaart dit niet waarom wetenschappers nu zeggen dat het begrip menselijk ‘ras’ biologisch betekenisloos is, alsof wij allen van ‘één bloed’ zijn, zoals de Bijbel ook leert (Handelingen 17:26)?

En landbouw: is het gewoon toeval dat vele van onze oogstgewassen terug te traceren zijn naar de ‘Vruchtbare Halve Maan’, tussen de rivieren Tigris en Eufraat, die ‘toevallig’ liggen waar de Bijbel zegt dat Babel was gelokaliseerd?

Maar hier komt de clou: geen ander ‘heilig boek’ dat ik ken beschrijft de dood als een ‘vijand’ (1 Korinthiërs 15:26), wat deze duidelijk ook is. Kijk gewoon naar de rouwenden die treuren over de dood van een geliefde; het is evident dat er iets *verkeerd* is, de dood is een *indringer*, net zoals de Bijbel dat beschrijft. En de Bijbel beschrijft niet enkel het *probleem*, maar ook de enige logische *oplossing*. [4] Dus, als in de dingen die we kunnen toetsen de Bijbel moeiteloos wint, welk ‘heilig boek’ zal *u* dan in vertrouwen nemen?”

In elke omstandigheid waarbij ik op deze manier voor vragenstellers de vergelijking maakte, hebben zij zoiets gezegd als: “O, daar heb ik nooit eerder zo over gedacht ... dank u!” Zij realiseerden zich dat van alle verschillende versies van onze oorsprongen die “de ronde doen” - zij het atheïstische evolutie of een scheppingsverhaal in een “heilig boek” - enkel één geschiedenisverhaal waar kan zijn, en dat dit verhaal zijn rivalen moet overtreffen wanneer het getoetst wordt aan het bewijsmateriaal in de hedendaagse wereld.

Voor hen die echt op zoek zijn naar waarheid en leven, beloofde Jezus: “wie zoekt, die vindt” (Mattheüs 7:8). Er is een belofte dat iedereen de toets kan doen:

“De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, ... Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons” (Handelingen 17:24-27).

Waarom Hem niet zoeken en Hem vinden, vandaag nog? Hij is “niet ver van ieder van ons”!

Referenties en noten

1. Thus Jesus uniquely validated His claims to divinity and exclusivity. The articles at [Q&A: Did Jesus Christ really rise from the dead?](#) provide supporting evidence.
2. Cf. John 3:12.
3. See Batten, D., [Where are all the people?](#) *Creation* 23(3):52–55, 2001.
4. See [Here's the Good News](#).

Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Denk aan Noach en zijn familie die als enigen de wereldomvattende Zondvloed overleefden.