

Harde noten voor katholieke apologeten

David Cloud, http://www.wayoflife.org/index_files/hard_nuts_for_catholic_apologists.html,
19-8-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Ik ben verbaasd over de vermetelheid van Rooms-katholieke apologeten die beweren dat hun religie gebaseerd is op de Bijbel, en die anderen uitdagen om te bewijzen dat dit niet zo zou zijn.

Zelfs hun eigen kerk bevestigt dat haar leer niet enkel gebaseerd is op de Bijbel. De gezaghebbende proclamaties van het Tweede Vaticaans Concilie (1965) laten daarover geen twijfel bestaan:

“Vandaar dat de Kerk haar zekerheid over al het geopenbaarde niet put uit de Schrift alleen. Daarom moeten beide, overlevering en Schrift, met gelijke toewijding, vroomheid en eerbied worden aanvaard en vereerd” (Constituties, Dei Verbum, Dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring, Hoofdstuk 2:9). [Hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>].

Het kan niet duidelijker gezegd worden.

Rome zelf beweert niet dat haar leringen alleen gebaseerd zijn op de Bijbel. Maar er zijn veel katholieke apologeten die deze belachelijke bewering doen. Zij zijn in het bijzonder actief op het internet, en ik hoor van hen op regelmatige basis vermits ik veel artikels heb geplaatst tegen het Rooms-katholicisme op mijn website.

Hierna enkele harde noten voor deze katholieke apologeten om te kraken. Mijn uitdaging is deze: **TOON ME IN DE BIJBEL, JUIST GEÏNTERPRETEERD IN DE CONTEXT, WAAR VOLGENDE PROMINENTE KATHOLIEKE LERINGEN WORDEN GEVONDEN:**

Waar in de Bijbel vinden we Petrus die zich de rol van een katholieke paus aanmatigt en uitoefent?

Waar zegt de Bijbel dat de vroege kerken Petrus behandelden zoals een paus?

Waar zegt de Bijbel dat één man het hoofd is van alle kerken?

Waar zegt de Bijbel dat God een bijzonder priesterschap stichtte voor de kerken, los van het priesterschap van alle gelovigen?

Waar beschrijft de Bijbel het ambt van zulke priesters in de vroege kerken?

Waar zegt de Bijbel dat nieuwtestamentische priesters geordineerd zijn naar de ordening van Melchizedek?

Waar vinden wij in de Bijbel een vereiste van celibaat voor wie dan ook?

Waar zegt de Bijbel dat de apostelen hun gezag doorgaven middels successie?

Waar geeft de Bijbel standaarden voor apostolische successie? Er zijn standaarden voor ouderlingen/opzieners en diakenen, maar waar zijn de standaarden voor een voortgaand apostelschap?

Waar beschrijft de Bijbel nonnen in de vroege kerken?

Waar in de Bijbel vinden we iemand bidden tot Maria of tot enige andere persoon dan God?

Waar noemt de Bijbel Maria de Moeder van God?

Waar zegt de Bijbel dat Maria de Koningin van de Hemel is?

Waar in de Bijbel vinden we de leer dat Maria zondeloos is?

Waar in de Bijbel vinden we de doop van een zuigeling, die te jong is om de geloven in Christus?

Waar leert de Bijbel ons dat de kerk dode mensen kan identificeren als heiligen en dat men dan tot hen kan bidden?

Waar leert de Bijbel dat iemand die dood is kan bemiddelen voor de levenden?

Waar ergens leert de Bijbel iets over het vagevuur?

Waar leert de Bijbel dat kerken de beenderen van dode mensen zouden gebruiken op een of andere religieuze manier?

Waar leert de Bijbel dat de kerken aflaten moeten aanwenden?

Waar in de Bijbel vinden we zelfs maar één voorbeeld van een katholieke mis die gecelebreerd wordt, of zelfs maar beschreven? Als Christus de mis instelde, en als die centraal staat in het christelijke geloof zoals Rome claimt, waarom is er dan niet één voorbeeld van te vinden in het boek Handelingen en de nieuwtestamentische brieven?

Waar in de Bijbel vinden we christenen die deelnemen aan het Avondmaal des Heren door enkel deel te nemen aan het brood, zonder de wijn?

Waar in de Bijbel leert Paulus, of wie dan ook, dat er zeven sacramenten zijn?

Waar in de Bijbel vinden we kerken die het sacrament van het vormsel praktiseren?

Waar in de Bijbel vinden we dat kerken enig soort van laatste oliesel toedienen als een sacrament.

Waar in de Bijbel vinden we het gebed van het rozenhoedje, de rozenkrans of paternoster?

Waar in de Bijbel vinden we dat nieuwtestamentische kerken uitgewerkte rituelen en ceremonies moeten opvoeren op de manier van de Roomse kerk?

Waar in de Bijbel vinden we het hoofdkwartier van de Kerk in Rome?

De finale harde noot is een beetje anders, omdat ze niets te maken heeft met het vinden van Rooms-katholicisme in de Bijbel. Het is een vraag van onze vriend Brian Snider:

“Tijdens de laatste 1700 jaren heeft de Rooms-katholieke kerk honderdduizenden gedood, mensen waarvan werd geloofd dat ze kettters waren: joden, dissidente katholieken, protestanten, anabaptisten, hussieten, lollarden, waldenzen, albigenzen, en vele anderen in verre landen die weigerden zich te bekeren tot de zgn. ‘ene ware kerk’. Vandaag noemt de Rooms-katholieke kerk mensen die dezelfde opinies hebben ‘afgescheiden broeders’ en leert ze dat het verkeerd is iemand te vervolgen op basis van religieus geloof. Welke kerk is dan de Rooms-katholieke kerk? De kerk die dezen doodde die haar leringen betwistten, of de kerk die andere christenen – en zelfs andere religies – behandelt als alternatieve paden naar de hemel?”

CONCLUSIE

Als u Rooms-katholiek bent, begrijp dan alstublieft dat de reden waarom wij u waarschuwen over Rome’s dwalingen, onze liefde is voor u en omdat wij willen zien dat u zich richt tot het bijbelse geloof in Jezus Christus. Het is ons verlangen en gebed tot God dat u mocht gered worden. Vergiffenis van zonden en eeuwig leven is een gave die gekocht werd door Jezus Christus op het kruis van Golgotha, en Hij biedt u deze gave vandaag aan. Dit is niet iets wat u moet trachten te verdienen. Als een zondaar, kan u nooit genoeg doen om Gods gunst te verdienen. Het is ook niet iets wat enige kerk aan u kan schenken. Het is niet iets dat verkregen kan worden door een kerkelijk ritueel, zoals doop of vormsel. Redding is de vrije eeuwige genade van God door Jezus Christus, en Hij staat gereed en is in staat om elke zondaar aan te nemen die naar Hem wil komen door bekering en geloof. De Bijbel zegt dat u kan WETEN dat u eeuwig leven hebt, direct, vandaag.

Bijbelse redding is een “ik weet zo” redding, omdat ze 100% gebaseerd is op wat Jezus deed op het kruis in de plaats van de zondaar.

“En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet

dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:11-13).

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9).

“Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Romeinen 11:6).

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).

Lees ook:

- Artikelen over de katholieke kerk : <http://www.verhoevenmarc.be/#Rooms>
- Tweede Vaticaans Concilie, en andere katholiek materiaal, hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>
- Zie materiaal onder <http://www.verhoevenmarc.be/zondagsschool.htm>
- Zie materiaal onder <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm