

Handoplegging, iets voor vandaag?

Opgemaakt door M.V., 12-05-2018; Update 17-3-2019



Laat u NOOIT de handen opleggen!!

Iemand vroeg me: “Als je bidt voor iemands genezing, mag je daarbij **de handen opleggen**?”

Daarop wil ik het volgende antwoorden:

Vandaag heeft handoplegging geen plaats in de Gemeente: niet voor het doorgeven van bijzondere gaven of krachten van de Heilige Geest, niet voor ambten, niet voor genezing, niet voor het ontvangen van de Heilige Geest, zie o.a.: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/handoplegging.pdf>, niet voor de vervulling van de Heilige Geest.

Bijzondere gaven, zoals profetie, kennis, tongentaal, visioenen, tekenen en wonderen zijn in de Bijbel voor Israël bestemd. Ze verdwenen langzaam tot de verwerping van Israël in 70 n.Chr. Ze waren tijdelijk: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Heilige-Geest_les13.pdf, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf, enz.

Nu, gebed om genezing is wel nog voor de gemeente (zie Jakobus 5). Maar genezing is per definitie niet in de verzoening begrepen, d.w.z.: je kan het niet claimen (met of zonder handoplegging). Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf> & <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf> & <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening3.pdf>.

Handoplegging zie ik als een Joodse zaak, het kadert in hun bedeling, en ook nog in de overgangperiode, tot 70 n.C.: de tijd van de Pinksteramnesticie.

Noot over de Pinksteramnesticie: de Pinksteramnesticie is Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Handelingen 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israëls) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnesticie en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C. door de Romeinen.

Begin Pinksteramnesticie: Handelingen 3:19v - Keerpunt: Handelingen 13:46 - Eind: Handelingen 28:28. Daarna geen tekenen en wonderen, en geen Joodse gebruiken meer vermits de Joodse natie (tot na de kerkbedeling) als natie terzijde gesteld werd wegens hun ongelooft (70 n.C.).

Zie over de pinksteramnesticie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnesticie.pdf> & <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf>.

Nog een opmerking: De brieven van Paulus werden geschreven in de apostolische tijd en vóór 70 n.C. (verwoesting van Jeruzalem en verovering door de Romeinen) waarin Paulus sommige medewerkers machtigde om bv. ouderlingen aan te stellen (zie bv. Titus), en dat ging nog middels hand-

oplegging (de gewoonte bij de Joden voor aanstellingen van ambten en bijzondere opdrachten). Vandaag worden geen ouderlingen op die wijze aangesteld ... vermits er geen apostelen of speciaal door de apostelen gemachtigden meer zijn! Noot : Gemeenten kiezen geen ouderlingen. Zie hiertoe: "ouderlingen kiezen door handopsteken?" : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/handopsteking.pdf>.

Zie ook: "Zijn er nog apostelen?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>.

De **gevaren** bij handoplegging in onze tijden zijn legio. Handoplegging is vandaag haast het monopolie van de charismatische en pinksterbewegingen, of zij die door hen beïnvloed werden. Velen worden er **belast door demonen** en verkrijgen nepgenezingen, nep-tekenen, nep-gaven, en nep-ervullingen met een nep-heilige-geest. Deze bewegingen zijn **gevaarlijke sekten of culten** te noemen! Zie hierover uitbundig onder de rubriek "Pinkster- en Charismatische beweging": <http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster>. Laat u niet misleiden!!!

Lees ook:

- o Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen?
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/handoplegging.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm