

God en de Naties

Door George Zeller, https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/Acts17_26.pdf, nov. 2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V.



Handelingen 17:22-31

“²⁶ En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, ²⁷ opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons” – Handelingen 17:26-27

Vanuit ons oogpunt lijken bepaalde naties erg imponerend en bedreigend: China, Rusland, Iran, Noord Korea, etc. Het is erg nuttig om de naties te zien vanuit Gods oogpunt.

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen” (Handelingen 17:26a).

Alle naties van de aarde komen voort uit één bron. Ze stammen af van één mens, Adam. Alle mensen die op het aardoppervlak leven, ongeacht etnische groep of achtergrond, zijn ontstaan uit dezelfde eerste mens.

De Grieken die Paulus toesprak in Handelingen 17, geloofden dit niet. Zij geloofden dat zij speciaal geschapen waren door hun eigen Griekse goden. Zij geloofden dat andere mensen, zoals de barbaren¹, geschapen waren door bepaalde andere goden in de landen waar zij leefden. Zij waren onwetend over het ene menselijke ras dat geschapen werd door de ene ware God.

“En Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied” (Handelingen 17:26b).

In deze opmerkelijke verklaring leren we dat God de grenzen van elke natie heeft bepaald, zowel chronologisch als geografisch. Hij heeft bepaald wie waar en wanneer zou leven, en voor hoelang zij daar zullen leven.

Bijvoorbeeld, God bepaalde hoelang Israël in Egypte zou leven (400 jaar; Genesis 15:13) en hoelang de Amoriëten zouden overleven (Genesis 15:16).

¹ Barbaren : “De Grieken, en in navolging van hen de Romeinen, noemden een volk barbaren als ze hen niet konden verstaan of als hun cultuur op hen vreemd overkwam. Daarmee werd in die tijd niet altijd bedoeld dat die volken onbeschaafd waren. Dat blijkt onder andere uit Handelingen 28:2 waar volgens de beschrijving, de *barbaroi* van Malta in bijzondere mate *philanthrōpia* (menslievendheid) toonden. De Perzen werden door de Romeinen en Grieken ook als barbaren beschouwd. Later is hier het woord Berber van afgeleid, de oude Europese en meest gebruikte naam voor de Imazighen (Berbers). Dit volk werd vroeger dan ook barbaren genoemd, die woonden in Barbarië, het huidige Algerije, Tunesië, Marokko en Libië” (Wiki).

God bepaalde de grenzen van de grote rijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome, en Hij is net zo betrokken bij de naties van vandaag. God heeft de volkeren van de wereld zo geschikt, met tijden en grenzen, opdat mensen op Hem zou responderen door het Evangelie te aanvaarden (Hij opent daarbij ook hun harten, Handelingen 16:14).

Dit is een verbazingwekkende verklaring over Gods absolute soevereine heerschappij over de naties.

Wij kunnen rusten in het feit dat Hij de complete controle heeft over elke natie!

Andere artikelen over Handelingen 17:26

- “Het is niet de schuld van God”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf>
- “Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm