

De Haat van een Christen

Spreuken 6:16-19

Bron: http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Prov6_16-19.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en appendix door M.V.

“Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, 19 een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt” – Spreuken 6:16-19.

God is liefde, maar God *haat* ook. Hij haat alles wat niet in harmonie is met Zijn heilige Persoon. Als gelovigen moeten wij leren lief te hebben wat God liefheeft en te haten wat God haat. In Spreuken 6:16-19 leren we van zes, ja zeven dingen die God haat en die een gruwel zijn voor Hem. Hij verafschuwt deze zonden.

Onze Heer zei: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35). De wereld zal weten dat u een christen bent door uw liefde. Maar het is ook waar dat de wereld zal weten dat u een christen bent door uw haat. Iedereen haat. Het is een universele emotie. Wat een persoon haat onthult veel over zijn karakter.

Om zondige haat te vermijden, moeten we precies haten wat en zoals God haat, en daarbij een rechtschapen verontwaardiging tonen die God behaagt. “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade” (Psalm 97:10).

Zij die de Heer liefhebben moeten alles haten wat tegengesteld is aan Gods heilige Persoon en wil. Van een boos mens wordt geschreven: “het kwaad verwerpt hij niet” (Psalm 36:5). God beveelt Zijn kinderen: “Heb een afkeer van het kwade” (Romeinen 12:9). Zij die de Heer vrezen haten het kwade: “De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen” (Spreuken 8:13).

Hoe nauwer wij met God wandelen, hoe meer wij Zijn liefde en haat als voorbeeld beoefenen. “Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad” (Psalm 119:104).

Heer, help mij zonde te haten zoals U dat doet, het te verwerpen en er een afkeer voor te hebben. Mocht ik in het bijzonder de zonde haten die ik vind in mijn eigen leven.

God haat zonde en zondaars (als voorbeeld voor ons):

- Exodus 32:10: Laat Mij begaan, zodat Mijn **toorn** tegen hen ontbrandt en Ik hen **vernietig**.
- Leviticus 26:30: Mijn ziel zal van u **walgen**.
- Deuteronomium 28:63: ... om **u om te brengen** en **weg te vagen**. U zult **weggerukt** worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
- Psalm 5:6: U **haat** allen die onrecht bedrijven.
- Psalm 7:12-14: God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag **toornt**. Als men zich niet bekeert, dan zal Hij Zijn **zwaard** scherp, Zijn **boog** spannen, en aanleggen. Hij heeft **doodelijke wapens** voor Zich gereedgemaakt, Hij richt Zijn **pijlen** op de felle achtervolgers.
- Psalm 11:5: De HEERE ... Zijn ziel **haat** de goddeloze en wie geweld liefheeft.
- Psalm 26:5: Ik **haat** het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.
- Psalm 31:7: Ik **haat** hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op de HEERE.
- Psalm 45:8: U hebt gerechtigheid lief en **haat** goddeloosheid.

- Psalm 97:10: U die de HEERE liefhebt, **haat** het kwade.
- Psalm 101:3: Ik **haat** wat de afvalligen doen.
- Psalm 119:104: Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom **haat** ik elk leugenpad.
- Psalm 119:113: Ik **haat** de halfhartigen, maar Uw wet heb ik lief.
- Psalm 119:128: maar elk leugenpad heb ik **gehaat**.
- Psalm 119:163: Ik **haat** de leugen en heb er een afschuw van.
- Spreuken 6:16-17 Deze zes **haat** de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong ...
- Spreuken 8:13: De vreze des HEEREN is het kwade te **haten**.
- Spreuken 13:5: De rechtvaardige **haat** een leugenachtig woord.
- Spreuken 15:9: De weg van een goddeloze is voor de HEERE een **gruwel**.
- Spreuken 17:15: Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt, zijn de HEERE een **gruwel**, ja, die beiden.
- Amos 5:15: **Haat** het kwade en heb het goede lief.
- Lukas 16:15: Want wat hoog is onder de mensen, is een **gruwel** voor God.
- Johannes 3:36: Wie de Zoon ongehoorzaam is blijft onder de **toorn** van God.
- Romeinen 1:18: Want de **toorn** van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen.
- Romeinen 12:9: Heb een **afkeer** van het kwade.
- Hebrëen 1:9: U hebt gerechtigheid lief en **haat** ongerechtigheid.
- Judas 23: U moet ook **haten** het kled dat door het vlees bevlekt is
- Openbaring 2:6: dat u de werken van de Nikolaiëten **haat**, die ook Ik **haat**.
- Openbaring 2:15: die zich houden aan de leer van de Nikolaiëten en dat **haat** Ik

Uit “De haat van God”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>



“God houdt van iedereen”?

“God heeft de zondaar lief maar haat de zonde”?

Johannes 3:16:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

versus Johannes 3:36:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de **toorn** van God **blijft** op hem”

Het is de leugen van de emerging Church! Lees hierover:

God heeft de zondaar lief maar haat de zonde?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>

Een liefdesverklaring tot de zondaar?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm