

De graven werden geopend

Mattheüs 27:52-53

M.V. 28-8-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vraag van een lezer:

Hoe moeten wij onderstaande tekst verstaan.

Hoewel er weinig over staat... valt mij op dat bij het sterven van de Heere Jezus de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt (dus vóór de opstanding van de Heere Jezus Christus).

Hoewel Christus de Eersteling geworden is van degenen, die ontslapen zijn.

Hierbij weten wij dat de Heere Jezus opstond na drie dagen. Ja wel met een verheerlijkt lichaam, onsterfelijk. Ja onze zonden gedragen en overwonnen hebbende!

Vraag: hoe moeten wij dit zien? Wel staat er in vers 53 dat zij de graven uitgegaan zijn, na Zijn opstanding. Dus na drie dagen!!!

Werd bij het sterven van de Heere Jezus de band van de dood verbroken welke de ontslapen heiligen gevangen hield in de gevangenis in afwachting van een veranderd lichaam...nadat de Heere Jezus is opgestaan?

Mattheüs 27:

50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

1 Korinthiërs 15:20:

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Graag bij gelegenheid je reactie op deze, voor mij moeilijke vraag.

Antwoord:

We zien bij het sterven van onze Heer grote tekenen gebeuren: het voorhangsel in de Tempel scheurde, de aarde beefde, rotsen scheurden, en dan zien we ook dat de graven werden geopend en dat veel ontslapen heiligen werden opgewekt.

Deze bijzondere gebeurtenissen wijzen erop dat Jezus de gevangenis gevangen had genomen (vgl. Efeziërs 4:8) en dus de macht van de dood door Zijn dood had teniet gedaan.

Let wel op dat de opstanding van deze heiligen niet direct gebeurde toen Jezus stierf, maar dat ze na Jezus' opstanding tevoorschijn kwamen (vers 53). Zij konden Hem niet voorgaan want Hij was

immers de eersteling van hen die ontslapen zijn (1 Korinthiërs 15:20). Let ook op dat niet ALLE ontslapen heiligen uit hun graven kwamen maar dat er sprake is van “veel” lichamen.

De dood was nu verslonden: “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus” (1 Korinthiërs 15:55-57).

Door Jezus' dood was de verlossing volbracht en is de opstanding mogelijk gemaakt. De opstanding van deze heiligen is een heerlijke voorgebeurtenis van de eerste opstanding en zij vormen daar blijkbaar de eerstelingen van.

Deze opgestane heiligen gingen Jeruzalem binnen en verschenen aan velen. Net zoals Jezus aan velen verscheen na Zijn opstanding en vóór Zijn hemelvaart.

Nu komen er vele vragen op. Wie waren die heiligen? Wat gebeurde er verder met hen? Aan wie verschenen zij en met welk doel? Waar zijn ze nu? Zulke vragen zijn niet te beantwoorden. De Schrift zwijgt erover, en waar de Schrift zwijgt moeten ook wij zwijgen.

(Geraadpleegd: “Uw Koning komt”, A.C. Gaebelien)

Zie verder over de Opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm