

Billy Graham geïnterviewd: de verloochening van Christus & de brede weg

Transcriptie en vertaling door M.V.

Eerste video: <https://www.youtube.com/watch?v=eZFM2Hd-xCg> .

Het interview was een uitzending op 31 mei 1997 in het "Hour of Power" televisieprogramma, getiteld: "Say 'Yes' To Possibility Thinking", programma #1426

Enkel Jezus
Christus is het
LICHT
waardoor wij
gered moeten
worden!: Joh.
1:4-5; 3:19;
8:12; 12:35-36



Enkel Jezus
Christus is de
WEG
waardoor wij
gered moeten
worden!: Joh.
14:6; Hand.
4:10, 11

Enkel Jezus is de DEUR waardoorheen wij gered worden!: Joh. 10:7-9

Robert Schuller:

Tell me, what do you think is the future of Christianity?
Zeg me, wat is volgens u de toekomst van het Christendom?

Billy Graham:

I think everybody that loves Christ, or knows Christ, whether they are conscious of it or not they're members of the body of Christ and that's what God is doing today, He's calling people out of the world for his Name, whether they come from the muslim world, or the buddhist world, or the christian world, or a non-believing world, they're members of the body of Christ, because they have been called by God, they may not even know the name of Jesus but they know in their heart they need something that they don't have and they turn to the only light that they have. I think that they're saved and they are going to be with us in heaven.

Ik meen dat ieder die Christus liefheeft, of Christus kent, of zij zich daarvan bewust zijn of niet, zij zijn leden van het lichaam van Christus en dat is wat God vandaag doet, Hij roept mensen uit de wereld voor Zijn naam, of zij nu komen uit de moslimwereld, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld, of een niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het lichaam van Christus, omdat zij door God geroepen werden; zij kunnen zelfs de naam van Jezus niet kennen maar zij weten in hun hart dat zij iets nodig hebben wat zij niet bezitten, en zij keren zich tot het enige licht dat zij hebben. Ik denk dat zij gered zijn en zij zullen met ons zijn in de hemel.

Robert Schuller:

This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that there's wideness in God's mercy.
Dit is fantastisch. Ik ben zo ontroerd u te horen zeggen dat er een breedheid is in God's genade.

Billy Graham:

There is. There definitely is.
Die is er. Die is er beslist.

Tweede video: <https://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0> .

Hier is de Engelse transcriptie reeds aanwezig.