

Goedkoop Evangelie?

M.V. 2-10-2012. Update 14-4-2018 (uitbreiding)

Inleiding

Velen verkondigen een goedkoop evangelie. Wie het daar niet mee eens is, wordt verweten een aanhanger van “lordship salvation” te zijn, of van een werken-evangelie. Men probeert een opdeling of onderscheid te maken tussen redding en discipelschap. Redding is gewoon beschikbaar op grond van een zgn. “quick prayer” (kort gebed van geloofsbelofte), dikwijls uitgelokt door de groepsgeest van een samenkomst, en dan heb je je “ticket naar de hemel”. Zij hoeven zich verder eigenlijk weinig van het christelijke leven aan te trekken, niet echt los te maken van de wereld, want dat is enkel voor “discipelen”, een aparte klasse van “doorzetters”. Redding wordt bijzonder goedkoop voorgesteld. Geen wonder dat onze kerken vol zitten met naamchristenen, die de Geest niet hebben en gericht zijn op de aarde, op het vlees met haar gevoelens, mystieke praktijken, sfeermakerij, clubjesgeest en religieus entertainment.

Laat nu gewoon de Schriftplaatsen spreken en vorm uw eigen overtuiging in deze ernstige kwestie. Maar doe dit zonder vooringenomenheid en onder ernstig gebed.

Kostprijs

Er is inderdaad een zekere “kostprijs” – ook voor de mens. De Heer Jezus vraagt ons dit, en Hij sprak er duidelijk over. Christen worden is geen goedkope aangelegenheid maar vereist grote ernst:

Lukas 14:26-33 → “En wie zijn kruis [niet Christus’ kruis maar dat van U!] niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen DISCIPEL [Gr. *mathetes*] van Mij zijn”

Wie is nu een discipel, bedoeld in bovenstaande tekst? Is er werkelijk een onderscheid tussen een redding (ticket to heaven) en discipelschap (met te verwerven kronen)? Zie hierna:

Mattheüs 28:19 → “Ga dan heen, onderwijs [Gr. *matheteuo*] al de volken ...”

Een discipel (Gr. *mathetes*) is een leerling, pupil. Het Griekse *matheteuo* hier betekent “discipelen maken”. Zelfs de NBG zegt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen ...”

IEDERE GELOVIGE is een discipel, en een discipel is IEDERE GELOVIGE !

Men hoort geen opdeling of onderscheid te maken tussen ‘geredden’ en een aparte klasse van ‘discipelen’, want die opdeling is er helemaal niet in de Schrift. Ik ben het daarom helemaal niet eens met hen die deze opdeling maken en daardoor een goedkoop reddingsevangelie verkondigen. Men weze gewaarschuwd:

Openbaring 3:16 → De Heer “braakt” (Gr. *emeo*) lauwe christenen uit!

Hebreeën 12:14 → Zonder heiliging zal niemand de Heer zien!

Ook andere Schriftplaatsen spreken duidelijk:

Romeinen 8:17: “En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” → lijden is een kenmerk van echte wedergeboorte.

Vergelijk hiermee:

Handelingen 5:41: “Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden”.

2 Timotheüs 2:12: “Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen”.

Filippenzen 1:29: “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”.

Wie niet wil lijden, is niet gered en is geen christen. Zo iemand is niet één met Christus en bezit Zijn leven niet. Zo iemand behoort Hem niet toe.

Mattheüs 10:37-39: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. **38** En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. **39** Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden”.

Mattheüs 16:24-25: “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. **25** Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden”.

Markus 8:34-35: “En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. **35** Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

Lukas 9:23-25: “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. **24** Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. **25** Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?”

Johannes 12:24-26: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. **25** Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. **26** Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren”.

Wie zijn aardse leven niet aan de Heer geeft, om gekruisigd te worden, om “gesnoeid” (Gr. *kathaireo*) te worden (Johannes 15:2), om “in de aarde te vallen en te sterven” (Johannes 12:24-26), **om de werken van de Heer in hem of haar te laten vervullen (Efeziërs 2:10)**, is niet wedergeboren en is Hem niet waardig.

Er is in het Nieuwe Testament geen onderscheid tussen discipelen en wedergeborenen. Discipelen zijn wedergeborenen, en wedergeborenen zijn discipelen. De Heer maakt geen onderscheid.

Hiermee verkondig ik geen “lordship salvation” of redding-door-werken, want het is niet IK maar de Heer die redt en werkt (Efeziërs 2:10), en het gaat om WAT IN MIJ MOET GEZIEN WORDEN indien ik echt bekeerd ben. Wat IK doe is mij in geloof aan de Heer overgeven, als Zijn gekochte eigendom, en in Hem blijven, **zoals Hij vraagt (Johannes 15:4)**. Wie bestendig wegloopt als er een kruis te dragen valt, toont dat hij of zij geen discipel is, geen echte gelovige (1 Johannes 2:19).

Wie de wereld bestendig liefheeft en een “aardklitter” is, en wie (alleszins na verloop groei en tijd) niet vurig verlangt om opgenomen te worden om bij de Heer te zijn, in het Vaderhuis, heeft de Geest niet en is niet uit God geboren (zie 2 Korinthiërs 4:16-18; 2 Korinthiërs 5:1-8; Filippenzen 1:21-23; 1 Johannes 2:15-17). Zo iemand heeft zijn hart op andere dingen gericht en is op zichzelf of “alleen” gebleven (Johannes 12:24).

Dit is het verlangen van een echte wedergeborene (het voorbeeld van Paulus):

Filippenzen 1:21-23 → “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u”

Wie een verkeerd hart heeft moet in geloof bidden om een nieuw hart te krijgen. De Heer zal geen steen geven aan iemand die Hem ernstig zoekt en vraagt (Mattheüs 7:8-9). En de Heilige Geest is in de wereld gekomen om mensen tot God te trekken (Handelingen 16; Johannes 6:44; Johannes 12:32) zodat niemand te verontschuldigen is.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm