

Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen?

<http://wayoflife.org/>, 17-7-2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.

Doctrine [of: leer, leerstelling(en)] wordt vandaag dikwijls naar beneden gehaald ten voordele van oecumenische eenheid. De volgende uitspraak van popzanger Pat Boone¹, die een charismatisch christen is, typeert de populaire houding ten aanzien van doctrine:

“Doctrine verdeelt, ervaring verenigt. Onze doctrines zijn niet allemaal geheel correct, maar God veroordeelt ons niet naar ons begrip van doctrine” (Pat Boone, 17 aug. 2001, geciteerd uit *Calvary Contender*, 15 sept. 2001).

Pat Boone beweert dat vermits wij (zogezegd) onze leer niet helemaal correct hebben, en God ons niet oordeelt naar de leer die we voeren, wij ons moeten focussen op eenheid. Dit idee is wijd en zijd populair. Velen hebben mij geschreven en zeiden in feite: “Wie denkt u dat u bent? Gelooft u dat uw leer de juiste is en die van alle anderen fout? Dat kan u niet weten!”

Maar dat is niet wat de Bijbel zegt.

De Bijbel zegt dat de gelovige de gezonde leer *KAN* kennen.

In de tweede brief van Paulus aan Timotheüs wordt de gelovige geboden om het Woord van de waarheid recht te snijden:

“Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt”
(2 Tim. 2:15).

Het Woord van God recht snijden betekent dit Woord juist interpreteren en te weten dat haar leer correct is. Waarom zou God een christen de vereiste opleggen het Woord van de Waarheid recht te snijden, tenzij Hij hem ook de bekwaamheid geeft dat te doen! Dit vers leert dat God de christen verantwoordelijk stelt voor die taak, want ieder die het Woord van de Waarheid recht snijdt zal zich “welbeproefd voor God stellen”.

De Bijbel vertelt ons exact hoe wij de correcte leer kunnen kennen.

1. Wij kennen de gezonde leer door gehoorzaamheid. De Heer Jezus Christus gaf de volgende belofte met betrekking tot het kennen van de gezonde leer:

“Als iemand Zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek” (Joh. 7:17).

Om de gezonde leer te kennen moeten wij de waarheid willen gehoorzamen. Als een mens open staat voor de waarheid, en hij God wil gehoorzamen, dan zal de Heer hem de wijsheid geven opdat in staat zal zijn een onderscheid te maken tussen gezonde en valse leer. Het boek Spreuken zegt:

“Keert u tot Mijn bestraffing [= vermaning]; ziet, Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken” (Spreuken 1:23).

¹ Charles Eugene (Pat) Boone (geb. 1 juni 1934) is een Amerikaanse zanger. Aanvankelijk werd hij bekend door het maken van populaire rock ‘n’ roll, later in zijn carrière stapte hij over naar het gospel-genre ... Boone trouwde met Shirley Lee Foley, dochter van Red Foley in 1953, en kreeg met haar vier dochters: Cherry, Lindy, Debby en Laury. In de jaren ‘60 en ‘70 toerde de familie rond als gospelartiesten, en maakten gospelalbums als *The Pat Boone Family* en *The Family Who Prays*. In 1997 bracht Boone een album uit met de titel ‘No More Mr. Nice Guy’, met daarop een collectie van heavymetalcovers, opgepoetst om te passen in de Pat Boone-stijl. Om reclame te maken voor het album, verscheen hij op de uitreiking van de ‘American Music Awards’ in zwart leer ... Boone woont in Los Angeles in de staat Californië met zijn vrouw Shirley. Ze zijn invloedrijke en gerespecteerde leden van de ‘Kerk op weg’ in San Fernando Valley. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pat_Boone.

God heeft beloofd Zijn waarheid bekend te maken aan hen die zich aan Hem onderwerpen.

2. Wij kennen de gezonde leer door te blijven in Gods Woord. De Heer Jezus deed nog een andere belofte met betrekking tot het kennen van de waarheid:

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31-32).

Deze kostbare belofte stelt duidelijk dat een kind van God de waarheid kan weten. De voorwaarde daartoe is dat hij in Gods Woord moet blijven. Dat betekent dat hij het moet lezen, overdenken, memoriseren, liefhebben, en ernaar streven het te gehoorzamen.

3. Wij kennen de gezonde leer door de Heilige Geest. Johannes schreef in zijn eerste brief:

“Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is” (1 Joh. 2:20-21).

Vers 27 zegt verder:

“En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen - en die zalving is waar en is geen leugen - en zoals zij u heeft onderwezen, zult u in Hem blijven” (1 Joh. 2:27).

De Schrift leert dus duidelijk dat de (ware) gelovige de Heilige Geest bezit om hem te onderwijzen, en dus kan de gelovige daardoor de waarheid weten.

Indien de oecumenische filosofie juist is, en de gelovige kan niet zeker zijn van de juiste leer, gezonde doctrine, dan hebben de geboden en beloften van God geen enkele zin.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm