

Gewelddadig tegen hen die mijn religie Gewelddadig noemen

Friday Church News Notes, 22 september 2006, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Paus Benedictus heeft zich op glad ijs gewaagd met zijn uitspraak tegen de islamitische jihad, alhoewel hij zich vandaag excuseert door te beweren dat de door hem gegeven citaten niet zijn eigen gevoelens weergeven.

In een toespraak op 12 september aan de universiteit van Regensburg, Duitsland, verwees de paus naar een 14^{de} eeuws dialoog tussen de keizer van Byzantium, Manuel II Paleologus, en een Perzische islamitische geleerde. De dialoog vond plaats tijdens de belegering van Constantinopel tussen 1394 en 1402, toen de moslims zich voorbereidden om het Grieks-orthodoxe capitol binnen te vallen en het Byzantijnse keizerrijk omver te werpen.

Zij deden dat vervolgens met groot bloedvergieten, enorme vernielingen en roofzuchtige plunderingen. De paus citeerde Paleologus als dat die zich uitspreekt tegen de islamitische jihad, waarvan zijn eigen keizerrijk in die dagen het object was, door te zeggen: “Zeg me gewoon wat Mohammed aan vernieuwing heeft gebracht, en alles wat u zal vinden zijn dingen die enkel boos en inhumain zijn, zoals zijn bevel zijn religie te verspreiden door het zwaard”.

De paus dan zei dat “geweld onverenigbaar is met de natuur van God en de natuur van de ziel”.



Moslims woedend op de paus

De verklaring van de paus bracht de vuisten van moslims in de hoogte, niettegenstaande het feit dat Mohammed beëindigt een krijger was, die zijn religie verbreidde op de punt van het zwaard, en hij de doctrine van jihad leerde, en talloze van zijn volgelingen ontelbare daden van bloedvergieten hebben verricht sindsdien, op basis van deze doctrine. Dat niet alle moslims de jihad hebben beoefend of het terrorisme hebben ondersteund, doet niets af aan deze feiten.

De reacties op de opmerkingen van de paus waren voorspelbaar onstuimig. Zijn woorden werden veroordeeld door politieke leiders in Pakistan, Indonesië, Iran, Libanon, Maleisië, Marokko, Egypte, Turkije, India, en Palestina.

Het Pakistaanse parlement nam unaniem een resolutie aan die de paus veroordeelde voor zijn “afbrekende commentaren op de islam”. De 57 naties tellende Organisatie van de Islamitische Conferentie, in Saoedi-Arabië, veroordeelde krachtig de verklaringen van de paus. Vele andere moslimreacties waren van het type: “Hoe durft u zeggen dat Mohammed gewelddadigheid leerde; wij zullen u hiervoor gewelddadig aanpakken!”

Italië werd ertoe gedwongen de staat van haar nationale veiligheid te verhogen, en de persoonlijke wacht van de paus werd versterkt, wegens bedreigingen vanuit islamitische groepen.

Tijdens een betoging buiten de Westminster Cathedral in London, zei moslim advocaat Anjem Choudary dat de paus moet geëxecuteerd worden voor het beledigen van de islam.



“Onthoofd hen die de islam beledigen”

Een geestelijke in Somalië riep de moslims op om de paus “achterna ze zitten” en te doden.

De Liga van Jihadisten in Irak plaatste volgende vredelievende boodschap op hun website: “Weet dat de soldaten van Mohammed vroeg of laat zullen komen om uw troon te schudden en de fundamenten van uw staat”.

Het leger van de Mujahedeem¹ dreigde ook het Vaticaan aan te vallen en refereerde naar de paus als de “hond van Rome” en beloofde “de kruisen in uw woonst te breken”.

Een groep die zich de jonge Brigades van de Fundamentalistische Islam noemt, heeft papieren verspreid met het dreigement om alle Irakese christenen te doden, tenzij de paus zich verontschuldigt op de manier zoals zij het willen.

Twee christenen werden in Irak vermoord sinds de opmerkingen van de paus. Moslims doodden een oudere Italiaanse non in een kinderspitaal in Mogadishu, en er waren veel gewelddadige aanvallen op kerken in Gaza en de West Bank.

Maar de islamitische religie kan voor dit alles niet geblameerd worden, niet? En als de islam echt een vredelievende religie is, en geweld een afwijking daarvan is, zullen wij een sterke en universele afkeuring moeten horen over elke islamitische terrorist, uit de mond van alle vredelievende moslimleiders. En ik heb het hier niet over vage uitspraken zoals “geweld is verkeerd”; ik heb het over het noemen van de namen van islamitische terroristengroepen en die van geweldpredikende geestelijke leiders, en dat dezen zouden veroordeeld worden in besliste termen. Maar buiten een paar uitzonderingen na is de stilte in dat verband oorverdovend!

Belangrijke opmerking door vertaler (M.V.)

De paus is eigenlijk niet geplaatst om deze openbare opmerking te maken over de islam. Zijn zwaar afvallige Rooms-katholieke kerk heeft er zelf voor gezorgd dat eeuwenlang vele miljoenen onschuldige mensen werden afgeslacht en gefolterd, op de meest afschuwelijke manieren.

De handen van het pausdom druipen van het bloed. Dit neemt niet weg dat het citaat door Benedictus van Paleologus, als zodanig, wel juist is ten aanzien van Mohammed, die immers te vuur en te zwaard zijn religie stichtte en wiens aanhangers nog steeds, tot op vandaag onafgebroken, het geweld prediken en onschuldig bloed vergieten.

Wij bijbels-orthodoxe christenen, die enkel de leer van de Heer Jezus Christus en de Apostelen volgen, zoals weergegeven in het Nieuwe Testament, zweren alle gewelddadigheid af en zien het als antichristelijk het zwaard, [een wapen op te nemen tegen enig mens](#). De Heer Jezus zei immers: “allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan” (Mattheüs 26:52).

Zogenaamde christenen, die een andere leer brengen, en met vleselijke wapens strijden, halen de naam “christen” diep door het slijk en zijn geen haar beter dan zij die, onder welke vlag ook - politiek of religieus - bloed vergieten.

“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk” (2 Korinthiërs 10:3-4).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>

¹ Mujahedeem (Arab. voor strijders, hen die zich tot het uiterste inspinnen) is een Arabische term voor hen die zich inlaten met de *jihad*.