

De Getty's leiden aanbidding in Lausanne 4

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-40.php, 4-10-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het moderne evangelicalisme is helemaal doortrokken met kettters denken, en zelfs degenen die tot op zekere hoogte bijbels gezond zijn, zijn gevaarlijke bruggen naar ernstige dwalingen en dito leraars.



Keith en Kristyn Getty leidden de eredienst en hielden seminars op Lausanne IV, het oecumenische Congress on World Evangelization in Seoul, Zuid-Korea, 22-28 september.

De Getty's zijn een van de meest invloedrijke hedendaagse aanbiddingskunstenaars, en ze vormen een brug naar de één-wereldkerk vanwege hun oecumenische filosofie en gebrek aan echte bijbelse grenzen. Samen met Stuart Townend¹, die charismatisch is in zijn doctrine en praktijk, runnen ze Getty Townend Music (GTM), dat de laatste jaren steeds populairder is geworden bij Bob Jones University, Majesty Music, de Wilds en anderen.

Meer dan 5.000 mensen uit 200 landen namen deel aan Lausanne IV, uit een veelheid van denominaties. Onder de 50 sprekers bevonden zich **Rick Warren**, bekend van Purpose Driven, en **Billy Wilson**, president van de **Pentecostal Oral Roberts University**.

Een belangrijk thema was oecumenisme. Patrick Fung van OMF International² zei: “Een verdeelde kerk heeft geen boodschap voor een verdeelde wereld. God heeft ons geroepen tot een eenheid van de Geest door de band van vrede”. Dit is een grote fout. De verklaring in Efeziërs 4:3³ is geschreven aan een bijbels verantwoorde nieuwtestamentische kerk, niet aan belijdende christenen in het algemeen. Nergens roept de Schrift op tot eenheid tussen degenen die de gezonde leer aanhangen en degenen die ketterij aanhangen. Integendeel, de Schrift waarschuwt voor een grote afkeer van het geloof (2 Timotheüs 3-4) en roept degenen die gezond zijn in het geloof op om degenen die dwalen in het oog te houden en er zich van af te keren (Romeinen 16:17⁴; 2 Timotheüs 3:5).

¹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Townend_\(musician\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Townend_(musician))

² OMF International: voormalig Overseas Missionary Fellowship en vóór 1964 de China Inland Mission, gesticht door Hudson Taylor in 1865. (Wiki).

³ “... u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” (Efeziërs 4:3).

⁴ KJV: “Now I beseech you, brethren, **mark them** which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and **avoid them**”.

Het eerste congres voor wereldevangelisatie werd in 1974 gehouden in Lausanne, Zwitserland, onder leiding van **Billy Graham**.

De Lausanne-beweging, die een product is van dat eerste congres, heeft vanaf het begin de oecumenische eenheid bevorderd. In 1974 kwamen de deelnemers uit allerlei gecompromitteerde en afvallige denominaties, zoals de Kerk van Engeland en de Kerk van Zuid-India, waaronder velen die verbonden waren met de radicaal liberale Wereldraad van Kerken. Drie Rooms-katholieke priesters werden uitgenodigd om Lausanne I bij te wonen (*F.E.A. News & Views*, juli-aug. 1974).

Een van de sprekers in Lausanne I was **Malcolm Muggeridge**⁵, die vijf jaar eerder in zijn boek *Jesus Rediscovered* (1969) schaamteloos de maagdelijke geboorte, de godheid, de wonderen, de profetieën en de lichamelijke opstanding van Christus verwierp. Hij schreef:

“Om je voor te stellen dat deze godheid een zoon heeft in een bepaalde zin, en dat deze zoon uit een maagd is geboren en ongeveer dertig jaar als man op aarde heeft geleefd; daarna gestorven is en opgestaan uit de dood, is wat mij betreft, ongeloofwaardig” (*Jesus Rediscovered*, Wheaton: Tyndale House, 1969, p. 95).

Hij theoretiseerde dat een of andere “body-snatcher”⁶ het lichaam van Jezus had gestolen.

In 1974, toen hij in Lausanne I sprak, beweerde Muggeridge een soort van christen te zijn, maar hij was *nooit* gezond in het geloof. Hij ontkende nog steeds de goddelijke inspiratie van de Schrift en de lichamelijke opstanding van Jezus.

In zijn boek *Jesus: The Man Who Lives* uit 1975, dat verondersteld werd zijn christelijke getuigenis te zijn, zei Muggeridge dat het waarschijnlijk is dat de gebeurtenissen van de opstanding, zoals het lege graf en de weggerolde steen, niet op camera hadden kunnen worden vastgelegd, en hij bleef de boze “body snatching” theorie voorstellen.

Muggeridge had geen getuigenis van de nieuwe geboorte en verklaarde dat zijn “bekering” een “levenslange reis” was. Toch sprak hij in Lausanne en werd hij door prominente evangelicals geprezen als een waar christen.

De oecumenische geest van het congres in Lausanne kwam tot uiting in het Verbond van Lausanne, waarin stond dat “een groeiend partnerschap van kerken zich zal ontwikkelen en het universele karakter van de kerk van Christus duidelijker zal worden getoond”. Dit is het verkeerde idee van een universele “kerk” die bestaat uit alle belijdende christenen, die in feite de afvallige “één-wereldkerk” is.

De editie van maart 2010 van de *Lausanne World Pulse* (een joint venture tussen Billy Graham en het Lausanne Committee) bevatte een artikel van Chandler Im getiteld “Interfaith Interface with Buddhists”, waarin werd opgeroepen om deel te nemen aan het boeddhisme om het te begrijpen. Im zei:

“Ik ben het volledig eens met de bewering van Newbiggin⁷ dat totdat men in zijn ziel de dynamische kracht en invloed van een grote religie heeft gevoeld, men de boodschap ervan niet heeft gehoord of begrepen”.

Dit is een gevaarlijke aanbeveling die door Gods Woord verboden is. Zie 2 Korinthiërs 6:14-18⁸.

Newbiggin ontkende de verbale inspiratie van de Schrift en beweerde dat de Bijbel “geen verzameling tijdloze waarheden” is.

Evangelicals hebben de angstaanjagende gewoonte om zonder enige waarschuwing regelrechte ketters te citeren. Het maartnummer van 2010 van *Lausanne World Pulse* had ook een artikel “Christus delen in hindoeïstische contexten”, waarin werd gesteld dat hindoes die “Christus aanvaardden” niet

⁵ Over Malcolm Muggeridge, zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/malcolm-muggeridge.pdf>

⁶ To snatch: wegrukken, weggrijpen, wegpakken.

⁷ James Edward Lesslie Newbiggin (1909 – 1998) was a British theologian, missiologist, missionary and author. (Wiki).

⁸ “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen ...” (2 Korinthiërs 6:14-18).

gedoopt hoeven te worden of zich niet hoeven te identificeren met een kerk, omdat het “hen isoleert van hun geboortegemeenschap”.

In de *Lausanne World Pulse* van september 2009 verklaarde Philip Noss van de American Bible Society dat “God zich openbaart door zijn woord en door elke cultuur”. Dit is niet wat de apostelen leerden: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. ... 21 Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen” (1 Johannes 5:19-21).

Het moderne evangelicalisme is helemaal doortrokken met ketters denken, en zelfs degenen die tot op zekere hoogte bijbels gezond zijn, zijn gevaarlijke bruggen naar ernstige dwalingen en dito le-
raars.

Zie ook:

- o De Getty's – de verleiders van hedendaagse aanbiddingsmuziek: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gettys.pdf>
- o De Getty's en de Rapper: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gettys2.pdf>
- o Rubriek “Muziek, CCM”: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm>
- o Rubriek “Hillsong”: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#hillsong>
- o Rubriek “Oecumene”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#oecumene>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm