

Getrouwheid op een dag van afvalligheid

Door Harry Ironside (1876-1951), <https://www.featoday.org/faithfulness-in-a-day-of-apostasy/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, schema en voetnoten door M.V.



De omstandigheden waarin de apostel Paulus als de gevangene van de Heer zich bevond toen hij zijn tweede brief aan Timotheüs schreef, beantwoordden groten-deels aan de plaats waarin getrouwheid aan de waarheid iemand in deze laatste dagen van de kerkbedeling zou kunnen brengen.

Of gelovigen kunnen worden geroepen om daadwerkelijke vervolging te verduren, zelfs tot vrijheidsberoving, terwijl Satans plannen worden ontwikkeld, kan een open vraag zijn, maar het is heel duidelijk dat het Evangelie van de genade van God en de grote waarheden die verbonden zijn met het mysterie van Christus en de Kerk nooit méér in ongenade zijn gevallen bij de zogenaamde leiders van het protestantisme

dan in deze tijd.

De houding van Rome ten opzichte van het Evangelie is altijd duidelijk vijandig geweest, en de vervolging zou vandaag de dag even ernstig zijn, als ze een ongebreidelde macht had gehad zoals in de bloedige eeuwen vlak voor en na de Reformatie.

Maar het is iets nieuws om vooraanstaande mannen te vinden in protestantse kerken en grote semi-religieuze organisaties die onder de protestantse vlag staan, die schaamteloos het Evangelie aan de kaak stellen en degenen die het prediken belachelijk maken. Sterker nog, zij hebben niet nagelaten de meest beginselloze middelen te gebruiken om het werk te belemmeren van mensen die de zaligheid verkondigen door het verzoenend bloed van Christus, en in het bijzonder van hen die zo de heerlijke waarheid van de nabije wederkomst van de Heer verkondigen.

Het is een plechtig feit dat het Woord van God precies zo'n afvallige toestand voorspelt als de laatste toestand van de belijdende Kerk op aarde. En het betaamt allen die Christus en Zijn waarheid liefhebben om in dagen als deze zich in te zetten voor grotere getrouwheid en toewijding. Nooit was er een tijd dat het zo nodig was om getrouw het Woord te prediken: **“predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht”** (2 Timotheüs 4:2). Getrouw prediken en getrouw leven gaan hand in hand.

De tijd is al gekomen dat de mensen in het algemeen de gezonde leer niet verdragen: **“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels”** (2 Timotheüs 4:3-4).

In overeenstemming met hun eigen vleeselijke verlangens verzamelen zij zich leraren wier sentimentele gemeenplaatsen, en wier veelzijdige onschriftuurlijke methoden hun oren strelen. Nadat ze zich van de waarheid hebben afgekeerd, wenden ze zich gretig tot allerlei verzinsels en zijn ze bereid om alles of nog wat te geloven wat de ware toestand van de mens verbergt en het kruis verduistert, met eeuwige resultaten die afhangen van de aanvaarding of verwerping van de boodschap van het Evangelie.

Een ieder die de goedkeuring van de Heer Jezus verlangt bij Zijn spoedig komende rechterstoel, mag heel goed de plechtige vermaning ter harte nemen: **“Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle”** (2 Timotheüs 4:5).

U hoeft niet wat men gewoonlijk een “evangelist” noemt te zijn om uw dienstwerk te doen. **Elke gelovige die evangelietraktaten verspreidt, iedereen die zijn pen gebruikt om aan zijn ongeredde vrienden te schrijven om hen te doordringen van hun nood en Gods geneesmiddel, elke persoonlijke werker en ook degenen die het publieke podium betreden om het “oude verhaal” te vertellen, doet het werk van een evangelist.** De dagen van het Evangelie naderen hun einde. De bedeling loopt snel tot een vreselijk einde voor hen die in opstand komen tegen God en Zijn waarheid. De wederkomst van de Heer komt dichterbij. Laten we voor Hem besteed worden, in onze korte tijd, voor getrouw getuigeniswerk.

De liefde van velen wordt koud. Navolgers van Demas, die de huidige wereld liefhadden en Paulus verlieten, zijn er in overvloed. De tijd vraagt om mannen te hebben als de getrouwe Lukas en de “nuttige” Markus, die waarde hechten aan wat van God is en die koste wat het kost onverschrokken voor Zijn waarheid zullen opkomen.

Ik zou elke christelijke lezer van deze regels dringend willen wijzen op het belang van het zich **absoluut afkeren van de gemeenschap met degenen die de leiding hebben in de afvalligheid**. De roep van de Heer is duidelijk: “Wend u af van dit soort mensen” (1 Timotheüs 6:5). “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:4)¹. “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen” (Hebreeën 13:13). “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel-er” (Efeziërs 5:11).

Christenen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor elke cent die ze bijdragen aan organisaties die afvallig van karakter zijn en voor elke daad van gemeenschap die helpt om het voor Satans afgezanten gemakkelijker te maken om hun snode werk voort te zetten. Trouw aan Christus vereist **afscheiding** van datgene wat Zijn naam zo ernstig onteert.

Scheid u af van afvalligen en ongeregelden

Waar wij het NIET over hebben:

1. Christenen die ONVERHOEDS tot enige OVERTREDING komen: Gal 6:1; Jak 5:20.
2. Als wij KLACHTEN hebben tegen elkaar: Kol 3:13; 1 Kor 13:7.
3. Als een broeder TEGEN U GEZONDIGD heeft: Mat 18:15-17.

Wij houden bij dit alles in gedachten:

“Want wij struikelen allen in veel opzichten” (Jak 3:15). “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh 1:8-9).

Waar wij het WEL over hebben: hardnekkige overtreders

- ⇒ Van “vaten van oneer”, van huichelaars, verworpenen: afstand nemen: 2 Tim 2:19-21.
- ⇒ Kettters: verwerpen: Tit 3:10-11.
- ⇒ Zij die valse dingen leren en voorstellen: niet groeten, niet ontvangen: 2 Joh 10-11.
- ⇒ Zij die een andere leer brengen: wend u af van dit soort mensen: 1 Tim 6:3-5.
- ⇒ Zij die onenigheden teweegbrengen en doen struikelen: teken hen, keer u van hen af: Rom 16:17; 2 Thes 3:6.
- ⇒ Hij die niet gehoorzaam is aan het apostolische Woord: hem bekend maken: 2 Thes 3:14-15.
- ⇒ Schijngeelovigen: keer u van hen af: 2 Tim 3:5.
- ⇒ Slechte omgang: niet aangaan: 1 Kor 15:33.
- ⇒ Ongelijk juk of span met ongelovigen: gaat uit hun midden weg, zonder u af: 2 Kor 6:14-17.
- ⇒ Onvruchtbare gesprekken: niet aan deelnemen, ontmasker ze: Ef 5:11.
- ⇒ Valse kringen: ga daaruit weg: Jes 48:20; 52:11; Jer 51:6, 45; 2 Kor 6:17; vgl. Op 18:4-5.

Lees ook:

- “Welke houding aannemen tegenover Ongeregelden en Dwaalpredikers”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/houding-dwaalpredikers.pdf>
- Rubriek “Bijbelse Heiliging en Afscheiding”: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Ga weg uit Babel: Jesaja 48:20; 52:11 → Jesaja 48:20, het geestelijke Babel; Jeremia 51:6, 45; 2 Korinthiërs 6:17 → uit Jesaja 52:11.