

Is genezing in de Verzoening begrepen?

door Dennis Costella (2003), http://www.feasite.org/healing_in_the_atonement, 21-6-2012.

Update 11-4-2018.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Vertaling door M.V.

Is fysieke genezing in de verzoening begrepen? Dit wil zeggen: kan de gelovige vandaag lichamelijke genezing claimen van alle ziekten, kwalen of fysische abnormaliteiten, als gevolg van wat de Heer Jezus Christus volbracht aan het kruis van Golgotha? Vele pinkster-/charismatische leiders claimen deze fysieke genezing. Zij wijzen constant op de frase: “door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” van Jesaja 53:5 en 1 Petrus 2 als positief bewijs dat lichamelijke genezing voorzien werd in Christus’ verzoening, en daarom is nu alles wat de gelovige moet doen dit feit accepteren, door geloof, en Gods genezing ontvangen. Benny Hinn, Oral Roberts, Marilyn Hickey en vele anderen - de typische TBN-tele-evangelisten - hebben miljoenen aanhangers die geloven dat de Bijbel dit leert, dat het Gods wil is voor allen om genezen te worden! Als men niet wordt genezen, is dat te wijten aan gebrek aan geloof in Gods plan van “gezondheid, overvloed en voorspoed” voor Zijn kinderen.

Wat een verschrikkelijk standpunt! Wie bekommert zich niet om ziekte, financiële moeilijkheden of succes in het leven? Menigten zijn inderdaad bezorgd over deze dingen, en de charismaten slaan munt uit dat virtueel universeel verlangen van de natuurlijke mens om verlost te worden van het lijden dat onvermijdelijk resulteert uit de zondeval en zijn vloek. Echter, om hun goddelijk gezag te bekrachtigen voor genezingsbedieningen, hebben zij een bijbelse basis nodig. Vandaar ons onderwerp in dit korte artikel: Is fysieke genezing in de verzoening begrepen, zoals charismatische/pinkstergenezers beweren? Eén vrouwelijke pinksterprediker is zover gegaan te noteren dat er 39 categorieën van lichamelijke kwalen zijn die gelinkt zijn aan de 39 striemen die de Heer Jezus ontving bij Zijn berechting!

Maar wat zegt de Bijbel? We zullen eerst kijken naar het oudtestamentische verslag en daarna naar het nieuwtestamentische gebruik van de “door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” statements, en dan de context beschouwen, om te zien of de charismatische genezers een theologische basis hebben voor hun beweringen. Jesaja 53:5-6 zegt:

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”.

De kwaal van hen die de profeet Jesaja aanspreekt, de Joden in Juda, was hun geestelijke afdwaling, hun overtredingen, hun zonden. Lichamelijke aandoeningen worden niet genoemd in de onmiddellijke context. Deze profetie die zo wonderbaar spreekt over de toekomstige plaatsvervangende dood van het zondeloze Lam van God, de Heer Jezus Christus, op een Romeins kruis, detailleert Gods remedie voor ZONDE - geen ziekte of kwaal! Zie ook wat verder, in Jesaja 53:11-12:

“Om de moeitelijke inspanning van Zijn [= de Zoon] ziel zal Hij [= de Vader] het zien, Hij zal verzadigd worden [= Jezus’ offer verzadigde de rechtvaardige eis van oordeel op zonde]. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 ... omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft”.

De remedie tegen zonde, de genezing van de ongerechtigheden van Juda, is de onmiddellijke, contextuele toepassing van dit “door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (vers 5).

Maar waarom wordt de term “genezing” gebruikt terwijl dit woord zo dikwijls en allereerst verwijst naar fysiek herstel? Het antwoord wordt gevonden in de meer afgelegen context van dit vers, als we kijken naar Jesaja hoofdstuk één. De hele boodschap van Jesaja beïnvloedt hen die initieel deze

profetie “over Juda en Jeruzalem” (Jesaja 1:1) ontvingen en wier zieke geestelijke toestand in Jesaja 1:4-6 wordt getoond:

“Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. 5 Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. **Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat. 6 Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht**”

Jesaja gebruikte fysieke ziekte en kwaal als een duidelijke metafoor, een woordschildering, van de afgegleden geestelijke ziekte die enkel kon genezen worden door het plaatsvervangende offer van het komende Lam van God. De zondige toestand van de Joden, geïntroduceerd in het begin van het boek Jesaja, is verder beschreven in de tussenliggende hoofdstukken, en daarna wordt de heerlijke remedie voor hun zonde gesteld in hoofdstuk 53:6 “Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem [= de lijdende Redder, de Heer Jezus Christus] doen neerkomen”, en als gevolg: “door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”. Niets wordt hier gezegd over pijnlijke ruggen, ziekten of kreupele ledematen. Nee, de grootste van alle kwalen is hier het kernpunt, en het betalen van de straf op zonde die de zondaar toekomt!

Maar merk alstublieft op, dat de dood van Christus ook voorziet in de macht en het gezag over alle ziekten, kwalen en de verwoestende effecten van zonde - een macht die zal gemanifesteerd worden wanneer de Messias terugkeert naar de aarde om Zijn duizendjarig Koninkrijk op te richten. De wonderen die Hij deed bij Zijn eerste komst leggen getuigenis af van hoe het Koninkrijk op aarde zal bestuurd worden. Mattheüs 8:16-17 is een vitale tekst die de natuur van Christus' genezingen onthult onder de Joden, aan wie Hij het Koninkrijk aanbood. ALLEN werden genezen, omdat de Koning was gekomen! Voor een tijd was Israël er getuige van hoe het zal zijn wanneer de Koning zal heersen. Maar hun afwijzing van de Messias resulteerde in het uitstel van de installatie van het Koninkrijk tot de tweede komst van Christus naar de aarde (Zacharia 14:4, 20-21; Mattheüs 24:29-31). Maar voor een tijd hadden de Joden een voorsmaak van dat bestuur doordat de Heer Zijn geloofsbrieven demonstreerde als de Koning der koningen en Heer der heren bij Zijn eerste komst.

Waarom kunnen hedendaagse “faith healers” niet allen en zelfs niet enigen echt genezen in onze kerkbedeling? Zij zijn de Koning niet! Tijdens Jezus' aardse bediening ging het zo:

“Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij **genas allen** [= dit is het antwoord op de vraag waarom niet iedereen genezen wordt vandaag: het is niet voor vandaag!] die er slecht aan toe waren, 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen” (Mattheüs 8:16-17).

Merk zorgvuldig het Evangelie op dat Jezus verkondigde: het was het goede nieuws van het Koninkrijk dat moest komen:

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het **Evangelie van het Koninkrijk** en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk” (Mattheüs 9:35).

Ja, er is een element van fysieke genezing in de Verzoening, maar dat zal pas manifest worden wanneer de Messias/Koning zal heersen over een rechtschapen, gezonde wereldpopulatie. De vloek van de zonde zal opgeheven worden - enkel opzettelijke zonde tegen de Koning zal resulteren in de dood. Een lang leven en levensvitaliteit zullen het leven kenmerken van Gods volk in Zijn duizendjarig Koninkrijk zoals geprofeteerd in Jesaja 65:19-22:

“En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van gewezen meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en

van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen”.

Zie nu naar 1 Petrus 2:24, want in deze tekst wordt dezelfde profetie van Jesaja 53 geciteerd, dus op nieuwtestamentische grond:

“Die Zelf [= de Heer Jezus Christus] onze **zonden** in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, **voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven**. Door Zijn striemen bent u genezen”.

De toepassing voor de kerkbedeling heeft duidelijk te maken met geestelijke reiniging, geen fysieke genezing. Hier, opnieuw, is de zaak die opgelost wordt -- door Christus' dood aan het kruis, “door Zijn striemen” -- de zaak van de zonde; niet de Zijne, maar de onze; niet slechts voor de Jood maar ook voor de Heiden: alle mensen!

Hebt u de wonderlijkste genezing die men zich kan inbeelden ontvangen, de miraculeuze transformatie van “dood door de overtredingen en de zonden” (Efeziërs 2:1) en daarna, door het Evangelie te geloven, en tevens De Zoon te hebben ontvangen, levend gemaakt in Christus Jezus? Hebt u, door geloof in wat het Woord van God verklaart waar te zijn met betrekking tot Jezus' dood op Golgotha's kruis, voor u, voor mij, de gave van eeuwig leven ontvangen? O beste christen, de geestelijke genezing, aangeboden door Jezus Christus, is volmaakt.

Maar begrijp me hier niet verkeerd. God kan nog steeds gelovigen herstellen tot een goede gezondheid, en Hij doet dat nog steeds INDIEN HET ZIJN WIL IS. Jakobus 5:14-20 presenteert de noodzaak voor de gelovige om te bidden voor iemand die lichamelijk ziek is. Gebed verandert inderdaad dingen en brengt de wil van God voort in de levens en de lichamen van hen voor wie wij bidden. Maar niet ALLEN worden hersteld in gezondheid, want dat is niet altijd Gods wil in het huidige genadetijdperk, de dispensatie van de Kerk. Paulus werd niet genezen van zijn doorn in het vlees (2 Korinthiërs 12:7-9). “Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medewerker en medestrijder, ... omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd” (Filippenzen 2:25-27). De getrouwe, godvruchtige apostel bad, maar hij werd niet genezen.

En nog een bijkomende opmerking: De Bijbel leert duidelijk dat bij de opstanding, wanneer de Heer Jezus wederkomt voor Zijn kerk, wij een volmaakt lichaam zullen ontvangen dat zal gelijken op het verheerlijkte lichaam van Christus. In deze zin verwierf Christus' overwinning op het kruis, inderdaad een ziektevrij en onsterfelijk lichaam, voor elke gelovige in Christus. Maar, de realisatie van dit ziektevrije, volmaakte lichaam is nog toekomstig. Het is niet bestemd voor de gelovige vandaag, alhoewel vele charismaten zeggen van wel. Zie Romeinen 8:9, 11:

“Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem [de Heilige Geest woont in iedere wedergeboren gelovige]. ...En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont”.

Deze verzen spreken van de opstanding van het lichaam van de gelovige bij de wederkomst van de Heer voor Zijn kerk. Ja, de Heilige Geest woont binnenin, maar het lichaam is nog steeds onderworpen aan de vloek te wijten aan de Zondeval: zwakheid, ziekte, de veroudering en de dood. Nergens zeggen de nieuwtestamentische brieven dat God voor elke christen op deze aarde verlangt dat hij genezen zou worden van elke ziekte en kwaal. Nee, Gods doel voor de gelovige is Hem te vertrouwen voor ondersteunende genade, en te bidden, als het de wil van de Heer is, om een mate van gezondheid te herstellen. Merk de huidige toestand op van dit zonde-ervloekte lichaam in afwachting van de heerlijke transformatie van datzelfde lichaam wanneer wij onze Heer zullen zien, zoals door Paulus uitgedrukt in Romeinen 8:22-23:

“Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk **zucht** en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf **zuchten** in onszelf, in de **verwachting** van de aanneming tot kinderen, namelijk de **verlossing van ons lichaam**”.

Ja, wij zullen fysiek genezen worden, compleet en voor altijd, wanneer het vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleedt (1 Korinthiërs 15:52-53). Maar zoals vers 23 hierboven zegt, moeten wij wachten op “de verlossing van ons lichaam”. Dit betekent de grote “genezingsmeeting in de lucht”, die wij altijd verwachten - het zou zelfs vandaag kunnen gebeuren! De overwinning die door Christus behaald werd op het kruis en Zijn triomfantelijke opstanding uit de doden, garandeert deze toekomstige heerlijkheid voor de heilige die door Zijn bloed werd gewassen. In die tijd zal de vloek van de zonde op het sterfelijke lichaam verwijderd zijn, en er zal geen ziekte meer zijn, geen verdriet meer en geen dood. Wij kunnen vandaag in onze fysieke lichamen kreunen, maar een grote dag van lichamelijke verlossing is ons verzekerd.

DAT is de “genezingsdienst” die we moeten bijwonen, niet een volgende Benny Hinn genezingskruistocht! Wij moeten ons geloof, onze hoop en verwachtingen, plaatsen op wat de Bijbel verklaart waar te zijn, niet wat mensen valselijk beweren en waaraan menigten ten prooi vallen.

Lees over hetzelfde thema:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf>

Rubriek over Lijden:

- <http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm>

Over genezers en genezingen:

- Genezer, genees uzelf: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf>
- Over een genezingskruistocht: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen.pdf>
- Over genezingswonderen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf>
- De gave om te genezen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf>
- Faith healers en dealers: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/faithHealers.pdf>
- Ketterijen van de Word-Faith: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm