

Genezer? Genees uzelf!

Sandy Simpson, <http://www.deceptioninthechurch.com/healthyself.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977.
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V., 18-7-2008

Een goede ondertitel voor dit artikel zou kunnen zijn: “Breng in praktijk wat u predikt!” Ongetwijfeld kan God vandaag mensen genezen. Maar de valse leringen van de Word-Faith beweging over genezen “verklaren”, “name-it-and-claim-it”, enz. zijn bewezen leugens te zijn, namelijk door dezelfde mensen die dit bedrog verkopen. Als u nog niet weet waar deze beroemde “faith healers” (geloofs- of gebedsgenezers) naartoe gaan wanneer ze zelf genezing nodig hebben, dan zou u verbaasd kunnen staan. Waarom kunnen zij zichzelf niet genezen, want zij beweren anderen te kunnen genezen door middel van hun superieur geloof?

De volgende voorbeelden zijn alfabetisch gerangschikt.

Doe de proef. Wees als die van Berea¹. Leer te onderscheiden!

A.A. Allen



Allen was een vermaard goddelijke genezer en exorcist. Hij stierf door alcoholmisbruik.

Aan de ingang van “Miracle Valley” (zijn 1280 acres grote gemeenschap) stond er een groot bord dat het erg duidelijk maakte wat daar aan de rand van de woestijn gebeurde. In rode en gouden letters stond daarop: “A.A. ALLEN REVIVALS, INC., MIRACLE VALLEY, ARIZONA. The Blind to See. The Deaf to Hear. The Lamé To Walk. SIGNS. GIFTS. WONDERS”. (James Randi, *The Faith Healers*, 1989, p.83-85).

Interessant te weten dat Allen duizenden en duizenden genezingen claimde, maar dat hijzelf **stierf aan sclerose² van de lever in 1967 (eigenlijk 1970)**. Hij zat vele jaren in het geheim aan de alcohol, terwijl hij zogezegd in staat was ieder ander te genezen. (John McArthur, *Does God Still Heal*, Grace Community Church in Panorama City, California, overgezet van tape GC 90-60, getiteld “Charismatic Chaos” Deel 9).

John McArthur erkende later de fout in bovenstaand citaat. Hierna een e-mail die ik ontving over Allan’s overlijdensakte: “Ik moet u onder de aandacht brengen dat A.A. Allen niet in 1967 stierf. Hij stierf op donderdag, 11 juni 1970. ... Op de overlijdensakte van A.A. Allen staat dat hij stierf aan een “hartstilstand”, niet leversclerose die veroorzaakt wordt door alcoholisme. (Rev. David Vivas, 9 jan 2001).

Alhoewel die overlijdensakte aangeeft dat Allen stierf aan “hartstilstand” zijn er talloze verslagen uit 1970 dat hij stierf aan complicaties te wijten aan een leverziekte:

In 1970 **stierf Allen aan wat “nieuwsberichten rapporteren [als] leversclerose”** (Verslag in “New Revival Tent Dedicated in Philadelphia”, *Miracle Magazine*, p.15; geciteerd in Harrell, 202).

Eén schrijver beschrijft Allen’s doodsoorzaak als “cirrose”³ van de lever (zie Gary L. Ward, “Allen, Asa Alonzo”, in J. Gordon Melton, *Religious Leaders of America* [Detroit: Gale Research, 1991], 9).

¹ Hand 17:10-12.

² Sclerose: weefselverharding. (Van Dale).

³ Cirrose: van Gr. *kirros* (bleekgeel), naar de kleur van de aangetaste lever, (med.) verschrompeling. (Van Dale).

In elk geval kon deze “genezer” zichzelf niet genezen.

Jamie Buckingham



Deze “Discipleship Movement”- en charismatische auteur, stierf aan kanker. Ook Jamie was in behandeling bij een dokter in de geneeskunde.

William Branham⁴



Hier een ander die bezweek aan kwalen. Als u iets bestudeert over de genezingsbeweging dan zult u altijd de naam William Branham⁵ tegenkomen. Hij zou de Vader worden van de post-WOII-genezingsherleving. Hij was een man die vermaard was voor sommige van de meest spectaculaire genezingen die de pentecostals ooit hebben gezien. **Hij stierf echter op 56-jarige leeftijd in 1965, nadat hij 6 dagen had geleden aan de verwondingen opgelopen bij een auto-ongeval.**

Zijn theologie was onbijbels en ketters, en uiteraard, wanneer toegepast op zichzelf had zijn theologie geen enkel effect, alhoewel zijn volgelingen er tot aan het eind van overtuigd waren dat God hem uit de doden ging opwekken. En zelfs na zijn dood bleven zij geloven dat God hem uit de doden zou opwekken. (John McArthur, Does God Still Heal, Grace Community Church in Panorama City, California, overgeschreven van tape GC 90-60, getiteld: “Charismatic Chaos” Deel 9).

Charles Capps



Deze “Word of Faith”-leraar, leert over de kracht in onze woorden om realiteit te kunnen scheppen. Zijn vrouw kreeg kanker en werd medisch behandeld.

“Ik ontken niet het bestaan van ziekte. Ik ontken het recht van die ziekte om te bestaan in dit lichaam, omdat ik het Lichaam van Christus ben”. (Capps, The Tongue, p.43).

Ik veronderstel dat zijn vrouw niet de juiste magische woorden heeft gesproken om de kanker uit haar lichaam te houden.

Jack Coe



Deze bekende goddelijke genezer stierf aan polio.

“(Coe) waarschuwde zijn volgelingen “dat de dag zou komen dat zij die artsen raadplegen het merkteken van het beest zullen moeten aanvaarden”. **Coe (op zijn beurt) werd erg ziek door bulbar-polio⁶** ... (en) ontving het “merkteken van het beest” en werd naar het hospitaal gevoerd”. (Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival, 1997,

p.137, citerend Harrell, All Things Are Possible, 101).

⁴ Hier met een lichtend aureool of halo gefotografeerd. Zie verder <http://www.letusreason.org/Latrain3.htm>

⁵ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Branham.pdf>

⁶ Bulbar polio: polio in de hersenstam.

Dr. Hobart Freeman



Hij was “Word of Faith”-leraar en pastor van “Faith Assembly”. Meer dan 90 mensen stierven in zijn kerk doordat zij zijn leer volgden, en dan stierf Hobart aan een ziektepatroon dat medisch had behandeld kunnen worden.

“Hobart en zijn misleide volgelingen leefden consequent met de leringen van de WOF-beweging. Zij stonden volledig op de “beloften” en geloofden genoeg in hun leer om de pijnlijke dood te ondergaan, in plaats van dat geloof op te zeggen. Hobart

Freeman is het meest huiveringwekkende getuigenis van het complete faillissement van de WOF-doctrines. Indien de WOF-leringen waar zouden zijn, zouden ze zeker gewerkt hebben voor **Hobart en de meer dan 90 mensen die geloofden in “geloofsgenezing”**. (Terloops: Hobart is een naam die geen van de WOF’ers nog wil vermelden. Hij ging te serieus om met de leringen)”. (Robert Lichow, Sick Healers).

Nadat een 15-jarig meisje, wier ouders bij de Faith Assembly zijn, stierf aan een medisch behandelbare kwaal, werden de ouders beschuldigd van doodslag door nalatigheid, en werden veroordeeld tot tien jaar gevangenschap. Freeman zelf werd beschuldigd van hulp aan en aanzet tot doodslag in dit geval. **Kort nadien, op 8 december 1984, stierf Freeman zelf, aan longontsteking en hartzwakte, gecompliceerd door een ernstig zwerend been.**

“De theologie van Hobart Freeman stond hem niet toe te erkennen dat polio een van zijn benen had misvormd en verlamd. Hij zei: “ik heb mijn genezing”, en tegen ieder die wees op de opvallende tegenstrijdigheid tussen zijn fysieke zwakheden en zijn theologie was dat alles wat hij er over wilde zeggen. Zijn weigering om zijn kwalen te erkennen kostte hem tenslotte het leven. Hij had plichtsgetrouw, overeenkomstig zijn eigen theologie, elke medische behandeling geweigerd voor de kwalen die hem doodden. De medische wetenschap had zijn leven gemakkelijk kunnen verlengen. Uiteindelijk was hij het slachtoffer van zijn eigen leer”. (John McArthur, Does God Still Heal, Grace Community Church in Panorama City, California, afgeschreven van tape GC 90-60, getiteld “Charismatic Chaos” Deel 9).

Keith Grayton

Hij was van de “Prophetic Movement” en stierf aan de complicaties veroorzaakt door AIDS. Hij sprak in onze kerk te Detroit, en verklaarde dat hij geheel genezen was. Een jaar of zo later stierf hij.

Kenneth Hagin



De “Vader” van de “Word of Faith”-beweging. Zijn zus stierf aan kanker. Het grote geloof van Hagin, en zijn speciale zalving konden haar niet op de planeet houden.

Buddy Harrison



Deze schoonzoon van Kenneth Hagin stierf aan kanker in december 1999. De “bijzondere genezingszalving” van vader Hagin (lees I Believe In Visions door Hagin) kon zijn eigen familielid niet helpen.

Ruth Ward Heflin



“De voortijdige dood aan kanker van “power predikster” en genezeres Heflin maakte meer nieuws. Een verslag in Religious News Service zegt: “Revivalist Ruth Ward Heflin sterft op 60. - Revivalist Ruth Ward Heflin, bekend van haar rol in de zogenaamde ‘gold dust revival’, waarin kerken van overal in de wereld betrokken zijn, stierf vrijdag (15-9-2000) in een hospitaal te Richmond, VA. Heflin, die verscheidene maanden aan kanker leed was 60 ... Zij bestuurde de Calvary Pentecostal

Campground in Ashland, VA, dat gesticht werd door haar ouders in de jaren 1950, en later geleid door **haar broer, Wallace, die in 1997 stierf**”. (The Christian News, 25-9-2000, p.10 zoals geciteerd in “The Life And Times Of Golden Girl And Globetrotter Ruth Ward Heflin”, door G. Richard Fisher, Personal Freedom Outreach, The Quarterly Journal, januari-maart, 2001, p.5).

“Heflin leed aan een gebroken enkel, opgelopen in een auto-ongeval verleden jaar. In april stelden de dokters borstkanker bij haar vast, die reeds uitgezaaid was naar haar beenderen. Heflin onderging een mastectomie (borstamputatie) op 25 april, maar weigerde chemotherapie of verdere kankerbehandeling, omdat ze zei dat de Heer haar gezegd had dit te weigeren, volgens Connie Wilson, haar persoonlijke assistent”. (Renee DeLoriea, “Ruth Ward Heflin, Revivalist and Prayer Minister, Dies At Age 60”, Charisma Magazine, november 2000, p.21).

Benny Hinn



Benny Hinn is geen vreemde bij ongeluk en ziekte, maar hij predikt dat zij, die waar “geloof” hebben, nooit een tekort aan geld zullen hebben en dat zij zonder ziekten zullen zijn. Gezien Hinn bluft over zijn superieure “zalving” en zelfs beweert “een kleine messias” te zijn en “een kleine god”, waarom kan hij dan zichzelf niet genezen, noch zijn familie?

Twee gevallen terzake.

Het (vliegtuig) ongeval gebeurde in Avon Park, Florida (ten zuiden van Orlando) op (donderdagochtend) 26 mei 1983, ongeveer 00:35u. Hinn, samen met zijn vrouw Suzanne, een piloot en een co-piloot, en twee andere passagiers keerden terug naar Orlando van een religieuze dienst op woensdagochtend in Napels⁷. Op ongeveer 20 minuten van Orlando verloor het vliegtuig zijn kracht door “brandstoftekort”. De piloot draaide het vliegtuig en trachtte te landen op de dichtstbij gelegen vlieghaven, Avon Park Municipal Airport. Door het uitvallen van de motor raakte het vliegtuig verscheidene bomen bij de landingsnadering en crashte in een veld, 200 à 300 meter vóór de landingsbaan. Het vliegtuig was door de impact overkop gegaan en lag ondersteboven.

De Orlando Sentinel krant berichtte: **alle zes inzittenden waren gewond en werden naar het hospitaal gebracht**. Vijf bleven in het ziekenhuis voor behandelingen. De Avon Park News Sun berichtte de volgende informatie over Hinn:

“Hinn was de zwaarst gekwetste persoon in de crash, en moest getransporteerd worden naar het Florida Hospital in Orlando voor plastische chirurgie ... Verslagen zeggen dat Hinn in het ongeval ernstige verwondingen opliep aan het hoofd. Hij werd nooit opgenomen in het Walker Memorial Hospital, waar de andere passagiers verbleven, omdat hij vrijwel onmiddellijk werd getransfereerd ... De Hinn's werden getransfereerd van het Walker Memorial naar het Florida Hospital, zodat zij dichterbij hun woonplaatsen verbleven”.

De Avon Park krant schreef ook: **Hinn “zei dat hij in een shocktoestand verkeerde” en hij zei: “Het zal de laatste keer geweest zijn dat ik nog heb gevlogen in een van deze (enkelmotorige vliegtuigen)”**. Hinn rapporteerde geen mirakels in het gebeuren, noch de kranten, noch de sheriff of de andere slachtoffers, noch de ooggetuigen van de crash. Het Florida Hospital in Orlando bevestigde de opname en het verblijf van zowel Hinn als zijn vrouw Suzanne. Hun archief toont aan dat beiden werden opgenomen op 26 mei 1983, en dat Benny onslagen werd

⁷ Napels aan de westkust van de staat Florida.

op 28 mei en Suzanne op 29 mei. (Bron: The Confusing World Of Benny Hinn, Fisher & Goedelman, p. 60, onze benadrukking).

Een andere feit is dat beweerd wordt dat Suzanne een aantal jaren lijdt aan mentale problemen en daarvoor op medicatie werd gezet. Ik heb dit op het gezag van mijn privébronnen. U kan het bewijs daarvan ook zien in haar gedrag op de video's, in het bijzonder in de schandelijke "Holy Ghost enema⁸"-razernij. Zij werd ook gearresteerd voor winkeldiefstal in Zuid-Afrika.

"Aanklager Brandon Lawrence zei aan de Cape Times dat alhoewel hij geloofde dat hij een sterke rechtsgrond had tegen [Suzanne] Hinn, hij de beschuldigingen liet vallen omdat de gerechtsrol vol was ... De Benny Hinn Ministries in Florida, VS, weigerde gisteren commentaar te geven over de zaak, en verkozen enkel schriftelijk vragen te beantwoorden. Toen daar echter een vrouw onder druk werd gezet ... ze zei dat pastor Hinn gehuwd was met Suzanne. Dit is de naam die ze gebruikt in de VS zegt Hinn. Hij [de aanklager] had eerder **overwogen haar een psychische evaluatie te laten ondergaan**. [Suzanne] Hinn, die zichzelf beschrijft als een religieus persoon, werd gearresteerd in de Edgars Store in Adderley Street op 4 december en vrijgelaten tegen de borgsom van 1000 Rand voor het stelen van naar verluid twee sets pyama's voor vrouwen". (Sic). (Bron: The Cape Times, Cape Town Zuid-Afrika. Artikel van gerechtsverslaggever Motshidisi Mokwena).

Aan het eind van de (Godstuff) videoclip schreeuwt zij en maakt ze gebaren als een aanvallende stier, heen en weer chargerend over het podium, en schuift ze op haar buik over de vloer tot ze stopt en daar blijft liggen, blijkbaar voor een aantal minuten "geslagen in de geest" (slain in the spirit), terwijl Hinns assistent de bezoekers van het Orlando Christian Center uitlegt waarvoor dit **vreemde gedrag** wordt verondersteld te staan (Bron van de Video: Comedy Central, The Daily Show: Godstuff, 28.8K Clip, 56k Clip).

Dat zij lijdt aan mentale problemen staat buiten twijfel. Lijdt zij ook aan demonische episodes? Men kan het zich afvragen. In elk geval is er via Benny geen miraculeuze genezing voor de Hinns gekomen. Ik dacht dat Hinn de "man van geloof" was!

Op een kruistocht in Hawaï profeteerde Hinn ook dat de Heer hem gezegd had dat hij 96 jaar oud zou worden. Enkel de tijd zal dit uitmaken, maar oordelend naar de vroegtijdige overlijdens van de meeste geloofsgenezers, is het hoogst twijfelachtig dat hij het zo lang zal trekken. Als Hinn zichzelf en zijn vrouw niet kan genezen, hoe kan hij dan verwachten dat hij lang genoeg zal leven om anderen te genezen?

E.W. Kenyon



E.W. Kenyon studeerde aan het Emerson College van Oratory in Boston dat in die tijd een broeinest was voor de opkomende New Age gedachte. Zij beeldden zich in dat zij wetten van geloof hadden ontdekt, en promootten een gechristianiseerde versie van occultisme. Kenyon was van zijn vrouw gescheiden, reeds toen hij leerde dat wat men ook zegt men dit ook zal verkrijgen. E.W. Kenyon die de grondlegger is van de WOF-beweging, leerde goddelijke genezing, en dat het altijd Gods wil was te genezen.

Maar hij **stierf in een coma, veroorzaakt door een kwaadaardige tumor**. Hij stierf dus aan een ziekte. (Mike Oppenheimer, Let Us Reason Ministries, Death By Faith, <http://www.letusreason.org/Wf25.htm>)

⁸ Eng. enema: klysmā → darmspoeling, lavement.

Kathryn Kuhlman



Zij was een heel beroemde goddelijke genezer, maar stierf aan een hartkwaal, in Ann Arbor Michigan.

“**Kathryn Kuhlman stierf aan een hatstilstand in 1976**, merkwaardig genoeg. **Zij had bijna 20 jaar gestreden tegen een hartziekte.** Deze verklaring werd gegeven door Jamie Buckingham die een van haar discipelen zou geweest zijn”.

(John McArthur, Does God Still Heal, Grace Community Church in Panorama City, California, overgezet van tape GC 90-60, getiteld “Charismatic Chaos” Deel 9).

Aimee Semple McPherson



Ook een bekende goddelijke genezer. Zij stierf aan een barbituraat-overdosis. Waarom moest zij die overdosis nemen? Was er niet genoeg “vrede” van God voor haar?

“Zuster **Aimee stierf aan een barbituraat-overdosis in 1944.** (The Interactive Bible, 1998).

“Alhoewel de ‘Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements’ wel schrijft over de controverse aspecten van het leven van ‘zuster Aimee’ - zoals haar mysterieuze verdwijningen en affaires, meerdere huwelijken (twee eindigden in echtscheiding), en haar **dood door een blijkbaar drug-overdosis** - is deze eigenaardig stil over haar theatrale bezigheden van het “slain in the spirit” (geslagen in de geest) fenomeen”. (Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival, 1997, 168).

Joyce Meyer



Zowat de meerderheid van de bekende genezers gingen voor een of andere behandeling naar medische professionals. Dit gebeurde niettegenstaande hun beweringen van mirakels en de praktijk van hun geloof in “positieve belijdenis”. Zelfs Joyce Meyers. Zij was zo eerlijk van toe te geven dat zij **borstkanker had** en medisch werd behandeld. Een van de weinige eerlijke bekentenissen. (Mike Oppenheimer, Let Us Reason Ministries, Death By Faith, <http://www.letusreason.org/Wf25.htm>).

Daisy Osborn



Ook de vrouw van goddelijke genezer T.L. Osborn stierf aan kanker, verscheidene jaren geleden.

John Osteen



De vrouw van Word of Faith megakerk-pastor in Houston, Dodie, kreeg leverkanker. Door Gods genade en de ondergane medische behandeling heeft ze het overleefd.

John Osteen zelf overleed enkele jaren geleden, te wijten aan verscheidene pathologieën. Hij beweerde dat God hem had gezegd dat hij nog in de kansel zou prediken wanneer hij in de 90 jaar zou zijn. Osteen stierf echter 20 jaar vroeger.

“Een van de recentere droevige verhalen was dat van John Osteen die in Houston pastor was van een mega-kerk. Hij **kreeg nierdialyse** einde 1998. Hij had ook een **hart-catheterisatie** in augustus, en toen bleek het goed te gaan met zijn hart. Later werd hij **geopereerd en plaatste men een pacemaker voor zijn hart**. Pastor Osteen wist “dat hij een mirakel nodig had”. Hij beweerde dat God hem Psalm 27:14⁹ had gegeven. Verzoeken gingen uit naar zijn vrienden om met hem op de Heer te wachten, en met hem in te stemmen voor een creatief mirakel ten bate van zijn nieren en zijn hart. Zij stemden in met de Psalmist in Psalm 41 om hem in leven te houden. Hij zal zijn ziekte wegdoen. Hij zal hem doen opstaan! De “Heer” gaf hem een visioen dat hij zou blijven prediken tot in zijn 90 jaar. Osteen “beleed” zijn genezing en 20.000 leden van zijn kerk stonden in “overeenstemming” met hem voor zijn herstel. Zij geloofden dat hij zijn mirakel zou ontvangen, net zoals zijn vrouw Dodie haar mirakel ontving (**zijn vrouw Dodie kreeg leverkanker en werd medisch behandeld**). Maar het gebeurde niet”. (Mike Oppenheimer, Let Us Reason Ministries, Death By Faith, <http://www.letusreason.org/Wf25.htm>).

Rod Parsley



Er werd bericht dat deze Word-Faith-voorspoedleraar recentelijk in een hospitaal opgenomen werd voor een operatie aan de rug. Daar gaan al zijn claims van in staat te zijn tot “name it and claim it” (noem het en maak er aanspraak op)! En hier stopt het niet, volgens G. Richard Fisher van Personal Freedom Outreach:

“Te zeggen dat Jezus al onze ziekten moest dragen aan het kruis, komt van een oude dwaling die zegt dat genezing in de verzoening is begrepen. Alhoewel genezing in de ultieme of uiterste betekenis in de verzoening is begrepen (Rom 8 en Op 21) zullen de volle voordelen ervan (verheerlijkte, onsterfelijke lichamen) slechts in de hemel gerealiseerd worden. Wij danken alles (alle geestelijke en fysieke zegeningen) aan de verzoening door Jezus maar wij krijgen al deze zegeningen niet reeds nu. De Schrift maakt dit overvloedig duidelijk. Parsley heeft het bewijs in zijn eigen huis dat zijn leer van genezing niet klopt: **bij zijn zoon Austin werd het “Asperger Syndroom”¹⁰ vastgesteld, een vorm van autisme**”. God heeft Parsley voorzien van bewijzen voor zijn dwaling maar hij weigert ze te zien. Het is droevig dat Parsley zó kan compartementeren dat hij zijn leer op zijn aanhangers legt, maar tegelijk met een andere realiteit zit bij hem thuis. Parsley liet in een sermoen, uitgezonden op TV op 4 juni j.l., weten dat zijn zoon onderzocht was in de Cleveland Clinic, en zei dat alhoewel hij beterschap ondervindt: “wij zijn nog niet helemaal uit de moeilijkheden maar we zijn op weg”.

Parsley heeft sindsdien beweerd dat zijn zoon Austin helemaal genezen is van het Asperger Syndroom. Maar, gezien zijn zoon nooit te zien is in het TV-programma van zijn vader, moet nog steeds weerlegd worden dat Austin helemaal geen “genezing” heeft ontvangen sinds de diagnose in de Cleveland Clinic. De vraag blijft ... waarom zou Parsley de medische geneeskunde nodig hebben om zijn zoon te diagnostiseren terwijl van God wordt verondersteld dat Hij hem onmiddellijk zou genezen op bevel van Parsley?

Het is verder ook een feit dat, hoe hard Parsley ook fulmineert van “Gods Koninkrijk kom in ons lichaam!”, **hij nog steeds een dovensectie met gebarentaal heeft in zijn kerk**. Zo vriendelijk als wij kunnen zeggen we: genezer genees uzelf. (Personal Freedom Outreach, Rod Parsley - The Raging Prophet”, 1999).

In zijn boek Renamed and Redeemed, zegt Parsley: “Jezus is niet ziek - ik hoef niet ziek te zijn!” (Rod Parsley, Renamed and Redeemed. Columbus, Ohio: Results Publishing, 1991, p.15).

Is het voor Parsley niet tijd geworden te aanvaarden dat hij zijn eigen genezing niet tevoorschijn kan praten, en evenmin de zovele Word-Faith-genezers?

⁹ Psalm 27:14: “Wacht op de HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de HEERE”.

¹⁰ Het Asperger Syndroom is een stoornis die verwant is aan autisme. Het dankt zijn naam aan de Oostenrijkse pediater Hans Asperger, die het syndroom in 1944 voor het eerst beschreef. Bij iemand die het Asperger Syndroom heeft, worden zintuigelijke prikkels op een gestoorde wijze door de hersenen verwerkt. De oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk een (al dan niet erfelijk bepaalde) hersenafwijking. (www.gezondheidsplein.nl/).

Bishop Earl Paulk



Uit betrouwbare bron weet ik dat Earl Paulk naar Rod Parsley moest gaan wegens ziekte en dat hij kort bij de dood staat. Blijkbaar zoekt hij genezing en wil hij niet sterven. Misschien zou hij meer aandacht moeten hebben voor zijn eigen ketterse boodschap:

“Wij hebben de voorproef ontvangen van het VOORUITZICHT, door de doop van de Heilige Geest, maar we moeten verder gaan naar het BEZIT waardoor de laatste vijand de dood, zal overwonnen worden. Soms werd de interpretatie gegeven dat Jezus Christus de dood overwon, maar als dat waar zou zijn, waarom zou Paulus’ brief aan de Korinthiërs, geschreven minstens 90 jaar later, zeggen dat de laatste vijand die ZAL vernietigd worden de dood is (1 Kor 15:26)? JEZUS CHRISTUS OVERWOON DE DOOD INDIVIDUEEL, MAAR HET IS AAN DE KERK OM DE DOOD TE OVERWINNEN OP CORPORATIEVE BASIS”. (Earl Paulk, “The Proper Function of the Church” (Atlanta: K Dimension Publishers, z.d.), p.13, benadrukking van het origineel).

Fredrick K. Price



De vrouw van Word of Faith megakerk-pastor in Los Angeles, Betty, kreeg kanker en werd medicatief behandeld (chemotherapie), en door Gods genade knapte ze op.

“Als u een kruik nodig hebt, of iets dat u helpt verder te gaan, prijs dan God, strompel verder totdat uw geloof het punt bereikt dat u geen kruik meer nodig hebt”. (Price, How Faith Works p.92).

“... hoe kan u God verheerlijken in uw lichaam wanneer het niet goed functioneert? Hoe kan u God verheerlijken? Hoe kan Hij heerlijkheid ontvangen wanneer uw lichaam zelfs niet meer werkt? ... Wat brengt u ertoe te denken dat de Heilige Geest wil leven in uw lichaam waar Hij niet door de ramen kan kijken en Hij niet kan horen met de oren? Hoe komt u erbij te denken dat de Heilige Geest in een fysisch lichaam wil leven waar de ledematen en de organen en de cellen niet goed functioneren? ... En wat brengt u ertoe te denken dat Hij wil leven in een tempel waar Hij niet door de ogen kan zien, en Hij niet kan wandelen met de voeten, en Hij niet kan bewegen met de handen? ... De enige ogen die hij heeft op aarde zijn de ogen die in het lichaam zijn. Als hij daarmee niet kan zien dan is God ingeperkt ...” (Frederick K.C. Price, “Is God Glorified Through Sickness?” (Los Angeles: Crenshaw Christian Center, z.d.), audiotape #FP605).

Dus, de Heilige Geest kon in Betty niet “leven” toen zij ziek was? Al die jaren onder de “gezalfde” geloofsleer van een van de belangrijkste geloofsleraren was blijkbaar niet voldoende voor Fredricks vrouw - zij had uiteindelijk een dokter nodig.

Oral Roberts



Als iemand zegt hartproblemen te hebben, en hij negeert de symptomen al bewegend dat hij genezen is door geloof, dan verkeert hij in het gevaar te zullen sterven. Een perfect voorbeeld hiervan is Oral Roberts in de “Praise the Lord”-show van Paul Crouch op TBN¹¹ (6 oktober 6, 1992). Ik keek toe wanneer Crouch werd gevraagd de handen te leggen op Oral Roberts, om hulp te bieden voor zijn borstpijn, en Roberts uitriep “ik voel de genezende kracht van Jezus!” en zei dat het aanvoelde als een “elektrische stroom die door hem heenging”. Oral Roberts werd op TBN genezen verklaard. Maar was hij dat echt zo? **Minder dan vier uur later kwam het bericht dat terwijl hij een huis in Newport Beach bezocht, Roberts meer pijn voelde en gehospitaliseerd werd** in het Hoag Presbyterian Memorial Hospital (ook in Newport Beach), kort na middernacht. Daaropvolgende artikelen zeiden dat **Roberts hartaanval “bijna fataal” was** (“Evangelist Has Tests”, The Orange County

¹¹ Trinity Broadcasting Network.

[CA] Register [16 dec. 1992], A-7) en **dat de genezingsevangelist nu een pacemaker heeft** (“Roberts Out of Hospital”, The Orange County [CA] Register (21 dec. 1992), A-30). Natuurlijk wordt dit genegeerd door de massa’s die zijn leer volgen. Waarom eigenlijk?

R.W. Schambach



Deze geloofsgenezer kreeg een viervoudige hart-bypass (van een echte dokter).

“U hebt geen problemen, alles wat u nodig hebt is geloof in God”. (R.W. Schambach, TBN).

Ja, maar is het niet fijn dat God ook dokters heeft voorzien? Zonder hen zou R.W. reeds lang geleden zijn oordeel aanschouwd hebben.

Ruth Carter Stapleton



Iemand anders die voor de geest komt is Ruth Carter Stapleton. Zij was de ‘Faith Healing’-zus van de voormalige president van de VS, Jimmy Carter. **[Zij] weigerde medische verzorging tegen kanker** wegens haar geloof in geloofsgenezing. **Zij stierf aan de ziekte in 1983.** (John McArthur, Does God Still Heal, Grace Community Church in Panorama City, California, overgezet van tape GC 90-60, getiteld “Charismatic Chaos” Deel 9).

Mack Timberlake



Deze “Word of Faith”-pastor lijdt aan keelkanker en zocht medische verzorging.

(Inmiddels gestorven, op dinsdag 29 januari 2002. Hij werd 52. Zie <http://heavenlypeace.com/timberlake.htm>. M.V.)

David Watson

Een gevolg van dit alles is dat bij geloofsgenezers de dood als een nederlaag wordt beschouwd. Dit is in feite wat Wimber beweert met betrekking tot **de dood van David Watson, de Britse charismatische leider, ondanks (Wimbers) herhaaldelijke gebeden voor genezing.** Er is in Wimbers theologie geen plaats om te zien dat de dood positief kan zijn, als een gaan om de Heer te ontmoeten, en als het goddelijke sterven waarbij christenen er vredig naar uitzien om bij Christus te zijn en hun overleden geliefden. (Cf. David Watson, Fear No Evil: One Man Deals With Terminal Illness. Wheaton, IL: Harold Shaw Publishers, 1985 zoals geciteerd door Paul G. Heibert in Healing And The Kingdom).

John Wimber



Hij is van de “tekenen & wonderen”-beweging en auteur van “Power Healing”.

Wimber beweerde: “Het is Gods natuur om te genezen, niet ons iets te leren doorheen ziekte. Ziekte is in het algemeen niet heilzaam”. (Benn and Burkill, p.102 zoals geciteerd door Paul G. Heibert in Healing And The Kingdom).

En zelfs John Wimber, die waarschijnlijk de meest prominente moderne, eigentijdse “Derde Golf” genezer wilde zijn, worstelt met **chronische angina en hartproblemen**. Hij begint zijn boek over “Power Healing” met een persoonlijke noot:

“Ik had, wat dokters later dachten, een serie van hartinfarcten. Toen wij naar huis terugkeerden bevestigden een aantal medische onderzoeken mijn ergste vrees: ik had een beschadigd hart, mogelijk ernstig beschadigd. Testen gaven aan dat mijn hart niet goed functioneerde, een toestand die verergerd werd en mogelijk veroorzaakt door een hoge bloeddruk. Gecombineerd met mijn overgewicht, en overwerkt zijnde, betekende dit dat ik elk ogenblik kon sterven”. (John McArthur, Does God Still Heal, Grace Community Church in Panorama City, California, overgezet van tape GC 90-60, titled “Charismatic Chaos” Deel 9).

Wimber stierf uiteindelijk aan een bloeding als gevolg van een lange strijd tegen kanker. Ook hij werd medisch behandeld - geen “power healing” (krachtgenezing) voor hem - enkel chemotherapie.

Deze mensen waren allen leiders op het gebied van goddelijke genezing. Zij hadden allen z gezegd “resultaten” en toch hebben velen van hen geleden en zijn ze gestorven aan medische problemen. Hoe kon dat gebeuren? Waarom konden hun vrienden-geloofsgenezers hen niet genezen? Het antwoord? - Omdat NIEMAND van deze lieden OOI IEMAND HEEFT GENEZEN! Die mannen/vrouwen waren fraudeurs en zwendelaars die NIET IN PRAKTIJK BRACHTEN WAT ZIJ PREDIKTEN. Waar gingen zij naartoe wanneer zij ziek waren? Naar de volgende tentcampagne of mirakelkruistocht? NEEN! Zij liepen naar hun eigen, vetbetaalde dokters en chirurgen! (Robert Liichow, Sick Healers).

EINDNOOT: Ik heb veel informatie verkregen, en directe citaten, van enkele excellente artikels. Het eerste is getiteld “Sick Healers”¹² van Robert Liichow van de Inner City Discernment Ministries. Het tweede is het artikel “Death By Faith”¹³ van Mike Oppenheimer van Let Us Reason Ministries. Ik ben hen veel verschuldigd voor hun goede research. Lees a.u.b. hun originele artikels voor meer informatie.

Lees ook:

- o Rubriek Genezing / Gaven van genezing:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹² <http://www.discernment.org/sick.htm>

¹³ <http://www.letusreason.org/Wf25.htm>