

# Is er een Genadetroon voor gelovigen?

Edward Dennett (1831-1914), <http://www.stempublishing.com/authors/Biographies/dennett.html>,  
Gepubliceerd in Christian Friend, vol. 12, 1885, p. 83,

Webpublicatie: <http://www.stempublishing.com/authors/dennett/Mercyset.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977  
Vrij vertaald door M.V.

In lofzangen en gebeden is het heel gewoon om het idee tegen te komen van de “genadetroon” als zijnde de hulpbron en wijkplaats van de kinderen van God, te midden van hun beproevingen en smarten. De vraag is daarom of dit een schriftuurlijke gedachte is. Zo ver als wij ons herinneren, wordt de uitdrukking enkel tweemaal in het Nieuwe Testament gevonden, namelijk in:

1. Romeinen 3:25: “Die [= Christus Jezus] God voorgesteld heeft tot een **verzoening**”. Voor “verzoening” staat in het Grieks “hilasterion” = het deksel van de Ark in de Tempel; genadetroon (Strong’s code 2435).
2. Hebreeën 9:5: “En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het **verzoendeksel beschaduwden**”. Ook hier weer het Griekse “hilasterion” voor “verzoendeksel”.

Deze twee verzen gaan dus eigenlijk over het verzoendeksel in het Allerheiligste van de Tempel.

Als we even kijken naar de context, dan zien we dat in Romeinen 3:25 de zondaar wordt aangesproken, niet de gelovige:

“Want zij hebben **allen** gezondigd”, zegt de apostel, “en derven de heerlijkheid Gods; <sup>24</sup> En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; <sup>25</sup> Die God voorgesteld heeft tot een **verzoening**, door het geloof in Zijn bloed” (Romeinen 3:23-25).

Dit betekent: **allen** worden tot zondaars, verlorenen en hulpelozen verklaard, op grond van hun werken, maar God rechtvaardigt vrijelijk door Zijn genade, op grond van het werk van Christus.

En met dit objectief stelt Hij Zijn genadetroon voor, niet langer verborgen, zoals in de Tabernakel, achter een voorhangsel, namelijk Christus, en wanneer de zondaar naderbij komt door geloof, gelovend in Gods getuigenis over de doeltreffendheid van het bloed van Christus, rechtvaardigt God hem.

Hier is het zonder twijfel de **zondaar** die de genadetroon (hilasterion) benadert. En hierdoor vindt hij dat door de waarde van het bloed, als het ware daar gespenkeld, voor de ogen van God, zijn zonden voor altijd weggewist zijn.

En wij wijzen de lezer erop dat dit echt de enige passage is die spreekt van de genadetroon als een plaats om te naderen.

Maar het feit blijft dat Aäron elk jaar het Allerheiligste binnenging op de Verzoendag, en dit rechtvaardigt de uitdrukking “genadetroon”. Maar waarom verscheen Aäron bij herhaling jaarlijks voor de genadetroon? Dat is, zoals Hebreeën 10 leert, omdat het niet mogelijk was dat het bloed van stieren en bokken zonden zouden wegnemen. Als dan Christus door één offer voor altijd hen heeft volmaakt die gered worden, is de noodzaak van de genadetroon voor gelovigen verdwenen.

---

## Lees van deze schrijver ook:

- o “Gods weg tot rust, kracht en toewijding”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gods-weg-Dennett.pdf>