

Wij houden vast aan de leerstellingen van Genade

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/i_hold_to_the_doctrines_of_grace.php , 26-3-2025

Het persoonlijke voornaamwoord enkelvoud “Ik” vervangen door het meervoud “Wij”, vertaling, een weinig ingekort, door M.V.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Wij houden vast aan de leerstellingen van de genade die duidelijk in de Schrift worden onderwezen. Wij houden absoluut van Gods genade. Het is de vrije, onverdiende, onverdiende, volledige verlossing van God, die voor 100% door Jezus Christus werd gekocht door Zijn plaatsvervangende verzoening. Toen Hij aan het kruis uitriep: “**Het is volbracht**” (Johannes 19:30), was de redding volbracht. Niemand kan ook maar een greintje aan de genade van de zaligheid toevoegen. Alle “goede werken” van de mensheid kunnen er geen jota of tittel aan toevoegen.

Wij geloven de volgende leerstellingen van de genade, en wij verheugen ons dagelijks in dit grote licht:

Wij geloven in de soevereiniteit van God, en wij verheugen ons daarin

Charles Spurgeon definieerde het wezen van het calvinisme als volgt: “**Voor mij betekent calvinisme het plaatsen van de eeuwige God aan het hoofd van alle dingen. Ik bekijk alles in relatie tot Gods heerlijkheid. Ik zie God eerst, en de mens ver onderaan de lijst. ... Broeders, als we in sympathie met God leven, vinden we het heerlijk om Hem te horen zeggen: ‘Ik ben God, en er is geen ander’**” (*An All Round Ministry*).

Wij zijn geen calvinisten, maar wij zijn het hier 100% mee eens. Wij geloven in God groot en de mens klein. Wij zouden slechts één woord willen veranderen in de uitspraak van Spurgeon: “Voor ons betekent *Biblicisme* [i.p.v. calvinisme] het plaatsen van de eeuwige God aan het hoofd van alle dingen”. Wij hebben Augustinus of Johannes Calvijn of de godgeleerden van de Westminster Assembly niet nodig om ons dit te leren, want **het is de nadruk van de heilige Schrift**.

Wij geloven dat God Almachtig is, alwijs, oneindig, eeuwig, Koning der koningen, de enige God, de Allerhoogste. “**Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn [...]** Hij is het Die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid” (Jesaja 40:22-23). “**De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig**” (Psalm 29:10). “**De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten**” (Jesaja 66:1). “**Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil**” (Efeziërs 1:11). Hij werkt alle dingen samen volgens zijn eeuwige plan “om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is” (Efeziërs 1:10). Niets kan Zijn hand tegenhouden.

“**Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt**” (Psalm 115:3). Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?” (Jesaja 14:27). Als God iets heeft bepaald, is er geen macht in hemel of op aarde, nu of ooit, die het kan verhinderen. God – niet revoluties of politiek of economie of dynastieën – is de Auteur van de menselijke geschiedenis. “**Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben**” (Daniël 2:21). Wat mensen ook besluiten te doen, God heeft de leiding. “**Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE**” (Spreuken 16:33).

Aan Gods wil kan alleen weerstand worden geboden wanneer en zoals Hij het toestaat, zoals wanneer Hij mensen en engelen een wil geeft die binnen bepaalde parameters kan worden uitgeoefend. Maar wanneer God heeft verordend dat er iets gedaan moet worden, dan zal het gedaan worden.

Alle schepselen opereren binnen de grenzen van Gods wil en ze kunnen niets doen buiten die grenzen. De God, die de wereld en alles wat daarin is, gemaakt heeft “**maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied**” (Handelingen 17:24-26).

In Zijn voorkennis heeft God de wil van de mens en de daden van de mens en de gebeden van de mens opgenomen in Zijn eeuwige plan en heeft Hij de uiteindelijke controle over alle dingen, zodat Zijn eeuwige plan vervuld zal worden.

Wij kunnen met een vooraanstaand calvinist zeggen: “**Er is geen vierkante centimeter in het hele domein van ons menselijk bestaan waarover Christus, die soeverein is over alles, niet roept: ‘Het mijne!’**”

Wij geloven dat elke zoon van Adam onrechtvaardig is en verloren voor God, zonder enig vermogen om zichzelf te redden

Wij geloven dat elke zoon van Adam onrechtvaardig is en verloren voor God, met een hart dat wanhopig slecht is, niet goed, geestelijk blind, dood in overtredingen en zonden, vervreemd van God, in vijandschap met God, onder de macht van de duivel, totaal onwaardig om gered te worden. Verder is het absoluut onmogelijk voor een zondaar om zichzelf te redden op welke manier dan ook, niet door goede werken, niet door de bereidheid om rechtvaardig te zijn, niet door oprechtheid, niet door toewijding, niet door religie, niet door sacramenten, niet door priesterschap, niet door ascese of zelfmishandeling of mystiek, niet door peyote [mescaline: drug uit de peyote] of LSD, niet door psychologie of enig ander middel van de mens.

Wij geloven dat redding 100% uit God is

Wij geloven dat verlossing 100% – wij herhalen, 100% – een werk van Gods genade is op basis van de plaatsvervangende verzoening van Jezus Christus, die de volledige en aanvaardbare verzoening is, de verlossingsprijs, waardoor de zondaar wordt vergeven, gereinigd, gerechtvaardigd, geadopteerd en een eeuwige erfenis in Christus wordt gegeven. Redding is 100% Gods genade, Gods werk, Gods voorziening.

“**Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt**” (Romeinen 9:16).

“**Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen**” (Efeziërs 2:8-9).

Wij geloven dat God wil dat alle mensen gered worden, omdat Hij dat zegt

Dat is Gods soevereine wil en verlangen. Hij “**wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen**” (1 Timotheüs 2:4) en Hij “**wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen**” (2 Petrus 3:9) en Hij “**heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen**” (Romeinen 11:32).

Daarom geloven wij dat alle mensen *gered kunnen* worden. Het evangelie is goed nieuws voor alle mensen. Christus gebod het evangelie aan alle mensen te verkondigen en: “**Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden**” (Markus 16:15-16). Wij geloven niet dat Christus spelletjes speelt met zondaars door goed nieuws aan hen allen te laten prediken, terwijl het eigenlijk niet voor hen allen is. Wij geloven de boodschap van de engel “**ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal**” (Lukas 2:10). Als wij Schrift met Schrift vergelijken, geloven wij niet dat dit alleen betrekking heeft op alle *soorten* mensen. Het betekent precies wat er staat, alle mensen. Als u een “volk” bent, kunt u gered worden!

Wij geloven dat Christus voor alle mensen stierf in de zin dat Hij het voor alle mensen mogelijk maakte om gered te worden

Wij geloven dit omdat de Bijbel het duidelijk leert. “Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor **allen**. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd” (1 Timotheüs 2:6). “Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor **de zonden van de hele wereld**” (1 Johannes 2:2). “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft” (2 Korinthiërs 5:18).

Wij geloven dat zondaars zichzelf niet kunnen trekken of verlichten of ontwaken of zichzelf uit de dood kunnen opwekken of zichzelf tot Christus kunnen brengen

Dat alles is Gods werk van genade. De Schrift leert duidelijk dat Christus alle zondaars trekt: “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken” (Johannes 12:32) en alle zondaars verlicht: “het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht” (Johannes 1:9) en dat de Geest van God in alle zondaars werkt door de prediking van het evangelie: “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel” (Johannes 16:8-11); “U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8) om het voor mensen mogelijk te maken om gered te worden.

Wij geloven dat een zondaar op dit werk van God *kan* reageren en in Christus *kan* geloven tot zaligheid, en dat een zondaar het werk van God *kan* verwerpen

Wij geloven dit omdat de Bijbel het duidelijk leert.

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar **u hebt niet gewild!**” (Mattheüs 23:37).

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En **toch wilt u niet tot Mij komen** opdat u leven hebt” (Johannes 5:39-40).

Wij geloven dat de uitnodiging van het evangelie een echte uitnodiging is voor een ieder, niet een uitnodiging die is voorbehouden aan een bepaald deel van de mensheid

Wij geloven dit omdat de Bijbel het in meerdere passages leert waarvan de duidelijke betekenis niet kan worden miskend.

“En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:14-15).

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

“Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; **wie** in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Johannes 11:25-26).

“Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat **ieder** die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” (Johannes 12:46).

“En het zal zo zijn dat **ieder** die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden” (Handelingen 2:21).

“Van Hem getuigen al de profeten dat **ieder** die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:43).

“Zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoets en een struikelblok. En: **Ieder** die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (Romeinen 9:33).

“Want de Schrift zegt: **Ieder** die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. ¹² Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor

allen die Hem aanroepen. ¹³ Want **ieder** die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10; 11-13).

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat **hij die wil**, het water des levens nemen, voor niets” (Openbaring 22:17).

Wij geloven dat het offer van Jezus Christus op Golgotha en Zijn opstanding drie dagen later de centrale gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid zijn

Zijn offer was plaatsvervangend. Hij is “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). “... Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. ⁶ Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de **HEERE** heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jesaja 53:5-6). Zijn bloed en dood waren de verzoening voor de zonden van de wereld om de overtredingen van de mens tegen Gods heilige wet te bevredigen. Het was genoegzaam om alle mensen te redden. Het werd volledig volbracht en beëindigd aan het kruis. “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:14).

Lees ook:

- Rubriek “Voor wie stierf Christus”:
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>
- Rubriek “Evangelisatie”:
<http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm