

Hebben Christenen het gemakkelijk?

Alan Yusko



Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vrije vertaling en voetnoten door M.V.

Welk advies geeft men iemand die overweegt een christen te worden? Is het leven voor de christen een bed van rozen, zonder problemen? Is het christendom de gemakkelijke uitweg in dit leven van pijn, ziekte en dood? In dit artikel zullen we deze onderwerpen aanpakken.

Laat me van bij het begin zeggen dat er slechts twee soorten mensen zijn in de wereld. Er zijn geredde mensen en er zijn verloren mensen. Indien u niet gered bent, door u aan de Heer Jezus toe te vertrouwen, dan bent u een verloren zondaar. De Bijbel zegt dit als volgt:

Johannes 3:36 “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

Dit is erg belangrijk, omdat christenen vanuit een geheel ander perspectief reageren op pijn, ziekte en dood, dan verloren mensen.

IEDEREEN LIJDT

Het eerste punt dat ik wil stellen is dat iedereen lijdt in deze wereld. Dat is een simpel feit. We hebben allen zowel goede als slechte tijden in deze wereld. Dit is waar voor zowel geredden als verlorenen.

Ik herinner me nog dat ik een interview zag met Mary Taylor Moore¹, jaren geleden. Zij heeft erg veel geleden. Haar zoon stierf en zij ontwikkelde een ernstige vorm van diabetes. Eén van haar argumenten in het interview was dat iedereen in deze wereld pijn lijdt. Zij leed zelf en kwam tot een juiste conclusie over het lijden. Ziekte is één vorm van lijden. Vele mensen kunnen gemakkelijk serieuze gezondheidsproblemen krijgen, nog voor ze 30 jaar oud zijn. En een van de moeilijkste dingen bij het ouder worden is het ‘oude’ lichaam in een gezonde conditie te houden.

Ik heb mensen ook grote pijnen zien lijden door de dood. Ik herinner me een verloren vrouw van wie de echtgenoot stierf aan een ziekte. Zij had daardoor zoveel pijn en verdriet dat ze er mentale problemen door kreeg.

De dood is een verschrikkelijke vijand in deze wereld. Mensen die we kennen en van wie we houden, zullen niet voor altijd leven. Onze levens zijn erg tijdelijk. Op ieder onverwacht ogenblik kunnen wij sterven. We doen wat we kunnen om de dood enkele jaren weg te houden, maar toch komt de dood onvermijdelijk. Dit is waar voor zowel christenen als verloren mensen. Sommigen zullen spoedig sterven, terwijl anderen een ziekte zullen ontwikkelen waaraan zij traag doodgaan. Een mens kan nooit weten wanneer het zijn laatste dag zal zijn op aarde. Ik heb meer dan één verhaal gehoord van sportieve mensen die terugkomen van het joggen om te sterven aan een onverwachtse hartaanval.

Eén verhaal over een voortijdige dood gaat over een vrouw die wekelijks naar de kerk kwam. Zij hoorde daar het evangelie maar reageerde er nooit op. Dan, op een zondagavond, gaf de pastor een sterke reddingsboodschap. Opnieuw bleef de vrouw onbewogen. Hier is nog iets om over na te denken: niets doen met de Heer Jezus is hetzelfde als Hem af te wijzen.

Mattheüs 12:30 “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit”.

¹ Dick Van Dyke en Mary Taylor Moore hadden een erg populaire TV-show in de jaren zestig (Dick Van Dyke Show) die ook in ons land periodiek werd uitgezonden.

Terug naar het verhaal. Die avond wandelde de pastor naar huis. Hij zag enige beroering op de weg, aan de kant van de straatlichten. Toen hij naderde zag hij verplegers en daar lag een vrouw op de straat. Spijtig genoeg was de vrouw dood, ze was geraakt door het verkeer bij het oversteken. Die dode vrouw was degene die naar de kerk kwam en beleefd de evangelieboodschap afwees ... opnieuw en opnieuw. De dood kwam echter plotseling en onverwachts voor haar, en minder dan een uur geleden zat zij nog in de kerk en hoorde het Evangelie.

De dood staat altijd voor de deur en het is erg belangrijk klaar te zijn voor de eeuwigheid wanneer de tijd plots aanbreekt. De Heer Jezus is de enige Redder en de enige Weg naar de hemel:

Johannes 14:6 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”.

Vermits wij allen zullen sterven, wat betekent dit dan voor onze geliefden die achterblijven? Wel, zij zullen daardoor erg lijden. Het is droevig te beseffen dat u de afgestorvene nooit meer zal zien tijdens uw leven. Deze vorm van pijn kan het leven van een verloren mens verwoesten. Ook de christen lijdt daaronder pijn maar hij heeft tenminste de hoop dat hij zijn geliefde terug zal zien in de eeuwigheid (indien hij of zij gered is). De verloren mens heeft helemaal niets om naar uit te zien. Zij hebben geen zekerheid, noch kennis van het toekomstige leven.

De arme atheïst gelooft dat wanneer hij dood is, hij gewoon dood is. Zij menen dat een dood mens gewoon ophoudt te bestaan. Hoe pijnlijk is dat wanneer zij de dood aanschouwen van een geliefde, zonder enige hoop. Een verloren mens te zijn is een harde zaak. De geredden en de verlorenen hebben dezelfde verliezen aan de dood, maar de christen heeft een hoop in dit leven voor het leven erna. Dat is een groot verschil en het is voor de christen een anker voor de ziel:

Hebreeën 6:18-19 “Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben, [wij namelijk,] die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop² vast te houden; welke wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel”.

Romeinen 8:23-25 “En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelf, [zeg ik], zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, [namelijk] de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope² zalig geworden. De hoop² nu, die gezien wordt, is geen hoop²; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen²? Maar indien wij hopen², hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid”.

HET CHRISTEN-ZIJN BIEDT TROOST

Is het christelijke leven gemakkelijk? Is het een bed van rozen? Nee, dat is het niet! Maar een verloren mens heeft het ook niet gemakkelijk. Persoonlijk geloof ik dat de verloren mens meer lijdt dan de christen. We lijden allemaal dezelfde pijnen. Wij zullen allemaal te maken krijgen met dezelfde ziekten en de dood, in onze levens en in die van onze familie. Maar de christen heeft de Heilige Geest als vertroosting en hij bezit de hoop op alle wonderlijke beloften in het Woord van God. De verloren mens moet zijn pijn verduren zonder echte hoop of troost.

Johannes 14:16-18 “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid; [Namelijk] de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weer] tot u”.

Zoals een vader zijn gekwetste kinderen troost, zo troost God Zijn mensen in tijden van lijden. Hij zal niet noodzakelijk de pijn wegnemen, maar zal in plaats daarvan vertroosting en aanmoediging geven en Hij geeft de kracht om in tijden van beproeving stand te houden.

De christen heeft nog een andere zegen die de verlorenen niet hebben. Die zegen is de mogelijkheid om gebeden en vragen tot God te richten:

² Gr. *elpis*: hoop, verwachting; werkwoord *elpizó*: hopen, verwachten. (Prisma G/N). Het gaat hier niet om een blinde of wensende hoop maar om een verwachtende hoop. Het is het gelovig verwachten van iets dat in de toekomst ligt.

Filippenzen 4:6-7 “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”.

Vermits God de mensen loskocht en ervoor zorgde dat zij zich met hun verzoeken tot Hem konden richten, is het geruststellend te weten dat God deze gebeden ook hoort. De christelijke wandel is er een van geloof. Dit betekent dat als er pijn, ziekte en dood is, de christen moet leren op zijn God te vertrouwen. Wat ik nu zeg is erg gemakkelijk gezegd maar niet gemakkelijk gedaan. Het is erg moeilijk om op God te vertrouwen wanneer u pijn en verdriet hebt. Dit maakt echter deel uit van de groei tot geestelijke volwassenheid van de christen. Naarmate een christen opwast in Christus, zal hij meer en meer op Christus kunnen vertrouwen in pijnlijke situaties. Ja, wij allen lijden en moeten pijn verduren in deze wereld, maar de christen heeft voor zijn ondersteuning de Heer, terwijl de verloren mens Hem niet heeft. Naarmate de christen op God vertrouwt en op Hem steunt, ontvangt hij de vrede van God.

Is het christen-zijn dan gemakkelijk? Neen, dat is niet zo. U zult moeten lijden in deze wereld, ongeacht wie u bent. Pijn, ziekte en dood zijn universeel. Denk geen moment dat het christelijke leven gemakkelijk is. Het is echter een beter leven wanneer men kan steunen op God en kan hopen op de hemel, in de eeuwigheid van het Vaderhuis, aan het eind van onze aardse wandel!

BEPROEVINGEN

1 Petrus 4:12-13 “Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte³ [der verdrukking] onder u, die u geschiedt tot verzoeking⁴, alsof u [iets] vreemds overkwam; maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, [alzo] verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen”.

1 Petrus 1:6-7 “In welke gij u verheugt, nu een weinig [tijds] (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken⁴; Opdat de beproeving⁵ van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd⁵ wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus”.

1 Korinthiërs 10:13 “U heeft geen verzoeking⁴ bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht⁴ worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking⁴ ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen”.

God laat lijden toe voor een christen want die zijn bestemd voor geestelijke groei en maturiteit⁶. Dit houdt beproeving in en het verduren van pijnlijke situaties. God heeft echter beloofd dat Hij geen beproeving zal toestaan die wij niet kunnen dragen. Het eindresultaat van beproevingen en lijden is geestelijke zegen, maar het proces zelf kan pijnlijk zijn. God heeft de unieke belofte gedaan dat Hij voor de christen alle dingen zou uitwerken ten goede. Niettegenstaande wij het goede ervan niet kunnen inzien of het eindresultaat van alle pijn waar wij doorheen moeten gaan, heeft God het bestuur over alles. Alle dingen werken voor de christen ten goede, of wij dat nu kunnen zien of niet. Opnieuw: de christelijke wandel in deze wereld is een wandel door geloof⁷. Geloof en vertrouwen in God groeit naarmate we opwassen in Christus. Het is bijzonder goed nieuws dat God voor de christen alles ten goede laat werken:

Romeinen 8:28 “En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] hun, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn”.

³ Gr. *purósis*: brand; loutering door vuur. (Prisma G/N).

⁴ Gr. *peirasmos*: beproeving, verzoeking (ook concreet duivel). (Prisma G/N).

⁵ Gr. *dokimion/dokimeion*: middel om te toetsen, toetssteen, beproeving. (Prisma G/N).

⁶ “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort” (Johannes 12:24). Zo moet ook ons zelfleven (het ‘harde vlies van de graankorrel’) afsterven, opdat het geestesleven van de wedergeboorte in ons (binnenin de ‘graankorrel’) kan doorbreken en vrucht voortbrengen. Indien de albasten kruik niet wordt gebroken, kan de heerlijke Nardusolie zijn geur niet afgeven (Markus 14:3). Als wij niet gebroken worden kan het inwendige leven nooit aan het licht komen (Watchman Nee in [De Vrijmaking van de Geest](#)).

⁷ Wij leven “uit geloof, tot geloof” (Romeinen 1:17): uit geloof (bekering) gaan wij over tot een weg van geloof.

LAST VERMIJDEN

Wist u dat u pijn, ziekte en dood in uw leven kan uitnodigen? Inderdaad, en de goddeloze mens doet dat voortdurend.

Laten we een voorbeeld geven. Een mens die zich niets aantrekt van God of Zijn Woord heeft geen probleem met ontucht. De goddelozen stellen hun eigen morele normen zodat voor velen overspel, ontucht en sodomie aanvaardbare praktijken zijn in deze laatste dagen. Van de andere kant waar-schuwt God dat zulke zonden boosaardig en destructief zijn.

1 Korinthiërs 6:18 “Vliedt de hoereriĳ. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoereriĳ bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam”.

Vermits de verloren mens zijn eigen morele standaarden voert, hoereert hij overeenkomstig met zijn lichaam. Wat zijn de resultaten? Verschrikkelijke ziekten, pijnen (fysische en emotionele) en een vroegtijdige dood zijn enkele van de gevolgen. AIDS, venerische herpes en andere verschrikkelijke seksueel overdraagbare ziekten zijn heel gewoon bij ontuchtigen. Dus, als u uw pijn en verdriet wilt vergroten, ga en overtreed de morele wetten van God en u zal overladen worden met allerlei pijn, ziekte en dood! Hier zijn enkele verzen die tonen hoe de goddeloze mens zich in de problemen en de vernieling werkt, terwijl zij die God liefhebben en gehoorzamen zulke problemen vermijden:

Spreuken 8:32-36 “Nu dan, kinderen! hoort naar Mij⁸; want welgelukzalig zijn zij, [die] Mijn wegen bewaren. Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt [die] niet. Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE. Maar die [tegen] Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben de dood lief.

Spreuken 10:23 “Het is voor de zot als spel, schandelijkheid te doen; maar voor een man van verstand, wijsheid [te plegen].

Spreuken 11:19 “Alzo is de gerechtigheid ten leven, gelijk die het kwade najaagt, naar zijn dood [jaagt]”.

Spreuken 12:13 “In de overtreding der lippen is de strik van de boze; maar de rechtvaardige zal uit de benauwdheid uitkomen”.

Spreuken 14:27 “De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods”.

Spreuken 18:7 “De mond van de zot is voor hemzelf een verstoring, en zijn lippen een strik voor zijn ziel”.

CONCLUSIE

In dit artikel hebben we uitgelegd dat iedereen op aarde lijden ervaart door pijn, ziekte en dood. We zagen ook dat temidden van problemen of pijn de christen hoop heeft. God is een helper en Hij versterkt Zijn volk. De verlorenen hebben helemaal geen hoop. Vermits zij de Heer Jezus verworpen hebben en daarmee ook de enige Weg om gered te worden, wacht hen enkel een verloren eeuwigheid. Wanneer er pijn en lijden komt, reageert de christen anders dan een verlorene. Zij maken in deze wereld allebei hetzelfde lijden mee, maar de christen heeft God, en de wonderlijke beloften in Zijn Woord, de Bijbel, om hem bij te staan. Tenslotte zagen we hoe de goddeloze mens zich blootstelt aan bijkomende problemen, door een leven te leiden van zonde en rebellie tegen God. De goddelozen hebben niet de troost en vrede van God:

Jesaja 57:21 “De goddelozen, zeg mijn God, hebben geen vrede”.

Het is belangrijk voor de christen zich te realiseren dat God erg betrokken is bij hun leven. God weet alles over Zijn volk en Hij heeft grote plannen met ieder van Zijn kinderen. Ja, zelfs de haren van ons hoofd zijn alle geteld!

⁸ De gepersonifieerde Wijsheid (zie Spreuken 8:1).

Lukas 12:7 “Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven”.

In deze wereld beschikt de christen over de leiding van God. Door Hem volledig te vertrouwen kan men door het leven wandelen aan de leidende hand van God. Het is echter zo dat die leiding niet altijd een aangenaam pad volgt. God laat pijn en lijden toe om Zijn volk tot geestelijke volwassenheid te brengen.

Spreuken 3:5-6 “Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken”.

Tenslotte bezit de christen een grote hemelse hoop, als een anker voor de ziel. Dit feit is zo groots dat we met ons verstand niet eens kunnen bevatten welke grote dingen God allemaal heeft bereid voor Zijn volk!⁹ Echter, op een bepaalde dag zal onze loopbaan op deze planeet beëindigd zijn, door opname of dood, en dan zullen we geplaatst worden in de directe aanwezigheid van God. Dit zullen goede tijden zijn, want God houdt van Zijn volk en heeft prachtige plannen voor hun toekomst.

1 Johannes 3:2 “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als [Hij] zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”.

Indien u nog niet gered bent, dan wil ik u aanmoedigen om vandaag nog de Heer Jezus als uw Redder aan te nemen!

<http://www.geocities.com/rapture77/chreasy.html>

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm>

Mirror sites: <http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htm>

<http://members.lycos.nl/smetsdan/index.htm>

<http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm>

⁹ “Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgekomen, hetgeen God bereid heeft die, die Hem liefhebben” (1 Korinthiërs 2:9; Jesaja 64:4)