

Is het mogelijk te geloven in Jezus... en NIET GERED te zijn?

<http://www.deceptioninthechurch.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Bewerking en voetnoten door M.V. 7-7-2008 15:20

Ik ben er zeker van dat sommigen die dit lezen zullen denken: “Is deze nu ketters geworden?” Maar voordat u hier afhaakt wil ik u uitnodigen om dit onderwerp zorgvuldig door te nemen. We moeten allemaal veel leren over deze kwestie, omdat er zoveel ketters en valse profeten zijn uitgegaan ... Zovelen beweren te “geloven in Jezus” of te “houden van Jezus” dat er iets niet in de haak moet zijn. Want te beweren van Jezus te houden, zonder Zijn geboden te gehoorzamen, is een leugen:

Johannes 14:21 “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader bemind worden; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.

Johannes 15:10 “Als u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven; zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde blijf”.

1 Johannes 5:3 “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden bewaren”.

1 Johannes 1:6 “Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet”.

HET ANTWOORD

Het antwoord op de titel van dit artikel is “ja”.

Oké, ik heb een beetje een listige vraag gesteld. Degenen onder u die scherpzinnig zijn zullen hebben opgemerkt dat ik in de titel doelbewust *niet* heb gezegd “de Heer Jezus Christus”.

Veel sekten en culten geloven in “Jezus”, en dat brengt mijn eerste punt naar boven. Is er enige voorwaarde verbonden aan gered door genade alleen, door geloof alleen, in Christus alleen? Dat moet wel als u gelooft dat er sekten en culten zijn, want per definitie leren deze culten tegen een of meer van de fundamentele leringen van het geloof. **U kan niet gered zijn tenzij u gelooft in de WAARHEID over Jezus Christus!**

2 Thessalonicenzen 2:10 “met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor **de waarheid niet aangenomen** hebben om zalig te worden”.

2 Thessalonicenzen 2:13 “Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die bemind bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging van de Geest en **geloof in de waarheid**”.

1 Timotheüs 2:4 “Die wil dat alle mensen zalig worden en tot **kennis van de waarheid** komen”.

U kan niet gered zijn en geloven in een “andere Jezus” (2 Kor. 11:4, Gal. 1:6) zoals sekten en culten en dwaalpredikers doen. Virtueel elke cult ontkent de leer dat Jezus Christus 100% mens en 100% God is. Zij leren dat Hij alleen mens is, of Geest alleen, of dat Hij een gezalfd man was maar nu Geest, of andere nonsens. Waarom beschouwen orthodoxe, bijbelgerichte christelijke gelovigen de leden van sekten en culten als niet-geredden die nodig het juiste Evangelie moeten horen en aannemen? Omdat het om gered te worden belangrijk is WAT u gelooft over Jezus Christus en het plan van Zijn redding, en niet gewoon dat u gelooft dat Jezus bestond (b.v. Bahai), Hij een profeet was (b.v. moslims), slechts Geest was (b.v. gnostici), slechts een gezalfd mens (b.v. Word-Faith), of iets anders. Dit is een sleutel tot het hele onderwerp waar ik op zal terugkomen.

Er is nog een belangrijk punt dat we vooraf moeten beschouwen. Ik weet dat u misschien zult zeggen:

“Zegt de Bijbel niet simpel: ‘**Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered¹ worden, u en uw huis?**’ (Hand. 16:31)? Is geloof niet het enig bestaande criterium om gered te worden?”

U hebt absoluut gelijk. Maar kijk heel zorgvuldig naar dit vers, één onder de vele die spreken over de voorwaarden voor redding, en u zal een beter beeld beginnen krijgen over waar het “geloof” in Christus eigenlijk over gaat.

“GELOOF”

Het werkwoord “geloven” in dit en vele verzen, is het Griekse *pisteuo*, onttrokken van het zelfstandige naamwoord *pistis* dat “geloof, verzekering” betekent. Maar een werkwoord is een actiewoord. Het gebruik van het woord *pisteuo* betekent “toevertrouwen; vertrouwen; vertrouwen stellen in”.

4100	πιστευω pisteuo pist-yoo'-o	from πιστις - pistis 4102; to have faith (in, upon, or with respect to, a person or thing), i.e. credit; by implication, to entrust (especially one's spiritual well-being to Christ):--believe(-r), commit (to trust), put in trust with.
4102	πιστις pistis pis'-tis	from πειθω - peitho 3982; persuasion, i.e. credence; moral conviction (of religious truth, or the truthfulness of God or a religious teacher), especially reliance upon Christ for salvation; abstractly, constancy in such profession; by extension, the system of religious (Gospel) truth itself:--assurance, belief, believe, faith, fidelity.

Strong's Exhaustive Concordance over “geloof” in o.a. Hand. 16:31 (M.V.)

Dit woord komt honderden malen voor in het Nieuwe Testament. Dus, “geloven” betekent niet louter éénmaal geloven maar “blijven geloven”, “u toevertrouwen aan”. Geloven betekent continu geloven en blijven geloven. Geloven is een verbintenis tot geloven.

“DE HEER JEZUS CHRISTUS”

Handelingen 16:31 zegt dat wij moeten geloven in de “Heer Jezus Christus”. Dit zegt heel veel.

Wij moeten eerst geloven en blijven geloven dat Jezus Christus “HEER” is. Hij is God. Hij is de Enige Zoon van God, maar Hij is ook de Ene Almachtige God.

De Heer Jezus Christus is ook soeverein. Wanneer wij geloven in de “HEER” Jezus Christus dan wil dat zeggen dat wij onze rechten neerleggen, en ons eigen leven, en beide leggen wij ze op het kruis van Christus, en Hij wordt helemaal en definitief de Koning en Baas van onze levens.

Hij is ook “JEZUS CHRISTUS”. Hij is de Gezalfde van God, de Messias en de Verlosser die ten volle Mens werd. Hij is de enige die ons kan verlossen van onze zonden.

In deze ene uitdrukking “Geloof in de Heer Jezus Christus” kunnen wij dus veel opmerken, en die dingen moeten wij vasthouden, blijven geloven!

“U ZULT GERED WORDEN”

Het laatste belangrijke aspect van dit vers is dat we moeten noteren dat Paulus niet zei: “u bent gered” maar “u zult gered worden”. Redding is niet alleen het moment dat wij geloven ... veel belangrijker is het einde. In Handelingen 16:31 wordt het woord *pisteuo* gebruikt. Wij moeten blijven geloven in de ware Heer Jezus Christus, het ware Evangelie, de ware Geest, tot aan het einde.

Waarom zou Paulus niet verkondigd hebben dat de cipier en zijn huis onmiddellijk waren gered, zoals we dikwijls horen prediken vandaag? Omdat Paulus de waarheid onderwees: hij wist dat hij niet alwetend was. Hij kende niet de ultieme toestand van enig persoon. God wel. God weet wie Hij heeft gerechtvaardigd en gered, **maar van gelovigen moet gezien worden dat zij blijven geloven!**

Ongeloof is eerstens de toestand van een persoon voordat hij voor het eerst geloofde, maar ongeloof kan ook de toestand worden van een persoon die schipbreuk heeft geleden (1 Tim. 1:19) of afvallig is geworden (Lukas 8:13) na een oorspronkelijk geloof getoond te hebben. Dit leert ons de Bijbel.

Laten we nog een vers bekijken:

¹ Gered (“zalig” SV): Grieks *sozo*, Strong's 4982: “from a primary sos (contraction for obsolete saos, "safe"); to save, i.e. deliver or protect (literally or figuratively):--heal, preserve, save (self), do well, be (make) whole”.

Romeinen 10:9: "Als u met uw mond **Jesus als Heere** belijdt en met uw hart gelooft dat **God Hem uit de doden heeft opgewekt**, zult u **zalig worden**".

Er zijn nog veel meer verzen die over redding gaan, maar dit volstaat om te zeggen dat wij moeten geloven in de ECHTE Jezus, het ECHTE Evangelie, en de ECHTE Geest, én dat het een kenmerk van redding is dat wij **BLIJVEN** geloven.

BIJBELSE VOORBEELDEN

Er zijn verscheidene voorbeelden te noemen, zoals Judas, Simon Magus, maar hier beperken we ons tot het voorbeeld van de "vele discipelen" die na verloop van tijd hun rug keerden naar Jezus.

Joh. 6:66: "Van toen af trokken velen van Zijn discipelen Zich terug en wandelden niet meer met Hem".

Nadat Jezus een harde leer bracht over het drinken van Zijn bloed en eten van Zijn vlees, keerden zij zich van Hem af .

Joh. 6:60-65: "Velen dan van Zijn discipelen, die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? Omdat Jezus nu bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover mopperden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? De Geest is het Die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. **(Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden)**. En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van Mijn Vader gegeven is".

Jezus wist wie zich van Hem zou afkeren, maar wisten zij dat? Nee, zij wisten dat niet ... totdat zij geconfronteerd werden met een waarheid die zij niet wilden accepteren. Deze discipelen geloofden voor een tijd en volgden Jezus, maar zij hadden niet genoeg geloof in Christus om al Zijn woorden als waarheid te aanvaarden, wat wel het geval zou geweest zijn als zij hadden geloofd dat Hij God en Heer was over hun levens. Merk op dat de twaalf discipelen wél geloofden - maar die anderen, die "velen", erkenden Jezus niet als JEZUS CHRISTUS de HEER.

MODERNE VOORBEELDEN

Alhoewel het hoogst twijfelachtig is dat volgende predikers ooit echt geloofd hebben in de Heer Jezus Christus, is het een feit dat zij beweren de blinkende voorbeelden te zijn van het geloof dat "Jezus Heer is" en dat zij beweren "gezalfden" te zijn en "heilige mannen van God". Dezen zijn voorbeelden van mensen die hoogstwaarschijnlijk nooit echte gelovigen zijn geweest, en alhoewel zij beweren te geloven in Jezus, onderwijzen zij valse leringen, brengen zij valse profetieën en vertonen zij niet de vrucht van de Geest. Het belangrijkste punt echter is dat zij hebben bewezen, door wat zij zeggen en doen, dat zij niet geloven in de WAARHEID aangaande de Heer Jezus Christus.

Kenneth Copeland



Kenneth Copeland

Het grote logo op Kenneth Copelands televisieprogramma zegt: "Jesus Is Lord". Sommigen zouden hieruit kunnen concluderen dat omdat Copeland belijdt dat "Jezus Heer is" hij dan gered is. Maar het probleem is dat de "Heer" van Copeland eigenlijk hijzelf is. Hij heeft gezegd dat Jezus Christus de "hogepriester van zijn (Copelands) woorden" is (Kenneth Copeland, TBN). Dit betekent dat alhoewel hij Jezus Christus ziet als zijn hogepriester, deze "hogepriester" moet doen wat Copeland verkondigt en aan hem elke wens moet vervullen wanneer hij iets "tot bestaan" roept. Hoe kan Jezus

Christus de Heer van Copeland zijn als het Copeland is die de baas speelt? Copeland heeft ook vele malen beweerd "God" te zijn:

"You don't have a god in you, you are one." (Kenneth Copeland, "The Force Of Love" tape # 02-0028)

"You are not a spiritual schizophrenic -- half-God and half-Satan -- you are all-God" (Kenneth Copeland, Now We Are in Christ Jesus (Fort Worth: KCP Publications, 1980), 16-17)

Wie heeft het Heerschap over wie? De “Heer” van Word-Faith is een “Heer” die voor hen klaarstaat en die zij aanroepen voor alles wat zij wensen, in het bijzonder geld, en die mensen graag in trance brengt en mensen zich als dieren doet gedragen. Dit is beslist niet de Heer Jezus Christus waar wij over spreken.

De “Jezus” van Kenneth Copeland en ALLE Word-Faith leraren, inbegrepen Kenneth Hagin, Benny Hinn, Creflo Dollar, en vele anderen, is een “Jezus” wiens fysieke dood aan het kruis niet betaalde voor onze zonden, die aan het kruis de natuur van Satan aannam, en die geestelijk moest wedergeboren worden. Dit is niet de Heer Jezus Christus waar wij over spreken. Dus, wanneer Kenneth Copeland zijn logo “Jesus Is Lord” uitstalt dan spreekt hij over een “andere Jezus”, een “Jezus” die niet 100% God en 100% mens is, en die niet zondeloos was en die daarom niet kan redden.

Benny Hinn

Ook Benny Hinn beweert te geloven in Jezus Christus, maar zijn “Jezus” is niet de Jezus van de Bijbel, noch is hij de Zoon van God. Hinn beweert ook dat hij een “kleine messias” is, een “god”:

“Christians are “Little Messiah’s and “little gods” on the earth. Thus [Encouraging the audience]...say “I am a God-man....This spirit-man within me is a God-man...” say “I’m born of heaven-a God-man. I’m a God man. I am a sample of Jesus. I’m a super being. Say it! Say it! Who’s a super being? “I walk in the realm of the supernatural.” Say it!...You want to prosper? Money will be falling on you from left, right and centre. God will begin to prosper you, for money always follows righteousness....Say after me, “everything I ever want is in me already.” (Benny Hinn, TBN, 1990)

“Are you ready for some real revelation knowledge....you are god” (Benny Hinn, “Our Position In Christ”, tape # AO31190-1)

“Don’t tell me you have Jesus. You ARE everything He was, and everything He is and shall be.” (Benny Hinn, TBN)

Wat moet er nog meer gezegd worden? Benny Hinn beweert dat hij een christen is, en dat hij gelooft in Jezus Christus, maar zijn “Jezus” werd één in natuur met Satan. Hinn zegt dat hij en andere christenen “kleine goden” zijn. Dit is blasfemie en het bewijst dat Benny Hinn niet gered kan zijn.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig met hen die beweren te geloven in Jezus Christus maar die tegen Zijn dubbele natuur onderwijzen. Wanneer Jezus’ Goddelijkheid wordt ontkend, is er geen redding. Wanneer Zijn menselijkheid wordt ontkend, is er geen redding. Wanneer redding door genade alleen door geloof alleen in Christus wordt ontkend, is er geen redding. Wanneer het Woord van de Waarheid wordt verloochend, is er geen redding...

Het maakt wel degelijk iets uit wat een persoon gelooft!

Wij zijn niet gered op de basis van eenvoudig te zeggen dat wij geloven dat Jezus bestond, dat Hij een toffe gast was, een profeet was, een schitterende leraar ... maar op de basis van ons geloof dat JEZUS CHRISTUS HEER is, over alles en ons, en VOOR ALTIJD.

Geloven is een werkwoord!

Velen gaan ooit door de nauwe poort (Jezus; vgl. Johannes 10:7), maar daarna lopen zij op de “brede weg die naar het verderf leidt” in plaats van op de “smalle weg die naar het leven leidt”. (Mattheüs 7:13-14). Geloven is door de smalle Poort gaan én op de smalle weg (blijven) lopen!!!

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm