

Een leven van geloof versus een leven van gevoel

David Cloud, <https://www.wayoflife.org/reports/a-life-of-faith-vs-a-life-of-feeling.php>, 5-3-2025

Tenzij anders aangegeven komen Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Het christelijk leven is een leven van geloof, niet een leven van gevoel. Gods Woord belooft niet dat als je gered bent en voor Christus leeft, je altijd gelukkig zult zijn. **Velen hebben schipbreuk geleden door het najagen van gevoelens**, vertrouwend op gevoelens. Ze hadden bepaalde soorten gevoelens verwacht, en toen de gevoelens niet kwamen, spartelden ze, ze dwaalden af. Ze worden aangetrokken door het hedendaagse soort van eredienst, gebruiken drank en pepmiddelen, maar dat maakt de dingen alleen maar erger.

Zes lessen over geloof versus een leven van gevoel

In 52 jaar heb ik ongeveer alles ervaren wat het christelijke leven te bieden heeft: overwinning, nederlaag, gerechtigheid, zonde, bemoediging, ontmoediging, teleurstelling, vreugde, verdriet, verdrukking, verwarring, twijfel, angst en moed. Als jonge christen was ik buitengewoon verbaasd over mijn christelijke leven. Waarom ben ik niet gelukkiger? Ben ik niet gered?

1. Niets in het christelijk leven is gebaseerd op gevoel.

Er wordt ons nooit verteld dat we ons op een bepaalde manier moeten voelen of dat we moeten proberen ons op een bepaalde manier te voelen.

- **Bekering is geen gevoel** (Handelingen 17:30: “**God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren**”). Bekering is een verandering van denken die resulteert in een verandering van leven. Het is een verandering van denken over God (verzaking van het ik-leven); het is een verandering van denken over verlossing (afstand doen van valse goden, valse christussen, valse religie). Beschouw 2 Korinthiërs 7:10-11, de “**droefheid**” hier is spijt en berouw te hebben over dingen. Het is *niet* in de eerste plaats een emotie.

- **Reddend geloof is geen gevoel**. Reddend geloof is het aanroepen van Christus (“**Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden**”, Romeinen 10:13); het is om tot Christus te komen (“**Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven**”, Mattheüs 11:28); het is om Christus te ontvangen (“**Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven**”, Johannes 1:12).

- **De vervulling van de Heilige Geest is geen gevoel** (Efeziërs 5:18). Het is een overgave aan Zijn leiding, zich aan Hem overgeven, Hem gehoorzamen.

- **Groeien in genade is geen gevoel** (1 Petrus 2:2: “**Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien**”; 2 Petrus 1:5-7: “**En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, ⁶ aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, ⁷ aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen**”)



2. Gevoelens zijn een aspect van de ziel.

- De mens is een driedelig wezen met ziel, geest en lichaam (zie 1 Thessalonicenzen 5:23).
- De ziel wordt in het bijzonder geassocieerd met de gevoelens van de mens. De ziel kan romantische liefde ervaren (“Maar zijn hart [*nephesh*: ziel; zie KJV] raakte aan Dina, de dochter van Jakob, gehecht; hij had het meisje lief en sprak naar het hart van het meisje”, Genesis 34:3); vriendschap (“dat de ziel [*nephesh*] van Jonathan verbonden raakte met de ziel [*nephesh*] van David”, 1 Samuël 18:1, KJV). De ziel [*nephesh*] kan ontmoedigd zijn (Numeri 21:4), “benauwd” (Genesis 42:21), “uitgedroogd” (Numeri 11:6), “bedroefd” (Job 30:25), “bitter” (1 Samuël 1:10), “neergebogen” (Psalm 43:5).
- De ziel is zwak en raakt gemakkelijk verontrust en ontmoedigd in deze wereld. “Mijn leven [*nephesh*: ziel] is voortdurend in gevaar” (Psalm 119:109).
- Ik geloof dat de ziel wordt beïnvloed door iemands achtergrond: je gezinsleven; hoe je bent opgevoed; wat voor soort zonden je ook hebt begaan. Ik geloof dat bepaalde soorten drugs de ziel beschadigen (bijv. marihuana, LSD, psilocybine).



De drie-eenheid van de mens

Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-is-een-persoon.pdf>

3. Gevoelens variëren per persoon.

- Ik denk aan mijn kleinkinderen. Een jong meisje wordt bijvoorbeeld overal enthousiast van. Ze raakt opgewonden van een hoop vuil. Haar jongere broer raakt opgewonden om bijna niets.

4. Gevoelens variëren afhankelijk van de omstandigheden. Denk aan verdriet:

- *Er is verdriet vanwege de zonde en onze gevallen staat.* We leven in “een lichaam van de dood” (Romeinen 7:24). We zijn onderworpen aan “de slavernij van het verderf” (Romeinen 8:21). “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8). We hebben de “oude mens” (“dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten”, Efeziërs 4:22). Wij hebben “het vlees” (Romeinen 13:14: “Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken”).
- *Er is verdriet omdat we in een gevallen wereld leven* (Romeinen 8:22-23, “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baredood verkeert tot nu toe. ²³ En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam”).
- *Er is verdriet vanwege kwelling, leed, droefenis, smart.* De psalmist beschreef grote beproevingen van verdrukking. “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?” (Psalm 42:6, 12; 43:5); “Mijn ziel kleeft aan het stof” (Psalm 119:25); “Want ik ben geworden als een leren zak in de rook” (Psalm 119:83); “Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste” (Psalm 143:4).
- *Er is verdriet vanwege veelvuldige beproevingen* (1 Petrus 1:3-7, “U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. ⁶ Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoeking”).

- *Er is verdriet vanwege vervolging* (2 Korinthiërs 7:5, “Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad, maar waren wij in alles verdrukt: van buiten waren er conflicten, van binnen vrees”).
- *Er is verdriet vanwege ziekte* (Filippenzen 2:27, “Epafroditus ... is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben”).
- *Er is verdriet bij hen die treuren* (Romeinen 12:15, “Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen”).
- *Er is verdriet in het omgaan met zonde en dwaling* (2 Korinthiërs 2:3-4: “En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden; en ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. ⁴ Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen”).
- *Er is verdriet over de niet-geredden* (Romeinen 9:2-3, “dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart. ³ Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft”).
- *Er is verdriet in tuchtiging* (Hebreeënen 12:11, “En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid”).

5. Christelijke vreugde is meer dan een gevoel

- Je kunt bedroefd zijn en je toch verheugen (“als bedroefden, maar toch steeds blij”, 2 Korinthiërs 6:10).
- Bijbelse vreugde is niet hetzelfde als een gelukkige emotie. Bijbels gezien is “verheugen” een groter, veelomvattender woord dan “gelukkig”. De wereld denkt alleen aan vreugde in termen van emotioneel geluk, maar bijbelse vreugde is dat niet precies. Het is vreugde in de zin dat ik vertrouwen heb in Christus en rust in Gods beloften en weet dat ik veilig ben in Zijn handen en door Hem gezegend ben, ongeacht wat er in mijn aardse leven gebeurt. Iemands emotionele toestand kan fluctueren, zelfs als men zich in de Heer verheugt. Er kan verdriet in het vlees zijn, zelfs als er vreugde is in de Geest. Er kan verdriet zijn door omstandigheden, zelfs als er vreugde is in Christus en in Gods wonderbare beloften.
- De vreugde van de verlossing komt door geloof in de beloften van God (“blijdschap van het geloof”, Filippenzen 1:25; “Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde”, 1 Petrus 1:8)

6. Gevoelens kunnen niet worden beheerst, maar er kan op de juiste manier mee worden omgegaan door de kennis van Gods Woord.

- “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht” (Psalm 42:6, 11).
- Leven door geloof is leven naar Gods Woord (Romeinen 10:17, “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God”). Het moet ondergedompeld worden in Gods Woord. Het moet een ernstige bijbelstudent zijn. Het moet Gods Woord uit het hoofd leren en erover mediteren.
- Leven door geloof is **volhardend** leven. Blijf gewoon doorgaan. “Als u in Mijn woord **blijft**, bent u werkelijk Mijn discipelen” (Johannes 8:31). “En zij **volhardden** in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden” (Handelingen 2:42). “Zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te **blijven** en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan” (Handelingen 14:22). “Als u tenminste in het geloof **blijft**, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie” (Kolossenzen 1:23). “Als zij **blijft** in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid” (1 Timotheüs 2:15). “**Blijft** u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent” (2 Timotheüs

3:14). **“Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil”** (Spreuken 24:16). *Als je uit het licht stapt, belijd dan je zonde en keer terug in het licht* (1 Johannes 1:5-10). *Als het vlees opkomt, kom dan terug in de Geest*: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. ¹⁷ Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen” (Galaten 5:16-17).

Stop nooit; geef nooit op; weiger er zelfs maar aan te denken. Heb het geloof van Petrus: “Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? ⁶⁸ Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. ⁶⁹ En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God” (Johannes 6:67-69).

Lees ook:

- “Het bedrog van gevoelens”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevoelens.pdf>
- “Hedendaags ‘Christendom’: niets meer dan gevoelens”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevoelens2.pdf>
- “Gevoelens gedreven christenen”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevoelensGedreven.pdf>

“Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil” (Spreuken 24:16)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm