

Het geknakte riet en de uitdovende vlaspit

http://wayoflife.org/index_files/the_bruised_reed_and_smoking_flax.html , 25-02-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoot door M.V.

“Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit¹ zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan” (Jesaja 42:1-3).



Al meer dan 40 jaar heb ik gemediteerd over deze wonderlijke Messiaanse profetie, deze verbaazingwekkende verklaring van het karakter van de Almachtige God.

We leren hier dat de Zoon van God het geknakte riet niet zal breken of de uitdovende vlaspit¹ niet zal blussen (Jesaja 42:3).

Wat een wonderlijke beschrijving van Christus' tedere medeleven! Hij is de Goede Herder die zondaars verlost door Zijn verzoening en Hij zorgt voor hen continu als hun Hogepriester. Hij stoot Zijn mensen niet af als zij zwak zijn en overweldigd door verleiding. Hij heeft Zich toegewijd aan hen. Zij zijn voorbeschikt om gelijkvormig te zijn aan Zijn beeld. Het zal gebeuren! En het is een eeuwig proces dat begint in dit huidige leven.

De gelovige wordt vergeleken met **een geknakt riet**. Wat zou zwakker kunnen zijn? Op zijn best is de gelovige louter een rietstengel in plaats van een majestueuze boom. Maar hoe vaak zijn wij *geknakte* rieten. Riet wordt gemakkelijk gebogen door de wind en beschadigd door de elementen. Riet wordt sterk beïnvloed door droogteomstandigheden. Evenzo wordt de gelovige gemakkelijk geknakt door de wereld, het vlees en de duivel, gebogen door de stormen van de boosheid, problemen en vervolging. Wij worden geknakt door ons falen te volharden in Gods Woord, geknakt door ontrouw en zonde en afglijding. Maar Christus werpt zijn geknakte rieten niet weg; Hij doet wat ook maar nodig is het ze terug gezond te maken. Hij zorgt voor hen, voedt hen, berispt en tuchtigt hen. David werd een geknakt riet na zijn zonde met Bathseba, maar JHWH-God bracht hem tot berouw en vergaf hem. In zijn oude dagen, schreef David grote Psalmen en ontving hij de plannen voor de Tempel door de Geest van God. Het geknakte riet was hersteld.

Evenzo wordt de gelovige vergeleken met **een uitdovende vlaspit**. Dit is een beeld van een olielamp met een wick van vlas die niet goed geschoond is, of te weinig olie bevat. In plaats van schit-

¹ SV Kanttekening 9: de rokende vlaswiek - Dat is, de wick, die in de lamp schier uitgebrand is, nauwelijks schijnsel of licht meer gevende, maar alleen nog rokende.

terend te schijnen, is ze aan het uitdoven en rookt ze. In plaats van te voorzien in licht in de duisternis, zoals ze zou moeten doen, is ze aan het smeulen en produceert ze irritante rook. Christus doet Zijn rokende lampen niet weg. Zij die een waar geloof hebben, zelfs als zwakke en rokende vlaswicken, zijn geaccepteerd en worden opgenomen in Zijn tedere zorg. Hij vernieuwt de olie en maakt de wick schoon en blaast de smeulende vezels aan tot een heldere vlam. Petrus was een uitdovende vlaswiek nadat hij Christus verloochende, maar Christus herstelde hem, en daarna brandde de lamp van Petrus helderder dan ooit tevoren.

Lees ook:

“De Messiaanse Psalmen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Messiaanse-Psalmen.pdf>

“Messiaanse profetieën”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mesprof.pdf>

“De meer dan 300 Profetieën uit de Hebreeuws Geschriften die de Messias onthullen”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetieen-Messias-ENG.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm