

Geesten van de Leugen

T.A. McMahon; <http://www.thebereancall.org/Newsletter/index.php>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het is ergerlijk maar niet verwonderlijk dat mensen zo kwetsbaar zijn voor leugens. Meer nog, hoe erger de leugen, hoe effectiever die lijkt te zijn. De evolutieer is een goed voorbeeld van een leugen die enthousiast onthaald werd. Dan zijn daar ook de leer van de psychologie die zegt dat de mens van nature goed is; de toenemende overtuiging dat homoseksualiteit gewoon een andere levensstijl is; de propaganda dat de Islam een religie van vrede is; dat er een rechtmatig historisch Palestijns volk is; en het geloof dat mensen een oneindig potentieel bezitten en goden kunnen worden. De lijst met “geaccepteerd bedrog” lijkt wel eindeloos lang.

De neiging van de mens om gedupeerd te worden kan teruggevoerd worden tot zijn begin in Eden. Satan die door een slang sprak, verleidde Eva tot het geloof dat zij als God kon worden door Gods wil af te wijzen ten gunste van die van haar zelf (Genesis 3). Dat was de duivel zijn eigen verwachting, want ook hij, Lucifer¹, was dat gaan geloven (Jesaja 14). Leugens zijn hoogst aantrekkelijk als lokaas voor het verbeteren van iemands situatie. Ongelooflijk is het dat Lucifer en Adam en Eva, terwijl zij in een volmaakte staat bestonden en in een volmaakt milieu leefden, toch nog iets *meer* verlangden voor zichzelf. De zichzelf dienende gedachten van Eva's hart bleken strijdig met wat God specifiek had verboden: “En de vrouw zag dat die boom goed was om van te eten en er voor het oog aantrekkelijk uitzag, ja, een boom die begerenswaardig was om er inzicht door te verkrijgen; en zij nam van zijn vruchten en at; en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at” (Genesis 3:6). Adam en Eva accepteerden een leugen van een geest die door een dier sprak en dit bracht dood en ondergang in Gods volmaakte schepping.

Het plan van Satan begon met Eva eraan te doen twijfelen wat God had gezegd, gevolgd door een botte ontkenning van wat Hij nochtans had bevolen. Toen liet hij haar achter met de impressie dat God haar van iets weerhield wat haar zou in staat stellen om zoals Hem te zijn - met andere woorden: Gods enige belang bij mensen is hen ervan te weerhouden hun goddelijk potentieel te realiseren. Deze leugen is doorheen de eeuwen de duivel zijn fundamentele aantrekkingskracht bij het verleiden van de mens. De Bijbel typeert Satan (wiens naam “tegenstander” betekent) als de vader van de leugen, die de hele wereld misleidt (Johannes 8:44), en zijn demonen als zijn medewerkers in hetzelfde plan. Alhoewel Gods Woord niet in al te groot detail treedt over het rijk van de geestelijke wezens, zijn er wel veel waarschuwingen in te lezen over de bedrieglijke en destructieve natuur van demonen. Zo staat er: “Wees nuchter en waak; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Door die waarschuwingen te negeren is de mensheid vandaag, meer dan ooit in de geschiedenis, betrokken in dingen die het contact met de geesten ontsluiten.

In het Westen een eeuw geleden geïntroduceerd onder het banier van New Age beweging, heeft oosterse mystiek voorzien in methoden en technieken voor het “communiceren met de goden”, met meditatie en drugs als algemene drager. Vandaag worden er tempels voor interactie met miljoenen hindogoden gevonden over de hele wereld, inbegrepen in vele voorsteden van de V.S. Ik bezocht een erg grote tempel buiten Chicago die goed bezocht werd door de boven- en middenklasse van de voorstadbewoners, waarvan er veel arriveren in recente SUV's en Mercedesen. Yoga-meditatie, dat het contact met geestelijke wezens ontsluit, is algemeen populair geworden, en zelfs talrijke evangelische kerken zijn begonnen met hun eigen cursussen onder het oxymoron² van “christelijke yoga”. De zogenaamde wetenschap van Transcendente Meditatie (TM) heeft honderduizenden mensen in het Westen geïnitieerd, en zo kregen zij mantra's om hindogodheden te activeren. Reli-

¹ Het Hebreeuwse woord dat in Js 14 (SV) als ‘morgenster’ staat weergegeven, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse ‘Lucifer’, wat ‘lichtbrenger’ betekent.

² Oxymoron: stijlfiguur die een enge verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat, bv: jeugdige grijsaard.

gies zoals Santeria, Vodoun (voodoo), en Macumba, waarin ritualistische offers worden gebracht om gunsten te ontvangen van de geesten, heeft toenemende aantallen aangetrokken van hen die gewoonlijk niet gehecht zijn aan bijgeloof, zoals doctors, advocaten, directeurs, universiteitsprofessoren, enz. Occulte visualisatie is misschien wel de meest effectieve techniek om een “spirit guide” of “geestelijke gids” te ontvangen, en wordt in ziekenhuizen aangeleerd aan patiënten voor genezingsdoeleinden, maar ook in bevallingscursussen, in verkoop- en zaken-managementscursussen, en in de sport (zie Dave Hunt’s *Occult Invasion*). Het is een favoriete techniek onder hen die “christelijk” mysticisme beoefenen, in evangelische kringen gekend als “contemplatieve beweging”. Innerhealing leraars, die zich uitgeven voor christenen, bevelen visualisatie aan om te communiceren met “Jezus”, die naar zij beweren “zal verschijnen”.

Contact met niet-fysieke wezens, die beweren buitenaards te zijn, is zo geaccepteerd vandaag dat de tragische gebeurtenis van de Heaven’s Gate cultleden, die stierven “om aan boord te komen”, gezien wordt als een onregelmatigheid. UFO’s worden door miljoenen beschouwd als voertuigen van hogere intelligenties die de mensheid willen redden van de vernietiging. De beloften die door deze niet-fysieke ETI’s³ worden gedaan zijn dezelfde over de hele wereld, ongeacht wie deze zogenaamde ruimtewezens ontmoet. Bovendien leveren de verschillende methodes om geesten te contacteren - of het nu gaat met drugs, meditatie, visualisatie, chanten van mantra’s, ouija borden, of gewoon door de wil om communicatie te krijgen - altijd gelijkaardige antibijbelse boodschappen op.

Een van onze stafleden had recent een ontmoeting met de eigenares van een zaak naast ons gebouw. Omdat hij haar hoorde roepen “Praise the Lord” (“Prijs de Heer”), vroeg hij haar of zij een gelovige was. Haar antwoord verbijsterde hem: “Ja ... ik ben een sjamaan!” Zij legde uit dat zij in vele “lords” (heren) geloofde. De term “sjamaan” is afkomstig van de Tungusstam in Siberië en verwijst naar de medicijnman⁴ van een stam. De belangrijkste functie van de sjamaan is de geesten te contacteren om hulp te verkrijgen voor zijn volk. Antropologen zijn geïntrigeerd door het feit dat in elk deel van de wereld waar het sjamanisme beoefend wordt, dit fundamenteel hetzelfde is. Die consistentie onder diverse bevolkingsgroepen (die nooit met elkaar contact hadden) is een fascinerend bewijs voor de realiteit van de geesten met wie zij zich onderhouden. Het steunt ook de bijbelse bewering dat er een centrale, en kwade bron is voor de kracht die verkregen wordt vanuit het geestenrijk.

Vandaag hebben we sjamanen in allerlei soorten, in de hele V.S. en in alle windstreken. Onze nationale parkgidsen willen bezoekers graag introduceren in zweethutten, vision quest en allerlei sjamaanse “sieraden”⁵ van Amerikaanse inheemsen. Ook blanke “sjamanen” komen overal op. Uiteraard zijn de *geesten* geen culturele puristen, gezien de schitterende rapporten over massa’s niet-inheemse Amerikanen die contact hebben gelegd met hun “power animals”, of geestelijke gidsen, gewoon door de boeken te lezen en de technieken en aanwijzingen te volgen van sjamanen. Nauwelijks of niet leest u in die boeken dat er problemen kunnen rijzen, of dat de geesten niet zo wijs en wonderlijk zijn als wordt geadverteerd.



Shoefoot

Recent interviewde ik een man die het grootste deel van zijn leven doorbracht met het raadplegen van geestelijke entiteiten. Aan zijn authenticiteit is niet te twijfelen. Hij was een sjamaan, een medicijnman en chieft van zijn Yanamamo-stam, die diep in het Amazone regenwoud van Venezuela woont. In strijd met de leugen gepromoot in antropologische kringen - dat de levens van primitieve stammenvolken zuiver, natuurlijk en Eden-achtig zijn en daarom best afgehouden worden van uitwendige invloeden - werd het gewelddadige en met vrees gevulde bestaan van

Chieft Shoefoot en zijn volk gedocumenteerd in een boek met de titel *Spirit of the Rainforest*, geschreven door Mark A. Ritchie (Island Lake Press).

Als jonge knaap werd Shoefoot uitgeselecteerd als zijnde gevoelig voor het geestenrijk en vervolgens geïnitieerd in de tovenaarswereld. Nogmaals: een sjamaan is iemand die, door kennis en

³ ETI’s: Extra Terrestrial Intelligences of buitenaardse intelligenties.

⁴ Engels: witchdoctor, een samentrekking van heks (witch) en dokter.

⁵ Denk maar aan de bij ons ook erg populaire “dreamcatchers” en “medicinewheels”. Zie “Symbolen en hun betekenis”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf>.

kracht, verkregen van de geesten, zijn volk geneest en leidt. Alhoewel het initiële proces van hem in contact te brengen met de geesten brutaal was, met dagenlang ontbering van voedsel en water, en met iemand die hem hallucinerende drugs in de neus blies, waren de geesten die hij ontmoette aanvankelijk vriendelijk en boeiend. Zijn eerste indruk was dat velen van hen woonden en spraken in planten en in het bijzonder in dieren. Het verlangen van Shoefoot bij dit alles was dienstbaarheid voor de noden van zijn stam, en daarom volgde hij de raad van de geesten, zelfs al leek dit veelal in strijd met het gezond verstand.

In het begin was de hulp van geesten enigszins bemoedigend, maar die leek altijd besmet met onopgeloste problemen, of ergere dingen. Bijvoorbeeld: ziekte onder de Yanomamokinderen die de geesten veelal niet konden genezen, werden dikwijls toegeschreven aan krachtige vervloeking van het dorp door een rivaliserende stam. De ongewone door geesten voorziene oplossing, om de vloeken te neutraliseren, was moord, verkrachting en plundering van de verdachte vijanden. De ontvoering van vrouwen was gewoon in zulke raids. Maar of het nu was om hun vrouwen terug te krijgen, of gewoon uit echte wraak, een gewelddadig betaald zetten door de tegenpartij was slechts een kwestie van tijd. De kennis van Shoefoots geesten bleek dikwijls onbetrouwbaar en bracht mee dat hun stam in verwarring en in constante vrees voor hun vijanden leefde.

Niet alleen werd Shoefoot de excuses van de geesten beu wanneer hun raad verkeerd was, maar sommige geesten waren van zo'n een slechte natuur dat zij chaos en dood over zijn volk brachten. Tijdens rituelen met drugs, waar deze geesten hun aanwezigheid konden manifesteren, moesten de mannen hun wapens verbergen om te voorkomen dat door geesten bestuurde krijgers elkaar zouden kunnen doden. Op een bepaald punt van hopeloosheid over zijn onbekwaamheid beterschap te brengen in de ontaarde toestand van zijn volk, besloot Shoefoot zijn drugsinname te vergroten om zo dieper in de geestenwereld door te dringen en betrouwbare en goedgunstige geesten te vinden. Dat leidde hem naar nog *bozere* geesten (vgl. Lukas 11:26), grotere frustratie en intense wanhoop. Maar, tijdens zijn duistere spirituele reis, werd hij zich bewust van een machtige Geest, waarvan hem werd gezegd dat hij de vijand was van de geesten en zijn volk. Het is ironisch dat de locatie waar deze Geest, Yai Pada, woonde, een mooie plaats was van overvloed en vrede, de ware zegeningen waar Shoefoot naar verlangde voor zijn stam en voor zichzelf. Omdat hij zo dikwijls was belogen door zijn geesten, wilde hij weten of zij wel de waarheid spraken over Yai Pada.

Zijn belofte aan de hele mensheid door Jeremia vervullend: "En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart" (Jer. 29:13), leidde de Heer Shoefoot naar een zendeling, genaamd Joe Dawson, een van de weinige buitenlanders die de Yanomamo-taal sprak. Joe leerde Shoefoot over Yai Pada, de God van de Bijbel. Hij leerde hem dat de zonde ons allen tot Gods vijanden maakte, maar Yai Pada had ons zo lief dat Hij Zijn Zoon zond om de volle straf te dragen voor onze zonden, en door op Jezus te vertrouwen en te geloven in wat Hij volbracht voor ons, wij vrede kunnen hebben met de God van vrede. Bovendien werd hem verteld dat allen die geloven in Jezus de eeuwigheid zullen doorbrengen bij Yai Pada. Shoefoots getuigenis (in detail te vinden in *Spirit of the Rain Forest* en in een ruwe maar machtige video "*I'll Never Go Back!*" *A Shaman's Story* van Don Shire Ministries) over hoe de Heer Jezus hem bevrijdde uit zijn slavernij aan de zonde en van zijn geesten is een getuigenis van de waarheid van Gods Woord.

Ik vroeg Shoefoot (middels vertaler Mike Dawson, de zoon van Joe Dawson, die opgroeide onder de Yanomamo) hoe hij een scepticus zou antwoorden die meent dat zijn ervaringen met de geesten niet meer waren dan hallucinaties, opgewekt door de drugs die hij nam. Shoefoots 70-jarige ogen blonken bij deze vraag; hij houdt ervan antwoord te geven op uitdagende vragen van sceptici, in het bijzonder wanneer hij spreekt tot antropologie-universiteitsstudenten. Het is ironisch dat deze "primitieve" man de hoog opgeleide antropologen die zijn volk bestuderen, aanziet als naïef op zijn best en misleid op zijn slechtst. Hij vertelde me dat hij sjamanen kende die veel van *dezelfde* geesten hadden als die hij had, maar die, anders dan bij hem, deze geesten niet kenden als gevolg van het nemen van drugs. Of de contacten nu werden gelegd met een heldere geest, of middels drugs, de deatilbeschrijvingen waren zo goed als altijd identiek - zij communiceerden allen met dezelfde geesten.

Mike Dawson voegde eraan toe dat wij, gesofistikeerde westerlingen, het moeilijk vinden een cultuur in verband te brengen met geesten, namelijk dat demonen echt zijn in elk aspect van het leven.

Maar dat betekent niet dat demonen noodzakelijkerwijs exclusief zijn voor de dichte wouden van de Yanomamo. Hij zei dat hij op een bepaalde herfststrip naar de V.S., samen met Shoefoot, verschrok toen zijn vriend, de voormalige sjamaan, voortdurend wees naar voorstellingen van geesten die hij had gekend en die over heel Amerika te zien waren toen daar Halloween werd gevierd. Wat later, op een zaterdagochtend, gaf Shoefoot daar ook een staaltje van met zijn commentaar op de cartoon-karakters en “power-figures” die hij op Tv zag. Hij was zich niet bewust van de wereldwijde populariteit van de *Harry Potter* boeken, die kinderen introduceren in de wereld van toverij en hen aanmoedigen zich in te laten met hekserij. Toen Mike deze serie boeken aan Shoefoot uitlegde, was hij er bedroefd over dat zoveel jonge mensen worden ingeleid naar het lijden en de slavernij toe die zijn eigen volk hadden gekweld.

Shoefoots subjectieve ervaringen in een cultuur die gedomineerd wordt door liegende geesten, werden gemakkelijk bewezen wanneer ze vergeleken werden met andere demonengedreven levensstijlen over de hele wereld. Bovendien zijn ze consistent met wat Gods Woord zegt over zulke geesten. “De machten, de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, de geestelijke boosheden in de lucht” (Efeziërs 6:12) zijn verslinders van menselijke zielen, die ook genoeg stellen in fysieke vernieling en ziekte. De technologisch geavanceerde gemeenschappen op deze planeet kunnen dat laatste wat afweren, maar zij zullen de veel ergere tijdelijke en eeuwige slavernij van hun zielen oogsten. De culminatie van dit alles zal plaatsvinden onder de door demonen bezeten en met macht bekleedde Antichrist die komen zal. Maar de voorbereidende toestand voor deze gebeurtenis, die in Eden begon en vandaag wijdverspreid is, zal zich manifesteren in een toenemende gedemoniseerde maatschappij en een afvallig Christendom, zoals de apostel Paulus waarschuwt: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). De wereld, verblind en gebonden door “de god van deze wereld” (2 Korinthiërs 4:4), is rijp voor elke vorm van contact met geestelijke entiteiten en zullen daarvan de afgrijpselijke consequenties oogsten.

Heer, geef ons liefde voor de waarheid, en een hart om hen te redden die in slavernij zijn van de leugen. TBC.

Zie verder:

- o Rubriek UFO's en buitenaardsen: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#UFO>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm