

Nieuwe Spirituele Disciplines uit oude Rooms-katholieke bronnen

door Roger Oakland, <http://www.understandthetimes.org/commentary/c65.shtml> & <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?tag=j-p-moreland>, 14-10-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Promotors van de “emerging church” conversatie zeggen dat wij aan de rand staan van een tijdperk dat een vernieuwd geestelijk bewustzijn belooft. “Spirituele disciplines” worden gepromoot als de oprijlaan naar een “spirituele reformatie” die het Christendom zullen opvoeren tot een hoger niveau van spiritualiteit die alle participanten dichterbij God zal brengen.

Boeken over dit onderwerp, gepubliceerd door belangrijke christelijke uitgeverij en geschreven door welbekende auteurs, zijn er in overvloed. Een voorbeeld, **J. P. Moreland** en **Klaus Issler** zijn beiden professors aan de Talbot School of Theology, Biola Universiteit in zuid-Californië. Moreland is professor filosofie, en Issler is professor christelijke opleiding en theologie. In 2006 publiceerde Navpress een boek dat zij samen schreven, met de titel: *The Lost Virtue of Happiness: Discovering the Disciplines of the Good Life*.^[1] Op de achterflap wordt het volgende gesteld:

De auteurs J. P. Moreland en Klaus Issler illustreren hoe we enkel gelukkig kunnen zijn als we een transcendent doel nastreven - iets ruimers dan onszelf. Dit omvat een diepe betekenisvolle relatie met God door een onzelfzuchtige zorg voor de spirituele disciplines. *The Lost Virtue of Happiness* werpt een frisse blik op de spirituele disciplines, en biedt concrete voorbeelden van manieren waarop u ze praktisch en levensveranderend kunt maken.^[2]



De titel geeft een goed overzicht van de inhoud van het boek. Moreland en Issler geloven dat zij belangrijke geestelijke disciplines herontdekten die verloren waren gegaan. Als u deze principes volgt, en wanneer ze deel gaan uitmaken van uw dagelijkse christelijke leven, dan kan u getransformeerd worden.

Een van de spirituele disciplines die de auteurs hebben ontdekt wordt beschreven in het hoofdstuk “Gaining Happiness by Losing Your Life” (Verwerven van geluk door uw leven te verliezen).

Na de ondertitel “Two Friends: Solitude and Silence” (Twee vrienden: eenzaamheid en stilte) schrijven zij het volgende:

De disciplines van eenzaamheid en stilte zijn absoluut fundamenteel voor het christelijke leven en worden op natuurlijke wijze samen beoefend. Bij eenzaamheid kiezen we ervoor alleen te zijn en te overdenken hoe we de facetten van het leven ervaren (familie, job, relatie met God, financiën) en wat ze voor ons betekenen terwijl we in isolatie zijn. Wij onthouden ons van omgang met anderen; we halen onszelf fysiek en mentaal uit onze sociale, familiale en andere menselijke relaties.^[3]

Alhoewel het waar is dat u afzonderen en alleen zijn dikwijls de beste manier is om u te concentreren op de belangrijkste beslissingen in het leven, heeft de isolatie en eenzaamheid die Moreland en

Issler promoten als geestelijke discipline bepaalde oosterse mystieke boventonen. Bovendien proberen de auteurs geloofwaardigheid toe te voegen aan deze herontdekte “spirituele discipline” door het citeren van de Rooms-katholieke mysticus en priester **Henri Nouwen**¹, die ooit zei:

De man of vrouw die deze eenzaamheid heeft ontwikkeld wordt niet meer van slag gebracht door de meest uiteenlopende stimuli van de omringende wereld maar is in staat deze wereld te percipiëren en te begrijpen vanuit een stil innerlijk centrum”.^[4]

Dit “stille innerlijke centrum” waarover Nouwen schreef is verdacht, in het bijzonder in het licht van spirituele disciplines die beoefend worden door hen die verwickeld zijn in het boeddhisme en hindoeïsme.

Bovendien lijkt het erop dat Nouwen’s rooms-katholieke leringen de auteurs sterk beïnvloed hebben. Verdergaand met hun idee van het vinden van het “stille centrum”, stellen zij:

Ga naar een retraitecentrum dat ook een plaats voor individuele verblijvers voorziet. Tracht een centrum te vinden met tuinen, fonteinen, beelden en andere vormen van mooie kunstwerken. In onze ervaring zijn katholieke retraitecentra gewoonlijk ideaal voor eenzaamheidsretraites... Wij bevelen ook aan dat u foto’s van uw geliefden meebrengt, en een afbeelding van Jezus... Of staren naar een beeld van Jezus. Of laat een of andere gedachte, een gevoel of herinnering door uw geest lopen, altijd weer opnieuw.^[5]

Ik heb gezocht in de Schrift. Staren naar een plaatje of beeld van Christus, en het concentreren op een gedachte of gevoel om “een stil centrum” te realiseren, staat gewoon niet in de Bijbel!

Gods Woord of 's mensen woord

Het is duidelijk voor me, na het lezen van talloze boeken gepubliceerd door belangrijke uitgevers over het onderwerp emerging church beweging, dat er twee onderliggende gemene delers zijn.

Ten eerste, het is duidelijk dat het “nieuwe soort van christen” dat verzorgd wordt door emergente leringen, geconditioneerd wordt om een “nieuw mysticisme” te promoten, te accepteren en te omarmen, onder de banier van spirituele formatie. Maar, de zogenaamde spirituele disciplines die gepromoot worden als deel uitmakend van deze spirituele formatie zijn helemaal niet nieuw. Het zijn dezelfde methodes en technieken die de massa’s hebben misleid sinds de zondeval van de mens in de Hof van Eden.

Ten tweede, de leringen en overtuigingen van rooms-katholieke mystici die oosters mysticisme omarmd hebben in het verleden, worden opnieuw geïntroduceerd, en voor velen nemen ze prioriteit over het Woord van God. De woeste aanval van ideeën gepromoot door deze rooms-katholieke mystici is schrikbarend. Waarom is dat zo? Is het mogelijk dat velen verleid worden en zich niet realiseren wat er gebeurt? Waarom kunnen mensen de rooms-katholieke connectie niet zien? Werden ze verblind?

Bijvoorbeeld, in een sectie van *The Lost Virtue of Happiness: Discovering The Disciplines of The Good Life*, verschaffen Moreland en Issler tips voor het “ontwikkelen van aanhoudend gebed”.

Hierna enkele punten die zij stellen:

- Wij bevelen u aan dat u begint met het opzeggen van het Jezusgebed² ongeveer driehonderd keer per dag.^[6]
- Wanneer u voor het eerst wakker wordt, zeg dan het Jezusgebed twintig tot dertig maal. Als u dat doet zal er iets met u gebeuren. God zal beginnen met langzaam het centrum van uw aandacht in te nemen.^[7]

¹ Henri Nouwen (1932 - 1996) was een Nederlandse katholieke priester van het Aartsbisdom Utrecht, en hoogleraar aan Amerikaanse universiteiten ... Hij was ook homoseksueel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen.

² Het Jezusgebed is een gebedsvorm uit het Oosters christendom. Het bestaat uit het voortdurend innerlijk of hardop bidden van de naam *Jezus*. Het ontwikkelde zich bij de woestijnvaders in de vierde eeuw. Het Jezusgebed kan bestaan uit alleen de naam zelf, zoals gepropageerd door de geestelijke schrijver Lev Gillet, maar meer gebruikelijk zijn de formules “Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar” en “Heer Jezus, ontferm U over mij”. (Wiki).

- Repetitief toepassen van het Jezusgebed ... staat God toe om op de grenzen van uw brein te zijn en vormt de gewoonte om heel de dag zachtjes in contact met hem te blijven.^[8]

Men moet geen bijbelgeleerde zijn om te begrijpen dat repetitief bidden, ontworpen om in een staat van bewustzijn te komen om dichterbij God te komen, niet gesteund wordt door Gods Woord.³

Verder, Moreland en Issler trachten in hun boek hun praktijk van repetitief bidden te rechtvaardigen, en zij beweren dat zo'n "spirituele discipline" bijbels en historisch gefundeerd is. Zij bemoedigen de niets vermoedende lezer om zich gerust te voelen:

Nu, vooraleer u de wenkbrauwen frons in ongeloof, blij nog even aan de lijn. Onttrokken aan Lukas 18:38⁴ heeft het Jezusgebed een krachtige impact op mensen uit verschillende tijdperken in de kerkgeschiedenis.^[9] En alhoewel het in verschillende vormen voorkomt, is de verwoording die wij verkiezen: "Heer Jezus Christus, ontferm U over mij!" Als u de uitdaging aangaat dan denk ik dat u bepaalde opmerkelijke resultaten zult zien.^[10]

Daarna, in een poging om meer overtuigende bijbelse gronden toe te voegen en een zegel van goedkeuring te plaatsen op zo'n onbijbelse praktijk om dichterbij God te komen, zeggen Moreland en Issler:

U zou kunnen denken dat het altijd weer opnieuw herhalen van een gebed in strijd is met Jezus' waarschuwing: "Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden". In tegendeel, het gebruik van repetitief gebed als een spirituele oefening valt niet onder dit verbod. Zoals nieuwtestamentgeleerde Don Carson zei verbiedt Jezus niet alle lange gebeden of herhalingen. Hijzelf bad lang (Lukas :12)⁵, herhaalde zich in gebed (Matth. 26:14)⁵, en vertelde in een parabel "dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen" (Lukas 18:1). Zijn bedoeling is dat Zijn discipelen geen betekenisloze, repetitieve gebeden zouden opzeggen onder de misvatting dat louter lange gebeden werkzaam zullen zijn.^[11]

Deze apologetiek - en Moreland⁶ is een beroemd apologeet - rechtvaardigt geesteloze repetitieve gebeden van korte uitdrukkingen, en dat is niet te accepteren. Dit zou betekenen dat eeuwenlang christenen die zich uitspraken tegen wat de auteurs promoten, verstandsloze dwazen waren.

Ik ben twee keer naar Myanmar (voormalig Birma) gereisd. Tijdens beide gelegenheden heb ik zowel rooms-katholieken als boeddhisten geobserveerd en gefilmd die spirituele principes van repetitief gebed beoefenden. Terloops: in beide gevallen prevelden zij deze gebeden altijd weer opnieuw terwijl zij pareltjes telden. Ja, rooms-katholieken en boeddhisten hebben beiden een "rozenkrans"⁷ -techniek om bij te houden hoe dikwijls zij een gebed hebben opgezegd.

Ik heb ook de tijd genomen om rooms-katholieken en boeddhisten te interviewen in Myanmar. Ik heb hen gevraagd wat zij deden en waarom zij dat deden. Elke keer als ik die vraag stelde werd mij hetzelfde geantwoord. Het is een manier om te concentreren en hun gedachten te focussen om afgestemd te zijn op de geestelijke wereld.

Het chanten van repetitieve frases om dichterbij God te komen is niet bijbels, het is satanisch.

Als ik het fout heb, toon me dat dan aan vanuit de Schrift. In het licht van hoe de bijbel waarschuwt met betrekking tot repetitief gebed, en het feit dat Satan een significant plan heeft om gelovigen te bedriegen in de laatste dagen, wil ik hen smeken die dit pad bewandelen om terug te keren op uw stappen. Bekeer u en keer terug naar Jezus en Zijn Woord!

³ Gods Woord leert de weg van GELOOF: Geloof is geen ervaren, en het steunt ook niet op tekenen, visioenen of dromen. In Rom 1:17 staat: "Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven". En: "Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen" (Hebr. 10:38). En: "zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven" (Joh. 20:29). 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; Hebr. 10:38; 11:1; Johannes 20:29.

⁴ Lukas 18:38: "En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!".

⁵ Sic.

⁶ Zie http://en.wikipedia.org/wiki/J_P_Moreland.

⁷ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rozenkrans.pdf>

Eindnoten

- [1] J.P. Moreland, Klaus Issler, *The Lost Virtue of Happiness: Discovering the Disciplines of the Good Life*, Navpress, Colorado Springs, CO, 2006.
- [2] Ibid. back page.
- [3] Ibid. p. 51.
- [4] Henri Nouwen, *Reaching Out* (New York, Doubleday, 1986), 25.
- [5] Moreland and Issler, page 54-55.
- [6] J.P. Moreland, Klaus Issler, *The Lost Virtue of Happiness: Discovering the Disciplines of the Good Life*, Navpress, Colorado Springs, CO, 2006, p. 90.
- [7] Ibid. p. 92.
- [8] Ibid. p. 93.
- [9] See R.M. French, tans., *The Way of the Pilgrim* (San Francisco: Harper and Row, 1988), 156.
- [10] J.P. Moreland, Issler. p. 90.
- [11] D.A. Carson, "Matthew," in *Expositor's Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelein (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1984), 166.
-

Lees in dit verband ook:

"De gevaren van Spirituele Vorming en Spirituele Disciplines":

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spirituele-vorming.pdf>.

"Evangelicals richten zich tot Rooms-katholieke Spiritualiteit":

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkkSpiritualiteit.pdf>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm