

Waarom snappen zij het niet?

Bron: <http://defendingcontending.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.



Hebt u ooit verbaasd gestaan over hen die niet eens de eenvoudigste waarheden kunnen snappen? Verlangt u naar de dagen toen de mensen nog rede en logica konden beoefenen? Foltert u uw hersenen om te kunnen begrijpen hoe iemand er niet in slaagt iets te zien wat zo vanzelfsprekend is?

Wel, ik verzamelde uit de Schrift nogal wat inzichten over hoe dit kan gebeuren, en ik heb het hieronder beknopt weergegeven. Ik hoop dat dit mag helpen wanneer u nog eens uw hoofd breekt omdat de persoon, waartegen u spreekt, volkomen onbekwaam blijkt te zijn om zelfs de meest elementaire waarheden te accepteren. Wanneer u zich nog eens in zo'n toestand bevindt, wil ik u aanmoedigen het volgende in gedachten te brengen:

Iemands hart moet eerst door God geopend worden om zelfs maar in staat te zijn de Schrift te begrijpen...

Lukas 24:25, Handelingen 16:14, 1 Johannes 5:20:

“En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben”

“En een zekere vrouw die Lydia heette, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd”

“Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven”

Want de natuurlijke en vleeselijke mens kan de dingen van God niet aannemen...

1 Korinthiërs 2:14:

“De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden”

En ondanks zijn verloren toestand beschouwt hij de prediking van het kruis als dwaasheid.

1 Korinthiërs 1:18:

“Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God”

Het is alleen God die de nodige bekering verleent die leidt tot erkenning van de waarheid.

2 Timotheüs 2:25:

“Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hen eens bekering, om tot erkenning van de waarheid te komen”

Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon...

Johannes 14:6:

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”

En niemand kan tot de Zoon komen tenzij de Vader hem trekt...

Johannes 6:44:

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekt”

En het hem verleent.

Johannes 6:65:

“En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van Mijn Vader gegeven is”

Ook de Zoon trekt mensen tot Zich...

Johannes 12:32:

“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken”

En wij bepalen niet zelf wie getrokken wordt want alles wat de Vader aan Christus geeft zal komen.

Johannes 6:37, 6:39, 17:2, 17:24

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”

“En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verlies”

“Zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij het eeuwige leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt”

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt”

Als wij deze essentiële waarheden in onze geest griffen, zullen wij veel minder geneigd zijn om iemand “de hemel in te discutereren” of te “manipuleren”.