

Geestelijk Blind

<http://www.antonbosch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

Waarom kunnen sommige mensen het niet snappen? Waarom kunnen zij de dingen niet zien die zo duidelijk zijn als de neus op hun gelaat? Omdat zij geestelijk blind zijn.

Alhoewel sommige mensen reeds lang christen kunnen zijn, zijn zij blind en kunnen zij de dingen niet zien die vanzelfsprekend en duidelijk zijn voor andere gelovigen rondom hen. Ik ben er zeker van dat u zulke mensen al eens tegengekomen bent en dat u zich heeft afgevraagd hoe iemand zo blind kon worden, en wat wij zouden moeten doen om deze ziekte van ons af te houden, opdat ze ons niet zou overheersen en ons in een verschrikkelijke duisternis zou brengen.

Het ergste aan geestelijke blindheid is dat de persoon die ze heeft, niet kan inzien dat hij of zij niet ziet! Mensen die fysisch blind zijn, zijn zich bewust van het feit dat zij blind zijn en dat alles rond hen heen donker is. Maar de geestelijk blinde denkt eigenlijk dat hij ziet, en denkt in feite dikwijls dat hij beter kan zien dan ieder ander. Is dit niet wat Jezus bedoelde toen Hij sprak over de man met de balk in zijn oog en die de splinter uit het oog van een ander wilde halen (Matth. 7:5). Jezus sprak ook de kerk in Laodicea toe: “**maar u weet niet, dat juist u ... blind ... bent**” (Openbaring 3:17).

Dikwijls behoren religieuze leiders tot degenen die geestelijk blind zijn. Dikwijls beschuldigde Jezus de Farizeeën ervan dat zij *blinde geleiders van blinden* waren (Matt. 15:14; 23:24; 23:26 enz.). Religieus zijn zal er dus niemand van weerhouden immuun te zijn voor deze kwaal. Het is zelfs mogelijk dat religieuze mensen vatbaarder zijn voor deze ziekte dan andere mensen, en hoe geestelijker wij denken te zijn, hoe waarschijnlijker het lijkt dat wij deze ziekte zullen oplopen.

In een recente gebedssamenkomst hoorde ik iemand lange, vrome gebeden opzeggen voor iemand anders opdat deze het licht zou zien. Dit zou een heel goed gebed geweest zijn ware het niet dat zijn gebed eigenlijk op hemzelf moest toegepast worden, en dat juist hij het was wiens ogen geopend moesten worden en die zich zou moeten omkeren. (Maak u niet ongerust dat hij zich zal realiseren dat dit stuk over hem gaat, want geestelijke blindheid is zo destructief dat mensen die het hebben gewoon geen vermoeden hebben, zelfs al zou je het hen onder de neus smeren!). Jezus zei tot de Farizeeën dat het feit dat zij zeiden te zien, een bewijs was dat zij blind waren! (Johannes 9:40-41).

Trots

Er zijn enkele dingen die blindheid veroorzaken. De eerste is trots. Herinner u: “Alle wegen van de man zijn zuiver in zijn eigen ogen” (Spreuken 16:2). Nadat Saul het gebod van de Heer ongehoorzaam was, richtte hij een standbeeld op voor zichzelf, en met het geblaat van de vervloekte schapen in de achtergrond, groette hij Samuël met de woorden: “Gezegend zijt gij de HEERE! Ik heb des HEEREN woord bevestigd” (1 Sam. 15:13). Zijn arrogantie had hem zo blind gemaakt dat hij werkelijk dacht dat het verkeerde goed was. Zelfs nadat Samuël aan Saul had uitgelegd hoe hij ongehoorzaam was geweest, toch snapte hij het nog steeds niet. Het verhaal van de eerste koning van Israël is een droevige sage van een man die zo blind was door zijn arrogantie dat hij nooit iets verstond van wat de profeet tot hem zei. Zelfs toen David gezalfd was in zijn plaats en duidelijk Gods zegen wegdroeg, dacht Saul nog steeds dat hij de zalving kon grijpen door David te doden. Hoe droevig is dit.

Het antidotum voor blindheid die door trots komt, is klaarblijkelijk nederigheid. Neem elke berisping persoonlijk op en ontvang elke boodschap die u hoort als voor uzelf. Lees elk woord in de Bijbel als een persoonlijke boodschap voor u, in het bijzonder deze die aanmaning, waarschuwing en berisping bevatten. Vraag anderen eerlijk te zijn met u en te zeggen hoe zij u zien en wees nederig genoeg om te luisteren naar hun advies. Vraag boven alles de Heer dagelijks uw ogen te openen opdat u écht mag zien. Als u anderen ziet struikelen in de duisternis, zie dan nooit op hen neer, maar

sta toe dat dit een waarschuwing is voor u, en vlucht onmiddellijk naar de Heer en vraag Hem u te helpen zien en u te vrijwaren van duistere plekken.

Ik heb ondervonden dat het prediken in sommige kerken gemakkelijker gaat dan in andere. Een van de dingen die het makkelijker maken in sommige kerken is dat ongeacht hoe direct de boodschap gegeven wordt, iedereen daar weggaat in vreugde ... omdat de boodschap voor iemand anders was die zij kennen. Uiteraard is het gemakkelijker wanneer niemand ontsteld wordt door uw prediking, maar dat is een totale verspilling van tijd want niemand heeft de boodschap gesnapt.

Gebrek aan waarheidszin

De tweede oorzaak van geestelijke blindheid is weigeren open te staan voor de waarheid. De menselijke geest bezit de wonderlijke capaciteit om te selecteren wat ze wenst te zien, horen en onthouden. Televisie en de toename van beelden met bloed, geweld, lijden en trauma's maken de mensen ongevoelig zodat zij deze dingen niet eens meer opmerken. Wij kijken naar de verwoestingen van aardbevingen, tornado's, branden en hongersnoden, maar we zijn blind voor het echte en persoonlijke lijden van hen die afgebeeld worden op het scherm.

Door gebrek aan waarheidszin, door graag te zien wat wij willen zien, ontwikkelen wij ook de droevige bekwaamheid om de splinters in andermans ogen te zien zonder de balk te zien in ons eigen oog. We zien de verslaving van anderen aan drugs maar we kunnen onze eigen verslaving niet zien aan shoppen, eten, televisie, enz. Maar het gaat veel verder. Wanneer we de Bijbelboodschap horen of lezen, zien we alle positieve dingen (beloften, zegeningen, enz.) toegepast op ons eigen, en hoe alle negatieve dingen (berisping, correctie, vermaning) op anderen toepasselijk zijn.

Dit soort van selectieve visie is erg gevaarlijk, want heel snel wordt dit permanent, zodat wij niet langer in staat zijn de realiteiten te zien, zelf als zouden wij dat willen. Denk aan de theoloog of geleerde die gewoon niet de simpelste concepten van de Bijbel kunnen begrijpen, omdat zij hun geesten en ogen hebben getraind om te zien wat zij willen zien. Zij zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals zij willen dat ze zijn. Mij werd gezegd dat als een persoon een speciale bril draagt die alles op zijn kop zet, het voor de geest slechts enkele dagen duurt om het beeld weer om te keren zodat alles weer recht staat. De menselijke geest is krachtig en kan ervoor zorgen dat we na korte tijd het verkeerde als juist zien, en het zwarte als wit.

Er bestaan veel [optische illusies](#) maar ook geestelijke illusies. Hier in Californië zijn er een aantal "mysterieuze" plekken en huizen van waaruit het lijkt alsof het water bergop loopt. Voor het oog lijkt dat echt zo te zijn, totdat u er een waterpas bij haalt of uit het huis stapt en de dingen vanuit een duidelijker perspectief bekijkt. Het antidotum voor geestelijke illusies is daarom 1. blote eerlijkheid en 2. hetgeen we zien vergelijken met het absolute. Als u zich gewoon vergelijkt met anderen om u heen, kan u gemakkelijk overtuigd raken dat u correct loopt, maar wanneer u het schietlood van Gods Woord naast u plaatst, wordt het erg duidelijk dat de dingen niet zijn zoals ze lijken te zijn.

["Daarom raad Ik u aan ... zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien"](#) (Openbaring 3:18).

Onder Gods oordeel geplaatst

Veel mensen zijn geestelijk blind, wegens hun trots of omdat zij ervoor kiezen enkel dat te zien wat zij willen zien. Maar de bangelijkste reden waarom mensen niet kunnen zien is ... omdat zij onder Gods oordeel staan! Dat is zo - de reden waarom zij niet kunnen zien is een duidelijk teken van het ergste soort van oordeel dat een mens kan oplopen: een door God opgelegde blindheid.

Toen de discipelen aan Jezus vroegen waarom Hij in gelijkenissen (parabels) sprak, antwoordde Hij met een citaat uit Jesaja 6:9-10 (Matt. 13:14; Mark. 4:12; Luk. 8:10; Joh. 12:39). Dit moet wel een erg belangrijk citaat zijn, vermits het in elk van de Evangelieën verschijnt, en ook in enkele andere boeken. Hier het citaat in Johannes :

["Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zien en met het hart verstaan en zich bekeren en Ik hen zou genezen"](#) (Joh. 12:40).

Voor het geval dat u dit moeilijk begrijpt, zal ik het even parafraseren: "God verblindde hen zozeer dat zij niet meer konden zien of verstaan". Maar waarom doet God dit, en is dit fair? God verblind

de Israël omdat zij continu Gods Woord hadden verworpen, zodanig dat de Heer het opgaf om Zich te openbaren aan hen, en dat bracht mee dat zij blind gemaakt werden. Geestelijke blindheid is Gods oordeel over een opstandig en ongehoorzaam volk.

We weten allen dat God Israël heeft afgewezen en Zich tot de heidenen richtte (voor een tijd). Hij deed dat omdat Israël Hem afwees. Maar nu waarschuwt hij de heidenen (wij) dat zij voorzichtig moeten zijn, want indien God zo ernstig met Zijn eigen volk handelde, waar zullen wij dan eindigen, wij die van oorsprong geen recht op zijn beloften hadden (Romeinen 11:21-22)¹. (Het citaat van Jesaja 6 verschijnt ook in Romeinen 11). De waarschuwing tot ons is dat als God Israël kon verblinden, hij dan zeker ook de heidenen kan en wil verblinden, indien zij Zijn Woord niet aanmenen en gehoorzamen.

Dit is exact de reden waarom sommige mensen, zelfs christenen, de boodschap niet verstaan, ongeacht hoezeer u die boodschap uitlegt of hen tracht te overtuigen dat zij moeten veranderen. Zij werden verblind en staan onder Gods oordeel. Dat is een verschrikkelijke toestand om in te verblijven. Er zijn twee belangrijke vormen van Gods oordeel: 1. Zijn tuchtiging en 2. Zijn oordeel. Wij kunnen dit in werking zien in Israël, maar ook in het Nieuwe Testament. Zolang God iemand tuchtigt, is er hoop, want Hij tracht hen tot berouw en omkering te bewegen. Maar er is geen hoop wanneer Hij het opgeeft bij iemand en Hij niet langer kastijdt, en niet meer tot hun binnenste spreekt.

Er bestaat geen hoop meer voor zulke mensen, omdat God eens ophield met tot hen te spreken, en de Heilige Geest overtuigt en veroordeelt hen niet langer, zodat er geen weg meer is voor berouw en ommekeer. Zij kunnen geen berouw hebben want zij zien geen noodzaak voor berouw en verandering - zij zijn goed bezig in hun eigen ogen. Jezus sprak in raadsels en parabels, precies omdat Hij niet wilde dat de Farizeeën Hem zouden verstaan, en wanneer hij de verklaring ervan gaf, was dit enkel bestemd voor Zijn discipelen (Mattheüs 13:13-17).

Juist zoals de Farizeeën onder het oordeel van Jezus stonden, omdat zij alles veroordeelden wat Hij zei en deed, zo ook staan moderne Farizeeën onder Gods oordeel, omdat zij de gelovigen veroordelen die de Heer en Zijn Woord gehoorzaam zijn, en omdat zij denken dat zij degenen zijn die het "licht" hebben. Droevig is het, niets kan hun ogen nog openen. Zelfs Jezus' sterven en opstaan uit de doden was niet genoeg om de Farizeeën hun ogen te openen, en niets wat u zegt of doet zal ooit de ogen openen van hen die God heeft verblind!

Hen trachten te overtuigen dat zij in duisternis zijn, is een verspilling van tijd, vermits zij zullen denken dat u helemaal gek bent. Bovendien, alles wat u doet om te trachten hun ogen te openen werkt tégen God en het zal niet lukken. Het enige wat wij kunnen doen voor zulke mensen is bidden dat God hen genade mocht schenken om hun ogen te openen. Alleen God kan het effect van deze verschrikkelijke vorm van oordeel omkeren.

Waarschuwing en maatregelen

Laat me waarschuwen om zorgvuldig te zijn met hoe u oordeelt. Het is gemakkelijk de splinter te zien in andermans oog, en met het oordeel dat wij oordelen zullen wij geoordeeld worden (Matt. 7:2-5). Tezelfdertijd komen wij allen mensen tegen die duidelijk dwalen in het duister, en die denken dat zij kunnen zien, terwijl dat duidelijk niet zo is. Dit moet een waarschuwing zijn voor ieder van ons zijn opdat wij niet in dit soort van duisternis en oordeel zouden komen. Er zijn enkele dingen die u kunt doen opdat u dit niet persoonlijk overkomt.

Ten eerste: we moeten gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Want elke keer dat wij de overtuigende stem van de Heilige Geest weerstaan worden wij een beetje minder gevoelig voor Hem en een beetje meer blind. De Geest vertrok van Samson niet de eerste keer dat hij speelde met de zonde, maar gradueel werd hij minder gevoelig voor het verschil tussen goed en kwaad, en een beetje meer arrogant en zelfvoldaan, tot hij niet langer de verleidingen en strikken kon zien zoals ze waren.

¹ Rom. 11:21-22: "Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden".

Ten tweede: wij moeten gehoorzaam zijn aan elke aansporing van het Woord en de Geest. Ongehoorzaamheid leidt tot een verharding van onze harten en tot een afnemende bekwaamheid om geestelijke zaken te zien zoals ze werkelijk zijn. Misschien hebt u die Tv-programma's gezien over mensen wier huizen erg smerig zijn en hebt u zich afgevraagd hoe dat ooit kon gebeuren. Die mensen hun huizen werden een smerige boel omdat zij telkens een oog toeknepen voor de kleine vervuilingen. Uiteindelijk leren ze dat niet meer te zien en ook niet de grote vervuilingen die zich opstapelen rondom hen. Op dezelfde wijze leren mensen hun oog toe te knijpen voor de kleine zonden in hun levens en wanneer deze zich opstapelen en grotere zonden worden, zijn zij het gewoon om geen vuiligheid meer te zien in hun levens. Dit is soms een traag proces maar het resultaat ervan is rampzalig.

Ten derde: wij moeten gewillig zijn om te luisteren naar correctie en kritiek. Doe niet alsof kritiek niet op u van toepassing is, maar breng het voor de Heer en vraag Hem of er waarheid in zit, en keer u onmiddellijk daarvan. Wanneer wij de kleine waarschuwingssignalen negeren, wordt het gemakkelijker ook de grotere te negeren. Als wij een gewoonte cultiveren van schouderophalen voor elke correctie, zullen we ons spoedig onbekwaam vinden te luisteren naar de boodschappen die de Heer stuurt via onze broeders en zusters. Behandel elke kritiek als een potentiële waarschuwing van de Heer, en zie die enkel voorbij nadat u hebt gebeden en absoluut zeker geworden bent dat er geen waarheid in zit. Anders ontwikkelen we een reflex om alle kritiek af te wijzen zonder er naar geluisterd te hebben, of automatisch de boodschapper aan te vallen als de boodschap ons niet bevalt.

Tenslotte: bid voortdurend dat de Heer uw ogen mocht openen, opdat u ook die dingen mocht zien die u niet wenst te zien

“En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, Die innerlijk met barmhartigheid bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen konden hun ogen zien, en zij volgden Hem” (Mattheüs 20:32-34).

Lees ook de eerder verschenen, verwante artikels:

Hoe kan dit Bedrog zijn?: [DOC](#) of [PDF](#)

Verblind van Godswege: [DOC](#) of [PDF](#)

Bent u Misleid?: [DOC](#) of [PDF](#)

Ziende Blind: [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm