

Heb geen omgang met de wereld

Samengesteld door M.V., 19-9-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Wij horen niet van deze wereld te zijn en er ons onbevlekt van te bewaren

- Johannes 15:19 “omdat **u niet van de wereld bent** ... daarom haat de wereld u”.
- Johannes 17:14, 16 “de wereld heeft hen gehaat, omdat **zij niet van de wereld zijn**”.
- 1 Korinthiërs 15:33 “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”.
- 2 Korinthiërs 6:14-18 “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen ... welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? ... Ga daarom **uit hun midden weg en zonder u** af, zegt de Heere ...” [→ Jesaja 52:11; Openbaring 18:4].
- Jakobus 1:27 “De zuivere en onbevleete godsdienst ... zichzelf **onbevlekt bewaren van de wereld**”.
- Jakobus 4:4 “Wie dan nu **een vriend van de wereld** wil zijn, maakt zich tot een vijand van God”.
- 1 Johannes 2:15-16 “**Heb de wereld niet lief** ... Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”.
- 1 Petrus 1:17 “Wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van **uw vreemdelingschap**”.
- 1 Petrus 2:11 “Geliefden, ik wreek u op als **bijwoners en vreemdelingen** u te onthouden van de vleselijke begeerten ...”, en lees Hebrëënen 11:9, 13 en Psalm 39:13.

Citaat van J.N. Darby

Wij zonderen ons af van de wereld om zonen en dochters te zijn van de Almachtige God; anders zouden we ons niet eens van deze verwantschap bewust kunnen zijn. God kan praktisch gezien geen wereldsgezinde mensen als zonen en dochters erkennen. (Goudkorrels, p. 66).

Citaat

Afscheiding tot God, afscheiding van de wereld, is het **eerste principe** van de christelijke levenswijze. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>.

De aarde is niet onze thuis

Want wij zijn vreemdelingen, pelgrims, bijwoners, niet van de wereld.

“Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Johannes 2:16).

“Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als **vijand van God** aangemerkt” (Jakobus 4:4).

Zie enkele Schriftplaatsen:

- Johannes 15:19; 17:14, 16;
- Romeinen 12:2;
- 1 Korinthiërs 15:33;
- 2 Korinthiërs 6:14;
- Jakobus 1:27; 4:4;
- 1 Johannes 2:15;
- 1 Petrus 1:17; 2:11;
- vgl. Hebrëëen 11:9, 13;
- vgl. Psalm 39:13.

Wij bedenken geen aardse dingen, ons burgerschap is in de hemelen

Velen die zich christen noemen tonen zich als “aardklitters”, niet als hemelburgers!

“Want **velen** – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als **vijanden** van het kruis van Christus. ¹⁹ Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; **zij bedenken aardse dingen**. ²⁰ **Ons burgerschap is echter in de hemelen**, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, ²¹ Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Filippenzen 3:18-21).

Reden te meer: Satan is de vorst en god van deze wereld

- Johannes 12:31 – de vorst van deze wereld.
- Johannes 14:30 – de vorst van deze wereld.
- Johannes 16:11 – de vorst van deze wereld.
- Lukas 4:5-6 – de koninkrijken van de wereld zijn aan satan overgegeven.
- Handelingen 26:18 – de macht van de satan.
- 2 Korinthiërs 4:4 – de god van deze eeuw / wereld.
- Efeziërs 2:2 – de aanvoerder van de macht in de lucht.
- Efeziërs 6:12 – het kwaad in de hemelse gewesten.
- Kolossenzen 1:13 – de macht van de duisternis.
- Kolossenzen 2:15 – de overheden en de machten.
- 1 Johannes 5:19 – de hele wereld ligt in het / de boze.

De wereld is bezet gebied, een slagveld, en de vijand kennen we, en ook zijn handlangers, en zijn vele kinderen – heb daar geen nauwe omgang mee; wij leven wel IN deze wereld maar we zijn niet VAN deze wereld.

Lees nu verder:

- Rubriek “De wereld / onze houding tegenover”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wereld>
- Rubriek “Bijbelse afscheiding, afzondering en heiliging”:
<http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm