

Geef niet op

Roger Oakland, <http://www.understandthetimes.org/commentary/c168dontgiveup.shtml>, 10-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.

Jezus maakte duidelijk dat het verstaan van het Evangelie van Jezus Christus de enige manier is om het Koninkrijk van God binnen te komen. Als dit waar is, zou het dan niet redelijk zijn te veronderstellen dat Satan, Gods tegenstander, alles zou doen wat hij kan om mensen ervan te weerhouden het Evangelie te horen en te begrijpen? Hebt u zelf ooit met tegenstand te maken gekregen toen u probeerde het Evangelie te presenteren?

Toen Paulus werd geroepen om een getuige voor Christus te zijn, op de weg naar Damascus, werd hem gezegd dat de taak van getuigenis geven aan ongelovigen niet zonder tegenstand zou verlopen. Maar, Jezus beloofde Paulus te verlossen van de Joden en de heidenen (ongelovigen) die de oorzaak zouden zijn van die tegenstand: “en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend” (Handelingen 26:17). Uiteraard ontmoeten wij dezelfde soort van tegenstand, alhoewel we bijna 2000 jaar verder zijn.

Een van de meest uitgesproken en vijandige personen die ik ooit ontmoette kruiste mijn pad de allereerste keer dat ik openbaar sprak ter verdediging van bijbelse schepping. De samenkomst vond plaats in een erg kleine kerk in een boerengemeenschap in Saskatchewan. Aan het eind van de meeting was er een lokale biologielerares (die uitgenodigd werd door een student) die aanviel wat ik zei en met grote ijver haar evolutionaire zienswijze verdedigde. Haar commentaren waren zo brutaal en beledigend dat ik me verscheidene dagen later afvroeg of ik al dan niet verder zou doen in de bediening.



Uiteraard zijn er vele andere ontmoetingen geweest, maar niet zo vernietigend als die eerste ervaring. Vandaag, als ik terugkijk naar de vele jaren van mijn bediening, kan ik zien hoe Satan geprobeerd heeft me te ontmoedigen in mijn getuigenis, in gehoorzaamheid aan God.

Als u een actieve getuige voor Jezus Christus bent, dan ben ik zeker dat u tegenstand hebt ontmoet. Deze oppositie komt niet noodzakelijk als een fysieke confrontatie. Vaak is het zo dat wanneer nieuwe christenen getuigenis willen geven van hun nieuwgevonden geloof, zij geconfronteerd worden met afwijzing die een diepe emotionele implicatie kan hebben.

Wat wij moeten onthouden is dat Satan “de god van deze wereld” is (2 Korinthiërs 4:4), en dat hij erg geërgerd is telkens wanneer hij een mens verloren heeft die gewonnen werd voor Gods Koninkrijk. Hij zal alles doen wat hij kan om trachten te voorkomen dat zij die nauw gerelateerd zijn met de nieuwe gelovige de gelovige zullen afwijzen en hen zullen trachten te overtuigen dat zij die geloven dwazen zijn.

Het is belangrijk altijd weer in herinnering te brengen: “wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed ...” (Efeziërs 6:12-18).



Over de jaren dat ik in de bediening stond heb ik geobserveerd dat mannen en vrouwen, die het Evangelie tegenstaan met de grootste vijandschap, diegenen zijn die gewoonlijk onder sterke veroordeling staan door de Heilige Geest.

We moeten nooit opgeven, gewoon omdat iemand ons tegenstaat en ons afwijst. Herinner u, het is Gods genade die ons in het Koninkrijk bracht, en het moet ook Gods genade zijn die onze vrienden, verwanten en kennissen zal beïnvloeden. Wanneer er tegenstand komt, neem het dan niet te persoonlijk. Het is bovenal Gods strijd. Hij weet wat Hij doet.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>