

De hedendaagse gaven zijn niet dezelfde

Hoofdstuk 4 uit *The Charismatic Phenomenon*¹, Dr. Peter Masters and Dr. John C. Whitcomb²

WAY OF LIFE LITERATURE

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, afbeeldingen en voetnoten door M.V.



Wanneer u piekert of verward bent over de hedendaagse “gaven” die door de charismatische beweging worden gemanifesteerd, dan is het vitaal erop te wijzen dat deze “gaven” helemaal geen gelijkenis vertonen met de tekengaven die ervaren werden door de apostelen en discipelen in nieuwtestamentische tijden. Vele christenen (en in het bijzonder jonge gelovigen) lijken zomaar, zonder daarbij vragen te stellen, de bewering van de charismatische leraars te accepteren dat de uitbraak van “tongen”³ sinds de 20^{ste} eeuw, een reproductie is van wat plaatsvond in de eerste eeuw

Maar de soorten tongen, genezingen en mirakels waar we vandaag van horen, verschillen allemaal van die van tweeduizend jaar geleden. In die dagen betekende het spreken in tongen het spreken in echte, menselijke buitenlandse talen. Tegenwoordig leert men echter dat het gaat om een extatische, hemelse taal.

De genezingen van vandaag kunnen evenmin vergeleken worden met de wonderlijke genezende handelingen in nieuwtestamentische tijden. De genezingen van die dagen waren ogenblikkelijk, organisch, en gezien door iedereen. Bovendien, wanneer een apostel door God werd bewogen om te genezen, dan faalde hij nooit! In tegenstelling daarmee worden vandaag genezingen geclaimd voor slechts een klein percentage van het volk dat “behandeld” werd door hun charismatische genezers, en het soort genezingen is van een veel eenvoudiger orde dan in bijbelse tijden.

Om het hedendaagse soort tongenspreken te verdedigen, houden charismatische leiders vol dat zowel echte als “geestelijke” talen door de tongensprekers in de vroege kerk werden gesproken. Om hun leer te ondersteunen verwijzen zij meestal naar 1 Korinthiërs 13:1 waar de apostel Paulus de volgende uitdrukking gebruikt:

“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak ...”

Dit vers, zo zeggen zij, bevestigt dat tongenspreken kan slaan op hemelse uitdrukkingen, of die van engelen. Maar een nuchtere kijk naar de passage maakt duidelijk dat dit een foute interpretatie is, want Paulus gebruikt hier een overdrijvende uitdrukking⁴ als argumentatiemethode. Hij zegt:

“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden” (1 Kor 13:1)

Dat wil zeggen: zelfs al deden wij het onmogelijke (dat is de taal van engelen⁵ spreken), zonder liefde zijn we geestelijk leeg.

¹ *The Charismatic Phenomenon*, ISBN 1 870855 01 9.

² Dr. John C. Whitcomb, professor theologie en Oude Testament. Hij schreef samen met Dr. Henry M. Morris het bekende boek “The Genesis Flood” (1961), en later “The World that Perished” (1973).

³ Van het Gr. *glossa*: tong, wat ook ‘taal’ betekent.

⁴ Ook ‘hyperbool’ genoemd. Bvb: ‘zo snel als de bliksem’, een ‘zee van tranen’. (Van Dale)

Paulus gebruikt verscheidene keren dezelfde argumentatiemethode in deze verzen. Hij zegt:

“En **al ware het** dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzet, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En **al ware het**, dat ik al mijn goederen tot onderhoud [van de armen] uitdeelde, en **al ware het**, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven” (1 Kor 13:2-3).

Het zou voor ons duidelijk moeten zijn dat de christen nooit “al de wetenschap” op aarde zal hebben, en evenmin is hij in staat bergen te verzetten. Het is daarom glashelder dat Paulus gebruik maakt van overdrijvende uitdrukkingen (hyperbolen) om zijn gedachten zo sterk mogelijk uit te drukken.

Paulus toont zo aan hoe hooghartig en waardeloos onze geestelijke gaven zijn zonder de liefde. Het is wel een heel armzalige interpretatie wanneer wij deze woorden van Paulus zodanig uitwringen dat de woorden uit hun context vallen en we ze zo zouden gebruiken om het idee te ondersteunen dat gelovigen op aarde in de taal van engelen kunnen spreken.

Wij weten dat de talen die gesproken worden in Handelingen echte vreemde talen waren, omdat buitenlanders ze konden verstaan (Hand 2:6). Acht jaar later beschreef Petrus een andere gebeurtenis met tongenspreken en dat gebeurde op dezelfde manier als met Pinksteren (Hand 11:15-17). Wij weten ook dat het tongenspreken in 1 Korinthiërs evenzo echte buitenlandse talen betreft, omdat Paulus dat zegt. In de loop van zijn lering legt hij uit dat alle tongenspreken een vervulling is van de profetie van Jesaja:

“In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken” (1 Kor 14:21).

“Daarom zal Hij door belachelijke⁶ lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken” (Jes 28:11).

Dit werd deels vervuld toen de Babyloniërs de Joden in ballingschap namen. Door vreemden met een vreemde taal tuchtigde God Zijn oude volk. Maar Paulus zegt dat de ultieme vervulling een teken was dat God in nieuwtestamentische tijden gaf. Tongen waren daarom echte talen - heidense talen - geschonken aan bepaalde christenen en door God bedoeld om ontzag in te boezemen in de harten van weifelende en cynische Joden, en om hen ervoor te waarschuwen dat Hij achter Zijn nieuwe Kerk stond.

Hou in gedachten dat Lukas, de geïnspireerde auteur van Handelingen, en Paulus nauwe metgezellen waren; het is niet mogelijk dat zij precies dezelfde term “tongen” gebruikten om totaal verschillende gaven te beschrijven: de ene keer de bekwaamheid om in buitenlandse talen te spreken, en de andere keer mysterieuze, buitengewone woorden of klanken die geen verwantschap hebben met normale taal. Lukas of Paulus zouden nooit zo'n verwarring in stand hebben gehouden, en evenmin de Heilige Geest van Waarheid, de goddelijke Auteur van de Schriften.

Nu en dan horen we vandaag dat iemand heeft gehoord van een geval waarbij een persoon sprak in een tong waarvan bleek dat het de taal was van een ver afgelegen, weinig bekend volk of stam. Maar zulke rapporten werden nooit betrouwbaar bewezen. Het is vrij zeker dat geen enkele charismatische vergadering getuigt van het verbazingwekkende fenomeen van gelovigen die in echte, identificeerbare vreemde talen spreken die zij nooit geleerd hebben, zoals de discipelen in bijbelse

⁵ Het is bovendien fout zomaar te denken dat engelen een taal zouden hebben die zich net als die van mensen met geluidsgolven via de lucht voortplant. In de hemel is geen fysieke “lucht” en alleen al daarom geen aards geluid. Het is daar een geestelijke wereld met dienende geesten. Enkel wanneer engelen hier op aarde verschijnen maken zij gebruik van een (overigens menselijke) taal om hun boodschappen verstaanbaar te maken. Wij moeten de hemelse digen niet ‘veraardsen’ en de aardse dingen niet ‘verhemelsen’ want het gaat om twee totaal verschillende dimensies.

⁶ Kanttekening 39 in de Statenvertaling: “door belachelijke: dat is, met vreemde talen; want men is gewoon die te belachen, die men niet verstaat. Anders: door belachelijken van lippen. De zin van deze woorden Gods, alsook der naastvolgende, is dat Hij hen met uitlandse vijanden en heirlegers, wier taal zij niet verstaan zouden, te huiszoeken wilde”. NBG: “Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal ik tot dit volk spreken”.

tijden. Wat vandaag voor tongen doorgaat wordt gewoonlijk verwezenlijkt met een beetje training! Er moet een techniek geleerd worden om van start te gaan, maar van zoiets lezen wij niets in de Bijbel.

De meest voorkomende instructie die door charismatische leiders wordt gegeven gaat als volgt: de mensen worden geleerd dat zij moeten stoppen met denken en bidden in hun eigen taal. Soms wordt hen geadviseerd om de Verlosser te visualiseren om hen weg te houden uit het normale woord-denken. Daarna moeten zij hun stem verheffen in het vertrouwen dat God de klanken zal vormen tot een goddelijke tongentaal. Indien dit helpt dan mogen zij bepaalde elementaire geluiden herhalen. Wanneer zij eenvoudige repetitieve klanken beginnen uit te stoten zal er een mysterieuze, extatische manier van uiten opgebracht worden.

In nieuwtestamentische tijden echter waren tongen echte talen en een gave van interpretatie werd simultaan gegeven aan anderen om de verbazingwekkende gebeurtenis te bevestigen. Deze echte manifestatie van de kracht van de Geest was iets wat nooit precies kon nagedaan worden en het zou stand houden onder het meest kritische onderzoek.

De meest “exclusieve” Jood werd verbaasd en verwonderde zich wanneer het teken⁷ werd gemanifesteerd (Hand 2:6-7). Alhoewel dit teken niet kon voorzien in reddend geloof, voorzag het in een overweldigend bewijs van Gods kracht over de nieuwgevormde christelijke Kerk, en het was een waarschuwing voor de Joden dat hun privilege⁸ aan zijn eind gekomen was. Het fenomeen had een duidelijke en besliste boodschap. Zulk een tongenspreken is nooit en nergens gezien in onze dagen.



De charismatische bestseller *The Holy Spirit and You* door Dennis en Rita Bennett toont hoever het moderne tongenspreken van het Nieuwe Testament af is. In dit boek zegt Dennis Bennett dat vele mensen in tongen hebben gesproken zonder het zelfs te weten. Hij schrijft dat wanneer hij mensen over tongenspreken vertelt, sommigen occasioneel kunnen zeggen: “O, u bedoelt dat grappige kleine taaltje dat ik heb gesproken van sinds ik een kind was, is het dat? Het maakt me gelukkig en geeft me een gevoel dicht bij God te zijn”.

Bennett spreekt van een “prettige kleine Nederlandse dame” die hem vertelde dat zij eens in tongen had gesproken en wenste dat ze dit opnieuw zou kunnen. Toen hij haar vroeg waarom ze het niet zou proberen antwoordde ze: “Ik zou niet durven te proberen! Ziet u, ik heb een klein speeltaaltje dat ik voor mijn kinderen spreek wanneer zij zich amuseren en we ons goed voelen, maar ik vrees dat wanneer ik in tongen zou willen spreken dan dat kleine speeltaaltje zou opkomen”. Bennett lachte en legde haar uit dat deze “speeltaal” haar tongentaal was. Het was de Heilige Geest die haar dat gegeven had.

Deze schrijvers staan onder de zovele charismaten die geloven dat de gave van tongen dikwijls onherkenbaar gaat. Met andere woorden, Gods wonderlijke teken uit nieuwtestamentische tijden, is vandaag veranderd in zulk een klein taaltje, en een charismatische raadgever kan u zeggen dat u daarmee de gave heeft.

Het totale gebrek aan klaarheid bij Bennett over dit onderwerp wordt ook gezien wanneer hij de vraag bespreekt: “Wat zouden wij moeten voelen wanneer wij in tongen spreken?” Hij zegt dan:

“In het begin kan u helemaal niets voelen; herinner u dat dit geen emotionele ervaring is. U tracht uw geest de vrijheid te geven om God te prijzen zoals de Heilige Geest inspireert. Het kan een tijdje duren eer uw geest kan doorbreken tot uw gevoelens en u een nieuw bewustzijn kan geven van God in u. Anderzijds kan u een plotselinge doorbraak ervaren en een gevoel dat u als het ware weggevoerd wordt in de hemelen. U zult zeggen ‘Prijs de Heer’! Het is schitterend dat te doen en u plotseling bewust te worden van de volheid van Christus in u, en daardoor opgehe

⁷ Tongenspreken was als een teken bedoeld voor de ongelovige Joden: “In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen **tot dit volk spreken**, en ook also zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere [Jesaja 28:11]. Zo dan, de vreemde talen zijn **tot een teken** niet voor hen, die geloven, maar **voor de ongelovigen**; en de profetie niet de ongelovigen, maar voor hen, die geloven” (1 Kor 14:21-23).

⁸ Als status van exclusief volk van God.

ven te worden. Vele mensen hebben enkel een gevoel van lichtheid en een realiteit diep in hun geest wanneer zij beginnen te spreken”.

Terwijl Dennis Bennett zegt dat tongenspreken geen emotionele ervaring is, beschrijft hij het in puur emotionele termen. Er is hier niets (overeenkomstig zijn beschrijving) dat geestelijk verheft, of het begrip raakt, of een boodschap brengt voor anderen, en zo geeft zijn kijk op tongenspreken niet de minste blijk van overeenkomst met de ervaring van de nieuwtestamentische gelovigen.

Bennett geeft als voorbeeld een verhaal van een jonge pastor die “vastberaden was om de Heilige Geest te ontvangen”. Deze jonge man bezocht Bennett’s vertrek waar ze zachtjes bidden dat hij de volheid zou ontvangen die hij zocht. Spoedig begon hij erg te beven en dan begon hij “mooi te spreken in een nieuwe taal. Hij ging zo twee of drie minuten door en stopte dan”. Op dat punt zag hij er eerder ontgoocheld uit, dankte Bennett voor zijn hulp en vertrok. De volgende dag telefoneerde hij om te zeggen: “Ik ben u echt heel dankbaar om me te helpen, maar weet u, ik ontving helemaal niets”. Bennett zegt dat hij op het punt stond te zeggen: “spijtig, meer geluk volgende keer”, toen hij voelde dat dit wat gek zou zijn. In plaats zei hij: “Kijk, mijn vriend, ik zag u beven onder de kracht van de Heilige Geest en ik hoorde u mooi spreken in een taal die u niet kent. Ik weet dat u de Heer Jezus kent als uw Verlosser, dus moet dit de Heilige Geest geweest zijn. Stop met piekeren en begin met God te danken omdat Hij u gedoopt heeft in de Heilige Geest”. Een uur later telefoneerde de jonge pastor opnieuw om te zeggen dat hij was “riding high”. Hij zei: “Toen u me zei wat te doen begon ik de Heer te danken omdat Hij me gedoopt had in de Heilige Geest, en wow, de vreugde van de Heer trof me en ik ben nu in de zevende hemel”.

Was dit een echte ervaring van nieuwtestamentische tongentaal? Met de maatstaf van het Nieuwe Testament kunnen wij daarop enkel zeggen dat dit geenszins het geval was. De taal was geen echte buitenlandse taal; er zat geen betekenis in, geen boodschap, geen interpretatie ervan; er was niemand aanwezig die behoefte had aan de teken-echtheid en teken-waarde van de tongentaal. Daarom is er geen reden te geloven dat deze “extatische” uiting iets anders was dan dat waarvan gesproken wordt in talrijke culten en sekten. Wat ook Bennett mag denken, dit was een emotionele⁹ ervaring van een jonge oprechte man die in die tijd foutief dacht dat dit Gods weg was.

Hedendaagse ‘gaven’ hebben, in tegenstelling tot die van het Nieuwe Testament, absoluut geen authentieke kwaliteit. Doordat ze totaal verschillend zijn van de originele gaven, zijn ze niet in staat om op unieke wijze te bevestigen dat God met Zijn volk is. De apostelen en hun helpers bezaten gaven die door niemand konden herhaald worden of geëvenaard, terwijl de tongen en gezangen die vertoond worden door charismaten vandaag helemaal niet verschillen van deze die gemanifesteerd worden in niet-christelijke religies en culten.

Een groot aantal valse religies¹⁰ kan exact dezelfde dingen tonen, maar vele charismatische aanhangers hebben hiervan geen idee. Tongenspreken, op de manier zoals wij dat vandaag kennen, wordt regelmatig beoefend door Boeddhisten, Hindoes, Mormonen, Moslims, Shintoïsten, spiritisten en Voodoo devoten. Als we een beetje in de tijd terug gaan zien we dat vele Quakers, Irvingianen, Jansenieten en Amerikaanse Shakers, allemaal frequent in ondefinieerbare tongentaal spraken, net zoals ook vele Rooms-katholieken, om nog niet te spreken over de extreme hippie- en communegroepen.

Een specialist die voor een prestigieus Amerikaans sociologisch instituut schreef, bemerkte dat tongenspreken ook werd gepraktiseerd door de Hudson Bay Eskimo’s, evenals door priesteressen van jungle-stammen in Noord-Borneo. Er is dus niets unieks en authentiek aan de extatische ‘talen’ die vandaag gesproken worden. Zowat elke cultus kan het. Overeenkomstig is vandaag het soort van gezangen in evangelische kringen niet effectiever dan de gezangsbedieningen in niet-evangelische organisaties. Het zijn geen gezangen van een onfeilbare, unieke en authentieke aard, zoals die in het Nieuwe Testament.

⁹ Op zijn minst. Men kan zeker ook denken aan demonische invloeden uit de duisternis. Zie: [De Charismatische beweging is gevaarlijk](#).

¹⁰ Zie ook: [Goeroes en Charismaten](#).

Inderdaad, verschillende medische autoriteiten zeggen ons dat tongenspreken van tijd tot tijd ook gemanifesteerd wordt in connectie met bepaalde mentale pathologieën, zoals disassociatie, hysterie, epilepsie en schizofrenie. Tongenspreken kwam ook voor onder invloed van LSD. Eén schrijver over dit onderwerp wijst op een rapport van Jung waarin hij een spiritistisch medium beschrijft die in tongen sprak: “vloeiend, snel en met bekoring. Zij sprak met verbijsterende natuurlijkheid, en toen ze eindigde kwam er over haar gelaat een ongeloofelijke expressie van extatische zegening”.

Enkele jaren geleden brachten de kranten een bericht over een school in het noorden van Engeland waar leerlingen van de zesde klas zich amuseerden met het hypnotiseren van elkaar. Op straffe van tucht door de hoofdonderwijzer en uit de school gezet te worden wanneer iemand in een hypnotische trance werd gevonden, begonnen de leerlingen dan met een ander fenomeen. Zij trachtten te spreken in tongen. Niemand van hen was gelovig christen, maar zij slaagden erin succesvol in tongen te spreken, en zij deden een aantal uitvoeringen voor de pers.

Zo is er dan geen verschil tussen cultussen, verschillende ketteren, heidense religies, bepaalde pathologieën, zesde-klas-leerlingen en charismatische groepen. Er is niets uniek-authentiek aan het huidige tongenspreken. Maar de tongen in nieuwtestamentische tijden konden nooit effectief nagedaan worden door al deze mensen, omdat het vroeger niet om extatische talen ging maar om echte. Als wij dan bedenken dat tongenspreken door charismaten wordt omhoog gehouden als bewijs dat een persoon werd gedoopt in de Heilige Geest, dan is daar geen enkele grond voor, want hun tongen kunnen precies nagedaan worden door mensen die ver weg zijn van enige ervaring met de Geest van God.

De hedendaagse gaven zijn daarom compleet verschillend van die in het Nieuwe Testament, en vermits ze niet uniek zijn voor evangelische christenen kunnen ze niet aanzien worden als een teken van God voor authentieke geestelijke ervaring.

25 Juni 2000 (David W. Cloud, Fundamental Baptist Information Service, fbns@wayoflife.org)

<http://wayoflife.org/fbns/todaysgifts.htm>

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>