

# Van Verzinsels tot Waarheid

Door Philip Bell, <http://creation.com/from-fables-to-truth>, 11 Juli 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling (een weinig bewerkt) en voetnoten door M.V.

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen ... Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot **verzinsels** [→ Grieks: *muthos* = mythe, fabel, verzinsel]” (2 Timotheüs 4:3-4).



Hebt u ooit de *Fabels van Aesopus* gelezen of misschien de Griekse mythen over Perseus, Theseus, Hercules, en Jason en de Argonauten? Wanneer wij verwijzen naar deze als mythen of fabels, bedoelen we dat ze verzinsels, wilde verhalen, fantasieën zijn. De meeste lezers zullen deze verhalen dan ook niet al te ernstig nemen.

Maar in de context van de nieuwtestamentische brieven, de brieven die geschreven werden door mannen zoals Paulus en Petrus, Johannes en Judas, wordt het woord “verzinsels” (Grieks: *muthos*) in een ernstiger daglicht geplaatst. Zoals we zullen zien zijn “verzinsels” in de nieuwtestamentische geschriften synoniem met bedrog, valsheid en leugens - met andere woorden, bijbels gesproken, *is een verzinsel alles wat*

*de antithesis is van waarheid*. Verzinsels van dit soort trekken mensen *weg* van de waarheid die in Jezus Christus is en van het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd werd en dat gevonden wordt in Gods Woord, de Bijbel.

We zien dan dat “verzinsels” (*muthos*) een erg negatief nieuwtestamentisch woord is, een woord dat getuigt van dwaling, en daarom portretteert de Bijbel verzinsels als zijnde *antichristelijk*! Het belang van het ontdekken van verzinsels mag niet onderschat worden. Want van zodra verzinsels (valse leer) een kerk infiltreren en greep krijgen op haar mensen, resulteert dit in grote schade: Gods naam komt in gevaar gelasterd te worden en Zijn heerlijkheid is niet langer evident in de christelijke congregatie. Indien verzinsels niet bestreden worden, kunnen zij die de verzinsels in zich opgenomen hebben anderen aansteken en in hun verwarring zelfs afvallen van het geloof en God verlaten!

## De Waarheid

Men heeft eens terecht gezegd: de beste manier om een vervalst product te ontdekken is vertrouwd te raken met het ware product. Op dezelfde manier, voordat we verzinsels (leringen die vermomd zijn als waarheid) in beschouwing nemen, is het nuttig ons te herinneren wat de Schrift leert over de waarheid. In de verzen bovenaan dit artikel, merken we op dat verzinsels worden gecontrasteerd met waarheid. De Bijbel zegt duidelijk dat ware christenen dezen zijn *die de waarheid kennen*. Bijvoorbeeld, Johannes schrijft: “Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar **omdat u die kent**, en omdat er geen leugen uit de waarheid is” (1 Johannes 2:21). De christen wordt geïdentificeerd als iemand die de waarheid kent zoals die is in Jezus Christus. Johannes gaat dan verder met te zeggen: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2:22). Zeker, het allergrootste verzinsel is er een dat culmineert in de ontkenning van Jezus als de Messias, Die God zond als de beloofde Redder van zondaars. De waarheid geloven betekent *blijvende getrouwheid* aan de dingen die Jezus leerde: “Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus **blijft**, die heeft zowel de Vader als de Zoon” (2 Johannes 9). In feite is dit zo kri-

tisch dat alles wat ons christelijk getuigenis zou kunnen bederven, en alles wat verwarring kan brengen, zou moeten gemeden worden als een plaag - Waarheid is van groot belang!

## De gevaren van verzinsels

De apostel Paulus spande zich tot het uiterste in om Timotheüs, een godvruchtige jonge geestelijke leider, te waarschuwen voor enkele van de gevaren en uitdagingen in de christelijke bediening. Hij waarschuwde voor een tijd die zou komen waarin mensen *zich willens zouden afkeren van de waarheid* (wat eerder lijkt op omgekeerde bekering!) en *zich zouden keren tot verzinsels* (2 Timotheüs 4:4). Zijn plechtige opdracht voor zijn jonge protégé is hoogst relevant voor alle 21<sup>ste</sup> eeuwse christenen: “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan<sup>1</sup>, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. **Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels**” (2 Timotheüs 4:1-7).

In een vroegere brief had Paulus Timotheüs reeds geadviseerd: “Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels [→ Grieks: *muthos*] en oefen uzelf in de godsvrucht” (1 Timotheüs 4:7). In zijn tweede brief bouwde Paulus verder op dat advies en gaf hij Timotheüs de plechtige verantwoordelijkheid om de kerk te beschermen tegen valse lering. Valse leer is ook vandaag een constante bedreiging voor Gods volk. Daarom is het vitaal dat kerkleiders, en ook alle christenen, op hun hoede zijn - de *strijd voor de waarheid*, voor de geesten en harten van mensen, houdt nooit op.

Zoals reeds gezegd gaat het afkeren van de waarheid hand in hand met de omarming van mythen en fabels; en het afkeren van de waarheid is zeer ernstig. Er zijn gelijkaardige waarschuwingen elders in de herderlijke brieven. Bijvoorbeeld, Paulus onderricht Titus hen te **berispen**<sup>1</sup> in de kerk te Kreta die ongezond werden in het geloof: “Dit getuigenis is waar. **Wijs hen daarom streng terecht**<sup>1</sup>, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels [*muthos*] en geboden van mensen *die zich van de waarheid afkeren*” (Titus 1:13-14).

De apostel Petrus (in zijn tweede brief) ging ook zorgvuldig tewerk om zijn prediking te onderscheiden van de valse leraars in zijn dagen: “Want wij zijn **geen kunstig bedachte verzinsels** [*muthos*] **gevolgd**, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten ...” (2 Petrus 1:16). Petrus contrasteerde de fabels die verzonnen waren door valse leraars met het zekere, profetische Woord van God, en het ooggetuigeverslag van de apostelen van Jezus’ majesteit. In dezelfde brief schrok hij er niet voor terug zulke verzinsels als corrupte, bedrieglijke en hebzuchtige mensen te beschrijven, en hij zei ook “Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald” (2 Petrus 2:15).

## Evolutionaire verzinsels



Het evolutieverzinsel van aapachtige → zwarte mens → blanke mens

<sup>1</sup> De brieven van het Nieuwe Testament hebben veel te zeggen over vermanen en terechtwijzen. Vermanen: 1Ko 14:3; 1Th 2:3; 1Tm 4:13; Hb 12:5; Hb 13:22. Terechtwijzen/bestrafen: Mt 18:15; Hd 20:31; Rm 15:14; 1Ko 4:14; 2Ko 10:6; Ef 6:4; 1Th 5:14; 2Th 3:15; Ko 1:28; Ko 3:16; 1Th 5:12; 2Th 3:15; 1Tm 5:20; 2Tm 4:2; Tt 1:13; Tt 2:15; Tt 3:10; Hb 12:5-11; Jd 1:15; Op 3:19.

Verzinsels betekenen een groot gevaar voor Gods volk. Een persoon kan niet verzinsels omarmen en tegelijk een *vaste greep* behouden op waarheid! Het aannemen van verzinsels gaat altijd hand in hand met een afwijken van Gods waarheid. Je kan geen verzinsel in je geest hebben zonder ook bijbelse waarheid af te wijzen. Er kan niets goeds voortkomen wanneer men speelt met deze of gene nieuwe leer. Het is in 't algemeen veilig te zeggen dat, in het bijzonder voor belangrijke Evangelie-relevante doctrines, zoals de Schepping en de Zondeval, dat wanneer de leer nieuw is, ze niet waar is!

Met deze dingen in gedachten is het tijd om “een kat een kat te noemen”. Volgens de schriftuurlijke definitie zijn zij die allerlei soorten verzinsels aanhangen valse leraars. Johannes aarzelde niet hen die actief de vleeswording van Jezus (dat Hij volledig God en volledig mens was) ontkenden, te duiden als “misleiders”, en erger nog, dat zo'n persoon een “antichrist” is (2 Johannes 7-8). Inderdaad, een zorgvuldige beschouwing van alle verzinsels (zoals bijbels gedefinieerd) leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat zij een antichristelijke geest hebben. Uiteraard, vele sekten en culten die zich vermenigvuldigd hebben in recente eeuwen, vallen onder deze categorie - niet enkel ontkennen zij de Godheid van de Heer Jezus Christus maar zij leren ook vele verzinsels waarvan zij beweren dat ze op één lijn staan met bijbelse waarheid.

Judas spreekt over hen die de kerk ongemerkt zijn geïnfiltreerd. Zij zijn ongemerkt “binnengeslopen” en zij “verloochenen de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus” (Judas 4). De on-dubbelzinnige lering hier is dat bedriegers en Christus-ontkenners niet louter in de brede maatschappij zitten, maar dat ze *binnenin* de hedendaagse kerken zijn! Daarom waarschuwen nieuwtestamentische schrijvers zo sterk tegen valse leraars: “Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolven zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt” (Judas 12-13). Judas eindigt zijn brief door zulke lieden te beschrijven als “natuurlijke” mensen “die scheuringen veroorzaken” omdat zij “de [Heilige] Geest niet hebben” (Judas 19) - dit wil zeggen dat ze helemaal geen gelovigen zijn.

## De dringende nood om waarheid van dwaling (verzinsels) te onderscheiden

De Bijbel leert duidelijk dat ware gelovigen (wedergeborenen) de waarheid horen en deze kunnen onderscheiden van dwaling (1 Johannes 4:5-6). Maar niettemin, wegens de infiltratie van valse leraars in kerken (1 Johannes 4:1) moeten christenen bijzonder waakzaam zijn. Zij die aan de Schrift gehecht zijn, die bidden voor de leiding van de Heilige Geest, zullen niet ver afwijken. De Heer Jezus zei: “Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: **Als u in Mijn woord blijft**, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Het is door het regelmatig lezen en bestuderen van de Schrift dat we kunnen onderscheid maken tussen Gods waarheid en verzinsels. Bovendien zullen we daardoor nauwlettende bewakers van de waarheid zijn omdat we zien dat de reputatie en heerlijkheid van God op het spel staan, zowel als de eeuwige bestemming van mensen. Judas zegt: “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om **te strijden voor het geloof** dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”.

Wij leven in hachelijke tijden. Alle soorten van verleidelijke, misleidende leringen dreigen Gods heerlijke waarheid te verderven, en mensen weg te trekken van Christus. “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). Beproeft daarom alle dingen en houdt vast aan wat goed is (1 Thessalonicenzen 5:21).