

Ex-mormoons echtpaar erg geschokt doordat christelijke leiders *The Chosen* serie omarmen

Door Dennis en Rauni Higley, voormalige leiders en leraars in de Mormoonse kerk,
<https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=34680>, 26-3-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Dennis en Rauni Higley zijn de auteurs van *The Truth About Mormonism*, een klein boek uitgegeven door *The Berean Call*, maar nu verkrijgbaar bij *Lighthouse Trails*:

<https://www.lighthouse Trails.com/cults-secular-groups/2427-the-truth-about-mormonism.html>

De Higleys waren beiden leiders in de Mormoonse kerk voordat ze zich tot Jezus Christus van de Bijbel bekeerden.



Beeld van de 'engel' Moroni (die Joseph Smith zou hebben bezocht) bovenop een mormoonse tempel

Christenen of mormonen die enigszins bekend zijn met *het Boek van Mormon* denken dat het vergelijkbaar is met of nauw verwant is aan wat de Bijbel over God leert, want het leert wel dat *God Eén is en dat Hij Geest is*. Maar in vergelijking met de huidige mormoonse leringen over God en Jezus, onderwijzen ze niet hetzelfde.

Mormonen geloven niet in de Drie-eenheid. Zij geloven niet dat Jezus God is, de Zoon (Mattheüs 1:23; Johannes 1:1-3,14; 8:24), maar in plaats daarvan geloven ze *in drie goden voor deze aarde* (en talloze goden elders), en ze geloven dat hun Jezus slechts één zoon is onder vele zonen van hun god, en dat hij werd *uitverkoren* (boven Lucifer) om een verlosser te worden.

Slechts heel weinig mormonen kennen het *Boek van Mormon* of de Bijbel, maar vertrouwen en geloven alleen de leringen van de LDS¹ in andere mormoonse “schriften”.

Er zijn zelfs veel praktiserende mormonen die niet weten hoe groot het verschil is tussen mormonisme en bijbels Christendom en dat het verschil begint met wie de echte God is. Bijna alle mormoonse bekeerlingen komen uit verschillende christelijke denominaties waar hen niet is geleerd wie de Drie-enige God is; en omdat mormonen christelijke termen en woorden gebruiken, gaan nietsvermoedende mensen die het mormonisme onderzoeken ervan uit dat mormonen hetzelfde geloven als wat de woorden voor hen betekenen, niet wetende dat mormonen aan deze woorden en termen een andere betekenis hebben gegeven.

Evenzo zijn voorgangers die niet diepgaand hebben bestudeerd wat het mormonisme over God leert (maar alleen denken te kennen omdat ze het *Boek van Mormon* hebben gelezen) net zo verward als de mormonen, want ze gaan ervan uit dat de God van het mormonisme in deze tijd dezelfde is als wat het *Boek van Mormon* leert terwijl dat niet zo is!

Het *Boek van Mormon* is slechts als een “visaas” om bekeerlingen tot het mormonisme te brengen, want het lijkt en klinkt zowat als de Bijbel, maar is totaal iets anders. We hebben tijdens onze 38-

¹ LDS: Latter Day Saints, oftewel Mormonen.

jarige bediening aan mormonen (www.hismin.com) ervaren dat totdat een mormoon *begrijpt* dat er geen voorbestaan van de mensheid was, en dat Jezus niet hun *geestelijke broer* is, *en ook geen broer is van Lucifer*, zij zullen blijven vasthouden aan hun valse overtuigingen dat zij allemaal zonen en dochters van God zijn. Ze beginnen dat niet eens te begrijpen totdat ze weten dat Jezus God is (Mattheüs 1:23; Johannes 8:24b) en dat alleen God zonden kan vergeven (Markus 2:7b). Wanneer we leren wie de Drie-enige God is, dan leren we dat Jezus God de Zoon is die een mens werd. Hij is geen mens die een god is geworden, zoals alle mormonen hopen en ook geloven dat zij dat zullen worden!

Mormonen en anderen die zich aangetrokken voelen tot de *uiterlijke goedheid* van het mormonisme, worden er nu (door de serie *The Chosen*) van verzekerd dat er geen echte belangrijke verschillen zijn, aangezien **Dallas Jenkins**², een evangelische christen, zegt dat de mormoonse Jezus dezelfde is als de Jezus van de Bijbel. Als dat waar is, dan is er geen reden om tegen mormonen te getuigen! *Waarom zou een mormoon het mormonisme willen verlaten als zijn Jezus dezelfde is.*

Als we onze waarschuwing voor *The Chosen* serie niet aanvangen met te leren wie de Drie-enige God van de Bijbel is en wie de echte Jezus Christus is (Mattheüs 1:18-23; Johannes 1:1-3, 14; 8:24b), zullen mensen mormoonse leringen over Jezus accepteren en zelfs met anderen delen, en dat zal nog vele miljoenen mensen naar de hel leiden.

We zien het hier al. Zelfs sommige voormalige mormonen die het mormonisme hadden verlaten en christen waren geworden, beginnen nu terug te keren naar het mormonisme – *en waarom niet als de mormoonse Jezus en de bijbelse Jezus hetzelfde zijn; het was toch niet nodig om hun mormoonse familie en erfgoed te verlaten.*

Maar leren dat de “God” van het mormonisme niet de God van de Bijbel is, zou hen wakker kunnen schudden! *Valse God(en) of “een andere Jezus” kunnen niemand redden.*

Herinnering: Joseph Smith begon zijn kerk (1830) met het *Boek van Mormon*, dat leert dat er *maar één God is die Geest is* en dat *Jezus zijn Zoon is*. Maar het was 14 jaar nadat hij zijn kerk was begonnen, toen hij in april 1844 veranderde wie zijn “God” is en zei: “*Want ik ga je vertellen hoe God een God is geworden. We hebben ons voorgesteld en verondersteld dat God de God was van alle eeuwigheid. Ik zal dat idee weerleggen . . . God zelf was eens een mens zoals wij nu zijn, en is een verheven mens . . . je moet leren hoe je zelf Goden kunt zijn . . . hetzelfde als alle Goden voor u hebben gedaan . . .*” (Leringen, pp, 345-346).

Natuurlijk is de Mormoonse kerk blij met een aankondiging van “*evangelisch christen Dallas Jenkins*”, *die zegt dat hij in dezelfde Jezus gelooft als mormonen.*

Vraag: *Gelooft Dallas Jenkins dat “diezelfde LDS-Jezus” ook zijn geestelijke broer is en dat hij, met al “zijn mormoonse broeders en zusters”, met hem en hen is opgegroeid in de preëxistentie?* Gelooft hij ook dat Jezus *niet* door de Heilige Geest is verwekt (zoals het mormonisme leert) en dat Jezus in het vlees is “verwekt” door hun hemelse vader (voormalig sterfelijk mens), zoals de profeten van de mormoonse kerk over Jezus’ geboorte onderwijzen? (Dallas Jenkins is trouwens een zoon van een fameuze christelijke auteur van *Left Behind*-boeken en -films. Dit is misschien een van de redenen waarom ze Dallas benaderden om hun “*verkoper*” te worden voor *The Chosen*).

Als voormalige mormonen zijn we er kapot van om te zien hoe deze film christenen beïnvloedt die nu zeggen: “*Het is niet nodig om tegen mormonen te getuigen, want hun Jezus is dezelfde!*” De Mormoonse kerk, en mormonen in het algemeen, zien *The Chosen* als een vehikel dat hen ertoe heeft gebracht *bijna* in het christendom *te worden geaccepteerd door veel beroemde voorgangers en leiders [zoals Jack Hibbs, Greg Laurie en Kirk Cameron]*.

We zeggen dit alles omdat we geloven dat deze christelijke voorgangers en leiders, die verkondigen te weten wie de echte God (de Drie-enige God) is, hun promotie van *The Chosen* video’s en van de hele “beweging” moeten terugtrekken; want dit leidt zovelen weg van God, naar eeuwige verlorenheid. We zeggen dit ook voor degenen die de Drie-enige God van de Bijbel niet kennen en bidden dat ze hun geloof opnieuw zullen gaan evalueren!

² *The Chosen*-serie werd geïnitieerd en geïnspireerd door een samenwerking tussen **Dallas Jenkins**, een evangelische filmmaker, en drie Mormoonse zakenlieden, **Jeffrey** en **Neal Harmon** en **Derral Eves**.

Gerelateerde informatie:

- Read Mike Oppenheimer's booklet, *Did Jesus Identify Himself as God?* (read free online at: <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=19180>) and also his astounding book on the Trinity: <https://www.lighthouse Trails.com/discernment-books/1244-the-trinity-the-triune-nature-of-god.html>
 - *The Chosen Exposed—The Full Documentary* (<https://www.youtube.com/watch?v=9LI484mywHU>)
 - Video Critique: *The Chosen*—Calling John the Baptist “Creepy John” and Jesus and John the Baptist Arguing About Herod: <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=34616>
 - Letter to the Editor: Former Mormon Distressed About Promotion of *The Chosen* by Prominent Figures Jack Hibbs and Kirk Cameron: <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=34418>
 - See Spiritual Research Network's collection of information and resources on *The Chosen* series: <https://www.spiritualresearchnetwork.org/the-chosen-tv-series.html>
-

Lees verder:

- New Age “The Chosen” serie: Mormoons bedrog: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/the-chosen-dvds.pdf>
- Drie Goddelijke Personen & Jezus Christus is God: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm