

# De “Evolutie” van Evolutie – van Fysica naar Metafysica

Door Roger Oakland, <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=29222>, 9-12-2018

Vertaling en voetnoten door M.V., 11-12-2018

Evolutie, volgens haar biologische definitie, is een mechanisme dat leven verandert over tijd. Alhoewel velen, al zoveel decennia, het idee van evolutie hebben gebruikt om God weg te verklaren, zijn er velen vandaag die zeggen, wegens evolutie, dat alles God is<sup>1</sup>. Deze trend is heel duidelijk in Groot-Brittannië, precies het land waar Charles Darwin zijn theorie<sup>2</sup> schreef – van fysica naar metafysica? Hoe is dit mogelijk?



Het Melkwegstelsel

Glastonbury is gesitueerd in het zuidwestelijke deel van Engeland (zie kaartje, rood). Van oudsher is Glastonbury gekend als mystiek centrum waar talloze mensen beweerd hebben het geestenrijk ontmoet te hebben. Veelvuldig en fantastisch zijn de legenden, een mythologie die vandaag nog steeds leeft en groeit. Elk jaar gaan mensen van over de hele wereld daar naartoe om spirituele oplossingen te vinden voor hun fysische problemen.



Ik had de gelegenheid om Glastonbury te bezoeken in de lente van 1997, terwijl ik in Engeland was. Ik had zopas enkele dagen gespendeerd aan onderzoek naar het leven van Charles Darwin en de impact die deze man had op zoveel levens. Zijn boodschap, gecentreerd op natuurlijke selectie en “survival of the fittest”, beïnvloedt vandaag nog steeds evolutionisten. Zijn motief, een verachting van het Christendom, voorziet in de basis voor de “wetenschappelijke” zienswijze dat er geen behoefte is aan het bovennatuurlijke. Vandaag, doorheen Engeland en over de hele wereld, zijn er talloze monumenten opgericht ter ere van Darwin in “natuurhistorische museums” die zijn overtuigingen projecteren alsof hij God ware.

<sup>1</sup> Dat is “pantheïsme” – alles IS God. Anderen geloven eerder in “panentheïsme” – God is IN alles.

<sup>2</sup> Het is eigenlijk beter te spreken van een “filosofie” dan van een “theorie” van evolutie. Een theorie moet aanleiding kunnen geven tot experiment, iets wat met evolutie onmogelijk is. Vandaar ook dat de zgn. evolutietheorie NIET wetenschappelijk is!

Mijn reis naar Glastonbury en Stonehenge onthulde een ander aspect van het darwinisme waarvan de meeste “evolutionaire biologen” niet happig zijn ze te bespreken. Het idee van natuurlijke selectie zal ontworpen geweest zijn om God weg te verklaren, maar in realiteit, over de tijd heen, is het de katalysator geweest die een klimaat heeft gecreëerd dat precies het tegenovergestelde heeft veroorzaakt. Het lijkt erop dat er een grote omschakeling is geweest in het naturalistische geloof: nu wil men gewillig geloven dat alles God is.

Het valt niet te betwijfelen dat mysticisme en bijgeloof, die de moderne wetenschap naar veronderstelling zou geëlimineerd hebben, hun comeback hebben gemaakt in Groot-Brittannië. De winkels in Glastonbury zijn gevuld met spirituele parafernalia, waardoor men zou denken dat we teruggekeerd zijn naar ons heidense verleden.

Aan de basis van deze heropgestane ideeën ligt het geloof in evolutie. Volgens de “nieuwe spiritualiteit” bevindt de mens zich op de rand van het maken van een grote sprong van evolutie. “Space brothers” (ruimtebroeders) of “spiritual guides” (geesten-gidsen), waarvan wordt geloofd dat zij geëvolueerd zijn naar een “hoger niveau”, op ons wachten om de sprong te maken. Ondertussen worden wereldlijke intellectuelen aangemoedigd om hun tijd te spenderen aan de beoefening van yoga, zoemende mantra’s of het wrijven van kristallen. Er zijn vele manieren om de “goden” te contacteren.

Ik ben erover gefascineerd hoe evolutie is geëvolueerd over de jaren heen – van mysticisme tot darwinisme en dan terug naar mysticisme. De geschiedenis heeft zichzelf herhaald, net zoals ze dat zovele malen voordien gedaan heeft. Het enige wat deze keer uniek is, is dat “evolutionair mysticisme” een wereldomvattende religie is. De Bijbel beschrijft deze huidige trend als “christelijk babilonisme”

## Commentaar

T. I. Miller zei:

Darwinisme wordt aangewend om het bijbelse verslag van de schepping van de mens, en vooral de zondeval van de mens, te ontkennen. De erfzonde die van Adam doorgegeven is aan de hele mensheid, werd afgewezen. De nood aan een verlosser afgewezen. Van daar kwam het idee dat alle mensen fundamenteel goed zijn, en dat slecht gedrag aangeleerd gedrag is. Daarom kunnen mens en maatschappij zich vervolmaken. Zij willen een utopische wereld, zolang God niet in beeld komt. Herleid zijnde tot sterrenstof en een accident van de natuur, laat hen achter met een enorm geestelijk vacuüm in hun zielen. Gods bestuur over hen afwijzend, is het geen verrassing dat zij een aantal van Satans geestelijke misleidingen zouden willen omarmen. Mystieke religies, metafysica, brengen alle valse geloven bij elkaar.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>