

Het Evangelie van het Koninkrijk versus het Evangelie van Paulus

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. 16-3-2021

Dit artikel is een antwoord op vraag van een lezer. Hij vroeg zich af welk Evangelie wij moeten prediken. Uit het antwoord (meer uitgewerkt) zal de vraagstelling vanzelf duidelijk worden.

Het Evangelie van het koninkrijk werd gepredikt in Jezus' tijd (Mattheüs 4:23; 9:35; Markus 1:14; Lukas 4:43; 8:1) en ook nog in Handelingen, bv. door Filippus (Handelingen 8:12).

In Handelingen zien we de Pinksteramnestic. De Pinksteramnestic is Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Handelingen 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israëls) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestic en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C.

Begin Pinksteramnestic: Handelingen 3:19v¹ - Keerpunt: Handelingen 13:46² - Eind: Handelingen 28:28³. Daarna geen tekenen en wonderen meer, geen specifieke missies naar de joden toe, vermits de Joodse natie terzijde gesteld werd wegens hun ongeloof, en in 70 n.C. werd hun land verwoest. Het aanbod van het koninkrijk aan de natie Israël, met tekenen als bekrachtiging, werd afgevoerd, en Israël werd op gelijke voet met de heidenen gesteld. En in plaats van de belofte, namelijk het Evangelie van het Koninkrijk (Handelingen 3:25⁴), werd voortaan, sinds Hand. 28:28, uitsluitend het Evangelie van de genade van God gepredikt aan ALLE volkeren, zonder tekenen en wonderen. Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnestic.pdf>.

Maar, het Evangelie van het koninkrijk zal opnieuw gepredikt worden in de verdrukkingstijd, na de Opname, met tekenen en wonderen. Zie Mattheüs 24:14⁵. Dit vers slaat op Israël in de tijd van "de benauwdheid van Jakob" (Jeremia 30:7), niet op de Gemeente: zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>.

Het Evangelie van Paulus nu. In welke zin was dit Evangelie van Paulus? In Romeinen 1:1 had Paulus erg duidelijk gemaakt dat het Evangelie dat hij bracht "het Evangelie van God" was. Het was Gods goede nieuws. In welke zin was het *Paulus'* goede nieuws? 1° Het was van Paulus in de zin dat het hem toevertrouwd was (zie 1 Timotheüs 1:11; 1 Korinthiërs 9:16-17). 2° Het was Paulus' Evangelie omdat het uniek aan hem geopenbaard was (zie Galaten 1:11-12; Romeinen 16:25-26; Galaten 2:2; Efeziërs 3:3 en vgl. vers 6⁶). Paulus' goede nieuws omvatte *geheimeniswaarheid*: "opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken" (Efeziërs 6:16). Zijn nieuwe openbaring houdt in dat de Heidenen mede-erfgenamen en mede-lidmaten zijn van het Lichaam, en mededeelgenoten zijn van de belofte (Efeziërs 3:6⁶). Zo'n gelijkstelling - Joden en Heidenen samen verenigd in één Lichaam -

¹ "Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden ..." (Handelingen 3:19v).

² "Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen" (Handelingen 13:46).

³ "Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren" (Handelingen 3:19).

⁴ "U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaders sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden" (Handelingen 3:25).

⁵ "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen" (Mattheüs 24:14).

⁶ "dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie" (Efeziërs 3:6).

was voordien onbekend. De onderscheidende boodschap van de Kerk is dat Jood en Heiden het evangelie kunnen geloven en verenigd zijn in ÉÉN LICHAAM (1 Korinthiërs 12:13) met het doel getuigenis te manifesteren van Christus die het Hoofd is van dit unieke en levende organisme! Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geheimenisEvangelie.pdf>. Dit evangelie wordt gepredikt tot aan de Opname.

Nu nog de Grote Opdracht begrijpen. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Matt. 28:19-20). Dit is 1° een onderwijzingsopdracht en 2° een doopopdracht. Deze opdracht loopt tot op “de voleinding der wereld”! In die tijd zullen we alles onderwijzen wat de Heer ons geleerd heeft, niet enkel in de dingen van Zijn tijd op aarde, maar ook wat Hij nadien aan de Kerk heeft geopenbaard (door middel van Paulus en de andere geïnspireerde schrijvers). Dit slaat niet louter op de koninkrijksopdracht maar gaat verder tot de “voleinding van de wereld”.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm