

De ontnuchterende exclusiviteit en wonderlijke inclusiviteit van het Evangelie

Bron: http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/acts4_12.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en appendix door M.V.

“Door de Naam van Jezus Christus ... En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12).

Er is slechts één Redder, beschikbaar voor iedereen die op aarde leeft. Er is ook slechts één Naam, Jezus Christus, de Nazarener (Handelingen 4:10) waardoor wij gered kunnen worden. Jezus is de enige Weg en niemand kan tot de Vader komen dan door Hem (Johannes 14:6).

Dit is ontnuchterende exclusiviteit en wonderlijke inclusiviteit!

Het is daarin **exclusief** dat ieder die niet gelooft in de Heer Jezus Christus, uitgesloten is van de hemel en niet de gave van eeuwig leven zal krijgen.

Het is **inclusief** omdat God volle redding heeft voorzien, beschikbaar gesteld, voor ELKE zondige ziel op planeet aarde, zonder uitzondering (Johannes 3:16; 4:42; 6:33-35), maar elk mens moet tot Christus komen om eeuwig leven te ontvangen. Niemand is uitgesloten van Gods vrije en genadige aanbod van redding, uitgezonderd dezen die zichzelf uitsluiten door ongeloof (1 Timotheüs 2:4; Romeinen 10:8-13; Openbaring 22:17).

Volgens het heersende “evangelie van politieke correctheid” moet elke religie erkend worden als gelijkwaardig, en geen religie zou mogen veroordeeld worden of gelabeld worden als zijnde een valse weg die leidt naar de verwoesting. Echter, talloze religies doen tegenstrijdige beweringen. Bijvoorbeeld, het Christendom verkondigt een opgestane Redder; Islam leert dat Christus nooit uit de doden opstond. Deze geloven zijn contradictorisch en kunnen niet beide waar zijn. Gods Woord is de waarheid (Johannes 17:17), en elk geldig geloofssysteem moet in overeenstemming zijn met God en Zijn Woord.

Zij die politiek correct en relativistisch zijn, zijn er snel bij om het Christendom te veroordelen omdat zij erop staan dat God absolute waarheid heeft onthuld en dat God absolute regels en wetten heeft die de mens besturen, hier en in de eeuwigheid. Laat God waarachtig zijn maar elk mens een leugenaar (Romeinen 3:4)!

Enkel Jezus Christus is ...

Het **LICHT** waardoor wij gered moeten worden (Johannes 1:4-5; 8:12); de **NAAM** waardoor wij gered moeten worden (Handelingen 4:10-12); de **DEUR** waardoor wij gered moeten worden (Johannes 10:7-9). De **WEG**, de **WAARHEID**, het **LEVEN** waardoor wij gered moeten worden (Johannes 14:6).

Jezus Christus stierf voor ...

ALLEN (1 Timotheüs 2:6; Hebrëeën 2:9); **ALLE MENSEN** (Romeinen 5:18; 1 Timotheüs 4:10); **ONS ALLEN** (Jesaja 53:6); **GODDELOZEN** (Romeinen 5:6); **CHRISTUS-LOOCHENAARS** (2 Petrus 2:1); **ZONDAARS** (Romeinen 5:8); **VELEN** (Mattheüs 20:28); de **WERELD** (Johannes 6:33, 51; 1:29; 3:16); de **HELE WERELD** (1 Johannes 2:2); het **VOLK** van Israël (Johannes 11:50-51); de **GEMEENTE** (Efeziërs 5:25); Zijn **SCHAPEN** (Johannes 10:11); **MIJ** (Galaten 2:20).

Attentie voor alle ongeredde mensen! "Allen" omvat ook u!

ALLEN hebben gezondigd (Romeinen 3:23) en **ALLEN** dwaalden als schapen, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons **ALLEN** op Hem doen neerkomen (Jesaja 53:6). De zaligmakende genade van God is verschenen aan **ALLE** mensen (Titus 2:11). Redding is mogelijk voor **IEDER** die in Hem gelooft (Johannes 3:16-17) en Jezus Christus is een Behouder van **ALLE** mensen (1 Timotheüs 4:10). God wil dat **ALLE** mensen zalig worden (1 Timotheüs 2:3-4) en de Redder heeft Zich gegeven als een losprijs voor **ALLEN** (1 Timotheüs 2:6; 1 Johannes 2:2). Zodoende is de evangelieboodschap voor **ALLE** schepselen (Markus 16:15) en Gods genadige uitnodiging richt zich tot **IEDER** (Romeinen 10:13; Openbaring 22:17). God verkondigt nu overal aan **ALLE** mensen dat zij zich moeten bekeren (Handelingen 17:30). **ALLE** mensen uit **ALLE** naties worden bevolen tot geloofsgehoorzaamheid te komen (Romeinen 1:5; 16:26). Christenen worden bevolen om naar **ALLE** mensen te gaan en hen op te roepen: "laat u met God verzoenen" (2 Korinthiërs 5:19-20). Ja, de **ALLEN** omvat ook u.

Wilt u persoonlijk *alles ontvangen* of *alles verwerpen* wat de levende God voor u gedaan heeft?

"Maar **ALLEN** die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven". (Johannes 1:12).

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm