

Essentiële en niet-essentiële doctrines

Efeziërs 4:1-16

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/essential.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Er is een slogan die sommige kerken gebruiken: "In essentiële dingen **eenheid**; in niet-essentiële dingen **vrijheid**; in alle dingen **liefde**".

Oppervlakkig gezien klinkt dit goed omdat eenheid onder gelovigen zeker verlangd wordt (Efeziërs 4:1-6) en omdat liefde de grootste deugd is (1 Korinthiërs 13:1-13). We moeten ons echter afvragen: "Wie beslist welke geloofspunten of welke leringen essentieel zijn of welke niet essentieel zijn?" Zijn wij gekwalificeerd om te oordelen dat bepaalde dingen die God zegt bijzonder belangrijk zijn en andere dingen niet zo belangrijk? Jezus zei dat de mens zal leven "van **ELK WOORD** dat uit de mond van God komt" (Mattheüs 4:4). En "**HEEL** de Schrift is door God ingegeven en is nuttig ..." (2 Timotheüs 3:16).

De Grote Opdracht vertelt ons "Ga dan heen, onderwijs al de volken ... hun lerend **ALLES** wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen" (Mattheüs 28:19-20): alle dingen moeten onderwezen worden. De Heer Jezus leerde ook dat zelfs een van de geringste geboden niet mag afgeschaft worden in het onderwijs (Mattheüs 5:19).

Een ander probleem met deze slogan is dat ze eenheid verheft boven doctrine en liefde boven waarheid. De tragedie van de oecumenische beweging is dat doctrine werd geminimaliseerd ter wille van organisatorische eenheid. Maar wat voor goeds is eenheid als we niet verenigd zijn op de basis van leringen en waarheden van Gods Woord? Ware bijbelse liefde offert de waarheid van God niet op, ter wille van liefde en eenheid. In tegendeel, ons wordt gezegd dat ware liefde "**zich verheugt over de waarheid**" (1 Korinthiërs 13:6). Paulus wist dat ware eenheid nooit gescheiden mag worden van doctrine: "totdat wij allen komen tot de **eenheid van het geloof** en van de **kenis** van de Zoon van God" (Efeziërs 4:13).

Zij die de zaak van christelijke eenheid hinderen zijn zij die weigeren getrouw en gehoorzaam te staan op het geschreven Woord van God.

Ware bijbelse liefde en ware bijbelse leer strijden nooit met elkaar!

Lees verder over Eenheid: <http://www.verhoevenmarc.be/eenheid.htm>