

Eindtijdse afvalligheid is een Bijbelse leer

David W. Cloud, fbns@wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 21-7-2015

Eindtijdse afvalligheid is niet zomaar een verzinsel van de verbeelding bij fundamentalisten; het wordt door de Bijbel geleerd.

Nieuwtestamentische profetie beschrijft twee afzonderlijke stromingen van “Christendom”, die zij aan zij opereren doorheen het Kerktijdperk. Ten eerste zullen er ware kerken zijn die de apostolische leer handhaven, en “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18). Zij zullen vervolgd worden, gehaat, veracht, maar zij zullen eeuw na eeuw doorgaan tot aan Jezus’ wederkomst. De Heer beloofde Zijn getrouwen: “En ziet, Ik ben met u al de dagen TOT DE VOL-EINDING DER WERELD” (Mattheüs 28:20). Ten tweede zullen er afvallige kerken zijn, die in aantal zullen toenemen en die erger en erger worden naarmate de eeuwen vorderen. Beschouw de volgende Schriftplaatsen:

“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen” (Handelingen 20:29-30).

“Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want **het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam**. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en krachteloos maken door de verschijning van Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:3-8).

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugensprekers, die hun eigen geweten hebben toegeschroeid als met een brandijzer. zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden” (1 Timotheüs 4:1-3).

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan: zij verleiden en worden verleid” (2 Timotheüs 3:13).

“Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Timotheüs 4:3-4).

“En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door

gierigheid, met gemaakte woorden, koopwaar van u maken; over welke het oordeel sedert lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet” (2 Petrus 2:1-3).

“Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld” (1 Johannes 4:1).

“Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid, en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen” (Judas 3-4).

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: Kom hier, ik zal u laten zien het oordeel over de grote hoer, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoerij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerij. En hij bracht mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoerij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, **een geheimenis: het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde**. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verbaasd toen ik haar zag” (Openbaring 17:1-6).

De gelijkenissen (parabels) van Christus in Mattheüs 13 beelden de koers uit van dit huidige Kerk-tijdperk, en ze beschrijven een toenemende afvalligheid van het ware geloof. De gelijkenis van het zuurdeeg, bijvoorbeeld, laat een vrouw zien die zuurdeeg verborg in drie maten meel “totdat het geheel gezuurd was”. In de Schrift staat zuurdeeg voor zonde en overtreding (1 Kor 5:6; Gal 5:9). De gelijkenis vertelt ons dus dat de overtredingen, die voortgebracht werden door valse leraars, zelfs van in de dagen van de apostelen gradueel zouden toenemen doorheen de eeuwen, tot het gehele religieuze systeem is doorzuurd. De ultieme vervulling hiervan is Openbaring 17.

De afvalligheid begon tijdens de levens van de apostelen en ze is gestadig toegenomen doorheen de eeuwen. Johannes schreef:

“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu **al veel antichristen** gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is” (1 Johannes 2:18).

Johannes leerde dat er een toekomstige antichrist, enkelvoud, zou komen, maar hij wordt voorafgegaan door vele antichristen, meervoud. Wij geloven dat de antichrist, enkelvoud, refereert naar de man der zonde die het eindtijdse koninkrijk zal regeren zoals beschreven in Daniël 9-11; Mattheüs 24:15; 2 Thessalonicenzen 2:3-12; en Openbaring 13. De term antichristen, meervoud, refereert naar allen die de apostolische waarheid afwijzen, ten voordele van satanische misleiding en mensgemaakte tradities. Dus de “antichrist” is zowel een man als een systeem; het is zowel één man als vele mensen. Het is in deze laatste betekenis dat de pausen door de eeuwen heen geïdentificeerd werden met “antichrist”.

Een andere Schriftpassage die dezelfde waarheid leert is 2 Thessalonicenzen 2:7-8:

“Want **het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam**. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en krachteloos maken door de verschijning van Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:7-8).

In de dagen van de apostelen was het “geheimenis van de wetteloosheid” reeds werkzaam, en het zal culmineren in de openbaring van “de wetteloze”, “de mens van de wetteloosheid”, “de zoon van het verderf”, “de antichrist”, die de troon van deze wereld zal opeisen voor een korte tijd. Ons wordt geleerd dat de culminatie van dit alles niet zal plaatsvinden dan kort vóór de zichtbare wederkomst

van Christus, omdat “de wetteloze” zal vernietigd worden “door de verschijning van Zijn komst”. Het “geheimenis van de wetteloosheid” is dat programma van het kwaad waarbij de duivel de kerken tracht te ontwaarden door onkruid te zaaien en afvalligheid. Deze verzamelde kerken worden geassocieerd met “een geheimenis: het grote Babylon” in Openbaring 17.

Wij zien een directe vervulling van deze profetieën in de christelijke wereld vandaag. Het is duidelijk in ketterse lichamen zoals de **Rooms-katholieke Kerk** en de lidmaten van de liberale **Wereldraad van Kerken**, die geen van alle direct en exclusief gefundeerd zijn op het apostolische geloof of het apostolische kerkpatroon. Het is ook duidelijk in de **Oecumenische Beweging**, die oproept tot eenheid in diversiteit, ten koste van Bijbelse waarheid en die de scheidsmuren doorbreekt tussen waarheid en leugen.

Lees ook:

- o “Openbaring 17, De Vrouw en het Beest”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf>
- o Over afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm