

Over broeder Groot en broeder Klein

Een klein verhaal met groot geluid

Broeder Groot

heeft gestudeerd aan:

- Bijbelschool X in Land A
- Bijbelschool X en Universiteit Y in Land B
- Bible College X in Land C
- University X en Y in Land D
- Universiteit X in een ver land E

en behaalde titels als:

- Bachelor in de X en de Y
- Master in de X
- Licentiaat in de X
- Magister in de X
- Doctor in de X



Broeder Groot noemt zich voortaan “doctor”: “dr. Groot”. In zijn geschriften staat zijn prestigieuze diplomawerving ook duidelijk vermeld, liefst vooraan, zodat niet getwijfeld kan worden aan zijn competentie.

Bravo, bravo, zeer geachte broeder ... euh ... doctor! U bent het waard gehoord te worden.

Broeder Klein

volgde geen bijbelschool, geen theologie, bezit geen drs. laat staan een dr. Geen licentiaat, geen bachelor noch master. Ook geen ir. of ing., en volgde zelfs geen enkele bijbelcursus.

Niets van dit alles zelfs maar begonnen ...

Broeder Klein werd namelijk in zijn ellende door de Heer Jezus gehoord en leerde van Hem uit Zijn Woord, onder de leiding van de Heilige Geest, onder heel veel gebed en waarheidsijver. Ook is hij op zoek gegaan naar geschikte boeken en artikelen van bijbelgetrouwe auteurs en heeft daar veel uit geleerd, stap voor stap, zoals de Heer hem verleende, zonder mensgedacht systeem als dat van de scholen. En van de bijbelscholen en universiteiten hoorde hij niet veel goeds, zoals hun hang naar afvalligheid en filosofie (Kolossenzen 2:8)

Geen diploma's of onderscheidingen dus ...

Heeft broeder Klein in de christelijke wereld dan wel recht van spreken? Wie zal hem ernstig nemen? Wie zal hem horen als er vlakbij christelijke ds'en, drs'en of dr's gevonden worden? Moet hij niet op zijn 'niveau' gewezen worden? Zou hij niet beter stil op een ongevaarlijke plaats functioneren? Moet er niet op toegezien worden dat hij geen al te grote invloed verwerft?

Er bestaat iets kwaads onder de broeders

De Heer Jezus had namelijk gezegd:

“Doch gij zult niet **Rabbi**¹ genaamd worden; want **Eén is uw Meester**, namelijk Christus; en **gij zijt allen broeders**. 9 En gij zult niemand uw **vader** noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. 10 Noch zult gij **meesters** genoemd worden; want **Eén is uw Meester**, namelijk Christus. 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 12 En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden” (Mattheüs 23:8-12).

“En toen Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken **heerschappij voeren** over hen, en de groten gebruiken macht over hen. 26 Doch **alzo zal het onder u niet zijn**; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zij uw **dienaar**; 27 En zo wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij uw **dienstknecht**” (Mattheüs 20:25-27).

“En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de **laatste** van allen zijn en een **dienaar** van allen. 36 **En Hij nam een kind**, zette dat in hun midden en omarmde het en Hij zei tegen hen: 37 Wie een van zulke kinderen zal ontvangen in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij zal ontvangen, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft” (Markus 9:35).

“**Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn**” (Lukas 9:48).

“Doch gij niet alzo; **maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste**, en die leidsman is, als een die dient.” (Lukas 22:26).

En bovendien:

“**Als u Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden ... Wie Mij niet liefheeft, bewaart Mijn woorden niet**” (Johannes 14:15, 24)

Vele christenen noemen zich echter “doctor”, dat van het Latijn komt en “leraar” betekent, afgekort “dr.” Anderen noemen zich “doctorandus”, dat ook van het Latijn komt en letterlijk betekent: “hij die doctor moet worden”, afgekort “drs.” Weer anderen laten zich “dominee” noemen, van het Latijnse “domine”, vocatief van dominus dat “heer” betekent, afgekort “ds.” En dan zijn er ook nog leiders die liever een koperen plaat met “Predikant” naast hun voordeur plaatsen.

Vragen

Is de eenvoudige broedernaam niet genoeg? Zijn wij dan niet allen “broeders”, zoals de Heer Jezus ons vermaande? Moeten broeders, hoewel zij misschien wel goede leraren zijn, een wereldlijke leerartitel dragen? En waar is het Bijbelse mandaat om u dominee (heer) te laten noemen of een ds.-aanduiding voor uw naam te plaatsen?

Blijkbaar willen velen met die titels door wereld en kerk geacht worden. Maar wat baat het dat wij hiermee op mensen indruk zouden maken? Kunnen de mensen daardoor gemakkelijker naar Christus geleid worden? zo onderhuids van: “hier en daar heb ik gestudeerd en dit of dat diploma behaald, of deze of gene graad verkregen, DUS luister goed mensen want ik ben competent, in tegenstelling tot vele anderen”?

Werken wij dan niet allen onder het gezag van de Heilige Geest,
de Plaatsvervanger van Christus?

Er leeft een zonde onder christelijke leiders: hoogmoed en wereldgelijkvormigheid. Hoe zou dit op de ongeredden overkomen? Zien zij nog nederige discipelen, als beelden van de Heer Jezus met het Evangelie tot hen komen?

¹ Rabbi betekent “Meester”. Strong’s 4461: of Hebrew origin (rab 7227 with pronominal suffix); my master, i.e Rabbi, as an official title of honor:--Master, Rabbi.

Wie is er nu hoogmoedig?

Sommigen zullen deze argumenten omdraaien en zeggen dat schrijver dezes zélf aan hoogmoed lijdt, of dat hij overdrijft, dat hij een negativist is, of dat hij met deze woorden onnodig schade toebrengt aan de vrede in de gemeenten, enz. Dit oordeel is wel erg gemakkelijk vellen. Maar wijs mij nu het nieuwtestamentische recht aan voor het bewust hanteren van onderscheidingen - in woord of geschrift? Waarom moet de wereld, met zijn rangen en standen, volgens diploma of positie, gekopieerd worden in de Kerk? Is dat nu juist niet een factor die het ware geestelijke welzijn in de gemeenten bedreigt en die de Heilige Geest tegenstaat in Zijn soeverein uitwerken van de gaven in allerlei soorten van mensen?

Het zijn beslist geen goddelijke maar menselijke onderscheidingen die zij voeren. Het bewijs hiervoor is dat ieder die van nature intelligent is, en over een goed geheugen beschikt, op die bijbelcolleges en universiteiten de hoogste graden kan behalen. Bovendien kan zelfs de grootste afvallige dit realiseren! En dan zwijgen we nog van de compromissen die zij daarvoor moeten aangaan met valse en postmoderne leringen en dito professoren. Zal God vooral uit deze categorie mensen recrutereren om Zijn woorden te spreken (vgl. 1 Petrus 4:11)? Het gaat 'm hierom: dat God spreekt, en als God spreekt dan spreekt Hij door hen die Hijzelf uitverkiest en vormt. Het roemen op menselijke onderscheidingen is niet uit God.

“Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij **niet vele wijzen** zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 27 Maar **het dwaze der wereld** heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en **het zwakke der wereld** heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 28 En het **onedele der wereld**, en **het verachte** heeft God uitverkoren, en **het-geen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken**; 29 **Opdat geen vlees zou roemen** voor Hem 30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: **Die roemt, roeme in de Heere**” (1 Korinthiërs 1:25-31).

Waarom hebben christelijke leiders deze woorden vergeten of geven zij daar een ‘draai’ aan? Welke roem is er gelegen in universitaire graden en titels die met natuurlijke capaciteiten kunnen behaald worden en bovendien ook door schipperaars of schijngelovigen?

Op zich zeggen die graden dus volstrekt NIETS!

Het enige wat telt is de soevereine verkiezing van de Heilige Geest en Zijn inspirerende leiding. “Die roemt, roeme in de Heere” en niet op menselijke onderscheidingen.

Enkel in het licht van de Schrift zal blijken of iemand competent is, of slechts een titeldrager.

Hoeveel broeders werden door deze mentaliteit niet verhinderd in de uitoefening van hun geestelijke gaven in de Kerk? Hoevelen werden niet door deze mentaliteit de mond gesnoerd, genegeerd, verstoten of zelfs vervolgd? En niet louter deze broeders maar de Heilige Geest Zelf werd tegengestaan!

“Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders” (Mattheüs 23:8)

“Wie Mij niet liefheeft, bewaart Mijn woorden niet” (Johannes 14:24)

M.V.