

Echtscheiden & Hertrouwen

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV).

M.V. 13-02-2006. Update 7-4-2009

Op heel eenvoudige wijze geef ik hierna weer wat God, naar mijn beste weten, leert over echtscheiding en hertrouwen. Over de jaren heen zijn er verhitte discussies geweest waarbij teveel gebruik werd gemaakt van menselijke wijsheid en diverse gesofistikeerde argumentaties. Deze discussies hebben vele christenen uit elkaar gedreven. Maar een openhartige, onbevooroordeelde, waarheidsgezinde benadering van het gezaghebbende Schriftwoord lijkt mij een duidelijke openbaring te geven. Feit is echter dat de zondige mens zich van nature niet graag neerlegt bij Gods Woord.

A. Bijbelse definitie van het huwelijk: één vlees geworden.

Matt. 19:5-6

Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. (Vgl. 1 Kor. 6:17).

B. God haat het scheiden van huwelijkspartners.

Mal. 2:16

Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij de misdaad bedekt met Zijn kleeft, zegt de HEERE der heerschen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouweloos handelt.

C. De Heer Jezus verlaat hier de grond van het Oude Verbond.

In het O.T. kon men immers nog scheiden met een scheidbrief. Toen werden overspelers nog ter dood gestenigd. De wet van Jezus keert terug naar Gods oorspronkelijke bedoeling, als geldende norm voor de "genadebedeling" (Efez. 3:2), de "bediening des Geestes" (2 Kor. 3:8). Deze norm spreekt ook door in de perikoop "De Adultera" (Joh. 8:1-11) en in de "Bergrede" (Matt. 5).

Deut. 24:1-4

Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heengaan en een anderen man *tot vrouw* worden ...

Lev. 20:10

Een man ook, die met iemands vrouw overspel zal gedaan hebben, omdat hij met de vrouw van zijn naaste overspel gedaan heeft, zal voorzeker gedood worden, de overspeler en de overspelster.

Matt. 19:7-9

Job 31:1-12: "Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen; hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd? 2 Want wat is het deel Gods van boven, of de erve des Almachtigen uit de hoogten? 3 Is niet het verderf voor de verkeerde, ja, wat vreemds voor de werkers der ongerechtigheid? 4 Ziet Hij niet mijn wegen, en telt Hij niet al mijn treden? 5 Zo ik met ijdelheid omgegaan heb, en mijn voet gesneld heeft tot bedriegerij; 6 Hij wege mij op, in een rechte weegschaal, en God zal mijn oprechtheid weten. 7 Zo mijn gang uit de weg geweken is, en mijn hart mijn ogen nagevolgd is, en aan mijn handen iets aankleeft; 8 Zo moet ik zaaien, maar een ander eten, en mijn spruiten moeten ontgeworteld worden! 9 Zo mijn hart verlost is geweest tot een vrouw, of ik aan de deur van mijn naaste geloerd heb; 10 Zo moet mijn vrouw met een ander malen, en anderen zich over haar krommen! 11 Want dat is een schandelijke daad, en het is een misdaad bij de rechters. 12 Want dat is een vuur, hetwelk tot de verderving toe verteert, en al mijn inkomen uitgeworteld zou hebben".

Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van de beginne is het also niet geweest. Maar Ik zeg u ...”

D. Iemand die scheidt, anders dan op grond van hoerij, en hertrouwt, pleegt overspel.

Matt. 19:9

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoerij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Mark. 10:11-12

En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en een ander trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.

Luk. 16:18

Een ieder, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een ieder, die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel.

Ook de partner wordt aan overspel blootgesteld:

Matt. 5:32

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoerij, die maakt, dat zij overspel doet [-> als zij een ander huwt]; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

E. Iemand die overspel pleegt die zondigt.

Hij moet daarover berouw tonen en vergiffenis vragen (aan God en de benadeelde), want overspelers beërven geenszins Gods Koninkrijk:

1 Kor. 6:9-11

Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen ... zullen het Koninkrijk Gods beërven.

F. Eén geldige reden aanwendbaar voor echtscheiding en hertrouwen: hoerij.

Matt. 19:9

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoerij*, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Hieruit volgt logischerwijs dat scheiden en hertrouwen van de man *wegens hoerij* van zijn vrouw niet aanzien wordt als overspel van die man (man/vrouw omkeerbaar). De kwestie van “de verlatene” is in dit geval niet relevant.

Opmerking: men kan zich afvragen bij wie er schuld ligt. Iemand die zich niet aan zijn huwelijksplicht houdt zondigt tegen 1 Kor. 7:5 (“Onttrekt u elkander niet”), en als er dan overspel van voortkomt gaat die niet vrijuit! Bovendien blijft het principe dat God de echtscheiding haat overeind. Echtscheiding is een faling. Is het niet beter dat wij elkaar kunnen vergeven en ons verzoenen? De liefde bedekt een menigte van zonden.

* Wat is “hoerij”? Grieks: *porneia*: seksuele immoraliteit, ontucht, niet louter overspel (*moicheuo*, *moichao* of *moichalis*). Porneia omvat ook incest, bestialiteit, homoseksualiteit.

G. Wie de verlatene trouwt pleegt overspel.

Matt. 5:32

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoerij, die maakt, dat zij overspel doet [-> als zij een ander huwt]; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

Matt. 19:9

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoerij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Luk. 16:18

Een ieder, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een ieder, die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel.

Wie de verlatene trouwt pleegt overspel. Het maakt niet uit of de verlatene “onschuldig” is.

Opmerking: zoals hierboven reeds werd gezegd haat God de echtscheiding. Echtscheiding is een falen. Het is beter dat wij ons met elkaar verzoenen.

H. Iemand die scheidt moet ongetrouwd te blijven.

1 Kor. 7:10-11

Doch de getrouwen gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheidt. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met de man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.

Opmerking: Dit geldt zolang de partner leeft (Rom. 7:2-3). Voor God blijft de gescheiden vrouw van haar man.

I. Als de ONGELOVIGE scheidt dan is de andere partner vrij.

1 Kor. 7:15

Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidt. De broeder of de zuster wordt in zulke gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen

J. Als iemand gescheiden en hertrouwd is **vóór zijn wedergeboorte.**

Bij de wedergeboorte wordt alles vergeven. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden.

2 Kor. 5:17

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden

1 Kor. 6:10-11

Dwaalt niet; noch hoereers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, ... zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest van onze God

K. Als iemand gescheiden is **vóór zijn wedergeboorte, wegens hoerij van zijn partner.**

Bij de wedergeboorte wordt alles vergeven. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Hij kan hertrouwen. De raad van Paulus is echter:

1 Kor. 7:24-28

Een ieder, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve daarin bij God. ... Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding; zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet.

L. Als iemand gescheiden is **vóór zijn wedergeboorte, NIET wegens hoerij van zijn partner.**

Zodra hij zich bekeert lijkt het mij nodig dat hij zich verzoent met vorige partner (als beide partijen nog vrij zijn). Als hij op een weigering stuit geldt het principe van 1 Kor. 7:15-16 (als die vorige partner geen christen is).

1 Kor. 7:15-16

Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidt. De broeder of de zuster wordt in zulke gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet

gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken?

Opmerking: Paulus spreekt nooit over hertrouwen. De raad van Paulus voor pas bekeerden is immers die van 1 Kor. 7:24-28.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm