

Godsdienstige dwalingen

Door Prof. J.S. Malan, <http://www.bibleguidance.co.za/>

Vertaald uit het Afrikaans, Schriftplaatsen uit de Statenvertaling (1977), voetnoten door M.V.

Inhoud:

Wij leven in een tijd waarvan de Bijbel zegt dat de mensen van het geloof zullen afvallen en ten prooi zullen vallen van verleidende geesten en leringen van demonen (1Tim. 4:1). De verkondiging van valse Jezussen, valse evangeliën en valse geesten zijn het gevolg hiervan. Verzekert u ervan dat uzelf niet het slachtoffer bent van geestelijke dwaling! Misleide mensen beseffen gewoon niet dat zij misleid zijn. Het is enkel wanneer zij met de volle waarheid kennis maken dat de waarheid hen zal vrijmaken¹.

Polarisatie tussen licht en duisternis

De huidige verwickelingen op godsdienstig gebied duiden op een verscherpte strijd tussen licht en duisternis. De spanning en polarisatie tussen Gods rijk en dat van Satan, neemt drastisch toe, als een voorspel op de openbaring van de Antichrist en het begin van de grote verdrukking.

Deze strijd manifesteert zich in toenemende mate in de samenleving doordat individuele Christenen, alsook Christelijke gemeenten en denominaties, duidelijke keuzes moeten maken over betrokkenheid bij de oecumenische beweging en de intergeloofs beweging. Terwijl de wereld met zijn valse godsdiensten zijn *inclusieve* agenda voor godsdienstgelijkheid en godsdiensteenheid voortzet, zullen evangelische Christenen hun *exclusiviteit* moeten bewijzen door zich uitdrukkelijk van deze antichristelijke structuren en bewegingen te distantiëren.

Om als overwinnaars uit deze hevige strijd te kunnen komen, is het nodig dat elke Christen de vijand en zijn strategieën goed kent, met de volle wapenuitrusting van God bekleed zal zijn, en ook van de Heer het nodige geestelijk onderscheidingsvermogen zal afbidden. Omdat dit een strijd is tussen twee geestelijke machten, voert dit ons naar ofwel de kant van de ware Christus, ofwel naar de kant van de Antichrist. Wij zullen onszelf ernstig moeten afvragen wat de kwaliteit is van onze verhouding met de Heer Jezus Christus. Vele mensen weten zó weinig van Hem dat zij niet in staat zijn de *ware Jezus* te onderscheiden van de vele *andere Jezussen*, die een antichristelijke vervalsing opvoeren van de waarheid.

Dit boekje wil u inlichten over de valse voorstellingen van Jezus, zodat u paraat bent voor de strijd tegen de geestelijke misleiding, die binnen Christelijke kerken woedt. Wanneer u kennis hebt genomen van al deze dwalingen, en het gevaar ervan beseft, moet u als deel van de oplossing van het probleem het boekje *Wie is Jezus?* lezen. Slechts door het tegenover elkaar stellen van leugen en waarheid, kan de dwaling volkomen ontmaskerd en de waarheid ten volle begrepen en aanvaard worden.

Vervalsingen

Al van de vroegste tijden af hebben de meeste Christelijke kerken het betreurenswaardige onvermogen ten toon gespreid om de waarheid van Gods Woord, en de vele valse weergaven daarvan, te kunnen onderscheiden. Paulus zegt:

“Ik verwonder mij, dat gij zo haastig [afwijkende] van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een **ander Evangelie**; Daar er geen ander is; maar er zijn

¹ Vgl. Joh. 8:31, 32: “Jezus dan zei tot de Joden, die [in] Hem geloofden: Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”

sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Gal. 1:6-8).

De Korinthiërs hebben hetzelfde gebrek gehad aan geestelijk inzicht en onderscheidingsvermogen:

“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u voorbereid, om [u als] een reine maagd aan een man voor te stellen, [namelijk] aan Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, also uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, **een andere Jezus** predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij **een andere geest** ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of **een ander Evangelie**, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht” (2Kor. 11:2-4).

Uit deze aangehaalde gedeelten is het duidelijk dat er drie zaken zijn die door de zielevijand vervalst worden, om Christenen in de war te brengen en op een dwaalspoor te brengen, namelijk:

- een andere Jezus;
- een andere geest; en
- een ander evangelie.

Laat ons eens zien naar de belangrijkste vervalsingen, die in moderne tijden op deze drie terreinen gepropageerd worden, om subtiele dwaalleer populair en aanvaardbaar te maken.

EEN ANDERE JEZUS

Hierna de zeven meest voorkomende vervalsingen of namaaksels van Jezus, die in de wereld aangeboden worden in een poging om het verlossingswerk van het ware Lam van God ongedaan te maken, door er slechts een schim of scheef beeld van over te houden:

1. Jezus de profeet

In vele geloven, bijvoorbeeld de Islam en de Jehovahgetuigen, wordt de Godheid van Jezus ontkend en wordt hij slechts als een profeet en menselijke leermeester voorgehouden. Hij wordt ook geloofchend als Zoon van God.²

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (1Joh. 2:22-23).

Zekere groepen die zich op Israël richten ontkennen nu ook de Godheid van Jezus omdat zij “slechts in één God geloven en niet in een *veelgodendom*”. De leer van de Drie-eenheid wordt dus verworpen. In de nieuwe Afrikaanse Bijbel is de Drie-eenheidsstelling in 1Joh. 5:7-8³ ‘aangepast’ en is dat vers nu hetzelfde weergegeven als in de ‘bijbel’ van de Jehovahgetuigen (Nieuwe Wereld Vertaling).

2. Jezus het voorbeeld

² Bij de Jehovahgetuigen wordt de Heer Jezus ook wel als ‘Zoon van God’ betiteld, maar dan wel in de betekenis van schepsel, zoals de geschapen engelen. (M.V.)

³ **1Joh 5:7-8**: overeenkomstig de Textus Receptus geeft de Statenvertaling dit getrouw als volgt weer: “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één” (M.V.). De kanttekening van de Statenvertaling zegt: “Dit vers, daar het een zeer klaar getuigenis bevat van den Heilige Drievuldigheid, schijnt door de Arianen uit enige boeken uitgelaten te zijn, maar wordt in meest alle Griekse boeken gevonden en zelfs ook bij vele oude en aanzienlijke leraars, die voor de tijden der Arianen geleefd hebben, tot bewijs der Heilige Drievuldigheid daaruit bijgebracht, en de tegenstelling van de getuigen op aarde, 1 Joh. 5:8, toont klaarlijk dat dit vers, 1 Joh. 5:7, daar wezen moet, gelijk blijkt uit 1 Joh. 5:9, waar gesproken wordt van deze getuigenis van God”.

Dikwijls wordt er in een zwakke prediking slechts naar Jezus' leven als een voorbeeld verwezen dat nagevolgd moet worden. In verwaterde boodschappen van deze aard wordt het kruis en het bloed van Jezus, dat voor zondaars werd uitgestort, gewoon verzwegen. De eis van wedergeboorte wordt ook niet erkend, en mensen worden aangemoedigd om zoals Jezus een mooi leven te leiden. Een van de gevolgen van zo'n prediking is dat Jezus zo onwerkelijk voor de mensen wordt dat Hij slechts overblijft als een denkbeeldige, vage Jezus in hun gedachten. Zij dienen Hem door verstandelijke instemming, maar geestelijk is Hij voor hen geen werkelijkheid, omdat zij Hem nog niet door het geloof in hun levens ontvangen hebben en niet door de wedergeboorte een nieuwe mens zijn geworden. Hoewel zij van Jezus en God spreken, kennen zij Hem niet echt als een levend Persoon, maar zij vereren slechts een denkbeeld van Hem.

3. Jezus de schenker van gaven

Vele mensen dienen een Jezus die hen slechts gaven en voordelen biedt. Hij moet hen gezond maken, kracht geven en hen zegenen door in al hun materiële behoeften te voorzien. Jezus wordt als de tweede Adam gezien die ons alles komt teruggeven wat de eerste Adam door de zondeval verloren heeft doen gaan. Wij krijgen niet slechts het beheer over de schepping, maar zelfs onze woorden krijgen scheppingskracht omdat de deur van de wedergeboorte ons tot kleine godjes transformeert. Het is dus onze eigen schuld wanneer wij zwak, ziek of arm zijn.

De navolgers van deze Jezus, die van mensen goden maakt, identificeren zich niet met de gekruisigde Heer Jezus, en verwerpen vervolging, lijden en ziekte, want die zijn het gevolg van een zwak geloof. Zij zijn positieve denkers die hun eigen werkelijkheid scheppen door middel van positieve belijdenissen.

Jezus heeft vele populaire volgelingen gehad toen Hij zieke mensen genas en wonderwerken deed. De massa's opportunisten lieten Hem echter in de steek toen Hij van Zijn bloed en het kruis sprak als de grondslag van ware eenheid. Vele mensen scheppen nog steeds hun eigen populaire Jezus.

4. Jezus de politieke verlosser

In de Derde Wereld wordt vaak een Jezus verkondigd die zich met de onderdrukten associeert en voor hen een vrijheidsstrijder is. Hij verbreekt niet enkel de kettingen van politieke onderdrukking en slavernij, maar hij trekt de miskenden ook sociaal en economisch op. Deze Jezus is slechts betrokken bij de seculiere lotgevallen van de mens. Hij bevrijdt hen niet van de zonde, maar van alle onaangename omstandigheden. Hij helpt hen in hun bevrijdingsstrijd tegen de onderdrukking van kapitalisten of kolonisten.

5. Een Jezus die in de hel gestorven is

Nog een ernstige verdraaiing van Jezus' verlossingswerk, die veel veld wint, wordt door de *Word of Faith*-predikers verkondigd, zoals E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Charles Capps en anderen. Volgens hen is de fysieke kruisdood van Jezus niet van kardinaal belang, omdat Hij geestelijk in de hel voor de zonden van de wereld gestorven is. De onbijbelse en lasterlijke bewering wordt gedaan dat Jezus een zondige natuur aannam en daardoor, zoals Adam, voor Satan als stiefvader koos. In de hel werd Hij gedurende drie dagen door demonen bespot totdat Hij opstond en over Satan en zijn machten triomfeerde. Zodoende heeft Hij de rechten en voorrechten van de eerste Adam aan de gehele mensheid teruggeven. Het toneel is dus nu voor het Christendom voorbereid om zijn verloren macht en heerschappij terug te krijgen, de wereld over te nemen en daardoor te heersen.

6. Jezus de zondaar

De Jezus die in Hollywoodfilms wordt uitgebeeld, is een zondig mens, zoals ieder andere gevallen mens, die door zondige hartstochten wordt overheerst. Deze hoogstlasterlijke voorstelling van Jezus is het thema van films zoals *Jesus Christ Superstar*, *The last temptation of Jesus* en *Jesus of Montreal*. In laatstgenoemde film leeft *Jesus* samen met andere jonge mensen in een commune. Zij drinken en leven een permissief onzedelijk en losbandig leven.

Soms wordt Jezus als een homoseksueel voorgesteld, en op een schilderij in de kathedraal van aartsbisschop Tutu wordt Jezus uitgebeeld als een hulpeloze die vol zweren zit. In de Bijbelse tijd werd Jezus bestempeld als zondaar, wetsverbreker, en drinker (Joh. 9:16, 24; Matt. 11:19).

Deze *andere Jezus* kan de ziel van een zondaar niet redden, dat is duidelijk. Als gevolg van de doelbewuste bespottung van de *ware Jezus* die *zonder zonde* was (Heb. 4: 15; 7:26), halen mensen zich Gods toorn op de hals:

“Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten” (Gal 6:7).

7. De kosmische Jezus

De grote eindtijdse vervalsing van Jezus is erop gericht om de verschijning van de Antichrist, en zijn misleide meelopers, mogelijk te maken. Samen bouwen zij aan een hiërarchie van valse Jezussen, met de Antichrist als hun hoofd. Jezus heeft zelf tegen dit aanmatigend en verraderlijk misbruik van zijn Naam gewaarschuwd:

“En Jezus, antwoordende, zei tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden” (Matt. 24:4-5).

De New Age-beweging⁴ propageert een universele Jezus, die de verpersoonlijking is van de Messiaanse verwachtingen van alle godsdiensten van de wereld. Voor het Christendom is hij de Christus, voor de Joden de Messias, voor de Hindoes de Krisjna, voor de Moslems de Imam Mahdi, en voor de Boeddhisten de Maitreya Boeddha. Hij is dus de gemeenschappelijke kosmische Jezus van alle geloven.

In het gebed voor wereldvrede van de New Age-beweging, wordt ondermeer gezegd: “May Christ return to Earth”. *Sundial House* verduidelijkt deze strofe als volgt:

“Deze uitdrukking is een triomfantelijke roep van alle mensen op aarde, dat de Wereldleraar, de *Avatar*⁵ die de komende ontplooiing van goddelijkheid op aarde zal doen plaatsvinden, in onze kritieke tijd moet komen. Het woord *Christus* duidt op veel meer dan de leider van de Christelijke Kerk. Hij is de Wereldleraar die ook in het Oosten als Heer Maitreya, de Bodhisattva en als de Imam Mahdi bekend staat”.

Hoe wordt de Jezus aan al deze geloven verbonden? In het *Aquarian Gospel of Jesus the Christ*, dat door de New Age-beweging uitgegeven wordt, worden de zogenaamde *vermiste jaren* van Jezus beschreven, namelijk deze tussen zijn leeftijd van 12 en 30 jaar. Er wordt beweerd dat Hij in die tijd in Indië, Nepal, Tibet, Egypte en Griekenland was, voordat Hij met zijn openbare bediening in Israël begon. Er wordt daar verduidelijkt hoe Hij in Indië een studie van de Veda's (de heilige geschriften van de Hindoes) gemaakt heeft en in Nepal in de Himalaya zich in de Boeddhistische geschriften heeft verdiept. Hij werd daar als een reïncarnatie van Boeddha beschouwd en heeft ook de titel *Issa (Zoon van God)* gekregen. In een Egyptische tempel in Heliopolis (Stad van de Zon) heeft Hij het ambt van *de Christus* verworven en was daarna gereed voor zijn bediening in Israël.

De *kosmische Jezus* is de laatste van een lange reeks vervalsingen van de Naam en Persoon van de Heer Jezus.

EEN ANDERE GEEST

Gepaard met de verkondiging van een *andere Jezus* is er ook een *andere geest* werkzaam, om mensen te misleiden en hen onder de kracht van de dwaling te brengen. Het is in onze tijd absoluut

⁴ **New Age**: het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken tijdperk van Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale-cdrom). “New Age is de naam die wordt gegeven aan een scala van moderne vormen van spiritualiteit, religie en magie, die zich richten op de ontplooiing van een gesacraliseerd zelf”. (www.pscw.uva.nl/gm/courses).

⁵ **Avatar**: Oudindisch *avatarah* (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. vleeswording van een godheid, m.n. van Visjnoe. (Van Dale-groot).

noodzakelijk om onderscheidingsvermogen te hebben en niet zomaar alles te aanvaarden wat goed klinkt:

“Geliefden, geloof niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld” (1Joh 4:1).

In 1Joh 4:6 wordt onderscheid gemaakt tussen *de Geest van de waarheid* en *de geest van de dwaling*. Het is niet altijd gemakkelijk om hier het onderscheid te maken, omdat de geest van de dwaling over een grote macht beschikt waarmee hij de gaven van de Geest der waarheid nabootst.

Paulus waarschuwt ons wat de komst van de Antichrist zal zijn:

“[Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven” (2Thess 2:9-11).

De geest van de dwaling is in deze tijd reeds intensief werkzaam om de wereld voor te bereiden op de verschijning van de kosmische Christus met zijn wonderkrachten. Zijn tweede in bevel, de valse profeet, zal over net zulke verbijsterende macht beschikken:

“En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid ervan, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen ...” (Op 13:12-14).

Dit grote begaan zijn met bovennatuurlijke krachten, die zich op een schouwspelachtige wijze als tekenen en wonderwerken manifesteren, is bezig om overal op aarde post te vatten. De New Age-beweging, en zijn geassocieerde valse godsdiensten, gebruiken dit als klimaatschepping voor de openbaring van de kosmische Christus - de Antichrist. In bepaalde Christelijke kringen zijn er overeenstemmende verwachtingen over de openbaring van de kracht van de Heilige geest, als voorbereiding op Jezus' wederkomst. De vraag die vele mensen hierbij hebben is: waar moet de streep getrokken worden? De meeste Christenen zijn bang om een standpunt in te nemen, uit vrees voor mogelijke zonde tegen de Heilige Geest.

Vreemde manifestaties bij Christelijke bijeenkomsten zijn aan de orde van de dag, bv. het 'vallen in de geest'. Dit heeft verscheidene uitvloeielsels zoals 'dansen in de geest', 'lachen in de geest', 'profeteren in de geest' en 'liefhebben in de geest'. Hierdoor worden zekere werken van de Heilige Geest nagebootst.

Verscheidene van de *Word of Faith*-predikers scheppen grote verwachtingen in buitengewone manifestaties van de Heilige Geest in deze laatste dagen. Kenneth Copeland zegt ondermeer het volgende in zijn artikel *Preparing for Power - How to get ready for the end-time move of God*:

“Ik wil u laten weten dat het in deze dagen opwindend is naar de kerk te gaan. Hoe meer God zijn heerlijkheid uitstort, hoe meer wij ongewone dingen zullen zien. Een van deze dagen zal u iemand vragen hoe het in de kerk was verleden zondag, en zij zouden zeggen: 'O, het was geweldig! De heerlijkheid van God was zo krachtig dat het kreupelen genas, 30 doven konden opnieuw horen, 7 gevallen van kanker werden genezen, en 'broeder grote mond' en 'zuster conflict' werden gedood”.

Copeland zegt dat de Geest der heerlijkheid zó krachtig zal werken dat het degenen die moedwillig in zonden leven zal meesleuren en vernietigen. Als voorbeeld hiervan haalt hij het gebeuren aan rond Ananias en Saffira (Hand 5:1-11).

Hoe moeten wij deze zaak beoordelen? Het *Good News*-zendingsgenootschap doet het zó:

“Er is vandaag in de wereld een geest waarneembaar die als de Heilige Geest bestempeld wordt, maar die niet de echte kenmerken van de Heilige Geest openbaart. Het is een geest die de klemtoon op zichzelf legt in plaats van op de Heer Jezus Christus. Het is een geest die de uitspraken van de Bijbel veronachtzaamt ter wille van de verwezenlijking van zijn eigen doeleinden. Deze

geest maakt ook een voorziening voor degenen die Jezus als Middelaar tussen God en mens niet hebben aanvaard.

“Dit is een geest die al de uiterlijke manifestaties van de Heilige Geest nabootst, maar hij overtuigt niet van zonde. Hij heeft integendeel geen problemen om met leugens, bedrog en halve waarheden samen te leven en deinst daar niet voor terug.

“Deze nieuwe godsdienst verspreid zich onrustbarend snel door de hele wereld. In tegenstelling tot de ware Christelijke godsdienst, waarin de Heer Jezus Christus het middelpunt is, wordt deze geest in de plaats van Christus verhoogd als middelaar tussen God en mens. De aanhangers daarvan halen graag teksten aan zoals ‘wordt vervuld met de Geest’ (Ef. 5:18), maar negeren gerieflijkheidshalve teksten als Joh. 14:20, 2Kor. 13:5, Gal. 2:20 en Ef. 3:17, welke beklemtonen dat Christus in ons moet wonen.

“Het nieuwe geloof leert dat u ervoor open moet staan en slechts moet geloven en ontvangen wat de geest aan u biedt. Door deze geest worden onwedergeboren kinderen gebaard alsof zij echte producten van de Heilige Geest zijn. Uiterlijk gaan zij door alle processen van wedergeboorte, maar daarnaast kunnen zij bezwaarlijk van de wereld onderscheiden worden. Toch beschikken zij soms over vermogens, en getuigen zij van ervaringen, die menig waar kind van God in de schaduw stellen.

“Wij leven in gevaarlijke tijden. Al bijna 2000 jaar heeft de Satan geprobeerd om de kerk van de Heer van buiten af door geweld te vernietigen, zonder daarin te slagen. Nu, in de laatste ademtocht van deze bedeling, is hij van tactiek veranderd. In plaats van zich voor te doen als de brullende leeuw, kirt hij nu als een duif en praat als een lam om te proberen de kerk van Christus te verleiden en in een valse gerustheid te dompelen.

“Deze dwaling houdt een groot en ernstig gevaar in voor het Christendom. Een geest die de plaats van Jezus inneemt in de gedachten en levens van mensen, is een geest die hen uiteindelijk van de Heer Jezus zal vervreemden. In 2Kor. 11:4 waarschuwt Paulus ons tegen het aannemen van een andere geest. Laat ons tegen dit gevaar waken”.

De heilige Geest zélf waarschuwt ons tegen de afval van Gods Woord door de nabootsingen van de duivel:

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” (1Tim. 4:1).

Nog een van de talrijke verleidende geesten van de duivel, die binnengedrongen is in Christelijke kerken waar er een openheid is voor alles, is de zogenaamde *Christelijke meditatie*. Hierdoor wordt het gebed vervangen en wordt *gelovigen* geleerd zich te ontspannen, aan niets te denken en door een proces van inkering naar het dieper, creatiever vlak van hun intuïtieve rechterhersenhelft over te schakelen. Zodoende komt er een ongelooflijk gevoel van liefde, vrede en eenheid van alle dingen (inclusief de eenheid van alle geloven) over de mediteerder, en wordt eenheid, samensmelting en verzoening zijn groot levensideaal. De grote, en steeds onbeantwoorde contradictie bij de nieuwe levensfilosofie van deze mediteerders is dat zij zichzelf als veel betere Christenen beschouwen dan de anderen.

Deze Oosterse psychotechniek, die afkomstig is uit de Hindoeïstische transcendentale Meditatie, is niet enkel in kerken maar ook onderwijsinstellingen binnengedrongen. Het is een wezenlijk deel van de zgn. *suggestopedie* waarin meditatie-, rechterbreintechnieken, alsook yoga-ontspanningsoefeningen en barokmuziek, deel uitmaken van een nieuw, ‘meer creatief’ leerproces.

Deze *gekerstende* vorm van occultisme houdt een zeer groot gevaar in voor allen die daaraan blootgesteld zijn. Dit zijn vreemde geesten die de samenleving door verscheidene poorten binnendringen om het koninkrijk van de duisternis te bevorderen en de kracht van de dwaling stevig te bevestigen.

De volgende tegenstellingen kunnen tussen de Heilige Geest en die andere geest gemaakt worden:

DE HEILIGE GEEST

EEN ANDERE GEEST

De Heilige Geest getuigt niet van Zichzelf. Hij herinnert ons aan wat de Heer Jezus gezegd heeft en maakt Hém tot een grote werkelijkheid in ons leven.	De tegenwoordigheid, kracht en gaven van deze geest worden een overweldigende werkelijkheid, en Jezus Christus wordt subtiel naar de achtergrond geschoven.
Hij overtuigt u van zonde zodat u uw werkelijke problemen kunt beseffen en vergiffenis kunt krijgen.	Hij laat u uzelf lekker en ontspannen voelen zodat u al uw problemen vergeet en denkt dat alles oké is.
Hij overtuigt u van Gods gerechtigheid zoals dat dit door Jezus' volmaakte leven en zijn zoendood gestalte heeft gekregen.	Door bovennatuurlijke ervaringen, zoals 'vallen in de geest' en allerlei 'gaven', overtuigt hij u dat God met u is en dat zijn kracht u overschaduwet.
Hij doet zijn overtuigingswerk in uw geest en openbaart in uw hart en leven de dingen zoals God ze ziet.	Hij gebruikt mensen om suggesties op u over te dragen en indrukken te scheppen die niet van God afkomstig zijn.
Hij spreekt tot u door het Woord, wat geest en leven is, en brengt zodoende eeuwige heilswaarheden onder uw aandacht. De Bijbel, als Gods Woord, wordt voor u steeds kostbaarder.	Hij gebruikt profeten als menselijke middelaars om boodschappen aan u te richten over wat God wil hebben wat u moet doen. Hij manifesteert zich ook in buitenbijbelse openbaringen van God, bv. gezichten en dromen.
Hij is primair werkzaam op het vlak van uw geest en werkt op een stille manier om u geestelijk te laten ontwaken en uw hart te verlichten zodat u de Heer zijn stem kan horen en in Hem geloven.	Hij maakt zijn tegenwoordigheid door ervaringen kenbaar, zoals sensualiteit, een lekker gevoel, rillingen in uw lichaam, tintelingen op uw huid, of een kracht die u fysisch laat zweven of bewegen op de vloer.
Hij leidt u naar het kruis waar u van al uw lasten bevrijd en van alle bezoedeling van de geest en het vlees gereinigd kan worden. Hij leidt u dus altijd naar Jezus die uw Verlosser is.	Hij verdrijft eigenmachtig de duisternis en schuldcomplexen uit uw leven, zodat u zich blij en ontspannen kan voelen, omdat u zogezegd in het licht wandelt. U bent dus van hem afhankelijk om u erdoor te brengen.
Indien u naar aanleiding van uw zondebesef en op grond van Christus' genadewerk uw zaak met God goedmaakt, dan zal de Heilige Geest u opnieuw doen geboren worden en maak Hij u een nieuwe mens.	Hij brengt u door hetzelfde uiterlijke proces van wedergeboorte, maar uw ziel wordt niet wedergeboren. Hij manipuleert slechts uw gevoelens en scheidt in u valse indrukken die u laten geloven dat u gered bent.
Hij overtuigt u steeds van uw zonde zodat u heilig kan leven, door het bloed van Christus gereinigd kan worden en voortdurend in het licht van Gods tegenwoordigheid kan wandelen.	Hij overtuigt u niet van zonde, en heeft geen probleem om met leugens, bedrog, hoerij en halve waarheden samen te leven. Hij geeft juist aan zulke mensen de valse hoop dat hun zaak goed is.
Hij kan gemakkelijk bedroefd worden door een ongehoorzame Christen die willens en wetens compromissen maakt en aan de hartstochten en begeerlijkheden van het vlees toegeeft. Hij zal u van deze zonde overtuigen opdat u deze kan belijden en nalaten en opdat u een nieuwe overgave aan de Heer doet.	Hij is niet ontsteld over de zonde die u doet. Hij zal dit negeren maar in plaats daarvan een misleidend schuldcomplex bij u scheppen. Als uw standpunten té Bijbels en té fundamenteel zijn, zal hij u van liefdeloosheid beschuldigen en van onverdraagzaamheid, alsook van een kritische geestesgesteldheid. Hij wil u onzeker houden.
Hij leidt u om door zelfonderzoek van alle zonde en ongerechtigheid afstand te doen en de Heer voor een rein hart te vertrouwen. Reiniging door het bloed van het Lam, en een hart vervuld met de Heilige Geest, is Gods weg voor een overwinningleven.	Hij wil u door middel van innerlijke genezing naar een geestelijke herprogrammering leiden waarbij de letsels van het verleden, zelfs die van vóór uw geboorte, door belijdenis 'hersteld' worden. Hij wil u op deze wijze geestelijk heroriënteren voor de toekomst en uw zorgen laten vergeten.
Hij maakt u Christusbewust zodat de Heer Jezus de ereplaats als Leidsman van uw leven kan innemen. De Heilige Geest is ook de Geest van Christus en vergemakkelijkt slechts Jezus' Middelaarschap in uw leven.	Hij maakt u van hem bewust en afhankelijk zodat u al uw verzoeken en begeerten slechts aan hem alleen moet richten. U wordt primair door deze geest geleid en bekrachtigd. Hij is een grotere werkelijkheid dan Jezus in uw leven.
Wanneer Hij iemand vervult dan wordt die persoon heilig, nederig en dienstbaar gemaakt, en wordt zijn hoofddoel in het leven de verkondiging van het evangelie van verlossing. Hij schakelt bidstonden en evangelisatieprojecten in om zielen voor Christus te winnen.	Hij geeft aan een persoon een nieuw zelfbeeld dat aan hoogmoed en arrogantie grenst. Zijn hoofddoel in het leven wordt het najagen van geestesgaven en het bijwonen van hoogst emotionele lofprijzingsdiensten waar tekenen en wonderwerken geregeld plaatsvinden.
De tegenwoordigheid van de Heilige Geest kan kennelijk aanvoeld worden waar Hij werkzaam is en de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Dit vindt op een geestelijk vlak plaats en leidt naar verootmoediging, overgave en een diepe vrede en blijdschap in de Heer.	Een vreemde geest doet krachttoertjes om mensen te beïndrukken en te laten denken dat zij in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. Omdat mensen deel willen hebben aan deze krachtvertoning, komen zij ervoor uit en stellen zich daarvoor open. Zonder dit voelen zij zich hol en leeg.
Hij leert u bidden. Hij snelt uw onvermogen en zwakheden te hulp en treedt ook voor u op. Hij geeft aan u verlichte ogen van het verstand zodat u de dingen van God kunt verstaan en er ook intelligent, met overtuiging, en bij volle bewustzijn, voor kunt bidden.	Hij leert u mediteren. Hij helpt u om naar uw 'rechterhersehelft' over te schakelen en mystieke ervaringen te hebben. U vergeet alles rondom u, schakelt uw 'linkerbrein' af, en ontdekt dan het mystieke vlak dat ergens diep in uw onderbewustzijn verscholen ligt. Hierin vindt u ontvluchting.
Hij beheert de emoties en besluiten van mensen uit hun harten. Het centrum van een mens zijn beheer over zijn	Emoties worden van buitenaf geschapen en u treedt op als een gehypnotiseerde. U zal lachen, huilen, brullen, wenen,

leven, verschuift van zijn eigen-ik-verstand en -ziel naar zijn verlichte geest.	kakelen en blaffen zonder enig besef waarom u dit doet. Dit alles wordt Bijbels gerechtvaardigd.
Hij leidt u door het Woord en door uw geweten, en geeft u ook geestelijk inzicht om de wil van de Heer te kennen en te doen.	Hij geeft aan u opdrachten d.m.v. profetieën die door andere mensen over u uitgesproken worden. Uit vrees gehoorzaamt u dit maar.
De Heer Jezus is uw Leidsman die u door zijn Woord en Geest leidt. U bent een dienstknecht en navolger van Hem.	De leider van uw groep of kerk wordt een cultusleider die alle belangrijke besluiten aan u voorschrijft. U moet dit slaafs navolgen.
Gaven worden aan u gegeven om u als Christen meer dienstbaar te maken. Door de kracht van de Heilige Geest kan u een getuige voor Jezus zijn en ook overwinnen in de strijd tegen de macht en verzoeking van de Boze.	U krijgt de gaven van profetie, waarzeggerij, wonderwerken en zelfgenezing. U denkt dat u heerst over alle macht van de vijand. Leaders krijgen ‘warme handen’ om anderen te genezen en soms is er helderziendheid (dit is buitenzintuiglijke waarneming).
Uw opdracht is om mensen naar de Heer te leiden, waar zij vergiffenis en volle verlossing van zonde kunnen krijgen. Het maakt niet uit door welke vorm van boosheid zij gebonden waren. Jezus is en blijft de Verlosser, en onder de overtuiging van de Heilige Geest moet die persoon zijn zonde beseffen, belijden en nalaten. Door het bloed van het Lam zullen de harten van zondaars gereinigd en de macht van Satan verbroken worden.	U moet een gespecialiseerde bevrijdingsbediening beginnen waarin u met de demonen praat en hen in Jezus’ Naam gebiedt om de persoon te verlaten. U moet elke zonde aan een bepaalde demon verbinden, bv. een humeurduivel, en hem dan uitdrijven. Het slachtoffer blijft redelijk passief in het proces en u grijpt namens hem in. Hij moet dus elke keer naar u terugkomen met zijn problemen. Zodoende wordt u voor hem een middelaar.
U bent een dienstknecht van Christus, een soldaat van het kruis, en een vreemdeling en bijwoner in een wereld die in de macht van de Boze ligt. U weet dat u ter wille van uw geloof verdrukt en vervolgd zult worden. De autoriteit voor uw optreden is in Gods gezag en beloften gelegen. In het koninkrijk van Christus, ná zijn wederkomst, zal u samen met Hem als koning regeren. Dan zullen de omstandigheden geheel anders zijn.	U bent een koning die nu reeds samen met Christus regeert. U hebt de macht om alle oppositie en tegenstand van de vijand uit de weg te ruimen en te regeren. Uw eigen woorden en positieve belijdenis heeft kracht om dingen te veranderen. U hoeft geen verdrukking ter wille van uw geloof te hebben, en ook geen problemen aan te zien zoals ziekten en armoede. Dit alles is een teken van ongeloof en past niet bij een ‘koning’ die overvloed moet hebben.

De grote aanklacht in de Bijbel tegen de geestelijke misleiding bij Christenen, is gericht tegen hun naïviteit, onkunde en gebrek aan inzicht over gevaarlijke dingen die op een onschuldige wijze aan hun voorgehouden worden:

“Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht” (2Kor. 11:4).

De misleiding is aan hun eigen verwarde toestand te wijten!

EEN ANDER EVANGELIE

Om begrijpelijke redenen zal de verkondiging van een andere Jezus, onder de invloed van een andere geest, ook een ander evangelie tot gevolg hebben. De duivel heeft in zijn misleidingsprogramma inderdaad een groot aantal ‘christelijke’ predikers die hiermee bezig zijn:

“Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, **zich veranderende** in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf **verandert** zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars **zich veranderen**, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” (2Kor. 11:13-15; mijn beklemtoning J.M.).

Vele van deze wolven in schapenvacht staan vandaag op de kansels! Laat ons eens kijken naar een aantal van deze ‘andere evangeliën’ die verkondigd worden:

1. Dode vormengodsdienst

Een Evangelie waarin noch de kruisboodschap, noch het bloed van het Lam dat voor onze zonden gestort is, noch de daarmee gepaard gaande eis van wedergeboorte, een absolute voorrang geniet, leidt naar zo’n dode vormengodsdienst. De meeste mensen in Zuid-Afrika, waarvan 77% tot Christelijke kerken behoort, is naar het hellepad toe omdat zij wel godsdienstig maar toch verloren zijn.

De mening is al uitgesproken dat slechts zowat 10% in dit land een getuigenis van wedergeboorte heeft. De ongeredde meerderheid schuilt slechts achter een kleed van kerkelijkheid en vormengodsdienst. De Heer zal hen afwijzen (Matt. 7:13-23).

In dode kerken wordt meestal een denkbeeldige Jezus verkondigd die geen realiteit is in de harten en levens van de mensen. Zij bewijzen wél lippendienst aan Hem, maar Hij is niets meer dan een symbool waaraan kerkelijke tradities en dogma's gekoppeld worden:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] geboden [zijn] der mensen; Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen ... Gij doet [zeker] Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. ... Makende [alzo] Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt ...” (Mark 7:6-13).

Er is een verscheidenheid aan theologische tradities en *andere evangeliën* waardoor het Woord van God krachteloos gemaakt wordt. Hieronder vallen:

- Vergeestelijkingstheologie, waarin de grondbetekenis van het Woord van God naar willekeur door vrijzinnig denken geherinterpreteerd, verwaterd en veranderd wordt.
- Vervangingstheologie, waardoor nieuwe begrippen in de Bijbel ingelezen worden. *Israël* wordt bv. door de *Kerk* vervangen, met het gevolg dat profetieën over het herstel van Israël noodzakelijkerwijze vergeestelijkt worden en zó hun letterlijke betekenis verliezen.
- Ontmythologiseringstheologie is een benadering waardoor verscheidene Bijbelse gebeurtenissen als mythes verworpen worden. Het scheppingsverhaal, alsook Noach, de ark en de zondvloed, worden als mythes beschouwd; zo ook de profeet Jona en het verhaal van de grote vis. De duivel en de hel worden ook als mythes beschouwd, als dingen die niet echt bestaan.
- Verbondstheologie, waarin het kruis- en bloedevangelie door een verbond en waterdoop vervangen worden. Ritussen worden dan de grondslag van een persoon zijn redding, terwijl de Drie-enige God waarop hij zich beroept, meestal slechts in zijn gedachten bestaat en nooit echt in zijn leven is gekomen.
- Uitverkiezing, in termen waarbij een persoon zich als zalig beschouwt omdat God hem uitverkozen heeft, en niet op grond van zijn ontmoeting met de Heer Jezus en de reiniging van zijn zonden door het bloed van het Lam. De verbondstheologie wordt aan de uitverkiezing gekoppeld, en op die wijze wordt de fundamentele evangelieboodschap totaal krachteloos gemaakt.
- Bijbelse moralisering, in termen waarbij verscheidene wetten en regels in de Bijbel als de grondslag voor de mens zijn zaligheid beschouwd worden. Deze werk-heiligheid kan ook rigide regels over klederdracht inhouden. Zodoende wordt er een mooi leven zonder wedergeboorte nagestreefd, en zo diskwalificeert een mens zich voor de hemel (Joh. 3:3).
- Geestelijke relativiteit, waarin de mens zijn eigen *contemporaine* geestelijke regels en belijdenissen opstelt. De Bijbel wordt niet als ten volle geïnspireerd beschouwd en meestal slechts *historisch* geïnterpreteerd. De Goddelijkheid van Jezus, zijn maagdelijke geboorte en de diepere betekenis van zijn kruisdood worden genegeerd.
- Contextuele theologie als een schriftbeschouwing waarin het verlossingswerk van Christus gesecculariseerd en op de mens zijn politieke en socio-economische behoeften toegepast wordt. De politieke bevrijdingstheologie is een van de uitvloeisels van deze horizontalistische toepassing van de Bijbel. Geestelijke waarden en de mens-God-verhouding wordt helemaal niet beklemtoond aangezien er naar politieke bevrijding gestreefd wordt. Andere contexten zoals groepsbelangen, of de kerk en haar dogma, kan ook de evangelieboodschap scheefftrekken, inperken, verwateren en marginaliseren.

2. Israëlvisie

De Israëlvisie is de onbijbelse leer dat de blanke naties van de tien stammen van Israël afstammen. Deze mensen beweren dat God zich slechts met 'Israël' bezig houdt en dat alle andere rassen verdoemd zijn (lees het Patmos-boekje over de *Israëlvisie*)

3. Koninkrijk-nu

De koninkrijk-nu theologie is een van de ongelukkige gevolgen van een *anti*-chiliastische schrift-beschouwing. *Chilias* is van het Griekse woord *chilioi* afgeleid, wat *duizend* betekent. Chiliasten aanvaarden de letterlijke grondbetekenis van de Bijbel, en daarom geloven zij in het herstel van Israël, de komst van de hemelse Bruidegom als een dief in de nacht om zijn bruid te komen ophalen (de opname), de openbaring van een persoonlijke Antichrist en zijn bewind tijdens de zeven jaar lange verdrukking, de zichtbare komst van Jezus met zijn heiligen op de Olijfberg, de vergelding van de Antichrist en de valse profeet tijdens de wederkomst, de binding van Satan voor duizend jaren, het herstel van de troon van David in Jeruzalem, en een duizendjarig vrederijk op aarde onder de regering van de Messias.

Anti-chiliasten zeggen dat wij ons nú in het duizendjarig rijk bevinden, dat de duivel thans in een put gebonden is, dat alle beloften aangaande Israëls herstel op de Kerk moet overgedragen worden, dat er geen Antichrist en geen opname en geen grote verdrukking zal komen. Sommige groepen die deze leer aanhangen, zien zichzelf als koningen (en zelfs kleine godjes) die tezamen met Christus regeren, en zij eisen nu reeds het koninkrijk op. Zij willen dus 'hier en nu' een zichtbaar Christelijk koninkrijk op aarde vestigen.

Anders dan de vele varianten van een dode en inhoudloze vormendienst, is de koninkrijk-nu-theologie op bepaalde uiterlijke manifestaties van macht en heerschappij ingesteld. De wereld moet zien dat zij het beheer hebben, en alle andere machten (ook de demonen) moeten de knie voor hen buigen en hun koningschap erkennen.

4. Voorspoed-evangelie

Nauw verwant aan bovengenoemde leer is het voorspoed-evangelie. De Heer Jezus wordt als de overwinnaar en de geveer van alle goede gaven gezien. Hij regeert nu en op grond van zijn overwinning over de machten van de duisternis kunnen wij ook volkomen overwinning over ziekten, armoede en allerlei andere problemen hebben. Een persoon die niet in voorspoed en rijkdom leeft, wordt als een zwakgelovige bestempeld die nog niet zijn volle erfenis in bezit genomen heeft. Hij moet leren hoe door visualisering en positieve belijdenis voor zichzelf voordelige omstandigheden te scheppen en in alle opzichten van zijn bestaan als een koning te leven.

Van strijdvoering in een boze wereld (Joh. 16:33; 1Pet. 4:12; 1Joh. 5:19) willen deze mensen niets weten. Ook niet van alle verdrukkingen die Paulus heeft beleefd in zijn bediening (2 Kor. 1:8-11 en 11:23-29). Dit alles, zo zeggen zij, kan allemaal gemakkelijk overwonnen worden als uw geloof sterk genoeg is.

Uit de aard van de zaak hebben zulke mensen geen sterke wederkomstverwachting, omdat hun vrederijk reeds aangebroken is. Zij zijn ook geen ondersteuners van Israël, omdat zijzelf Gods volk op aarde zijn.

5. Reconstructionisme

Als een combinatie van de vorige twee leringen behelst het reconstructionisme een actieplan om de wereld over te nemen en overal Christelijke regeringen te vestigen. Op die manier moet het koninkrijk van God fysisch op aarde komen. Reconstructionisten zien erg positief naar de toekomst, en ze verwachten grote opwekkingen. Zij zijn er vast van overtuigd dat er Christelijke regeringen zullen verkozen worden en dat Christenen overal hoge posten zullen verkrijgen en in sleutelposities in het openbare leven aangesteld zullen worden.

Op grond van deze verwachting verwachten vele reconstructionisten dat de Heer *door hen* zijn Utopia zal scheppen in een land op aarde. Zij hebben met grote overtuiging aan verkiezingen deelgenomen om op die manier het beheer van een land over te nemen. Tot hun bittere ontuchtering zijn

de verkiezingen vooral door humanistische, nieuwe-wereldorde-georiënteerde partijen gewonnen (zoals bv. in Amerika en Zuid-Afrika).

Deze mensen zijn zo positief ingesteld dat zij niets van negatieve dingen in de eindtijd willen weten, zoals de Antichrist en groot moreel en godsdienstig verval. Zij zijn positieve denkers en schepers in hun gedachten de ideale Christelijke wereld. Volgens de Bijbel zullen hun mooie dromen echter niet gerealiseerd worden, omdat er in de eindtijd donkere tijden over de aarde zullen komen (Matt. 24:21-22; 2Thess. 2:3; 2Tim. 3:1-5; Op. 3:10).

Zonder ongelovig of fatalistisch te zijn, moeten mensen duidelijk kennis nemen van de tijdsomstandigheden die volgens de Bijbel op aarde zullen gaan heersen, en terdege daarmee rekening houden. Er zal geen vrede op aarde komen voordat de Ware Vredevorst terugkomt en de vijand verdelgd is!

6. Buitenbijbelse openbaringen

In vele *evangeliën* wordt dezer dagen, zoals ook in de niet-Christelijke geloven, meer en meer erkenning aan buitenbijbelse openbaringen gegeven. Dit houdt dromen en visioenen in, alsook profetieën, die niet direct aan de Bijbel zijn gekoppeld. De boeken van profeten als Nostradamus worden herdrukt en zijn veel gevraagd. De geschriften van de Boerenprofeet van weleer, ziener Van Rensbirg, genieten ook wijde aanhang in deze tijd van onzekerheid en onkunde over bijbelse profetieën.

Gezichten en visioenen nemen zó toe dat de mensen zich hoe langer hoe minder aan bijbelse profetieën storen. Het gevolg is dat zij zichzelf blootstellen aan geestelijke boodschappen waarvan zij de oorsprong helemaal niet kennen, en die ook niet geverifieerd kunnen worden. Te goeder trouw aanvaardden zij wat op hen afkomt omdat de profeet of dromer een 'christen' is. Er zijn echter waarzeggende geesten die uit de duivel zijn, alsook occulte gaven van helderziendheid, telepathie en astrale projectie die door zelfaangestelde profeten gebruikt worden om de mensen te misleiden. Ook kristalballen worden voor zulke profetieën gebruikt.

De Bijbel waarschuwt ons ervoor dat er in de eindtijd vele valse profeten op het toneel zullen verschijnen die vele mensen zullen misleiden (Matt. 24:11; 2 Pet. 2:1-3; 1 Joh. 4:1).

Het is in ons eigen belang om slechts bij de Bijbel te blijven en deze als enige bron van kennis over Gods raadsplan voor de mens te gebruiken. Luister naar de stem van de Heilige Geest zoals Hij het Woord aan u openbaart.

7. Universalisme⁶

De eindbestemming van alle valse en verdraaide evangeliën is het universalistische evangelie van de nieuwe wereldorde en de New Age Beweging, waarin zij allen als een corporatieve alliantie van wereldgodsdiensten zich hecht aan elkaar zullen sluiten. Zij ademen allen dezelfde geest van verderf en zijn allen op hetzelfde ideaal van wereldeenheden ingesteld. Zoals verschillende vertakkingen van een rivier vloeien zij samen en vatten elkaar de hand om hun gemeenschappelijke oecumenische doelstelling van eenheid op aarde te verwezenlijken.

De traditionele Protestantse wereld is slechts met een gering aantal uitzonderingen tot in zijn kern verrot geraakt en werkt nu hartelijk samen met de niet-Christelijke godsdiensten. Tot spijt van de aanspraken van zekere vervallen, liberale theologen over de *algemene genade* van God, kunnen de geschriften van andere godsdiensten beslist niet als openbaringskanalen van Gods wil aanvaard worden. Slechts de Bijbel heeft Gods stempel van echtheid. De absolute profetische accuraatheid daarvan heeft reeds de toets van ettelijke eeuwen doorstaan. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar het onvergankelijke Woord van de Heer zal voor altijd stand houden! (Matt. 24:35).

De verdorvenheid van het moderne theologische denken beweegt zich thans snel in de richting van een holistische⁷ samenhang met de andere geloven. Zij werken koortsachtig aan hun *universele theologie* en bouwen hartelijk samen aan een nieuwe toren van Babel.

⁶ **Universalisme:** geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen (Van Dale-groot).

⁷ **Holisme:** opvatting dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid die enkel uit een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen (Van Dale-cdrom).

De intergeloofsbeweging gaat wereldwijd van deze holistische opvatting uit. Zij brengen de verschillende geloven bij elkaar en smeden banden van samenwerking en eenwording. Eerst bevoorde- ren zij het idee van godsdienstgelijkheid. Wanneer dit idee gevestigd is, zal de gemeenschappelijke Messias van alle godsdiensten, de Antichrist, op het toneel verschijnen en snel naar godsdienstige en politieke wereldheerschappij uitstijgen. Het hiërarchische hoofd van de *andere Jezussen* zal dan geopenbaard zijn.

DE OECUMENISCHE BEWEGING

De alleruiterste vorm van godsdienstig verval wordt in het syncretisme⁸ van de oecumenische be- weging aangetroffen. Binnen de band van alle grote godsdiensten begint er eerst slechts een interne eenheidsbeweging om scheuringen te overbruggen en kerken weer bij elkaar te brengen. In dit sta- dium van het proces voelen de aanhangers van een kerkfamilie zich niet bedreigd, omdat de eenheid een interne zaak is om onderlinge harmonie te scheppen en hun eigen huis in orde te krijgen. Spoe- dig gaat de verenigingsbeweging echter over de grenzen van hun aanvankelijke doelstelling, en wordt er samenwerking met alle wereldgodsdiensten nagestreefd. Het syncretisme en de compro- missen nemen dan geweldige afmetingen aan, omdat er niets in de weg van een godsdienstige we- reldbroederschap mag staan. Het einde van deze weg van compromissen en eenwording is de open- lijke vereniging met een gemeenschappelijke wereldmessias, de Antichrist (Op. 13:4).

De samenwerking met valse godsdiensten werd echter van het begin af door de Heer verboden:

“Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Ex. 20:2-3).

Wat de oecumenische beweging echter doet, is de aandacht van God aftrekken om in een horizonta- le gerichtheid haar eigen godsdienstige macht te consolideren. Uiteindelijk wordt er met andere godsdiensten samengewerkt om deze machtsbasis tot zijn maximaal potentieel te verbreden. Er wordt niet louter met de aanbidders van andere goden onderhandeld en samengewerkt, maar alles gaat ten koste van de God van de Bijbel. In zijn diepste wezen is de oecumenische beweging dus een satanische samenzwering tegen de Bijbel en tegen de énige ware godsdienst.

Er moet nauwkeurig naar de geschiedenis van de oecumenische beweging binnen *Christelijk* ver- band gekeken worden, en dan zal men zien dat deze ook universele doelstellingen heeft:

De Wereldraad van Kerken

- In 1948 is de Wereldraad van Kerken (WRK) in Amsterdam gesticht met de doelstelling van *Eén Kerk voor Eén Wereld*. Van het begin af was het echter duidelijk dat dit lichaam niet slechts de Christelijke kerken wil verenigen, maar inderdaad een wereldwijde alliantie van godsdiensten wil scheppen. De volgende besluiten en standpunten dienen als bewijs hiervan:
- In 1961 heeft de WRK zijn derde zitting in New Dehli gehad. Het thema van de conferentie was: *Jezus Christus, het licht van de wereld*. Hiermee is niet de *Bijbelse Christus* bedoeld, maar de *Kosmische Christus*. Hindoes en Boeddhisten zijn als *anonieme Christenen* be- schreven op grond van de algemene genade. Dit berust op de veronderstelling dat Jezus de hele wereld met God verzoend heeft. Sommige mensen weten dit nog niet, maar zijn reeds met God verzoend en op het pad naar de hemel toe (aldus de WRK).
- In zijn 1968-conferentie in Uppsala, Zweden, is de visie van de WRK verder gegaan dan de vereniging van kerken en zijn zij zich voor een *verenigd mensdom in een nieuwe internatio- nale orde* beginnen beijveren. Mensen van alle rassen, culturen en godsdiensten moeten voor de nieuwe wereldorde verenigd worden. Hiervoor zijn de volgende twee programma's opgezet: *Het programma om racisme te bekampen*, waardoor geweld bij de bevrijding van

⁸ **Syncretisme:** versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale-cdrom).

mensen en volkeren theologisch gerechtvaardigd wordt en waarbij miljoenen randen⁹ aan zogenaamde bevrijdingsbewegingen geschonken werd om 'onderdrukkende' regeringen ten val te brengen. Dan is er ook het minder bekende *Programma van dialoog met de leden van andere levende godsdiensten* opgezet. Sedert 1970, toen laatstgenoemd programma begonnen is, is er niet meer van *niet-Christelijke godsdiensten* gesproken, maar van *andere levende godsdiensten*. Hierdoor wordt het idee van de universele God van alle geloven gepropageerd. In het licht hiervan is het opmerkenswaardig dat de Bangkok-conferentie in 1973 niet door een Christen werd geopend, maar door de presidente van de Wereld-Boeddhistische Vereniging. Zij heeft de goden van alle godsdiensten aangeroepen om aan het mensdom redding te schenken.

- Op de 1975-Nairobi conferentie van de WRK is de verdere, meer intieme vereniging van het mensdom besproken. Een van de gesloten vergaderingen over geestelijkheid is door Katholieke, Orthodoxe- en Pinkster-Christenen, alsook Hindoes, Boeddhisten en een atheïst bijgewoond.
- De 1983-Vancouver conferentie in Canada heeft ook erkenning gegeven aan het traditionele geloof van de Rode Indianen. Een totempaal is opgericht die al de verschillende geesten vertegenwoordigt. Het voorstel is hier gedaan dat alle godsdiensten elkaar de hand zouden vatten om vrede op aarde te helpen bevorderen.
- Op de 1991-conferentie in Canberra, Australië, werd gezegd dat door de Christelijke godsdienst een verzoenende benadering moet gevolgd worden. Gerechtigheid en vrede moeten overal bevorderd worden. Er werd beklemtoond dat dit een intergeloofsactie moet zijn, omdat één godsdienst alleen nooit vrede in een troebele en verdeelde wereld zal kunnen brengen. Op deze conferentie hebben toverdokers van de Australische inboorlingen een vuur met natte bladeren gemaakt, zodat het een dichte rookwolk afgaf. De 4000 afgevaardigden werden toen verzocht om door de rookwolk te lopen om hen voor de vooroudergeesten van deze inboorlingen aanvaardbaar te maken. De bewering werd gemaakt dat de Heilige Geest ook in de rookwolk tegenwoordig was. Het is hoogst godslasterlijk om de Heilige Geest met demonen en de geesten van voorouders gelijk te stellen. Op de conferentie werd gezegd dat zendingswerk onnodig is, omdat God in alle culturen en geloven aanwezig is. Het Christendom is voor de WRK dus geen uniek openbaringskanaal van God, maar een van vele geloven waardoor Hij Zichzelf aan de wereld openbaart. Alle godsdiensten zijn vanuit dit standpunt gelijk en zij mogen de andere niet in een slecht daglicht stellen.

Streekraden van kerken

Er zijn in verscheidene landen streekraden van kerken die erkenning geven aan de WRK, en die ook fondsen ontvangen van de WRK en andere oecumenische lichamen. Twee hiervan zijn de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken (SARK) en het Council of Churches in Namibië (CCN). De SARK was sedert zijn ontstaan in 1968 ten nauwste betrokken bij de *bevrijdingstheologie* van de WRK, wat gericht is op de politieke bevrijding en socio-economische opheffing van de onderdrukten. Andere termen voor deze mensgerichte en politiek-georiënteerde theologie, is *protesttheologie*, *theologie van de revolutie* en *contextuele theologie*. Het wordt ook soms *zwarte theologie* genoemd, en tegenwoordig wordt vooral de *theologie van verzoening* beklemtoond.

De algemene secretaris van de SARK, Me. Brigalia Hlophe Bam, heeft onlangs het voorwoord geschreven van het boekje van haar organisatie: *Rite of Reconciliation*. Hierin worden verzoeningsrituelen voorgesteld aan de lidkerken, waarin de vooroudergeesten worden aanroepen, naast Christus. Hierdoor volgt zij de traditie van haar voorlopers die, overeenkomstig het voorbeeld van de WRK, dikwijls de hand van verzoening hebben uitgestoken naar andere geloven.

De voormalige algemene secretarissen van de SARK waren diep bij de intergeloofsbeweging betrokken. Dr. Frank Chikane heeft in 1990 de hoofdtoespraak gehouden op een conferentie van de

⁹ **Rand:** Zuid-Afrikaanse munteenheid. (M.V.)

multigodsdienstige Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede (WKGV) in Johannesburg. Hij heeft gezegd:

“Ik wil graag de WKGV bedanken voor zijn goede werk in Zuid-Afrika. In de laatste paar jaren heeft dit het contact bewerkstelligd, en de constructieve dialoog gevoerd, met mensen van verschillende geloven, waardoor er een betere verstandhouding tussen hen werd geschapen. Hierdoor werd er verder gebouwd aan de strijd tegen apartheid, omdat mensen van verschillende geloven schouder aan schouder tegen dit boze systeem hebben gevochten”.

Dr. Chikane heeft in zijn toespraak verscheidene WRK-uitspraken aangehaald ter ondersteuning van zijn voorstel voor een seculiere staatsvorm in Zuid-Afrika, waarin er geen statutaire erkenning aan de éne godsdienst boven de andere mag gegeven worden. Hij werkt dus mee aan het ondermijnen van het Christendom.

Een andere voormalige secretaris van de SARK is Dr. Beyers-Naudé. Het is zijn verzoek dat de Verenigde Gereformeerde Kerk niet alleen tot de SARK zal toetreden, maar ook bij de WRK moet aansluiten.

Nog een voormalige algemene secretaris, aartsbisschop Tutu, heeft de vreemde stelling ingenomen dat God geen Christen is! Hij zegt dat God veel langer dan het Christendom bestaat. In lezingen ter ere van Tutu werd ook al aan een Moslim de gelegenheid gegeven een toespraak te houden.

John de Gruchy was ook een erg prominent lid van de SARK, en redacteur van het tijdschrift *Kairos*. Door zijn geschriften werd de contextuele bevrijdingstheologie sterk gepropageerd. Later werd hij professor in Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Kaapstad, en thans directeur van het RGN zijn Instituut voor Vergelijkende Godsdiensten. Volgens een tijdschrift van het RGN ziet hij zijn huidige taak als volgt:

“Het Instituut tracht een beter begrip tussen de verschillende geloven in Zuid-Afrika te scheppen ... Godsdienstonderricht in scholen behoort niet slechts in het belang van een godsdienst te staan, maar moet onderricht bieden om tot een betere verhouding te leiden tussen alle geloven in ons land”.

Heidense rituelen

In het licht van bovengenoemde intergeloofstendensen is het vanzelfsprekend dat de SARK in het nieuwe Zuid-Afrika veel meer de weg van verbroedering met de inheemse godsdiensten zal bewandelen. En dit is inderdaad wat er op dit ogenblik gebeurt.

Een van de schokkendste verwickelingen op het oecumenisch front in Zuid-Afrika zijn de openlijke pogingen van de SARK om voorouderaanbidding en heidense rituelen in hun Christelijke lidkerken aan te moedigen. De SARK heeft in zijn publicatie *Rite of Reconciliation*, verscheidene voorbeelden van verzoeningsrituelen beschreven die in de kerk kunnen uitgevoerd worden. Het werd ondermeer gedaan in een poging om aan de doelstellingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie te beantwoorden.

In deze rituelen wordt er van water, vuur, gal, bloed, bier en olie gebruik gemaakt. In een van de reinigingsritussen wordt er gebruik gemaakt van vuur als genademiddel. De aanbidders vergaderen rondom het vuur, houden hun handen naar het vuur uitgestrekt, en bidden tezamen, ondermeer zoals volgt:

“Vader, heilig dit vuur en geef dat er een nieuwe vlam van hoop door de Heer Jezus Christus in onze harten zal branden. Reinig ons door dit vuur van de vlekken op onze ziel. Brand ook de muur weg die tussen ons een scheiding maakt. Inspireer ons door het vuur om moedig de waarheid te aanvaarden. Drijf door dit vuur ook het spook uit van het verleden”.

In een verder ritueel wordt het gebruik van een speciaal drankoffer voorgeschreven, zoals volgt in het boekje:

“Bier, bloed, of water wordt met mieliemeel¹⁰ in een kalebas¹¹ gemengd en gebruikt. Assegai- en¹², knopkieries¹³, geweren en andere gepaste symbolen worden op een kombars¹⁴ of deken op de vloer gezet. Onder gebed wordt het drankoffer dan gestadig over de symbolen uitgegoten waardoor de voorvaders en de geesten van degenen die onrechtvaardig in de strijd voor of tegen de apartheidregering gestorven zijn, voorgesteld worden. In het gebed wordt gezegd: *Terwijl wij dit drankoffer uitgieten, roepen wij onze voorvaders aan om bij de verzoeningsceremonie tegenwoordig te zijn. Wij nodigen de geesten uit van alle onschuldige slachtoffers die onnodig zijn gestorven als gevolg van menselijke blindheid ... Wij vragen Gods kracht ... Wij vragen voor Jezus Christus ... Wij roepen de geesten van onze voorouders op ...*”.

In een ander ritueel wordt een bok in de kerk gebracht, en al de zonden van verdeeldheid, haat en onverdraagzaamheid worden op zijn kop gelegd, waarna de zondebok uit de kerk geleid wordt. In nog een ritueel wordt van gal gebruik gemaakt, om de aanbidders in de kerk tegen de boze geesten te beschermen die bijna het beeld van God in hen vernietigd hadden.

Nauwere associaties

De schaamteloze compromissen van de WRK breiden snel uit naar alle geaffilieerde streeklichamen zoals de SARK. Als de wortel bedorven is, dan zijn ook de takken van de boom verrot. Deze boze moederorganisatie, en haar dochters, is geen plaats voor evangelische protestantse kerken om zich daarin te bewegen. Het betreft hier niet slechts een geval van ‘een beetje zuurdeeg dat het gehele deeg doorzuurt’ (1Kor. 5:6), maar een totaal antichristelijk bondgenootschap, waarin men zich onder één juk met de afgoden bevindt. De Bijbel zegt dat wij uit hun midden moeten weggaan, als wij aan de eer van de Heer en de zuiverheid van ons geloof waarde hechten (2Kor. 6:14-18)¹⁵.

Het is ook helemaal onverantwoord om in een status van waarnemer bij zulke organisaties te vertoeven en samen met hen in dezelfde kring te gaan zitten. Dit is enkel het begin van een gevaarlijke oecumenische samenwerking, hetgeen uiteindelijk naar nauwe banden en ook naar godsdienstige compromissen van het universalisme zal leiden.

Er is ook een groot gevaar gelegen in de stelling dat de verschillende kerken van een land met een verenigde stem moeten spreken, teneinde inspraak en gezag bij de gevestigde regering te kunnen krijgen. Omdat de betrokken regeringen zich niet meer ambtelijk aan het Christendom verbinden, volgen zij nu een beleid van godsdienstgelijkheid tussen alle geloven. De Christelijke godsdienst wordt dus vanuit de regering samen met de andere geloven geklasseerd, ook samen met de voorouderaanbedding en de toverij. Dit blijkt reeds uit het feit dat Christelijke predikers samen met niet-Christelijke geloven op TV de zendtijd moeten delen. Het nieuwe onderwijsstelsel zal ook niet meer Christen-nationaal zijn, maar seculier, zonder formele verwijzing naar godsdienst, of, als alternatief, multigodsdienstig-nationaal.

De Bijbelse weg is die van totale afzondering van degenen die het ware Bijbelse Christendom niet erkennen. Uw heil is niet gelegen bij compromismakers, maar bij de Heer Jezus die u roept om de wereld te verloochenen.

¹⁰ **Mieliemeel:** (in Zuid-Afrika) maïsmeel (Van Dale-groot).

¹¹ **Kalebas:** gedroogde, uitgeholde bast of schaal van deze vrucht, als kom enzovoort gebruikt (Van Dale-cdrom).

¹² **Assegai:** houten werpspies bij Afrikaanse volksstammen (Van Dale-cdrom).

¹³ **Knopkierie:** mij onbekend Zuid-Afrikaans voorwerp of wapen. (M.V.)

¹⁴ **Kombars** (Zuid-Afrikaans: *komers*): mogelijk uit het Portugese *cobertor* (deken). Grove wollen of gewatteerde deken zoals de matrozen vroeger gebruikten: *de doden werden in een kombars genaaid overboord gezet* (Van Dale-groot).

¹⁵ **2 Kor. 6:14-18:** “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”.

Andere oecumenische lichamen

De WRK geeft ook zijn ondersteuning aan andere oecumenische lichamen in de groeiende intergeloofs beweging. Eén hiervan is het Wereldparlement van Godsdiensten. In Augustus 1993 hebben 7000 afgevaardigden van 250 godsdiensten, waaronder ook heksen en tovenaars, in Chicago, VSA, vergaderd voor het grootste en meest vertegenwoordigde intergeloofsberaad aller tijden. Een verklaring van universele ethiek werd aanvaard.

Verscheidene regeringen, alsook de Verenigde Naties, steunen het initiatief voor de vestiging van een bond van wereldgodsdiensten. Zij zien dit als een belangrijke factor in de vestiging van een godsdienstig wereldbroederschap, die het ware internationale klimaat voor de nieuwe wereldorde zal scheppen. Dit is de reden waarom de VN ook zelf een oecumenisch lichaam ter wille van vrede en eenheid in het leven heeft geroepen, namelijk de Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede (WKGV). Dit is een niet-regeringsorganisatie van categorie-2.

De WKGV is ook sterk in Zuid-Afrika werkzaam, onder het presidentschap van Dr. Gerrie Lubbe, van de faculteit Godsdienstwetenschappen van UNISA¹⁶ (hij is door prof. Kobus Krüger van hetzelfde departement als president opgevolgd). Hij heeft gezegd dat er geen vrede in de wereld zal heersen als er niet eerst vrede tussen de verschillende godsdiensten wordt geschapen. Dit betekent dat volgelingen van Christus, Boeddha, Krishna en Mohammed, samen met de voorouderaanbidders en toverdokters, om hetzelfde vuur moeten zitten en de vredespijp roken, anders kan er geen vrede in de wereld heersen!

De intergeloofsinitiatieven die thans aan de gang zijn, gaan volgens de Bijbel inderdaad uitlopen op een alliantie van valse geloven, die grote invloed en macht zullen krijgen in de wereld. In Openbaring 17:3-6 wordt dit lichaam als een ontuchtige vrouw voorgesteld die op de rug van een dier (de Antichrist) zal rijden. Zij zal het bloed van die ware Christenen aan haar handen hebben, die niet met haar willen samenwerken. In ruil voor een korte tijd van internationale erkenning en roem zal zij haar ziel aan Satan verkopen. Zoals Esau, zal zij niet de rampspoedige, eeuwige gevolgen van haar optreden in acht nemen.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹⁶ UNISA: Universiteit van Zuid-Afrika.