

Een drievoudige kijk op de Christus van God

Door J.C. Ryle (1816-1900), <https://www.featoday.org/a-threefold-view-of-the-christ-of-god/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“Wat denkt u van Christus?” Laten we eens kijken:

1. Waarom alle mensen aan Christus zouden moeten denken
2. De gemeenschappelijke gedachten van velen over Christus
3. De gedachten van ware christenen over Christus.

Waarom alle mensen aan Christus zouden moeten denken

Alle mensen zouden aan Christus moeten denken vanwege het ambt dat Christus vervult tussen God en de mens. Hij is de eeuwige Zoon van God door wie alleen de Vader gekend, benaderd en gediend kan worden. Hij is de aangewezen Middelaar tussen God en de mens door wie alleen wij met God verzoend, en vergeven, gerechtvaardigd en gered kunnen worden. Hij is de goddelijke persoon die God de Vader heeft gesteld om de geveer te zijn van alles wat de mens nodig heet voor zijn ziel. Aan Hem zijn de sleutels van de dood en de hades¹ toevertrouwd. In Zijn gunst is het leven. In Hem alleen is er hoop op redding voor de mensheid. Zonder Hem kan geen kind van Adam gered worden. Er is geen levende of dode persoon van zo'n immens belang voor alle mensen als Christus.



¹ Hades = het dodenrijk. Zie uitvoerig over het dodenrijk en de dood: <http://www.verhoevenmarc.be/#dodenrijk>

Alle mensen zouden aan Christus moeten denken vanwege wat Hij voor alle mensen heeft gedaan. Hij dacht aan de mens toen de mens verloren, failliet en hulpeloos was door de zondeval en nam Zich voor om in de wereld te komen om zondaren te redden. In de volheid van de tijd werd Hij geboren uit de maagd Maria en leefde drieëndertig jaar in deze boze wereld. Aan het einde van die tijd vergoot Hij Zijn eigen levensbloed om de schuld van de mens aan God te betalen. Hij werd tot een vloek voor de mens gemaakt, opdat de mens gezegend zou worden. Hij stierf voor de mens, opdat de mens zou leven. Hij werd tot een zondaar voor de mens gerekend, opdat de mens als rechtvaardig zou worden gerekend.² Als Christus niet voor ons was gestorven, zouden we allemaal, voor alles wat we weten, de toorn van God moeten dragen.



Maar de tijd zou me in de steek laten als ik alle redenen zou opsommen waarom mensen aan Christus zouden moeten denken. Christus is het grote onderwerp van de Bijbel; Christus is het grote voorwerp aan wie alle christenen eer geven; Christus is de grote bron van licht en vrede en hoop. Er is geen vonk van geestelijke troost die ooit het hart van een zondaar heeft verlicht die niet van Christus afkomstig is. Er is niemand aan wie de hele wereld zoveel te danken heeft – hoog en laag, rijk en arm, oud en jong, zachtaardig en eenvoudig – allemaal zouden ze aan Christus moeten denken!

De gemeenschappelijke gedachten van velen over Christus

Er waren veel vreemde gedachten over Christus toen Hij op aarde was. En er zijn veel vreemde en verkeerde gedachten over Christus nu Hij in de hemel is.

De gedachten van sommige mensen over Christus zijn gewoon godslasterlijk. Ze schamen zich niet om Zijn goddelijkheid te ontkennen. Ze weigeren de wonderen te geloven die van Hem zijn opgetekend. Ze vertellen ons dat Hij gerangschikt zou moeten worden met grote hervormers en filosofen zoals Socrates, Seneca en Confucius, maar niet hoger. Er is niet de minste vergelijking te maken tussen Christus en enige andere leraar van de mensheid die ooit geleefd heeft. Het verschil tussen Hem en anderen is een kloof die niet kan worden overbrugd, een hoogte die niet kan worden gemeten. Het is het verschil tussen goud en klei, tussen de zon en een kaars. Niets kan Christus en het Christendom verklaren dan het oude geloof dat Christus echt God is.

De gedachten van sommige mensen over Christus zijn gemeen en laag. Zij zijn van mening dat als zij hun best doen en een moreel leven leiden en vrij regelmatig naar de kerk gaan, Christus eindelijk genadig met hen zal omgaan en eventuele tekortkomingen zal aanvullen. Gedachten als deze verklaren totaal niet waarom Christus aan het kruis stierf. Ze nemen de kroon van Christus' hoofd weg en degraderen Hem tot een soort aanvulsel voor de ziel van een mens. Ze werpen het hele systeem van het Evangelie omver en trekken al haar leidende leerstellingen bij de wortels uit. Ze verheffen de mens tot een absurd hoge positie,

² "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Korinthiërs 5:21).

alsof hij een deel van de prijs van zijn ziel kan betalen. Ze beroven de mens van alle troost van het evangelie. Zij maken van Christus veel meer een soort rechter dan een Verlosser en plaatsen het kruis en de verzoening in een gedegradeerde en inferieure positie.

De gedachten van ware christenen over Christus

Ware christenen hebben hoge gedachten over Christus. Zij zien in Hem een wonderbaarlijk persoon, ver boven alle andere wezens in Zijn natuur – een persoon die tegelijkertijd volmaakt God is, machtig om te redden; en perfect mens, in staat om te voelen. Zij zien in Hem een almachtige Verlosser die hun talloze schulden aan God heeft betaald en hun ziel heeft verlost van schuld en hel. Zij zien in Hem een Almachtige Vriend die de hemel voor hen verliet, voor hen stierf, voor hen opstond, opstond opdat Hij hen voor eeuwig zou redden. Zij zien in Hem een Almachtige Geneesheer die hun zonden in Zijn eigen bloed weg-waste, Zijn eigen Geest in hun hart legde, hen bevrijdde van de macht van de zonde [denk aan de heiliging] en hen de kracht gaf om Gods kinderen te worden. Gelukkig zijn zij die zulke gedachten hebben!

Geen Religie maar Christus!³



Ware christenen hebben:

Betrouwbare gedachten van Christus. Zij leggen dagelijks het gewicht van hun ziel op Hem door geloof voor vergeving en vrede. Zij wijden dagelijks de zorg van hun ziel aan Hem zoals een mens een schat aan een veilige bewaarder toewijdt. Ze klampen zich dagelijks door geloof aan Hem vast zoals een kind in een menigte zich vastklampt aan de hand van zijn moeder. Zij kijken dagelijks naar Hem voor genade, troost, hulp en kracht zoals Israël naar de kolom van wolk en vuur in de woestijn keek voor leiding. Christus is de Rots onder hun voeten en de staf in hun hand, hun ark en hun stad van toevlucht, hun zon en hun schild, hun licht, hun leven, hun hoop en hun alles. Gelukkig zijn zij die zulke gedachten hebben!

Ervaringsgerichte gedachten van Christus. De dingen die ze van Hem denken, denken ze niet alleen met hun hoofd. Ze hebben ze niet van scholen geleerd of van anderen opgepikt. Zij denken ze omdat ze deze waarachtig hebben bevonden door de ervaring van hun eigen hart. Ze hebben ze geproefd en beproefd. Ze bedenken wat ze voor zichzelf hebben gevoeld. Er is een groot verschil in de wereld tussen weten dat een bepaald mens een arts is, terwijl wij hem nooit raadpleegden, en anderzijds hem te kennen omdat we naar hem toe gegaan zijn voor medicinale behandeling. Net zo goed is er een groot verschil tussen hoofdkennis en ervaringsgerichte gedachten over Christus. Gelukkig zijn zij die zulke gedachten hebben over Christus.

Hoopvolle gedachten over Christus. Ze verwachten van Hem veel meer te ontvangen dan ze ooit hebben ontvangen. Ze kijken uit naar de wederkomst van Christus en verwachten dat ze dan veel meer zullen zien dan ze hebben gezien en veel meer zullen genieten dan ze tot nu toe hebben genoten. Zij hebben de emst van een erfenis die nu in de Geest in hun hart woont. Ze hopen op een veel voller bezit als deze wereld voorbij is. Sommigen van hen weten er meer van en sommigen van hen weten minder. Maar alle ware

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf>

christenen weten iets erover. Ze voelen ze niet altijd even goed. Ze vinden zulke gedachten niet altijd even fris en groen in hun hoofd. Ze hebben zowel hun winter als hun zomer en hun eb en hun vloed. In andere dingen zijn ze misschien niet in staat om het eens te worden en hetzelfde te zien. Maar ze zijn het allemaal eens in hun gedachten over Christus. Eén woord kunnen ze allemaal zeggen, dat in elke taal hetzelfde is: dat woord is “halleluja!” Lof aan de Heer Jezus Christus! Eén antwoord kunnen ze allemaal geven, dat in elke taal even hetzelfde is: dat woord is “amen!” — het zij zo.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm