

De doop afgeschaft?!

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

M.V. 10-12-2006; Update 10-5-2017 (verbroken links hersteld en uitgebreid)

Lees ook: Is de doop noodzakelijk voor redding?: www.verhoevenmarc.be/PDF/doopNodig.pdf

Heuh, de doop afgeschaft? Jawel, sommige bijbelleraars, die de Bijbel Gods Woord noemen, hebben de waterdoop afgeschaft! Het kan vandaag niet zo gek zijn of het bestaat. Als bewijs hiervan de geloofsverklaring van www.bijbel.nl die de sitenaam voeren van “De Bijbel is Gods Woord” (!), onder “Wie zijn wij”, <http://www.bijbel.nl/wie-zijn-wij.html>:

“Waterdoop is in veel gevallen de oorzaak van scheuringen tussen Gods kinderen geworden ... Water kan ons geen stap dichterbij God brengen ... In ieder geval heeft geen enkele plaatselijke gemeente die zich een Bijbel-gemeente noemt, het recht om waterdoop als eis tot lidmaatschap te stellen of voor deelneming aan het avondmaal ...”.

Daarnaast hebben zij een uitgebreid artikel op hun site staan die hun dwaling over de doop verder bespreekt: “De doop in de Bijbel”:

<http://www.bijbel.nl/DE%20DOOP%20EN%20DE%20BIJBEL.pdf> door: **Dov Avnon**. Bespaar u beter de moeite. Dov Avnon dwaalt!¹

Hier ook nog de site van **Jan Stelma**, www.genadebijbel.nl, en zie onder “Doop”:

<http://www.genadebijbel.nl/index.php/watgelovenwij.html>

“Alle geredde mensen zijn lid geworden van het Lichaam van Christus door ÉÉN doop (dit is de doop door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus 1 Kor. 12:13). Door deze doop wordt elk lid van het Lichaam van Christus geïdentificeerd met Christus in Zijn dood, begrafenissen en opstanding. In het licht van de verklaring in Efeze 4:5 betreffende de één doop, de verklaring betreffende de doop in Col.2:12, en de verklaring van Paulus in 1 Cor.1:17 dat ‘Christus hem niet gezondend heeft om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen’ **bevestigen wij dat de waterdoop géén plaats heeft in Gods geestelijk programma voor het Lichaam van Christus, in deze bedeling van genade**’. (Nadruk toeg. door M.V.)

Om kort te gaan, hierna de simpele en duidelijke bijbelse bewijzen dat wij wel degelijk moeten gedoopt worden en pasbekeerden moeten dopen, door onderdompeling in water, in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus en naar het voorbeeld van de apostelen ... ook Paulus!

1. De “Grote Opdracht” van de Heer Jezus

In de “Grote Opdracht” wordt de doop bevolen, in Markus 16:16 en Mattheüs 28:19. Nu kan men opwerpen dat Markus 16:16 niet geldt tot aan de wederkomst van de Heer Jezus, maar de opdracht in Mattheüs 28 bezit die reikwijdte wel degelijk:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, **doop hen** in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, **tot het einde van de wereld**” (Mattheüs 28:19-20).

Hiermee is de dwaling van de doopafschaffers al weerlegd.

2. Ook Paulus doopte

Alhoewel het niet dé belangrijke taak was waartoe hij geroepen werd, heeft ook Paulus bekeerlingen gedoopt (in water):

“... Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? 14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan **Crispus en Gajus**, 15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. 16 Ik heb echter ook nog **het huisgezin van Stefanus** gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog ie-

¹ Hij gelooft ook niet dat de Gemeente ontstond op Pinksteren; dit terzijde. <http://www.bijbel.nl/wie-zijn-wij.html>

mand anders gedoopt heb. 17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest” (1 Korinthiërs 1:13-17).

Paulus gehoorzaamde daarmee het gebod dat door de Heer Jezus was gegeven.

3. Ook Petrus spreekt over de waterdoop

“... namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige - dat is acht - mensen behouden werden door het **water** heen. Het **tegenbeeld** daarvan, **de doop**, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God om een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus” (1 Petrus 3:20-21).

De waterdoop is het tegenbeeld van de redding “door het water heen” van de vloed. De waterdoop is dus nog steeds een na te komen opdracht die bij de bekering hoort.

4. Voorbeelden van de waterdoop

Enkele voorbeelden:

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en **laat ieder van u gedoopt worden** in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, **werden gedoopt**; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd” (Hand. 2:38, 41).

“Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, **werden zij gedoopt**, zowel mannen als vrouwen” (Hand. 8:12).

“En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een plaats waar **water** was; en de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij **gedoopt** te worden? ... En hij liet de wagen stilhouden; en zij daalden beiden, zowel Filippus als de kamerheer, af in het water en **hij doopte hem**” (Hand. 8:36, 38).

“Kan iemand soms het **water** weren dat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet **gedoopt** zouden worden? En hij gaf opdracht dat zij **gedoopt** zouden worden in de Naam van de Heere” (Hand. 10:47-48).

“en hij viel voor Paulus en Silas neer ... En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd meteen **gedoopt**, en al de zijnen” (Hand. 16:29-33).

“En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die hem hoorden, geloofden en werden **gedoopt**” (Hand. 18:8).

“En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus” (Hand. 19:5)

5. Ook Paulus zelf werd gedoopt

“En onmiddellijk vielen als het ware de schellen van zijn ogen, en meteen kon hij weer zien; en hij stond op en werd **gedoopt**” (Hand. 9:18).

“En nu, waarom aarzelt u? **Sta op, laat u dopen** en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere” (Hand. 22:16).

Dus: heeft de waterdoop “geen plaats in Gods geestelijk programma voor het Lichaam van Christus, in deze bedeling van genade” zoals www.genadebijbel.nl zegt? Beste lezer, laat u niet misleiden! En aan hen die bekeerd zijn maar nog niet gedoopt: “Sta op, laat u dopen”! Het is niet dat de doop zélf redt maar het is een onmiskenbare opdracht van de Heer : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopNodig.pdf> .

Lees een uitgewerkte studie over de verschillende soorten dopen in de Bijbel:

Als PDF-document: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dopen.pdf>

Lees ook:

- Is de doop noodzakelijk voor redding?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopNodig.pdf>
- Dopen, waarom eigenlijk?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dopen.pdf>
- Schema van de doop: <http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm#doop>
- Twee verordeningen voor de Kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2sacramenten.pdf>
- De 7 dopen in de Bijbel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/7dopen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)