

Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Feb. 2010), <http://www.bibleguidance.co.za/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (uit het Zuid-Afrikaans) en voetnoten door M.V.

Dominionisme - ook bekend als Transformatie-, Heerschappij-, Koninkrijk-Nu-beweging en Restauratietheologie - is een merkwaardige mengeling van gereformeerd/calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominion theologie leert dat door het komen van Christus de gelovige "dominion" (heerschappij) heeft op elk gebied van het leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerkt dezelfde kijk op het Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van "christelijke" liederen), en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Op. 5:10). Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen¹, vooral in de VS, om invloed te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie van de bijbelse wet. (M.V.)

Christenen worden in toenemende mate herinnerd aan hun bijna vergeten heerschappijmandaat en daardoor gemobiliseerd om betrokken te raken bij pogingen om de hele wereld te beheeren en te hervormen. Dit gebeurt vooral in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika vanwaar de ideeën van de internationale transformatiebeweging gepland en uitgevoerd worden. Discipelen van Christus hebben, naar bewering, zoals de gelovigen in het Oude Testament, nagelaten om hun bijbelse mandaat uit te voeren om de wereld te regeren, en worden nu rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor de ernstige morele en geestelijke crisis waarin de wereld zich bevindt.

Het *Joy*-tijdschrift² in Zuid-Afrika is een van de vele stemmen die opgaan om christenen aan te sporen hun godgegeven mandaat op te eisen dat zij al bijna 2000 jaar hebben veronachtzaamd. In het Addendum hieronder kan een recente wekroep gelezen worden waarin op christenen een beroep wordt gedaan om hun status van koningen aan te nemen. De hiernavolgende commentaar wordt gebracht om de zwakheden en verkeerde toepassingen aan het licht te brengen van de argumenten ten gunste van dominionisme, en ook om het correcte bijbelse perspectief op de eindtijdse openbaring van Gods Koninkrijk aan te bieden.

De aard en vervulling van het heerschappijmandaat

Het oorspronkelijke mandaat om de aarde te onderwerpen en te regeren (Gen. 1:26-28) werd vóór de zondeval gegeven. Dit was op de veronderstelling gebaseerd dat mensen, die naar Gods beeld geschapen zijn, altijd in overeenstemming met de goddelijke eigenschappen zouden optreden over wat hen verleend werd. Als kinderen van het licht werden zij geroepen om mederegeerders met God te zijn over Zijn schepping. De verdorven natuur van de mensheid ná de zondeval heeft hen echter onwaardig gemaakt om over Gods werken te regeren. Proff. John Walvoord en Roy Zuck (*The Bible Knowledge Commentary*, blz. 29) zeggen: "Als gevolg van de zonde zijn niet alle dingen onder het beheer van de mens (Hebr. 2:8). Jezus Christus zal bij Zijn wederkomst zijn beheer over de hele aarde vestigen".

In Hebr. 2:8 verduidelijkt Paulus de huidige status van de mens: "Alle dingen hebt U aan zijn voeten onderworpen ... Maar nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn". De vervulling van het heerschappijmandaat zal Messiaans en eschatologisch zijn. De christen is geen beheerder van de wereld en hij heeft nergens enige opdracht om dat te doen.

Gedurende de kerkbedeling waren echte christenen altijd met een kleine minderheid in de wereld, en deze situatie zal voortduren totdat Christus wederkomt (Matt. 7:14; Luk. 13:23-24; Joh. 3:19).

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm>

² Te vergelijken met "Charisma", het charismatische magazine in de VS.

Wij zijn geroepen om het licht in een duistere wereld en het zout van een moreel verdorven aarde te zijn (Matt. 5:13-14). Als zodanig staan wij in oppositie tegen de werken van de duisternis die door de grote meerderheid van de mensen beoefend worden (Ef. 5:11). De wereld zal ons haten en vervolgen (Joh. 15:18-19; 16:33) terwijl wij schijnen zoals lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht (Fil. 2:15).

In de huidige bedeling zijn wij geen koningen, maar *getuigen* van Christus³, die dikwijls door de wereld veracht worden. Als soldaten van het kruis wordt ons aangeraden om de volle wapenuitrusting van God aan te trekken opdat wij staande zouden kunnen blijven tegen de listen van de duivel (Ef. 6:10-12). Wij moeten strijd voeren tegen “de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Ef. 2:2). Zelfs medechristenen zullen ons bekritisieren en verwerpen als wij de standaard van heiligheid verhogen naar wat de Heer van ons verwacht.

Geestelijke oorlogvoering in de kerkbedeling wordt duidelijk op *individuele gelovigen* toegepast. Ons wordt geleerd hoe de verzoeken van de Satan te overwinnen en geestelijk sterk te worden in de Heer. Wij hebben beslist niet de opdracht om Satan uit gemeenschappen, steden, streken en zelfs hele landen te verdrijven en daardoor de wereld van demonische banden en vestingen te bevrijden als een voorspel op de hervestiging van Gods Koninkrijk. De vijand zal lachen bij de organisatie van massabijskomsten als pogingen om macht tegen hem te monstereën opdat hij uit een betrokken gebied zou moeten weggaan. Hij zal hier blijven totdat Christus komt om hem in een put op te sluiten en dan het Koninkrijk te vestigen. Tot die tijd moeten wij als gelovigen vaststaan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en altijd de duivel weerstaan.

Satan regeert in de harten van ongeredde mensen. Omdat zij in de meerderheid zijn, heeft hij een aanzienlijke invloed op wereldse zaken. Wij als christenen leven in een vijandige omgeving⁴ en moeten leren dit overwinnend te doen, totdat de Heer komt. Zonder aan negativisme toe te geven moeten wij eerder een toename van problemen in de wereld verwachten voordat de wederkomst van Christus Gods Koninkrijk op aarde zal kunnen vestigen.

Oordeel vóór de openbaring van het Koninkrijk

De Bijbel stelt erg duidelijk dat de kerkbedeling niet zal leiden tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde, maar integendeel tot een punt van ongekende misleiding. De grote afval van de waarheid zal de weg plaveien voor een wereldwijde aanvaarding van de Antichrist en zal zijn satanische koninkrijk voorbereiden. De christelijke kerken zullen verworden tot op het punt dat zij een “andere Jezus” als de kosmische Christus van alle geloven zullen aanvaarden (vgl. 2 Kor. 11:4; Op. 13:3-4). Ook een groot aantal Israëli's zullen de valse messias volgen en aanbidden (Joh. 5:43). Niettegenstaande het natuurlijke vooroordeel tegen godsdienstige ideeën die in botsing zijn met hun vertolking van de Thora, zullen orthodoxe joden de geloofsbrieven aanvaarden van deze komende misleider, die er aanspraak op zal maken de beloofde zoon van David te zijn. Miljoenen misleide christenen zullen hetzelfde doen (Op. 13:3-4).

De regering van de Antichrist op aarde (de verdrukking van zeven jaar) zal ook een tijd van goddelijke oordelen over de goddelozen zijn. De tegenwoordige tijd van de ware kerk van Christus als een tempel van de Heilige Geest, weerhoudt de openbaring van de Antichrist en de uitstorting van de goddelijke toorn (2 Thess. 2:6-8). Kort nadat de bruid van Christus tijdens de Opname van de aarde weggenomen is, zal de Antichrist geopenbaard worden. Dit zal gebeuren wanneer het eerste zegel van Gods eindtijdse oordelen in de hemel zal verbroken worden.

Dominionisten verwerpen geheel en al het profetische scenario van een komend donkere tijdperk in de wereldgeschiedenis omdat dit botst met hun koninkrijksvisie. Zij discrediteren bijbelse profetieën over een grote afval omdat zij dit zien als een teken van nederlaag tegen het koninkrijk van de duisternis, en zij stellen zich ten doel het huidige proces van verval te stuiten en om te keren. Dit is de reden waarom zij niet waarschuwen tegen eschatologische tekenen zoals geestelijke misleiding, moeilijke tijden, de opkomst van de Antichrist en de eindtijdse uitstorting van Gods toorn.

³ Handelingen 1:8.

⁴ Of anders gezegd: wij leven in bezet gebied!

Door de verkondiging van hun koninkrijksvisie geven zij aan mensen een valse hoop op betere tijden in het verschiet, bereiden zij zich niet voor op wat komt, en verzwakt in het algemeen hun weerstand tegen boze machten. Zij leren aan hun volgelingen een verkeerde vorm van geestelijke oorlogvoering die erop gericht is territoriale vestingen van de vijand neer te werpen en daardoor de hele samenleving van demonische banden te bevrijden, in plaats dat dit neerwerpen van vestingen op hun *eigen leven* toegepast wordt.

Verder is het dominionisme ook vatbaar voor de geestelijke gevaren van de oecumenische beweging. Hun heerschappijdoelstellingen vereisen samenwerking met en uiteindelijke éénwording van alle christelijke kerken en sekten opdat zij een verenigd front tegen de vijand kunnen vormen. Zij staan niet sterk op leerstellige beginselen, uit vrees dat dit aanstoot kan geven aan hun vennoten die andere overtuigingen huldigen. Het gevolg daarvan is dat hun koninkrijk op een erg onvast theologisch fundament gebouwd wordt en openstaat voor allerlei vreemde vertolkingen van de Schrift. De dispensationele context van de Bijbel wordt genegeerd en zij dragen dikwijls beloften over een toekomstige Messiaanse staat over naar de kerkbedeling.

De Bijbel stelt erg duidelijk dat de kerkbedeling gevolgd zal worden door de bedeling van de Antichrist en zijn regering. Dit zal ook de tijd van oordeel en verdelging van de goddelozen zijn. Aan het eind van die verdrukking zal Christus terugkeren voor een groot oordeel over de goddelozen, in de slag van Armageddon. Hij zal ook de duivel voor duizend jaar in een put opsluiten en dan Zijn duizendjarige vrederijk oprichten, met Jeruzalem als hoofdstad.

Israëls Messiaanse koninkrijk

Een ander punt van kritiek op het dominionisme is dat zij geen erkenning geven aan het fysische, politieke en geestelijke herstel van Israël in hun godgegeven land. De beloften die aan Israël gegeven werden, worden op de kerkbedeling toegepast, inbegrepen deze over de joodse terugkeer naar het beloofde land. Joy sluit hun artikel af met te zeggen: “**Church of Christ we have a Promised Land to enter. We have a preferable future for our country. But we have to step out to possess the land. Rise up Church of the Most High God, take up your shield of faith and reclaim the Dominion Mandate**”. Dit is een duidelijk bewijs van vervangingstheologie: Israël wordt de kerk en de wereld wordt het Beloofde Land waardoor de kerk NU, vóór de wederkomst van Christus, moet regeren.

Addendum

Zie het Addendum achteraan in het originele artikel, hier:

<http://www.bibleguidance.co.za/Weekliks/128%20Joy-Afr.htm> (Afrikaans)

<http://www.bibleguidance.co.za/Weekly/112%20Joy.htm> (Engels)

Lees verder:

- Het Dominionisme en haar menselijk rijk (Johan Malan):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf>
- De Transformatiebeweging (Johan Malan):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf>
- Pas op voor C. Peter Wagner en zijn apostelen!":
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wagner.pdf>
- “May Day Prayers” en de “Global Day of Prayer” - een ernstige waarschuwing:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GlobalDayPrayers.pdf>