

# Dean Sherman

## *Verkondigt de Koninkrijkstheologie*

*Prof. Johan Malan, University of Limpopo, Zuid-Afrika (juli 2007)*

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Dean Sherman is een van de vele voorstanders van de Koninkrijkstheologie (of Koninkrijk-nu theologie, Dominionisme<sup>1</sup> of Triomfalisme). In zijn boek *Spiritual Warfare for Every Christian* — YWAM Publishing, Seattle, 1995 — schenkt hij speciale aandacht aan dit onderwerp in hoofdstuk 8: *Using Your God-given Authority* (Gebruik uw godgegeven gezag). Volgens hem moet goddelijk gezag door Christenen gebruikt worden om het koninkrijk van Satan te onttronen en daarna de wereld namens Christus te regeren.

In hoofdstuk 8 verduidelijkt Sherman dat God aan de mens een vrije wil gaf, alsook heerschappij of gezag en dat Hij dit nooit teruggenomen heeft (p. 118). Hij wijst er verder op dat dit gedelegeerd gezag als gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in de handen van Satan is beland (p. 119).

Onder het opschrift “Jezus heeft teruggegeven wat wij weggeven hebben”, zegt Sherman:

“Jezus heeft ook aan ons gezag gegeven om uit te oefenen: ‘Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen en macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade doen’ (Luk. 10:19)... Elke demon, elke heks, elke cult en godsdienst, alle werken van enige aard, zijn ondergeschikt aan de macht die Jezus aan ons gegeven heeft... Het gezag kwam wettelijk opnieuw in handen van de mens... Als wij de duivel niet bestraffen, zal dat niet gebeuren. Als wij hem niet teruggedrijven, zal hij niet weggaan. Het hangt van onszelf af... Wij moeten ertoe overgaan en ons godgegeven gezag in Jezus’ naam uitoefenen” (p. 130-132).

De schrijver baseert een groot deel van zijn argument op 1 Johannes 4:4, wat zegt: “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is”. Hij neemt het christenen kwalijk dat zij deze macht en gezag niet aanwenden:

“Veel christenen hebben sinds hun redding nog niet eens een minuut lang in overwinning of vrede geleefd... Hoe zullen wij ooit de geestelijke overheden over de naties kunnen aanpakken als wij zelf geen overwinnend leven hebben?” (p. 128).

Hij beklemtoont sterk dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij persoonlijke overwinningen over zonde en verzoeking, omdat wij, volgens hem, gemachtigd zijn om de boze overheden over naties aan te vallen en te verdrijven. Strategische geestelijke oorlogvoering is erop gericht de vestingen van Satan overal in de wereld neer te werpen. Sherman gaat zover om te beweren dat één enkele soldaat van Christus alle dingen vermag:

“Geloven wij werkelijk dat Jezus een christen sterker zijn dan enige macht in het heelal? Is er enige plaats waar ik heen kan gaan waar de machten rond mij sterker zijn als Jezus die in mij is? ... Deze seculiere, humanistische en zelfs satanische samenleving, is minder dan wat in Christus is” (p. 129).

Hij zegt dat indien wij ons niet in de strijd begeven, wij voor de voortzetting van Satans rijk op aarde verantwoordelijk zullen zijn:

---

<sup>1</sup> Dominion: eigendomsrecht, heerschappij. “The dominionist interpretation sees adherents as heeding a command from God to all mankind to subject the world to the rule of the Word of God. The terminology of *dominionism*, and the broad concept of the trend described by critics, has been taken from the Bible’s text in Genesis 1:26” (Wikipedia).

“Wij moeten de confrontatie aangaan met de vijand. Hij is overwonnen, maar hij zal voortgaan met zijn boze werk zolang wij nalaten ons goddelijke gezag tegen hem te gebruiken” (p. 134).

Sherman haalt ook Romeinen 8:35-39 aan als bewijs dat er geen macht in de wereld is die ons van de liefde van God kan scheiden. Hij is ervan overtuigd dat wij met vertrouwen een geestelijke oorlog kunnen voeren om de wereld voor God te veroveren en ook onze positie in te nemen als mederegeerders met Christus.

## Beoordeling

Een oppervlakkige beoordeling van Dean Shermans boek kan tot de verkeerde gevolgtrekking leiden dat hij een man is die de bijbelse beloften verstaat en juist toepast, en dat hij een gelovige is die zich ertoe verbonden heeft om zijn goddelijk gezag tot zijn volle potentieel in de strijd tegen Satan te gebruiken. Zijn visie om het mensdom van de onderdrukkende invloeden van boze machten te verlossen, mag voor veel mensen erg braaf klinken. Indien dit ideaal van hem verwezenlijkt zou worden, zou het inderdaad tot een dramatische manifestatie van Gods koninkrijk op aarde leiden.

Duidelijke bewijzen van grote overwinningen tegen Satans koninkrijk ontbreken echter in Amerika én elders in de wereld. Moet de christen zwakheid en gebrek aan visie over deze toestand aangewreven worden, of heeft Sherman ons goddelijke mandaat om Christus in de wereld te verkondigen, verkeerd vertolkt? Bij nader onderzoek vertoont zijn leerstelling een gevaarlijk gebrek aan correct dispensationeel begrip van de Bijbel. Hij vertolkt de sleutelaspecten verkeerd van de strijd tussen gerechtigheid en boosheid tijdens de kerkbedeling. Hij spot ook met onze voortgezette geestelijke oorlogvoering tegen de overheden, machten en wereldheersers van deze bedeling, omdat deze overheden volgens hem reeds sedert de eerste komst van Christus hun macht wettelijk verloren hebben. Hij leert dat deze machten snel verwijderd kunnen worden, zelfs door individuele christenen die dapper genoeg zijn om ze te verdrijven.

Wat voor schriftuurlijke bewijzen biedt hij aan voor het snel verwijderen van de boosheid? Het schriftgedeelte in Romeinen 8:35-39 beschrijft in werkelijkheid een heel ander scenario dan wat Sherman in gedachten heeft. Hierin wordt aangetoond dat christenen in een verlengde strijd betrokken zijn waarin zij verdrukking, benauwdheid en vervolging door boze machten tegemoet zullen gaan. Zij kunnen zelfs als martelaren voor Christus sterven. Niet een van deze ervaringen kan echter hun geloof vernietigen. Geestelijk te overwinnen betekent beslist niet dat zij de macht hebben om de vestingen van Satan in de samenleving neer te werpen en over de vijand te regeren. Het betekent dat, zelfs al worden zij tegengestaan, vervolgd of vermoord in de strijd, niemand hen uit de handen van de Heer kan rukken. Deze belofte verwijst niet in het minst naar de gedachte dat christenen gemachtigd zijn om de wereld over te nemen en daarover te regeren. Zij zijn vreemdelingen en bijwoners in de huidige boze wereld (1 Petrus 2:11; Gal. 1:4).

De belofte die in Lukas 10:19 aan de 72 discipelen werd gegeven, dat zij macht zouden hebben om slangen op te nemen en op schorpioenen te trappen, en dat zij over alle kracht van de vijand zouden heersen, werd aan hen gegeven in een specifieke situatie. Het heeft hetzelfde doel gediend als de buitengewone tekenen die op de prediking van de vroegere apostelen gevolgd zijn, zoals in Markus 16:17-18 aangegeven. Proff. John. F. Walvoord en Roy B. Zuck (*The Bible Knowledge Commentary*, p. 196) zeggen:

“In deze verzen worden vijf soorten tekenen genoemd die zouden plaatsvinden onder hen die geloven. Tekenen zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die van de goddelijke oorsprong van de apostelen hun boodschap getuigden (vgl. Mark. 16:20). De tekenen waren het waarmerk of de bekrachtiging van het geloof dat door de vroegere apostelen verkondigd werd, en niet het gevolg van hun persoonlijk geloof. In het licht hiervan, en ook in het licht van de historische feiten, is het redelijk te aanvaarden dat deze bekrachtigingstekenen slechts normatief waren voor het apostolische tijdperk” (vgl. 2 Kor. 12:12; Heb. 2:3-4).

Indien christenen inderdaad een opdracht gekregen hebben om Satan van zijn machtsbasis te ontdoen, zou de Bijbel niet zulke duidelijke stellingen gemaakt hebben over het feit dat wij gedurende onze bedeling met boze machten zouden te maken krijgen, en dat boosheid in de eindtijd zou toenemen als een voorspel tot de grote verdrukking onder het leiderschap van de Draak (Satan), de

Antichrist en de Valse Profeet. Satan zal pas tijdens de wederkomst van Christus als heerser ontroond worden, waarna hij voor 1000 jaar in een “afgrond” gebonden zal worden (Op. 20:1-3).

Niettegenstaande deze duidelijke schriftuurlijke feiten, zijn er verscheidene christelijke leermeesters zoals Dean Sherman, George Otis, Cindy Jacobs, Ted Haggard en Peter Wagner, die daar andere opvattingen over huldigen. Zij hebben wereldwijd grote aanhang, maar duidelijke succesverhalen in termen van hun eigen doelstellingen, ontwijken zij telkens weer. Ook in Zuid-Afrika waren er verscheidene Koninkrijk-nu experimenten. Een christen in een van de West-Kaapse dorpen beschreef het volgende voorval:

“Een zekere broeder is heel ernstig in de naam van de Heer Jezus gekomen om de duivel in ons dorp te binden en zijn vernietigende werk hier te beëindigen. Kort hierna is die broeder weer weg, maar hij heeft de duivel in ons dorp achtergelaten! Andere broeders hebben zijn voorbeeld gevolgd en ook geprobeerd de Satan te binden en zijn vestingen neer te werpen, maar andermaal zonder enig succes”.

Hetzelfde kan van tal van soortgelijke pogingen gezegd worden die door groepen christenen aangewend werden om Satan en zijn territoriale demonen te verdrijven uit landen zoals Amerika, Turkije en Israël, of uit steden zoals Jeruzalem, Tel Aviv, New York, Washington, Londen en Kaapstad. Gebedswandelingen, die ondernomen worden, zonder Jezus te verkondigen aan de ongelovigen, zijn aan de orde van de dag. Zendelingen die niet aan deze spraakmakende maar misleidende methodes deelnemen, lopen het gevaar hun geloofwaardigheid en financiële ondersteuning te verliezen onder de Koninkrijk-nu groepen.

De Bijbel belooft aan elke gelovige persoonlijke overwinning in de strijd tegen de duivel. De meerderheid van de mensen zal echter naar het einde toe moreel verder vervallen, zoals de zonde in een Christus-verwerpende wereld steeds toeneemt. Dit zal naar de grote verdrukking onder het boze bewind van de Antichrist leiden (Matt. 24:21). Wij moeten de goede strijd van het geloof strijden totdat Christus komt om ons op te halen (1 Tim. 6:12; Luk. 21:36). Zijn koninkrijk zal slechts openbaar worden wanneer Hij als Koning der koningen komt - niet vóór deze tijd.

Eerder verscheen over het Dominionisme: Dominionisme en haar menselijk rijk:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf>

De artikelen van prof. Johan Malan kunnen gevonden worden op:

<http://www.bibleguidance.co.za/>. (Engels en Zuid-Afrikaans)

Nederlandse vertalingen op mijn site:

<http://www.verhoevenmarc.be/#Malan>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)