

Licht op de Dispensaties

Hoofdstuk 8/13 - Denken aan de Wet en de Geboden

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>
NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 11-12-2015 (versie zonder invulvragen)

Waarom gaf God de wet? Wat kan de wet doen voor een iemand? Kan de wet iemand redden? Kan een persoon eeuwig leven verwerven door te trachten de wet te houden? Veronderstel dat een mens alle geboden houdt, behalve één. Zou zo iemand beschouwd worden als een houder van de wet of als een overtreder van de wet? Wat is de straf op het overtreden van de wet? Is de wet slecht of is de wet goed? Heeft iemand ooit de wet gehouden en de geboden volmaakt gehoorzaamd?

Dit zijn enkele van de vragen die we willen beantwoorden als we denken aan Gods wet en geboden.

1. DE WET VEROORDEELT ALLE MENSEN

Denk aan uzelf. Hebt u Gods wet gehouden of hebt u Gods wet overtreden? Bent u **SCHULDIG** of bent u **ONSCHULDIG**? Beschouw **het grootste gebod** van alle. Dit wordt gevonden in Mattheüs 22:36-38 (zie ook Deuteronomium 6:5). Hebt u dit gebod volmaakt gehoorzaamd? Kunt u zeggen: “Elke dag van mijn leven heb ik God liefgehad met **GEHEEL** mijn hart en met **GEHEEL** mijn ziel en met **GEHEEL** mijn vermogen”? Zijn er tijden geweest in uw leven dat u God niet zo zeer liefhad als u hoorde te doen? Hebt u altijd God de eerste plaats gegeven in uw leven? Hebt u andere dingen of mensen meer liefgehad dan de Heer? Hebt u het grootste gebod gehouden?

Beschouw het tweede-grootste gebod. Het wordt gevonden in Mattheüs 22:39 (zie ook Leviticus 19:18). Hebt u dit gebod volmaakt gehouden? Hebt u andere mensen volmaakt liefgehad of hebt u gefaald anderen lief te hebben zoals het hoort? Waren er momenten dat u zelfzuchtig was (eerst aan uzelf dacht) of onvriendelijk en onattent? Hebt u het tweede-grootste gebod gehoorzaamd?

Toets uzelf

Laten we enkele van de Tien Geboden beschouwen (gevonden in Exodus hoofdstuk 20). Toets uzelf door na te gaan of het volgende **WAAR** of **NIET WAAR** is:

Lees het Eerste Gebod (gevonden in Exodus 20:3).

Ik heb **altijd** de Heer op de eerste plaats gezet in mijn leven. Ik liet **nooit** iets of iemand anders de plaats innemen die God moest hebben in mijn leven.

Lees het Derde Gebod (gevonden in Exodus 20:7).

Ik heb **nooit** de naam van God ijdel gebruikt en **nooit** Gods naam op een onzorgvuldige of onbedachtzame wijze gebruikt. Ik heb **altijd** Gods naam met het grootste respect en de grootste waardigheid behandeld.

Lees het Vijfde Gebod (gevonden in Exodus 20:12).

Ik heb **altijd** mijn ouders geëerd en hen het hoogste respect betoond. Ik ben **nooit** mijn ouders ongehoorzaam geweest en toen ik jonger was heb ik **nooit** een klap op mijn billen nodig gehad of verdiend.

Lees het Achtste Gebod (gevonden in Exodus 20:15).

Ik heb **nooit** iets gestolen van iets of iemand. Ik heb **nooit** iets genomen dat mij niet toebehoorde. Ik heb **altijd** het eigendom en de bezittingen van anderen gerespecteerd.

Lees het negende Gebod (gevonden in Exodus 20:16).

Ik heb **nooit** een vals getuigenis gegeven tegen iemand. Ik heb **nooit** iets gezegd over een ander persoon waarvan ik wist dat het niet helemaal waar was. Ik heb **nooit** gelogen; Ik ben **altijd** eerlijk geweest over alles. Ik zeg enkel wat waar is.

Lees het Tiende Gebod (gevonden in Exodus 20:17).

Ik heb **nooit** iets begeerd of verlangd wat van iemand anders was. Ik heb **nooit** een sterk verlangen gehad naar iemands huis, of zwembad, of boot, of auto, of vrouw/man, of wat dan ook wat mijn naaste toebehoort. Ik ben **altijd** volledig tevreden en voldaan geweest met wat God mij gegeven heeft.

Hoe deed u het? Hebt u geantwoord met WAAR, dan hebt u het gebod gehoorzaamd. Als uw antwoordde met NIET WAAR bent u schuldig aan het overtreden van het gebod. Hoeveel keren duidde u “WAAR” aan? Hoeveel keren duidde u “NIET WAAR” aan? Bent u een SCHULDIGE overtreder van de wet of bent u een ONSCHULDIGE houder van de wet?

Stel dat u slechts één keer antwoordde met NIET WAAR. Bent u dan een houder van de wet of een overtreder van de wet? Het antwoord wordt gevonden in Jakobus 2:10: “Want wie de **hele wet** in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is **schuldig** geworden aan alle geboden”.

Een vader zegt tot zijn tienerzoon: “maai het gras, was de wagen, verf de afsluiting en zet de vuilcontainers buiten”. De zoon doet dit allemaal, behalve de vuilcontainers buiten zetten. Hij doet alles behalve één ding. Dan is hij een ongehoorzame zoon! Hij is schuldig aan het ongehoorzaam zijn van zijn vader! Gedeeltelijke gehoorzaamheid is in feite ongehoorzaamheid.

Het zevende gebod zegt: “U zult niet echtbreken” (of: overspel plegen; Exodus 20:14). Vandaag zijn gehuwde personen meer en meer hun huwelijkspartner **ontrouw**. Maar iemand zou kunnen zeggen: “Ik ben mijn vrouw nooit ontrouw geweest en ik pleegde nooit een daad van overspel, dus ben ik niet schuldig aan het overtreden van dit gebod”. Maar zie hoe de Heer Jezus naar de kern van dit gebod gaat in Mattheüs 5:27-28: “U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw **kijkt** om haar te **begeren**, in zijn hart al **overspel** met haar gepleegd heeft”.

Hoeveel wetten moeten overtreden worden opdat men een WETSOVERTREDER wordt? Slechts één!



Gebroken!

Als u in een ketting slechts één gebroken schakel hebt, dan is dit een gebroken ketting.

Als u een fietsband op 10 plaatsen doorprikt dan hebt u een platte band. Als u een band op slechts één plaats doorprikt dan hebt u evenzo een platte band!

Eén wet breken is de hele wet breken!

Heeft ooit iemand de 10 Geboden volmaakt gehouden? Heeft ooit iemand al Gods wetten volmaakt gehouden? In Johannes 7:19 sprak Jezus tot religieuze mensen en Hij zei: “Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En **niemand** van u **doet de wet**”. **Niet één** van hen hield de wet! Zij waren allen wetsovertreders.

De Heer Jezus Christus is de enige Mens die Gods wet volmaakt hield.

In Johannes 7:18 leren we dit over Jezus Christus: “geen **ongerechtigheid** is in Hem”.

Ook 1 Petrus 2:22 zegt ons van Jezus: “Hij Die geen **zonde** gedaan heeft”. Jezus heeft nooit enige wet overtreden!

Jezus was volmaakt ONSCHULDIG en RECHTVAARDIG. Hoe staat het met u? Bent u volgens Romeinen 3:19 ONSCHULDIG of bent u SCHULDIG? U bent SCHULDIG!

IS DE WET SLECHT?

Als wij ons toetsen aan Gods wet, dan ontdekken we allemaal dat wij schuldige wetsovertreders zijn. Betekent dit dat de wet slecht is? Nee, het probleem is niet de wet, het probleem ligt bij **ons!** “Dus is de wet **heilig**, en het gebod is **heilig** en **rechtvaardig** en **goed**” (Romeinen 7:12).

Er is niets verkeerd met de wet!

De wet is de afspiegeling van God Zelf. God is HEILIG en RECHTVAARDIG en GOED. En zo zijn ook de wetten die God gaf HEILIG en RECHTVAARDIG en GOED. De wet toont ons Gods rechtvaardige vereisten. Het probleem is echter dat zondige mensen **niet in staat zijn** te doen wat Gods wet eist.

Stel dat u met een vuil gelaat in een spiegel kijkt. U zou kunnen zeggen: “wat is er verkeerd met de spiegel? Deze spiegel toont mij met een vuil gelaat!” Maar met de spiegel is er niets fout. Het echte probleem is dat u een vuil gelaat hebt. De spiegel toont dat **u** een probleem hebt. Op dezelfde wijze toont Gods volmaakte wet dat de zondige mens een probleem heeft (zie Romeinen 7:14 – de wet heeft geen probleem, maar ik wel!).

2. DE STRAF OP HET OVERTREDEN VAN DE WET IS DE DOOD

Als u betrapt wordt bij het stelen in een winkel, dan volgt er een straf. Als u betrapt wordt op te hard rijden, dan krijgt u een boete die betaald moet worden. Hetzelfde is waar voor de wetten van God. Wanneer Gods wetten overtreden worden, dan moet er een **boete** betaald worden.

Beschouw Exodus hoofdstuk 21 (het hoofdstuk vlak na de Tien Geboden). Wat is volgens de verzen 12, 15, 16, 17, de straf die gegeven wordt aan WETSOVERTREDERS? De doodstraf!

In Romeinen 1:29-31 hebben we een lange lijst van zonden. Bent u schuldig aan één van deze zonden? In vers 32 leren we dat er een straf is: “dat zij die zulke dingen doen **de dood verdienen**.”

We leren hetzelfde in Romeinen 6:23 – “Want het loon van de **zonde** is **de dood**. WETSOVERTREDERS (ZONDAARS) VERDIENEN DE DOOD.

De dood betekent afscheiding van God en bestraffing (vergelijk 2 Thessalonicenzen 1:8-9; Mattheus 25:41,46).

In Galaten 3:10 leren we dat wetsovertreders onder Gods vloek staan: “Want allen die uit de werken van de **wet** zijn, zijn onder de **vloek**. Er staat immers geschreven: **Vervloekt** is ieder die niet blijft **bij alles** wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te **doen**”.

Dit vers zegt dat zij die de wet niet volmaakt gehoorzamen, onder Gods vloek zijn.

Galaten 3:10 zou ook **herschreven** kunnen worden **als een ZEGEN**:

“GEZEGEND is ieder die blijft in alle dingen die geschreven staan in het boek van de wet, om die te doen”.

Dit betekent dat de persoon die Gods wet volmaakt houdt (elke dag in zijn of haar leven) GEZEGEND is. Maar hier duikt een probleem op: het is voor de zondige mens onmogelijk om Gods heilige wet volmaakt te houden. Wij schieten allen tekort in wat Gods heilige wet eist (vergelijk Romeinen 3:23).

Deze ZEGEN ligt buiten het bereik van zondige mensen. Als WETSOVERTREDERS ligt Gods vloek op ons. Is er dan enige hoop?

3. HET GOEDE NIEUWS IS DAT CHRISTUS STIERF VOOR WETSOVERTREDERS

Jezus Christus heeft de zondige mens gered van de vloek van de wet: “Christus heeft ons vrijgekocht van de **vloek** van de **wet** door voor **ons** een **vloek** te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt” (Galaten 3:13).



Er is goed nieuws voor elke wetsovertreder op aarde! Jezus Christus kwam in de wereld om u te redden (1 Timotheüs 1:15). Op het kruis werd Hij vervloekt opdat u mocht gezegend worden. Gelooft u dat Hij dit deed voor u? Bent u dankbaar?

Wegens wat Christus heeft gedaan biedt God mensen de gave aan van eeuwig leven (Romeinen 6:23). Hebt u deze gave al ontvangen?

4. WAT MOET IK DOEN OM EEUWIG LEVEN TE HEBBEN?

De rijke jongeman (Mattheüs 19:16-22)

Stel dat iemand u deze vraag stelt: “Wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben?” (vergelijk Mattheüs 19:16). Wat zou u dan antwoorden? Zij die de Bijbel kennen zouden waarschijnlijk zeggen: “Om eeuwig leven te hebben moet u **geloof** stellen in Jezus” (zie Johannes 6:47 en Johannes 3:16). Maar is dit het antwoord dat Jezus gaf aan de rijke jongeman? In Mattheüs 19:17 zei Jezus: “Maar wilt u tot het leven ingaan, **neem dan de geboden in acht**”. Volgens Jezus’ uitspraak hier kan eeuwig leven verkregen worden door het houden van de wet!

Eigenlijk zijn beide antwoorden waar. Er zijn twee manieren om eeuwig leven te verkrijgen:

1) Een persoon kan eeuwig leven verkrijgen door het houden van Gods geboden (door Gods wet elke dag volmaakt te gehoorzamen).

Dit is de **wettische manier** om gered te worden.

Probleem: denkt u dat er ooit een persoon is geweest (los van de Heer Jezus Christus) die dit ooit heeft gedaan? Het is voor zondige mensen onmogelijk om Gods heilige wet volmaakt te houden!

2) Een persoon kan eeuwig leven verkrijgen door te vertrouwen op de Heer Jezus Christus en Hem te ontvangen als Redder.

Dit is de **genadige manier** om gered te worden.

Oplossing: alhoewel Gods heilige wet de beste mensen veroordeelt, is Gods genade in staat de slechtste mensen te redden indien zij hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus.

Met andere woorden: er zijn twee wegen naar de hemel. De ene weg is een volmaakt leven leiden (volmaakt Gods wetten gehoorzamen). De andere weg is de Redder te vertrouwen die kwam om zondaars te redden.

Jezus wist wel dat deze rijke jongeman nooit zou kunnen gered worden door te trachten de wet te houden. Jezus wilde deze man **tonen hoe zondig hij werkelijk was**. De rijke jongeman dacht echter dat hij een houder van de wet was, dat hij geen wetsovertreder was (Mattheüs 19:17-20).

Deze jonge man was een religieus en moreel mens. Zijn goedheid verhinderde hem zijn slechtheid te kennen.

Deze man was werkelijk een schuldige WETSOVERTREDER. Herinnert u zich nog wat het **grootste gebod** van allemaal was (Mattheüs 22:36-38)? “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met **heel** uw hart, met **heel** uw ziel en met **heel** uw verstand”. Had hij God lief met zijn **gehele** hart, of had hij zijn bezittingen meer lief (Mattheüs 19:21-22)? Hij kon het gebod niet houden omdat hij zijn bezittingen meer lief had. Hij was schuldig aan het overtreden van het allergrootste gebod!

Een zekere wetgeleerde (Lukas 10:25-29)

Let op de vraag die een wetgeleerde (expert in de wet van Mozes) aan Jezus stelde in Lukas 10:25: “Meester, wat moet ik doen om het **eeuwige leven** te beërven?” Jezus liet dan deze man antwoorden op zijn eigen vraag (zie Lukas 10:26-27). Deze man citeerde de twee grootste geboden in de wet: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”. Jezus zei dan tot deze man: “**Doe** dat en u zult **leven**”. Als een persoon eeuwig leven wil verwerven dan moet hij slechts twee dingen doen:

1. **Heb God volmaakt lief.**
2. **Heb uw naaste volmaakt lief.**

Het probleem is echter dat Jezus Christus de enige Mens is geweest die deze twee dingen VOLMAAKT heeft gedaan. Ieder ander mens die ooit leefde heeft gefaald God volmaakt lief te hebben en heeft gefaald anderen volmaakt lief te hebben.

Onthoud: als wij de wet volmaakt zouden kunnen houden dan was er geen nood aan een Redder en de dood van Christus zou niet nodig geweest zijn (zie Galaten 2:21). Enkel schuldige wetsovertreders hebben een Redder nodig, maar rechtvaardige mensen die nooit de wet overtraden, hebben geen Redder nodig. Maar ... zulke rechtvaardige mensen bestaan niet (Romeinen 3:10), en daarom hebben wij ALLEN een Redder nodig!

5. HET DOEL VAN DE WET

Het doel van de wet wordt gesteld in Romeinen 3:20: “Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers **kennis** van **zonde**”.

Dit vers leert ons twee belangrijke waarheden:

1. **Het doel van de wet is niet het redden (het RECHTVAARDIGEN) van een persoon.**
2. **Het doel van de wet is een persoon zijn zonde te tonen (hem in kennis stellen van zijn zonde) – vergelijk Romeinen 7:7-14.**

Denk opnieuw aan de man met zijn vuile gelaat die in een spiegel kijkt. Het VUIL is als de ZONDE en de SPIEGEL is als de WET. Het doel van de spiegel is het vuil van de persoon te tonen! We zullen ons zeker niet wassen met de spiegel! De spiegel vertelt ons dat we zeep en water moeten gebruiken, net zoals de wet ons vertelt dat we zondig zijn en moeten gereinigd worden. De WET kan ons niet reinigen van zonde, enkel het LAM Gods kan dat doen (Johannes 1:29).

Net zoals de spiegel ons naar de badkamer moet drijven, zo moet de WET ons naar het LAM drijven.

Als een zondaar voor Gods heilige wet staat, kan hij enkel zeggen: “IK BEN SCHULDIG!” Als de **gelovige zondaar** voor Christus staat, kan hij enkel zeggen: “Prijs God! IK BEN GEREINIGD EN MIJ IS ALLES VERGEVEN!” Wat de wet nooit aan zondaars kon doen, deed God door het zenden van Zijn eigen **Zoon** (Romeinen 8:3). Prijs God voor het LAM!

De wet kan niet redden, maar kan een mens tonen dat hij gered moet worden. De wet kan een niemand reinigen van zonde, maar ze kan wijzen op iemands zonde. Een spiegel kan niemand wit wassen, maar hij helpt beslist om u te laten zien wat het probleem is!

Voor een grondiger studie over dit belangrijke onderwerp, zie onze studie met de titel: “Wat is de levensregel van de gelovige?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf>

6. DE WET VAN DE LIEFDE

Volgens Mattheüs 22:36-40, kan de hele wet samengevat worden in twee eenvoudige geboden: HEB GOD LIEF en HEB UW NAASTE LIEF. Zie ook Romeinen 13:8-10. In deze verzen leren we dat “de liefde de **vervulling** van de wet” is (Romeinen 13:10). Dit betekent dat de persoon die GOD LIEFHEEFT en zijn NAASTE LIEFHEEFT de wet houdt en vervult. Hij is dan geen wetsovertreder maar een houder van de wet.

Beschouw opnieuw enkele van de Tien Geboden. Als een persoon werkelijk God liefheeft, zal hij geen andere god of idool voor Zijn aangezicht hebben (Exodus 20:3). Als een persoon werkelijk God liefheeft, zal hij geen afgoden maken, benoemen of aanbidden (Exodus 20:4-5). Als een persoon werkelijk God liefheeft, zal hij Gods Naam niet ijdel gebruiken (Exodus 20:7).

Als een persoon werkelijk zijn naaste liefheeft, zal hij hem niet vermoorden (Exodus 20:13). Als een persoon werkelijk zijn naaste liefheeft, zal hij hem niet bestelen (Exodus 20:15). ALLES VAN DE WET WORDT VERVULD IN ÉÉN WOORD: het woord **LIEFDE** (zie Galaten 5:14).

Het klinkt zo simpel! Om de wet te houden moet u God liefhebben en uw naaste liefhebben. Dit is gemakkelijk om te zeggen, maar zo moeilijk om te doen. In feite is dat ONMOGELIJK te doen! Zondige mannen en vrouwen zijn geheel ONBEKWAAM om volmaakt lief te hebben, op Gods manier!

Wanneer een persoon is gered dan doet God iets wonderlijks. God Zelf komt dan leven in het leven van de gelovige. In Galaten 2:20 lezen we: “CHRISTUS LEEFT **in mij**”. De Wetgever (Jezus Christus) komt in mijn hart leven. Hij is de Enige die de wet volmaakt kon houden. Ik kan God en mijn naaste niet genoeg liefhebben, maar CHRISTUS IN MIJ maakt het verschil!

In Galaten 5:22 lezen we dit: “De **vrucht** van de Geest is echter: **liefde**”. De God in mij kan LIEFDE voortbrengen! Ik moet me er van verzekeren in een goede verhouding te blijven met de Heer en te wandelen in de **Geest** (Galaten 5:16). De Heilige Geest leeft in onze harten en maakt het mogelijk voor ons te doen wat wijzelf niet kunnen.

Bent u gered? Hebt u de Heilige Geest in uw hart? Heeft de Heilige Geest vrucht voortgebracht in uw leven, zoals beschreven in Galaten 5:22-23?

“Wat is de levensregel van de gelovige?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf>

“Licht op de dispensaties”: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm