

Licht op de Dispensaties

Hoofdstuk 10/13 - De Kerk: Gods programma voor vandaag

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 12-12-2015 (versie zonder invulvragen)



Hier een uitgebreid schema van de dispensaties: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf>

Vandaag leven we in de dispensatie van GENADE (zie vorig hoofdstuk 9). In dit tijdperk van genade doet God iets bijzonders. Vooraleer we de volgende dispensatie bestuderen, moeten we even stilstaan bij wat God voor de wereld van vandaag doet.

In Mattheüs 16:18 sprak de Heer Jezus Christus Zijn discipelen over wat Hij zou doen in de **toekomst**: “En op deze petra [= rots] **zal** Ik Mijn gemeente [= Kerk] bouwen, en de poorten van de hel [= Hades] zullen haar niet overweldigen”. Uit dit belangrijk vers leren we tenminste vier dingen:

1. JEZUS CHRISTUS IS DE BOUWER!
2. HET GEBOUW STAAT OP EEN ROT!
3. DE KERK IS EEN GEBOUW!
4. DE KERK IS VAN JEZUS CHRISTUS – HET IS ZIJN KERK (“MIJN KERK”)!

Vandaag bouwt de Heer Jezus Christus iets. Hij bouwt iets dat erg kostbaar is voor Hem. Hij bouwt iets dat van Hem is: “Ik zal Mijn **gemeente** bouwen” (Mattheüs 16:18).

Dit GEBOUW is een uniek gebouw. Dit gebouw is niet gemaakt van levenloze bakstenen. Dit gebouw is gemaakt van LEVENDE STENEN (zie 1 Petrus 2:5) en deze “stenen” zijn die MENSEN die geloven in Christus en die Hem ontvangen hebben als hun persoonlijke Heer en Redder (Johannes 1:12).

Het Lichaam van Christus

Zoals we hebben gezien wordt de KERK beschreven als een GEBOUW – een gebouw gemaakt van LEVENDE STENEN of LEVENDE GELOVIGEN (zie 1 Petrus 2:5). En de Kerk wordt niet alleen beschreven als een gebouw, ze wordt ook beschreven als een LICHAAM:

1) EFEZIËRS 1:22-23

“En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem [Christus] als **hoofd** over alle dingen gegeven aan de **gemeente**, die Zijn **lichaam** is”.

2) KOLOSSENZEN 1:18

“En Hij [Christus] is het hoofd van het **lichaam**, namelijk van de **gemeente**, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn

Deze verzen leren ons dat de Kerk/Gemeente het LICHAAM VAN CHRISTUS is. Elke gelovige is een lid van dit lichaam (zie 1 Korinthiërs 12:27). Het HOOFD van dit lichaam is Christus (Kolossenzen 1:18). De Kerk is een LEVEND ORGANISME (een lichaam) dat opgemaakt is uit LEVENDE LEDEN.

Hoe wordt iemand een lid van de ware Kerk, een lid van het lichaam van Christus? Dit schema is behulpzaam:



Zie hierover meer : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geheimenisEvangelie.pdf>

In bovenstaand schema zien we dat het Hoofd in de hemel is (Kolossenzen 3:1-2) en de Kerk is op de aarde (Johannes 17:15). Elk lid van de Kerk staat in een relatie met het Hoofd en ook met elk ander lid. Niemand kan een lid worden in Christus' Kerk tenzij hij of zij door het kruis heen gaat (door geloof). Wanneer een persoon dit doet, plaatst God hem (doopt hem) in Zijn lichaam (zie 1 Korinthiërs 12:13). Bent u een lid van het lichaam van Christus? Bent u door het Kruis gegaan: door te geloven dat Hij daar stierf in uw plaats en de volle straf droeg voor uw zonden? Vandaag maken alle mensen die echt gered zijn, deel uit van het lichaam van Christus, DE KERK.

De komst van de Heilige Geest

De Kerk heeft niet altijd bestaan. Toen Adam geschapen werd, was er geen Kerk. In de dagen van Noach was er geen Kerk. Abraham en David en Jesaja waren allemaal gelovigen, maar zij waren geen lid van de Kerk, want de Kerk bestond toen nog niet. Er was geen Kerk in de dagen van Johannes de Doper. In de dagen dat Jezus op aarde was, was er geen Kerk. De Kerk begon niet eerder dan na de dood en opstanding van Jezus Christus.

Op de avond vóór Zijn dood op het kruis, sprak Jezus Zijn discipelen over een bijzondere dag wanneer de Heilige Geest zou komen om in elke gelovige te leven. Zie even de hoofdstukken 14-16 in Johannes' Evangelie (dit zijn de woorden van Jezus tot Zijn discipelen op de avond voor Hij stierf). Kan u enige verzen vinden die spreken over DE TROOSTER? De TROOSTER is een andere naam (Grieks *parakletos*: Advocaat, Ondersteuner, Trooster) voor de HEILIGE GEEST. Het woord TROOSTER betekent "HELPER, iemand die aan uw zijde geroepen is om u te helpen, te troosten en te bemoedigen". Kan u verzen vinden die spreken over de HEILIGE GEEST?

Kan u in Johannes hoofdstukken 14-15 enige verzen vinden die spreken over het ZENDEN van de Heilige Geest? Beschouw Johannes 16:7, 8, 13: deze verzen spreken over een tijd waarin de Heilige Geest zou KOMEN.

Jezus beloofde Zijn discipelen dat IEMAND zou GEZONDEN worden om hen te **troosten** (Johannes 14:16), die bij hen zou **blijven** (Johannes 14:16), die **in hen** zou zijn (Johannes 14:17), om hen te **onderwijzen** (Johannes 14:26), om van Christus te **getuigen** (Johannes 15:26) en om hen **de weg te wijzen** (= te leiden; Johannes 16:13). Deze PERSOON waar de Heer van sprak is “de Geest van de Waarheid”, de Trooster of de Heilige Geest.

De komst van de Heilige Geest was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. Het was op deze dag dat de KERK begon (zie Handelingen 11:15 waar naar de dag van Pinksteren wordt verwezen als “het begin”). Het was op deze dag dat de Kerk werd geboren. Het was op die dag dat God kwam wonen in Zijn gelovigen, op een bijzondere manier: De HEILIGE GEEST “zal **in u zijn**” (Johannes 14:17) en Hij blijft “tot in **eeuwigheid**” (Johannes 14:16).

De Heilige Geest kwam op een speciale dag: DE DAG VAN PINKSTEREN. We kunnen lezen over de komst van de Heilige Geest in Handelingen hoofdstuk 2 (in het bijzonder in het eerste deel van het hoofdstuk). Het volgende schema toont ons WANNEER de Heilige Geest kwam:



Zie hierover meer : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geboorte-Pinksteren.pdf>

Het was op de dag van Pinksteren dat de Heilige Geest kwam, en toen werd de Kerk geboren. Het was op deze dag dat God kwam wonen in de gelovigen op een bijzondere manier.

De geboorte van Christus was het tijdstip dat God de hemel inruilde voor **een eigen menselijk lichaam**: “En het Woord is **vlees** geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:14). Dit wordt ook wel de INCARNATIE genoemd: God **in** menselijk **vlees** (zie 1 Timotheüs 3:16 en Johannes 1:14). God kwam leven in een menselijk lichaam.

DE DAG VAN PINKSTEREN is de tijd dat God de HEILIGE GEEST in **een ander lichaam** is komen leven: de KERK, het LICHAAM VAN CHRISTUS. Het was op die dag dat de Heilige Geest kwam leven **in de gelovigen**, en zo werd de Kerk geboren. De Kerk is “een woning van God, in de Geest” (Efeziërs 2:22).

NOOT: In Hoofdstuk 2 van deze studie leerden we dat er mensen zijn die niet geloven dat de Kerk begon op de dag van Pinksteren. De Bijbel leert echter duidelijk dat de Kerk ontstond in Handelingen hoofdstuk 2 (Pinksteren). In Mattheüs 16:18 zei Jezus: “**Ik zal** Mijn Kerk bouwen”. Dit betekent dat de Kerk toen nog niet begon, maar nog iets **toekomstigs** was. In 1 Korinthiërs 12:13 leren we dat mensen leden worden van de Kerk wanneer God hen doopt tot het lichaam van Christus. De sleutelvraag is dan: **Wanneer doopte God voor het eerst mensen tot het lichaam van Christus?**

In Mattheüs 3:11 wordt deze doop gezegd **toekomstig** te zijn (nog niet gebeurd). In Handelingen 1:5 is deze doop nog steeds **toekomstig**, maar ons wordt gezegd dat het zou gebeuren “niet lang na deze dagen”. “Niet lang na deze dagen” betekende 10 dagen om precies te zijn, en toen kwam de Heilige Geest (Handelingen hoofdstuk 2).

In Handelingen 11:15-17 leren we dat deze doop voor het eerst plaatsvond in Handelingen hoofdstuk 2. Het was op die dag (de dag van Pinksteren) dat God voor het eerst mensen plaatste in Zijn lichaam, de Kerk. We moeten ook opmerken dat als we aan het eind van Handelingen hoofdstuk 2 komen, de Kerk dan bestaat (zie Handelingen 2:47).

Voor een vollediger bespreking van de Kerk en haar ontstaan, zie “Wat is de Kerk?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf>

Toevoegen aan het Lichaam en aan het Gebouw

Hoeveel gelovigen waren er volgens Handelingen 1:15 aanwezig? 120. In Handelingen 2:1-3 leren we dat de Heilige Geest op deze mensen kwam en de Kerk was geboren. Toen de Kerk begon bestond het lichaam uit ongeveer 120 leden! Het was een gebouw met ongeveer 120 levende stenen!

Later op dezelfde dag predikte Petrus een boodschap en vele mensen geloofden. Hoeveel “stenen” werden toen aan het gebouw toegevoegd (Handelingen 2:41)? Ongeveer drieduizend. God had Zijn gebouw, Zijn Kerk, nog niet afgewerkt. In feite was Hij pas begonnen. In Handelingen 2:47 lezen we dit: “En de Heere **voegde** dagelijks mensen die **zalig** werden aan de gemeente toe”. Elke dag werden nieuwe “stenen” of nieuwe leden aan het lichaam toegevoegd. Later in Handelingen 4:4 leren we dat er ongeveer **vijfduizend** mannen waren die geloofden. God is daarna nog gelovigen blijven toevoegen aan Zijn lichaam, Zijn gebouw: “En er werden er **steeds meer toegevoegd** die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen” (Handelingen 5:14 en 11:24).

Vandaag bouwt God nog steeds aan Zijn Kerk. Op een dag zal het gebouw voltooid zijn, maar het is nu nog niet af. God voegt nog steeds mensen toe aan het lichaam van Christus. Dat wat God vandaag in de wereld doet wordt beschreven in Handelingen 15:14: God bezoekt de Heidenen (de naties van de wereld) “om voor Zijn **Naam** uit hen een **volk** aan te nemen”.

Gods geheim

In Efeziërs 3:3-5 schreef de apostel Paulus over een GEHEIMENIS. Dit geheimenis was iets “dat in andere tijden **niet** bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het **nu** geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest” (Efeziërs 3:5). Dit geheimenis was iets “dat door de **eeuwen** heen **verborgen** is geweest in God” (Efeziërs 3:9). God heeft dit geheim bekend gemaakt aan Paulus (Efeziërs 3:3).

Van bij het begin van de wereld had God een geheim (of “mysterie”). God had iets wat Hij niet aan iedereen vertelde. Adam wist er niets van. Abraham en David wisten niets van dit mysterie. Johannes de Doper kende dit geheim al evenmin. Maar Paulus zei: “dat Hij **mij** door openbaring dit geheimenis **bekendgemaakt** heeft” (Efeziërs 3:3). Vandaag kunnen mensen ZIEN wat God eertijds geheim hield, “opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God” (Efeziërs 3:9).

Wat is dit geheimenis of mysterie precies, dat zolang verborgen werd gehouden? Het antwoord wordt gevonden in Efeziërs 3:6: “dat de heidenen **mede-erfgenamen** zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en **mededeelgenoten** zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie”. Dit wonderlijke geheim is dat geredde Joden en geredde Heidenen verenigd zouden worden tot **ÉÉN LICHAAM!** God heeft een lichaam op deze aarde en dat lichaam heet **DE KERK**. In Kolossenzen 1:26-27 kunnen we ook leren over het geheimenis. In vers 27 leren we wat het geheimenis is: “**CHRISTUS onder u**” (Kolossenzen 1:27). Jezus Christus leeft **IN DE KERK!** Jezus Christus leeft in de harten van Zijn gelovigen op een erg bijzondere manier. De Kerk is het “**HUIS VAN GOD**” (1 Timotheüs 3:15). God leeft daar. Het is Zijn huis!

De Kerk werd niet gezien in oudtestamentische tijden

De waarheid met betrekking tot de Kerk werd niet bekend gemaakt in de vorige eeuwen (Kolossenzen 1:26). De oudtestamentische gelovige wist niets van de Kerk. Hem werd niet gezegd dat God op een dag in een lichaam van gelovigen zou wonen. Hij wist dat de Messias ooit zou sterven (Jesaja 53; Psalm 22; Daniël 9:26). Hij wist ook dat de Messias over de aarde zou heersen als Koning (Micha 5:2; Jesaja 9:5-6; Daniël 7:13-14; Jeremia 23:5-6). Hij wist iets over de eerste komst van Christus en hij wist iets over de tweede komst van Christus, maar hij wist niet wat er zou gebeuren **tussen** de twee komsten van Christus in.

Keek u ooit naar bergtoppen van op een grote afstand? Het is mogelijk naar iets te kijken dat lijkt op één bergtop, maar wanneer u dichterbij komt ziet u dat er in feite twee bergtoppen zijn met een

vallei er tussen in. Dit lijkt veel op wat de oudtestamentische gelovige zag wanneer hij vooruit keek naar de toekomst. Hij kon de twee bergtoppen zien (de eerste en tweede komsten van Christus) maar hij kon de vallei er tussen in niet zien (de Kerkbedeling of Kerkdispensatie):



Vandaag leven we in de vallei tussen de twee komsten van Christus in. De eerste komst van Christus is nu GESCHIEDENIS (verleden tijd) en de tweede komst van Christus is PROFETIE (toekomst). De VALLEI staat er tussen in en wordt de KERKBEDELING genoemd (of het tijdperk van genade, of het tijdperk van de Heilige Geest).

Waar is Gods tempel?

Waar woonde God in de dagen van Mozes? Waar maakte God Zijn aanwezigheid bekend? Waar werd Gods heerlijkheid gezien? Waar kon men Gods huis vinden? Waar drukte God Zijn aanwezigheid zichtbaar uit? Het antwoord wordt gevonden in Exodus 40:34-35: “Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de HEERLIJKHEID DES HEEREN [de zichtbare manifestatie van God] vervulde de tabernakel”. God maakte Zich bekend in en door een speciale TENT, die TABERNAKEL genoemd werd. God vulde deze tabernakel op een erg bijzondere wijze.

Waar woonde God in de dagen van Salomo? Waar maakte God Zijn aanwezigheid bekend? Waar werd Gods heerlijkheid gezien? Het antwoord wordt gevonden in 1 Koningen 8:11: “En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE [de Tempel] **vervuld**”. God maakte Zich bekend in en door een speciaal GEBOUW, dat TEMPEL genoemd werd. God woonde in die tempel en vulde die met Zijn heilige aanwezigheid.

Waar werd Gods heerlijkheid gezien in de dagen van de Heer Jezus? Hoe maakte God Zich bekend? In Johannes 1:14 leren we dat God kwam leven in een menselijk lichaam en Gods heerlijkheid werd daarin gezien. In Johannes 14:7 zei Jezus: “Als u **Mij** gekend had, zou u ook Mijn **Vader** gekend hebben”. Jezus kennen is de Vader kennen! In Johannes 14:9 leren we “Wie Mij [Jezus] gezien heeft, heeft de Vader gezien”! God maakte Zich bekend in de Persoon van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zijn lichaam was Gods tempel (zie Johannes 2:19-21).

WAAR WOONT GOD VANDAAG? WAAR IS GODS TEMPEL VANDAAG? Er is geen tabernakel op aarde. Er is ook geen Joodse tempel in Jeruzalem. De laatste Joodse tempel werd verwoest in 70 n.C. door de Romeinen. Vandaag is de Heer Jezus Christus niet langer in een menselijk lichaam op deze aarde aanwezig. Waar is Gods tempel vandaag? Waar maakt God Zijn aanwezigheid bekend? Waar kan Gods heerlijkheid gezien worden? Waar leeft en woont God vandaag? Het antwoord wordt gevonden in 1 Korinthiërs 3:16: “Weet u niet dat **u** Gods **tempel** bent en dat de Geest van God **in u** woont?” Vandaag is DE KERK (samengesteld uit gelovigen) de TEMPEL VAN GOD. God vervult het LICHAAM VAN CHRISTUS (DE KERK) met Zijn heerlijkheid (Efeziërs 1:22-23). De Kerk is GODS HUIS (1 Timotheüs 3:15) en het is “een **woning** van God, in de Geest” (Efeziërs 2:22). Vandaag heeft God ervoor gekozen Zichzelf bekend te maken in en door DE KERK!

Als God in alle ware gelovigen woont (de Kerk) dan is het ook waar dat God in iedere individuele gelovige leeft: “Of weet u niet, dat uw **lichaam** een **tempel** is van de Heilige Geest, Die **in u** is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Korinthiërs 6:19).

Bent u een gelovige? Indien zo, gelooft u dan echt dat GOD in u leeft? Maakt dit een verschil in uw leven?

Vandaag is de Kerk de plaats waar God bekendmaakt WIE HIJ IS. De Kerk is er opdat mensen mogen weten dat er een levende God en Redder is zoals gezien wordt in Zijn levend lichaam op aarde. Wanneer de wereld het lichaam van Christus (gelovigen) op de juiste manier ziet leven, dan zal de wereld weten dat er een HOOFD is, de Heer Jezus Christus die in de hemel is. Als er een lichaam is, dan moet er ook een Hoofd zijn!

De Kerk is in de wereld om de levende God bekend te maken en af te beelden voor mensen en engelen:



God bekend maken aan mensen en engelen is iets wat TEAMWORK vereist! Elk lid van de Kerk moet geestelijk gezond blijven en moet groeien in the Heer (elke dag meer op Christus gelijken). Hoe gezonder de leden, des te gezonder het lichaam is. Als gelovigen geestelijk ziek zijn, dan maken zij geen werk van het bekend maken van God (omdat de wereld dan mensen zal zien die erg ONCHRISTELIJK zijn). Hoe kan iemand een gezonde gelovige zijn? Wat zal de gezonde gelovige doen? Bent u een HULP of een HINDERNIS in het bekend maken van God?

De dag dat het gebouw af is

De Kerk werd bijna 2000 jaar geleden geboren (op de dag van Pinksteren). Sindsdien heeft God mensen toegevoegd aan Zijn Kerk. God bouwt Zijn Kerk nog steeds verder, ook vandaag. Op een dag (we weten niet wanneer) zal de Kerk compleet zijn. Op een dag zal de laatste “steen” zijn plaats innemen in het gebouw. Op een dag zal het laatste lid van de Kerk gered worden (alhoewel we niet weten wie dat is en wanneer het zal gebeuren). De dag dat de Kerk compleet is zal er iets erg wonderlijks gebeuren. Jezus Christus zal terugkomen om Zijn Kerk naar de hemel **op te nemen**. Deze grote gebeurtenis wordt DE OPNAME genoemd en is beschreven in Johannes 14:3; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; 1 Korinthiërs 15:51-52 en Titus 2:13. Deze grote gebeurtenis kan op elk tijdstip plaatsvinden. Het is goed mogelijk dat de Kerk BIJNA COMPLEET is. God werkt nu als het ware

aan de torenspits van het gebouw, het laatste puntje. Als dat afgewerkt is dan zal Christus komen om Zijn gelovigen naar het Vaderhuis te brengen (Johannes 14:1-3).

Bent u een gelovige? Bent u een lid van de Kerk? De beste dag dat u gered wordt is VANDAAG, want we leven nu nog in het tijdperk van GENADE. Kijkt u uit naar de komst van de Heer voor u? Bent u gereed voor de komst van de Heer voor u (zie 1 Johannes 2:28)?

Nadat Jezus komt voor Zijn Kerk, zal de wereld spoedig een zevenjarige periode van VERDRUKKING binnengaan (een tijd van enorme verdrukkingen – zie Mattheüs 24:21). De Bijbel zegt ons veel over deze toekomstige tijd van beroering en dit zal ons onderwerp zijn in het volgende hoofdstuk. Onthoud: zij die behoren tot Christus' Kerk zullen de hemel binnengaan (Johannes 14:1-3; Openbaring 3:10 – SV), maar zij die niet tot Christus' Kerk behoren zullen in een tijd van VERDRUKKING belanden die over de hele aarde zal komen (Openbaring 3:10 – SV). Wat zal het voor u zijn?

Zie voor een grondiger studie : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf> , en verder onder de rubriek “De Opname van de Gemeente: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

“Licht op de dispensaties”: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm