

De Waarschuwing!

Door Roger Oakland, www.understandthetimes.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling¹, plaatjes en voetnoten door M.V., 23-10-2012

We vinden een patroon doorheen het Woord van God. God waarschuwt voordat Hij een oordeel brengt over de zondige mens. God is genadig en reageert nooit zonder zondaars eerst een kans te geven om zich te bekeren. Terwijl Hij de zonde haat, heeft Hij mensen dikwijls toegestaan voort te zondigen ook al reageren zij niet op Zijn waarschuwingen. Maar er zijn consequenties verbonden aan zonde. De Bijbel stelt dat het loon van de zonde de dood is. Soms wordt zonde openbaar onthuld maar anderen worden gewaarschuwd, opdat zij zouden terugkeren tot God.

Als we doorheen de Bijbel lezen dan zien we dat God altijd mensen heeft gezonden om het volk te waarschuwen voor komende oordelen. De eerste keer gebeurde dat voor de zondvloed, in de dagen van Noach. Erg weinig mensen luisterden naar Noach. God gebruikte Noach om een lange tijd vooraf te waarschuwen, maar daarna kwam het oordeel.² Allen die weigerden te luisteren werden uitgeroeid in een wereldomvattende catastrofe.

Van alle profeten lijkt Jeremia wel de hardste job gehad te hebben. Eigenlijk zou zo goed als niemand naar hem luisteren toen hij de leiders van Israël waarschuwde voor het oordeel dat zij tegemoet gingen. Zij hadden zich afgekeerd van God en volgden hun voorvaders die de afgoden achterna gelopen waren. God gebruikte Jeremia om het volk te waarschuwen en zond daarna de kinderen van Israël in ballingschap waar zij gedwongen werden te leven in een heidense maatschappij.



Genesis 6:13 - Mattheüs 24:37-39 - 2 Petrus 2:5-9



Als de geschiedenis zich herhaalt, zoals de Bijbel stelt, dan is het redelijk hetzelfde patroon te voorspellen voor vandaag. Mensen die belijden volgelingen te zijn van God gaan ertoe over mensen te volgen die de agenda van de duivel dienen en zo Satans pionnen worden. Zoals Salomo zei is er niets nieuws onder de zon.

Een kort overzicht van wat we de “nieuwe” evangelische beweging noemen, voorziet in een goed voorbeeld van wat vandaag gebeurt. Volgens de bijbelse profetieën zullen we in de laatste dagen de implementatie zien van een wereldomvattende eengemaakte wereldreligie, die de weg bereidt voor de komende Antichrist.

Dit zou betekenen dat we alle religies zien samengaan ter wille van de zaak van vrede. Niet enkel zullen de wereldreligies samengaan in een oecumenische eenheid, maar ook de meerderheid van hen die zich christen noemen.

Links: de treurende Jeremia (schilderij van Rembrandt).

¹ Een weinig bewerkt.

² En denk eraan: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matt. 24:37)!

We hebben deze trend al zien gebeuren in de laatste decennia. Zonder het te beseffen werden “protestantse evangelicals” zo misleid dat ze geen protestant noch evangelical meer zijn. Vele kerken en denominaties werden op een dwaalspoor gebracht door de volksverleiders van de Purpose Driven emerging church movement (doelgerichte opkomende kerk beweging) die een valse hoop koestert en gecentreerd is op een P.E.A.C.E. Plan dat verondersteld wordt alle religies van de wereld te verenigen om “goed” te doen. Dit plan wordt geolied door het geloof dat wij dichter bij God kunnen komen door middel van talloze contemplatieve, oosterse praktijken zoals yoga en contemplatief gebed. Christus wordt bij naam genoemd maar de “Jezus” en het “evangelie” zijn niet de Jezus Christus en het Evangelie dat geleerd wordt in de Schrift.

Alhoewel ik slechts +30 jaar een wedergeboren christen ben, is dit lang genoeg om te zien dat vandaag een paradigma-shift³ plaatsvindt met betrekking tot wat het betekent een christen te zijn. Vele kerken en denominaties hebben de handen gereikt van heidenen. Eens bijbelgebaseerd en Jezusgecentreerd hebben vele evangelische kerken zich afgekeerd van evangeliepredikers naar kerkgroei-programma's toe die gericht zijn op gemeenschapspolitiek die het bijbelse Christendom achter zich laat. In plaats van te kijken naar de Goede Herder, Jezus Christus, worden de schapen geconditioneerd of gehersenspoeld om te kijken naar mensen waarvan zij geloven dat zij het antwoord hebben op al hun problemen. Deze cultische stijl van christelijk leiderschap is niet enkel gevaarlijk, het voorziet in de ruggengraat die leidt naar de wereldomvattende eengemaakte wereldreligie met een oecumenisch hoofdkwartier, geleid door de paus van Rome.



De oecumenische paus: wegbereider van de Antichrist

Deze pseudokerken zijn op zo'n manier afgeweken van het geloof dat velen het zelfs niet gemerkt hebben. Als iemand het toenemende bedrog aanwijst dan wordt hij als een ketter aanzien. Zij die onderscheidingsvermogen hebben worden bespot en gezegd hun mond te houden. Erger nog met hen die hun onthullende licht persistent laten schijnen op de afvalligheid: ze worden gemarginaliseerd, gemeden en krankzinnig verklaard.

De crux⁴ is dat de leiders van de eindtijdse afval veel te trots zijn om van iemand correctie aan te nemen. Zij die tegen hen opstaan worden onevenwichtig en onaangepast verklaard, en zelfs benoemd tot “haters” of psychotische miskleunen die aan de krankzinnige zelfkant leven.

De allerlaatste waarschuwing

Net voordat ik neerzat om dit artikel te schrijven, zat ik in de luchthaven te wachten op een vlucht naar San Francisco. Omdat ik tijd te spenderen had vóór die vlucht nam ik mijn notitieboek uit mijn zak en begon de schets te maken van onderhavig artikel. Onverwachts hoorde ik een mededeling

³ Paradigma: Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, een specifieke lens waardoor men informatie opneemt en ordent. Het bepaalt welke aannames iemand maakt en welke vragen iemand stelt. Paradigma-shift: Een Verandering van Paradigma. Dit vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen, waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen. Zie voor moeilijke woorden het Glossarium: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf>.

⁴ Crux: het moeilijke probleem, de essentie, het kernpunt.

over de intercom: “Dit is de allerlaatste waarschuwing voor flight 322 naar San Francisco”. Ik keek op mijn horloge en realiseerde me dat ik bijna mijn vlucht had gemist. Die oproep was voor mij.

We leven in een periode van de kerkgeschiedenis waarin de allerlaatste waarschuwing wordt gebracht opdat de kerk zou ontwaken. De afvalligheid die onderweg is wordt elke dag groter. Erger zelfs, minder en minder belijdende christenen realiseren zich wat er gebeurt. Het lijkt alsof zij zijn gaan slapen. Meer en meer pastors zijn meer bezorgd over bezit, macht en prestige dan over mensen. Terwijl velen zich van hun zonden zouden moeten bekeren besteden zij de overgebleven tijd hier op aarde aan het toedekken van hun zonden om hun zo gemeente nalatenschap te beschermen. Anderen hebben zich voorgenomen om Amerika “terug te doen keren” naar een “christelijke natie” met de bewering dat wij terug moeten keren naar de christelijke wortels om het land over te nemen voor Jezus. Alhoewel er in de geschiedenis van Amerika veel christenen zijn geweest die de Heer getrouw gediend hebben in de afgelopen paar honderd jaren, is het een feit dat geen enkel land “christelijk” is. De Bijbel verwijst naar geloofsmensen als “vreemdelingen en bijwoners op de aarde” (Hebreeën 11:13; 1 Petrus 2:11). De enige oplossing voor ons zondeprobleem is verlossing door Jezus Christus en Zijn beëindigde werk aan het kruis. Onze thuis is niet de aarde maar de hemel, het Vaderhuis. Terwijl dan de meerderheid van christenen afgeleid wordt door hun wereldlijke vleeselijke ambities, missen zij de allerlaatste waarschuwing.

Recent stuurden wij een algemene open brief naar alle pastors (voornamelijk Calvary Chapel) met de bedoeling diegenen te wekken die beter zouden moeten weten. Naar mijn mening is de tijd vóór Gods oordeel kort aan het worden. Als de kerk meer geïnteresseerd is in mensgemaakte agenda's dan in die van God, dan is ze niet meer bruikbaar. God zal gewoon anderen doen opstaan om de taak te vervullen. Wij naderen snel te tijd dat de afvallige “kerk” zal opgaan in de eengemaakte wereldreligie, en het lichaam van ware gelovigen in Jezus Christus zal in de zijlijn gedreven worden.

Niet enkel drukte ik mijn bezorgdheid uit over de openlijke richting die de kerk uitgaat, ik schreef ook persoonlijke brieven naar de leiders van Calvary Chapel. U kan enkele van deze brieven lezen via deze link: <http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=5258>.

Waarom doe ik dit? Het antwoord is erg eenvoudig. In het voorbije jaar werd ik door sommigen van mijn collega's ervan beschuldigd mentaal onevenwichtig te zijn, en rancuneus, omdat ik gewoon de feiten gezegd heb. Mij werd gezegd dat ik de Heilige Geest gelasterd heb omdat ik de wortels van de Calvary Chapel movement in vraag gesteld heb.

Terwijl ik de geruchten heb gehoord en sommige e-mails heb gelezen over wat er gezegd werd, wil ik mijn verklaring opnieuw stellen: de Heer leidde me om te waarschuwen voor wat er gebeurt. Niemand luistert. Ik heb dit gedaan in overeenstemming met de Schrift. Als je broeders naar de afvalligheid toe ziet wandelen, dan moet je hen waarschuwen, en als de waarschuwingen geen aandacht krijgen, was dan je handen en schud het stof van je voeten.

Ten slotte, ik vrees geen mensen. Ik eerbiedig en vrees Jezus Christus en Zijn Woord.

De afwijzing en spot die ik ontving van veel van mijn voormalige collega's zou een heel boek kunnen vullen, dat we misschien later ook zullen schrijven. Terwijl ik weiger de blogs te lezen en zelfs de bedreigende e-mails van pastors en kerkleiders waar ik vroeger mee samenwerkte, is de tijd gekomen om mijn mond te openen. Understand The Times zal niet tot zwijgen gebracht worden; we zullen de feiten vertellen wat het ook kosten mag. Zonde mag niet toegedekt worden.

Net zoals bij Jeremia wordt ons gezegd dat we gek zijn en dat we moeten zwijgen. Lees Jeremia erop na in bv. 11:19; 18:18; 20:2, 10 en hoofdstuk 26.

Voorspelling

De waarheid wint altijd. Zoals iemand zei: de waarheid zal altijd een leugen achtervolgen door de achterdeur. Alhoewel ik geen persoonlijke vendetta koester tegen hen die tegen mij leugens en geruchten manipuleren, zal ik nog finaal beroep doen op de gewetens van hen die beter weten:

Het is tijd om God te vrezen en de dingen recht te zetten. U kan niet blijven doen alsof er niets aan de hand is. Het is tijd om de kerk te waarschuwen aangaande de dagen waarin wij leven. Uw kamp zit vol zuurdeeg. Uw zonde zal u weten te vinden.

Word niet misleid: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten, want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten (Galaten 6:7-8).

E-mail dit naar uw vrienden.

Lees ook:

“De Jeremiaroeping”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jeremiaroeping.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm