

The Cloud of Unknowing – “Neem een klein woordje en herhaal het”

Door Ray Yungen, <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=29557>, 18-12-2019

Uit zijn boek *A Time of Departing*; vertaald: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.



Stukje uit de achterflap van *De wolk van niet-weten*: “... het kennen van God is als het binnengaan in een wolk van niet-weten. Gevoel, verstand, verbeeldingskracht, wil of zintuigen zijn niet geschikt om God te ontvangen ...”.

Het uitgangspunt hier is dat God nooit echt gekend kan worden op een conventionele niet-mystieke manier. Daartoe moet het verstand *uitgeschakeld* worden zodat men beter de wolk van niet weten kan binnengaan, waar de aanwezigheid van God wacht.

The Cloud of Unknowing - *De wolk van niet-weten* (NL), geschreven door een anonieme monnik, is onder de radar gegaan van vele kerkbibliotheken, christelijke boekhandels en theologische seminaries en colleges. Maar dit boek is een inleiding op mystieke contemplatieve spiritualiteit. Controleer uw kerkbibliotheek en kijk of dit boek in de schappen ligt.

Tot mijn ontzetting ontdekte ik dat deze *mystieke stilte* bereikt wordt door dezelfde methoden als New Agers gebruiken om hun stilte te bereiken: de mantra en de adem! Contemplatief gebed is de herhaling van iets waarnaar verwezen wordt als *gebedswoord* of *heilig woord*, tot men een toestand bereikt waarbij de ziel, veeleer dan het verstand, God aanschouwt. Contemplatief gebedsleraar Willigis Jager bracht dit uit toen hij leerde:

Denk niet na over de betekenis van het woord; denken en overdenken moeten ophouden, zoals alle mystieke schrijvers benadrukken. Laat gewoon het woord stilletjes “klinken”, en laat daarbij alle gevoelens en gedachten los. [11]

Zij die enige theologische opleiding gehad hebben kunnen deze leer herkennen als de stroming die eeuwen in de tijd teruggaat tot zulke figuren als Meister Eckart, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, en Julianus van Norwich.

Een van de best bekende geschriften over het onderwerp is de klassieke 14^{de} eeuwse verhandeling *The Cloud of Unknowing*, geschreven door een anonieme auteur. Het is in wezen een handleiding over contemplatief gebed en bevat zulke instructies als:

“Neem slechts een klein woordje, beter één lettergreep dan twee ... Met dit woord kan u elke gedachte onder de wolk van vergeten afslaan”. [12]

Het uitgangspunt hier is dat God nooit echt gekend kan worden op een conventionele niet-mystieke manier. Daartoe moet het verstand *uitgeschakeld* worden zodat men beter de wolk van niet weten kan binnengaan, waar de aanwezigheid van God wacht.

De beoefenaars van deze methode geloven dat als de heilige woorden christelijk zijn, u dan Christus zult ontvangen – het is gewoon een kwestie van intentie, ook al is de methode identiek aan occulte en oosters praktijken.

Contemplatief gebed kan exotisch klinken en kan aanspreken, maar het heeft geen enkele bijbelse grond.

Uit *A Time of Departing*; vertaald: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> .

Eindnoten

11. Willigis Jager, *Contemplation: A Christian Path*, Triumph Books, 1994, p.31.
12. Fr. Ken Kaisch, *Finding God*, op. cit., quoted, from *The Cloud of Unknowing*, p.223.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>