

De Ondergang van het bijbelgelovige Christendom

Deels uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ondergang-christendom.pdf>; M.V. 20-12-2020

- Sinds de keer van het millennium is er een virtuele 'meltdown' van het Christendom.
- Wij ervaren de grootste apostasie in de geschiedenis van de moderne-dag.
- Het Christendom wordt geherdefinieerd.
- Talloze leiders hebben ervoor gekozen de Bijbel te verlaten ter wille van postmodernisme.
- Dat zien zij als progressief en cultureel relevant.
- Zij die God en de Bijbel liefhebben kunnen haast niet geloven wat er is gebeurd.
- Het licht is veranderd in duisternis, en duisternis in 'licht'.
- Wat eens geloofd werd waarheid te zijn wordt nu verkondigd als leugen.
- Zij die eens Jezus en de Bijbel volgden, volgen nu boeken van mensen en hun filosofieën.
- In plaats van de wereld te bereiken verlaten kerkleiders de Bijbel om de wereld te omarmen.
- Kerkleiders zien uit naar manieren om hun kerken vleselijk aantrekkelijk te maken.
- Zij verkopen het Christendom door het incorporeren van sensuele gimmicks.
- Oudere lofzangboeken worden geweerd van de kerkbanken.
- De kerkdiensten moeten erg comfortabel zijn. Laat het woord 'zonde' niet vallen.
- Probeer nooit iemand te corrigeren of te vermanen!
- Vele 'kerken' zijn verworden tot louter hobby-, zang- en kunstclubs.
- Of wat te zeggen van de infiltratie van de New Age beweging in de evangelicale kerken?
- Velen zijn ge-hindoe-iseerd en denken nu dat Yoga een christelijke oefening kan zijn.
- Of wat te zeggen over dicht bij Jezus komen middels mantra's en 'gecentreerd raken'.
- En oosters-mystieke contemplatieve gebeden, die u naar het Nirwana voeren?
- Christenen hebben hun verstand verloren en werden bedrogen door demonen (1 Timotheüs 4:1).
- Wat te zeggen over de invasie van buiten-bijbelse ervaringen?
- Zij worden misleid door een 'andere Jezus' en een 'andere geest' (2 Korinthiërs 11:4)!
- De pinksterleer en haar tongdemonie waren rond als de pest!
- Dan is er ook nog de trend die de 'oecumenische waanzin' omarmt. Eenheid zonder waarheid!
- Er is blijkbaar geen verschil meer tussen de ware Jezus en de Roomse hostie-Jezus.
- En voor anderen is Jezus niets anders dan de panentheïstische 'Kosmische Christus'.
- Deze 'Jezus' is de universele Jezus van de New Age.
- Als u dat niet gelooft dan wordt u vaak een ketter of ten minste 'ouderwets' genoemd.
- Bovendien werd het Israël van de Bijbel veelal vervangen door de Kerk.
- Met andere woorden: het Christendom werd hervormd.
- Zij die weigeren dit te accepteren worden aanzien als imbecielen die wereldvrede in de weg staan.
- Bijbelse profetie en de waarschuwingen zijn geheel verbannen naar een museum.
- Een eengemaakte wereldreligie voor vrede is in de maak. De paus moet daarvoor dienen.
- God werd veranderd in een god van hun eigen verbeelding.
- Het Woord van God werd gedegradeerd tot een mythe.
- De leer van Genesis wordt meer en meer verknoeid door elementen van de evolutieleer.
- Het lijkt erop dat het Bijbelgelovige Christendom op de rand van uitsterven staat.

- En deze eindtijdse afvalligheid is geen verzinsel van ons maar wordt in de Bijbel duidelijk geleerd: Mattheüs 24:4-5; Lukas 18:8; Handelingen 20:29-30; 2 Thessalonicenzen 2:3-8; 1 Timotheüs 4:1-3; 2 Timotheüs 3:13; 4:3-4; 2 Petrus 2:1-3; 1 Johannes 2:18; 4:1; Judas 3-4; Openbaring 17:1-6.

Zie verder :

- Rubriek “Dwalingen, Culten, Sekten”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm