

De Leugen, Evolutie

Auteur: Ken Ham, ISBN 90 6396 – 004 2, 1995
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-leugen-evolutie.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Hoofdstuk 6: Genesis is belangrijk

Laten we eens nauwkeuriger kijken naar een aantal christelijke leerstellingen om te zien waarom het belangrijk is om Genesis letterlijk te accepteren.

Veronderstel dat ons iets gevraagd wordt over de leerstellingen waarin christenen geloven. Denk goed na wat u precies zou antwoorden.

- Waarom geloven we in het huwelijk?
- Waarom zijn we voor het dragen van kleren?
- Waarom zijn er wetten – goede en slechte?
- Waarom zijn we zondaars – en wat betekent dat?
- Waarom is er dood en lijden in de wereld?
- Waarom moet er een nieuwe hemel en aarde komen?

We zullen ze een voor een zorgvuldig beschouwen, want het is belangrijk redenen te hebben voor ons geloof. God verwacht in feite van Zijn kinderen dat ze bereid zijn antwoorden te geven – om argumenten te geven voor wat zij geloven. In 1 Petrus 3:15 lezen we: “maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied”.

Fundamentele kennis: HUWELIJK

Toen Jezus gevraagd werd naar echtscheiding in Mattheüs 19:4-5, verwees Hij onmiddellijk naar de oorsprong en dus de basis van het huwelijk. Hij zei: “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen [= Genesis] dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn”. Waaruit citeerde Jezus?

Genesis! (In feite citeerde Hij uit Genesis 1 en 2 in hetzelfde vers).

Jezus zei dus: “Begrijpen jullie niet dat er een historische basis is voor het huwelijk?” Als we deze historische basis niet zouden hebben, zouden we geen huwelijk hebben. De enige basis ligt in de Schrift.

Als we nu teruggaan naar Genesis, lezen we dat God stof nam en een man maakte. Vanuit de zijde van de man maakte Hij een vrouw. De eerste woorden die opgeschreven zijn van Adam waren: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” (Genesis 2:23). Zij waren één vlees. Wanneer een man en een vrouw trouwen, worden zij één. Dit is de historische basis. We horen elkaar ook zo aan te hangen alsof we geen ouders hadden – evenals Adam en Eva die geen ouders hadden. We weten dat dit een heteroseksuele verhouding is. Waarom? Omdat, zoals hierboven vastgesteld werd, God Adam en Eva maakte (een man en een vrouw – niet een man en een man).



Dat is de enige basis voor een huwelijk, en dat is de reden dat we weten dat homoseksueel gedrag en verlangen verkeerd is, pervers en een onnatuurlijke afwijking.

Er is nog een ander aspect betreffende het gezin.

Wanneer men kijkt naar de bijbelse taken die aan vaders en moeders gegeven zijn, dan zijn het de vaders die de verantwoording dragen om te zorgen voor hun kinderen en hen te voorzien in de geestelijke en lichamelijke behoeften van hun gezin (Jesaja 38:19; Spreuken 1:8; Efeziërs 6:4).

Een van de gevolgen van omkering van deze rol is dat zonen dikwijls niet meer naar de kerk komen. Christelijke meisjes die niet op de juiste wijze opgevoed zijn door hun vaders wat betreft de huwelijkse verhoudingen, zijn dikwijls ongehoorzaam aan de Heer door contacten aan te gaan en te huwen met niet-christelijke mannen.

Een hoofdreden voor veel problemen in christelijke gezinnen is, dat de vaders niet hun door God gegeven verantwoordelijkheid als priesters in hun gezin, op zich genomen hebben. Als echtgenoot en vader, is hij ook een priester voor zijn vrouw en kinderen. Het is echter geen verhouding waarbij mannen despotisch over vrouwen heersen. Feministen denken dat de Bijbel een tirannieke verhouding in het huwelijk leert. Ongelukkigergewijs denken veel christenen dat ook. De Bijbel zegt dit helemaal niet. Iedereen die deze bijbelse absolute uitspraken over de taken gebruikt om zijn eigen persoonlijke heerszucht te rechtvaardigen heeft de hele boodschap van Jezus Christus volledig gemist (Efeziërs 5:22-23; Johannes 13:5).

De Bijbel zegt ook dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad (Efeziërs 5:25). Als mannen hun vrouwen op deze wijze lief zouden hebben zou het in veel gevallen voor vrouwen gemakkelijker zijn om onderworpen te zijn aan hen.

7 Belangrijke leringen van de Heer Jezus in twee korte verzen: Mattheüs 19:4, 5

“En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen [= Genesis] dat Hij Die de mens [≠ aap] gemaakt heeft, hen van het begin af [≠ evolutie] mannelijk en vrouwelijk [≠ holebi's] gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten [= onafhankelijk] en zich aan zijn vrouw hechten [= 1 man + 1 vrouw], en die twee zullen tot één vlees zijn [= 1 vader + 1 moeder + nageslacht]”.

1. Het Genesisverslag is waar.
2. De mens evolueerde niet vanuit lagere schepselen.
3. Er waren geen miljoenen jaren van voormenselijke geschiedenis.
4. Bij God is er geen verwarring van geslacht.
5. Het huwelijk gedefinieerd als eenheid tussen één man en één vrouw.
6. De gezinseenheid = een vader, een moeder en hun nakomelingen.
7. Huwelijk resulteert in een nieuwe, onafhankelijke gezinseenheid.

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mattheus19_4-5.pdf

Fundamentele kennis: WAAROM KLEREN

Waarom dragen we kleding? Er is een morele basis wanneer we teruggaan naar de Schrift. We lezen in Genesis dat toen God Adam en Eva schiep, zij naakt waren. Maar de zonde kwam in de wereld en verstoorde alles. Zonde verstoort naaktheid. Onmiddellijk wisten Adam en Eva dat zij naakt waren, en ze probeerden bedekkingen te maken van vijgenbladeren. God kwam hen te hulp, en voorzag in kledingstukken door een onschuldig dier te doden. Dit was het eerste bloedige offer; dat een bedekking voor hun zonde was.



Mannen worden seksueel gemakkelijk opgewonden. Daarom worden halfnaakte vrouwen gebruikt op televisie en tijdschrift advertenties. Ouders behoren hun dochters uit te leggen hoe gemakkelijk een man seksueel opgewonden wordt door een vrouwenlichaam. Zij behoren dat te weten, want velen van hen begrijpen niet wat er bij een man gebeurt.

Vaders moeten aan hun zonen uitleggen dat, hoewel vrouwenkleding, of het ontbreken daarvan, een struikelblok voor een man kunnen zijn, het geen excuus is voor hen met betrekking tot dat wat hun gedachten doen met wat ze zien. Job had een antwoord voor dit probleem: “Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?” (Job 31:1). Als christen behoren de mannen een verbond met hun ogen te hebben gesloten en daaraan herinnerd te worden wanneer wellustige gedachten opkomen als gevolg van wat ze zien of horen.

Jezus stelt dat als een man een vrouw in zijn hart begeert hij overspel begaat in zijn hart: “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft” (Mattheüs 5:28). Zonde verstoort naaktheid. Zelfs Veel christelijke vrouwen dragen kleren die hun seksualiteit accentueren.¹ En veel dwalende ogen volgen elke beweging. Maar wat gebeurt er? Mannen begaan overspel in hun hart. Overspel waarvoor zij en de vrouwen verantwoording zullen moeten afleggen.

In veel christelijke huizen hebben de ouders een zeker geloof wat kleding betreft. Zij zeggen tegen hun tieners: “Je kunt dit niet dragen”. De tieners antwoorden: “Maar waarom niet?”. “Omdat het niet christelijk is”, antwoorden de ouders. “Waarom niet?” vragen de tieners opnieuw. “Omdat christenen zoiets niet dragen”, houden de ouders vol. “Waarom niet?” komt weer de vraag.

Dan hoor je dikwijls hun dochters zeggen: “Pa en ma, jullie zijn ouderwets”. Zij zeggen dat hun ouders een mening hebben maar dat zij een andere mening hebben. In de meeste gevallen volhardden de kinderen bij hun mening. Maar het gaat er niet om of het een mening van de ouders of van de kinderen is.

Er is een morele basis voor het dragen van kleding vanwege hetgeen zonde bewerkt heeft door naaktheid. We moeten begrijpen hoe mensen geschapen zijn. De man werd er toe bestemd seksueel gemakkelijk opgewonden te worden en te reageren op één vrouw (zijn echtgenote). Dit was en is nodig voor de voortplanting binnen het huwelijk. De zonde verstoort dit echter, en het is verkeerd voor een man om begerig te kijken naar een andere vrouw dan zijn echtgenote. Daarom moet er kleding zijn. Schaarse kleding zorgt er dan voor dat er een struikelblok wordt gelegd voor de mannelijke aard. Er is een morele basis voor kleding; daarom zijn er normen. Als we weten hoe mannen zijn en als we weten wat zonde als gevolg van naaktheid doet, hebben we een basis om te begrijpen waaraan de normen moeten voldoen

Fundamentele kennis: WAAROM WET EN MORALITEIT

Waarom is er goed en verkeerd (vergelijk bijvoorbeeld de Tien Geboden)? Herinner de geschiedenis in Markus 10:17-18 toen de man tot Jezus kwam en tegen Hem zei: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” Jezus antwoordde: “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God”. Hoe komt u tot de beslissing dat iets juist of verkeerd, goed of slecht is? God, de enige die Goed is, schiep ons en bezit ons daarom. Dus zijn we Hem onderworpen en moeten we Hem gehoorzamen. Hij heeft het recht de wetten te stellen. Hij weet alles wat er te weten is (dat wil zeggen Hij heeft absolute kennis), en daarom moeten we Hem gehoorzamen. Daarom hebben we absolute waarheden,



¹ Dat is evenzo het geval bij mannen, zoals bv. met het dragen van nauwsluitende, “skinny” jeans, schaarse kledij, enz. (M.V.).

daarom zijn er normen, en daarom is er goed en verkeerd.

Atheïstische evolutionistische filosofie zegt: er is geen God. Alles is het resultaat van kans en toeval. Dood en strijd zijn aan de orde van de dag, niet alleen nu, maar evenzo in het verleden en in de toekomst. Als dit waar is, is er geen basis voor juist en verkeerd. Hoe meer de mensen in evolutie geloven, des te meer gaan ze zeggen: “Er is geen God. Waarom zouden wij Zijn gezag gehoorzamen? Waarom zouden er wetten zijn tegen afwijkend seksueel gedrag? Waarom zouden er wetten zijn betreffende abortus? Tenslotte zegt evolutie ons dat we dieren zijn. Dus is het doden van baby’s door abortus niet erger dan het afslaan van de kop van een vis of een kip”.

Het maakt beslist iets uit of je gelooft in evolutie of schepping! Het beïnvloedt elk terrein van uw leven.

“DOOR DE WET IS IMMERS KENNIS VAN ZONDE” (Romeinen 3:20b)

Dit komt neer op het eenvoudige feit dat door Paulus is uitgelegd in Romeinen 3:20: “Door de wet is immers kennis van zonde. In Romeinen 7:7 vervolgt hij: “Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet”.

Het bestaan van God wordt nergens in de Schrift verdedigd. Dit wordt als een duidelijk feit aangenomen. Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft wordt duidelijk uitgelegd. Nergens is er enige twijfel over Zijn soevereine autoriteit over Zijn Schepping of over wat onze houding tegenover Hem als Schepper zou moeten zijn. Hij heeft het recht de wetten te stellen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om te **gehoorzamen en ons in Zijn goedheid te verheugen**, of ongehoorzaam te zijn en Zijn oordeel te ondergaan.

Adam, de eerste mens, verkoos in opstand te komen. Zonde is opstand tegen God en Zijn wil. Genesis vertelt ons dat de eerste daad van menselijke opstand plaatsvond in de hof van Eden.

Om te begrijpen wat zonde inhoudt – dat alle mensen zondaars zijn – en hoe zonde te herkennen is, gaf God ons de Wet. Hij had het recht en de liefdevolle zorg om dat te doen. Hij is Schepper, en Zijn karakter laat niets minder toe. Almachtig, vol liefde en genadig heeft Hij de wetten voor ons opgesteld volgens welke wij onze levens moeten leiden en ontwikkelen zoals het hoort. Zoals Paulus in Romeinen 7:7 zegt: “Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren”.

De Bijbel leert duidelijk dat iedere mens een zondaar is, in een staat van opstand tegen God. Oorspronkelijk was de wet gegeven, zoals Paulus stelt, om zonde te doen kennen. Maar kennis van zonde was geen oplossing van het probleem zonde. Er was meer nodig. De Schepper had Zijn verbond met en liefde voor Zijn schepping niet vergeten, want Hij stelde de prijs vast en betaalde die – Zelf. Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, die God is, onderging de vloek van de dood aan een kruis en werd zonde voor ons, zodat God Zijn oordeel over de zonde kon uitgieten. Maar zoals we allen in Adam sterven, zo zullen allen, die geloven in Christus’ lijden, sterven en opstanding levend gemaakt worden (1 Korintiërs 15:22).

Zij die de Schepper tegenstaan staan op tegen de Ene Die de Absolute Autoriteit is – de Ene die de wetten stelt en ze houdt.

Hier gaat het in feite allemaal om bij het conflict schepping/evolutie. Heeft God de Schepper het recht iemand te vertellen wat hij moet doen met zijn leven? Of kan de mens zelf beslissen wat hij wil doen zonder onder de consequenties te lijden? Dit zijn geen retorische vragen. Door hun aard vragen ze om een antwoord van ieder persoonlijk. Het komt er dus op aan of de mens wel of niet autonoom is, en daarom alles zelf kan beslissen of dat hij het eigendom is van God. De meesten willen autonoom zijn en geloven dat zij kunnen handelen volgens hun eigen wensen en inzicht. Maar de mens is niet autonoom, en daar ontbrandt de strijd.

De Bijbel zegt ons dat degenen die op de Heer vertrouwen, en vervuld worden met de Heilige Geest, de vruchten van de Geest zullen vertonen: “liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23). Zij die niet vervuld zijn met de Geest van God en die de God van de Schepping verwerpen, zullen de vruchten van deze verwerping tonen: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererie, onrein-

heid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpactijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21) [Zie ook 1 Korinthiërs 6:9-10]. De Bijbel stelt duidelijk dat een slechte wortel slechte vruchten voortbrengt.

Pornografie, abortus, homoseksualiteit, wetteloosheid, euthanasie, kindermoord, losse zeden, huwelijksontrouw en andere van zulke dingen – praktijken die meer en meer voorkomen in de huidige samenleving – zijn beslist vruchten van slechte wortels. Dat zijn de wortels van evolutie die stevig verankerd zijn in de compost van het humanistische denken.



Evolutie is een anti-goddelijke religie die tegenwoordig door veel mensen aangehangen wordt als rechtvaardiging van hun voortdurend streven naar eigen genot en hun verwerping van God als Schepper.

Tegenwoordig willen velen niet accepteren dat zij zondaars zijn. Zij willen niet accepteren dat zij hun knieën moeten buigen voor God als de Schepper. Zij wensen niet te accepteren dat iemand autoriteit over hen heeft met het recht om hen te vertellen wat ze moeten doen.

Zelfs velen in onze kerken begrijpen niet wat het betekent wanneer de mens als “zondig” afgetekend wordt. Veel predikers (zelfs velen die zichzelf als evangelisch beschouwen) denken dat de definitie van zonde beperkt kan worden tot zo iets als overspel, alcoholisme, heroïneverslaving, naaktheid, slechte films en lelijke taal. Maar zonde houdt hierbij niet op. We moeten begrijpen dat zonde elk gebied van onze levens beïnvloedt. Zonde heeft een invloed op elk aspect van onze cultuur.

We moeten begrijpen dat zonde ons hele denken en willen doordringt en daardoor al onze handelingen beïnvloedt. Jezus zei: “Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen” (Mattheüs 15:19). We moeten begrijpen dat God de Schepper en Wetgever is, en ieder mens in onderworpenheid aan Hem moet buigen. Dat er een tijd zal komen dat allen dat zullen doen is duidelijk opgeschreven door Paulus in Filippenzen 2:10-11: “opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”.

Gods Woord (het onfeilbare Woord van de volmaakte Schepper) moet de basis zijn van ons denken. God, de Schepper, is de Enige die voorziet in een blauwdruk voor gelukkige en stabiele menselijke verhoudingen. Wanneer op Zijn Woord gelet wordt, voorziet Hij in een fundament voor echte christelijke filosofie voor elk gebied van het menselijke bestaan: landbouw, economie, geneeskunde, kunsten, muziek, wetenschap, gezinsrelaties ... – *ieder aspect van het leven*. Met andere woorden, er is een totale christelijke manier van denken. Er zijn fundamentele bijbelse principes die elk gebied van het leven besturen. De Schepper heeft Zijn schepselen niet zonder gebruiksaanwijzing gelaten.

“VANAF HET BEGIN IS UW WOORD WAARACHTIG” (Psalm 119:160).

Het verwerpen van God als Schepper door de mens (niet beginnen met Zijn Woord als de basis voor het denken op elk gebied en niet onderworpen zijn aan Hem) heeft geleid tot de problemen die we in de maatschappij hebben. Dit kwam pijnlijk naar voren in een brief aan de redactie van een Australische krant. Klaarblijkelijk was een landelijk nieuwsblad benaderd voor een advertentie [voor een baan] die de woorden “gehuwd paar” bevatte. Dit was blijkbaar een “discriminatie” probleem. De woorden “gehuwd paar” zouden vervangen moeten worden door “twee personen”. Het deed er niet toe wat voor twee personen voor het baantje voelden! De vraag: “Op wiens gezag mag ‘gehuwd paar’ niet gedrukt worden?” Het antwoord: “De commissie van de rechten van de mens”. De schrijver van de brief was terecht boos. Dit incident is echter de vrucht van het evolutionistische denken, en we kunnen alleen maar verwachten dat dergelijke dingen zullen toenemen.

“ONTSLUIT MIJN OGEN EN LAAT MIJ AANSCHOUWEN DE WONDEREN VAN UW WET”
(Psalm 119:18).

Ernstige en overtuigende christenen moeten bidden dat de Heer aan iedereen duidelijk wil maken in welke richting de opstandigheid van de mens gaat. Christenen moeten duidelijk naar voren brengen dat God Schepper is en dat Hij ons Zijn wet gegeven heeft. We moeten onderscheiden wat zonde is en wat de gevolgen van een zondig bestaan zijn. We moeten vrijmaking van zonden door het geloof in Jezus Christus verkondigen. Alleen daardoor is er herstel van de situatie mogelijk. **Een totale aanval op het evolutionistische denken is waarschijnlijk de enige hoop die onze naties hebben om te ontsnappen aan een onvermijdelijke sociale en morele catastrofe.**

Het is niet gemakkelijk voor een menselijk wezen om te erkennen dat wanneer er een Schepper is, we onderworpen moeten zijn aan Hem. Er is echter geen alternatief. De mens moet erkennen dat hij in opstand is tegen de Ene die hem schiep. Dan alleen zal de mens de Wet begrijpen, begrijpen wat zonde is en de noodzakelijke stappen begrijpen die nodig zijn om in individuele levens de veranderingen te bewerken, die uiteindelijk veranderingen in de samenleving kunnen bewerken. Hoe meer onze maatschappij de schepping en Gods wetten verwerpt, des te meer zal ze geestelijk en moreel degenereren. Dit is in de geschiedenis vele malen gebeurd en zou als waarschuwing moeten gelden. Laten we eens een hedendaags voorbeeld bekijken.

DE CONSEQUENTIES VAN HET VERWERPEN VAN GOD EN ZIJN ABSOLUTE WAARHEDEN

Omdat er veel zogenoemde heidenen en primitieve volken in Nieuw Guinea waren, werden er zendingen heen gestuurd. Er wordt een verhaal verteld van een stam kannibalen, die opgehouden waren met kannibalisme. Voor die tijd waren de mannen gewoon een dorp binnen te snellen, een man bij het haar te grijpen, hem achterover te trekken, zijn buikspieren te spannen, met een bamboe mes zijn buik open te snijden, zijn darmen eruit te trekken, zijn vingers af te snijden, en terwijl hij nog leefde hem op te eten tot hij stierf. Mensen die dat horen zeggen: “wat een primitieve wilden!”

Het zijn geen “primitieve” wilden [die niet genoeg geëvolueerd zijn]; hun voorvader was een man die Noach heette. De voorvader van de Indianen was een man die Noach heette. De voorvader van de Eskimo's was een man die Noach heette; en onze voorvader was een man die Noach heette. Noach had de kennis van God en kon schepen bouwen. Zijn voorouders konden muziekinstrumenten maken en zij beoefende landbouw.

Met deze Nieuw-Guinese inboorlingen gebeurde het volgende: ergens in het verleden (zoals Romeinen ons vertelt), verwierpen zij de kennis van God en Zijn wetten. En God liet hen over aan dwaze, perverse en gedegeneerde dingen.

Deze zelfde degeneratie (hetzelfde verwerpen van Gods geboden) kan gezien worden bij zogenoemde beschaafde naties die het hele jaar door levende mensen in stukken snijden (in de VS elk jaar anderhalf miljoen), en dat zelfs gelegaliseerd. Dat is namelijk wat abortus is – mensen levend in stukken snijden en de brokjes en stukje uitzuigen. De zogenoemde “primitieve stammen” hadden voorouders die eens de ware God en Zijn wetten kenden. Toe zij de ware God van de schepping verwierpen, degenereerde hun cultuur op elk gebied. Hoe meer onze zogenoemde “geciviliseerde naties” de God van de schepping verwerpen, des te meer zij zullen degenereren tot een “primitieve cultuur”. Een cultuur zou dus niet geïnterpreteerd moeten worden als primitief of ontwikkeld (zoals verondersteld wordt door de evolutionistische schaal), maar ieder aspect van de cultuur moet beoordeeld worden aan de hand van de normen van Gods Woord. Hoe hoog staat uw land?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>