

De Leugen, Evolutie

Auteur: Ken Ham, ISBN 90 6396 – 004 2, 1995
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-leugen-evolutie.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Hoofdstuk 4: De wortel van het probleem

Waarom willen evolutionisten niet toegeven dat evolutie in werkelijkheid een geloof is? Dat heeft te maken met het feit dat wat je gelooft omtrent je oorsprong invloed heeft op je hele visie op de wereld, de zin van het leven, enz.

Als er geen God is en wij zijn het product van toevallige processen, dan betekent dat, dat er geen Absolute Autoriteit is. En als er niemand is die de wetten stelt, dan kan iedereen doen wat hij wil of wat hij hoopt te kunnen doen. De zonde van Adam was dat hij niet wenste te gehoorzamen aan de regels die God stelt, maar zijn eigen wil wilde doen. Hij kwam in opstand tegen God, en wij allen lijden aan dezelfde zonde: opstand tegen het Absolute Gezag. Evolutie is de zogenoemde “wetenschappelijke” rechtvaardiging van deze opstand tegen God.

De Bijbel vertelt ons in het boek Genesis dat er een waar en betrouwbaar verslag van de oorsprong en eerste geschiedenis van het leven op aarde is. Een toenemend aantal wetenschappers realiseert zich dat wanneer men de Bijbel als basis neemt en zijn modellen en geschiedenis daarop bouwt, alle gegevens van de levende dieren en planten, de fossielen en de culturen daarin passen. Dit bevestigt dat de Bijbel werkelijk het Woord van God is en volledig vertrouwd kan worden.

De wereldse humanisten zijn hier natuurlijk tegen, want zij kunnen de mogelijkheid dat God Schepper is niet toestaan. In de Verenigde Staten strijden zij bijvoorbeeld voor het weren van scheppingsonderwijs uit het leerplan van de openbare scholen. Zij misleiden daarbij het publiek door het te laten denken dat dit weren van religie van de scholen er is om deze een neutrale status te geven.

Dit is eenvoudig niet waar! Zij hebben niet de religie van de openbare scholen verwijderd. Zij hebben het Christendom verwijderd en het vervangen door een anti-goddelijke religie: het humanisme.

De werkelijke strijd heeft te maken met het feit dat deze mensen het Christendom niet wensen te accepteren omdat ze niet wensen te accepteren dat er een God is waaraan ze verantwoording verschuldigd zijn.

Het publiek wordt sluw misleid door het te laten denken dat evolutie alleen wetenschappelijk is en het geloof in God alleen religie is.

Kijk eens in een museum naar al het beschikbare “bewijs” voor evolutie. Verschillende soorten dieren en planten worden uitgebeeld door zorgvuldig geprepareerde specimen of door grote aantallen fossielen. U zult het evolutieverhaal zien in woorden – maar niet in feiten. De feiten staan in de vitrine. Het hypothetische verhaal is alleen afgebeeld te zien op het glas.

Alles wat de evolutionisten te doen staat is met een echt bewijsstuk te komen dat evolutie aantoonst. Zij kunnen dit echter niet. De feiten ondersteunen op overstelpende wijze precies wat de Bijbel zegt.

We moeten onder ogen zien dat de wereldlijke evolutionisten het creationisme wel moeten bestrijden, want als het waar is wat de laatsten zeggen – dat God Schepper is – dan wordt hun hele filosofie omvergeworpen. De basis van hun filosofie schrijft voor dat er geen God is. Wanneer evolutie niet waar is, is het enige alternatief schepping. Daarom klampen zij zich vast aan de evolutionistische filosofie, zelfs als het bewijs daarmee totaal in tegenspraak is. Het is echt een geestelijke kwestie.

Sommigen zeggen misschien dat wanneer het bewijs dat God schiep zo overtuigend is, de mensen wel zouden geloven. In Romeinen 1:20 lezen we: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn”. De Bijbel zegt ons dat er genoeg bewijs in de wereld is om de mensen te overtuigen dat God Schepper is en hen te veroordelen die niet geloven.

Wanneer dat zo is en het bewijs is er waarom geloven de mensen het dan niet? Is het omdat ze het niet willen geloven? De apostel Petrus stelt (2 Petrus 3:5) dat in het laatste der dagen het menselijke willens en wetens ontgaat dat God de wereld schiep. Dat betekent dat zij van hun kant een vast besloten wil hebben om niet te geloven.

Romeinen 1:28 zegt ons, “En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijke denkingen, om dingen te doen die niet passen”.

Het is dus God die ons de waarheid laat zien – ons laat zien dat er volledig bewijs is – dat Hij de Schepper is. Er moet echter zeer beslist een bereidwilligheid zijn van onze kant om het ook te zien. Het is niet omdat het bewijs er niet is, men weigert het bewijs correct te interpreteren in het licht van wat de Bijbel leert.

Mijn gebed is dat zij, die zich verzetten tegen God de Schepper, zover zullen komen dat zij Hem vertrouwen als Heer en Heiland.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ² Dit was in het begin bij God. ³ Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. ⁴ In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. ⁵ En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Johannes 1:1-4).



verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>